

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks . Vrijdag 6 januari 2017 24^e jaargang nr. 1

Meditatie

Wie is de broer van wie?

Petrus is de bekendste discipel van Jezus! Minder bekend is dat hij een broer had die Andreas heette. Als je Andreas in de bijbel tegenkomt, wordt hij steevast de broer van Simon Petrus genoemd. Het lijkt er op, dat hij niet in de schaduw kon staan van zijn beroemde broer. Maar Simon was zonder zijn broer Andreas een onbekende visser in Galilea gebleven. Dat Petrus zo'n prominente plaats heeft gehad in de discipelkring is mede te danken aan de rol die Andreas in zijn leven gespeeld heeft.

Andreas de evangelist

Andreas was net als Simon visser. Samen werkten ze in het familiebedrijf. Andreas was een leerling van Johannes de Doper. Door hem wordt hij attent gemaakt op Jezus als hij zegt: "Daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt" (Johannes 1: 29). Samen met iemand anders trekt Andreas de stoute schoenen aan en zoeken ze contact met Jezus. Met als gevolg dat Andreas en zijn metgezel de rest van de dag met Jezus optrekken. Dat is een hele bijzondere dag geworden. Aan Andreas kun je merken dat zijn leven radicaal veranderd is door zijn ontmoeting met Jezus. In Jezus heeft hij gevonden waar hij naar op zoek was. En de eerste aan wie hij dat vertelt is zijn broer Simon: 'Wij hebben de Messias gevonden, (dat is Christus, de Gezalfd. Johannes 1:41)

Hart van het evangelie

Jezus is de Messias! De Christus! Dat is het hart van het evangelie. Wat betekenen die woorden? Messias (Hebreeuws) en Christus (Grieks) betekenen in het Nederlands precies hetzelfde: Gezalfd! Andreas betuigt aan zijn broer Petrus dat Jezus DE Gezalfd is! In het Oude Testament is de zalving met olie het symbool bij uitstek van Gods Geest, van Zijn aanwezigheid en hulp. De koningen van Israël werden gezalfd aan het begin van hun regering. Ook profeten werden met olie gezalfd. Alleen met Gods hulp en door Zijn Geest konden zij Gods Woord doorgeven. Ook priesters werden gezalfd. Om de dienst van de verzoening te verrichten. In Israël werd uitgezien naar de door God gezonden Messias. De Koning, Priester en Profeet bij uitstek.

Andreas ontdekt in Jezus de Gezalfd

Voor Andreas staat vast dat Jezus de door God gezonden en beloofde Messias is. Wij mogen Andreas volgen in zijn belijdenis van Jezus als de Gezalfd! Dat betekent allereerst dat Jezus de Koning bij uitstek is. Hij verslaat de machten van zonde, duisternis en dood. Dwars door alles heen zijn we op weg naar zijn heerlijke toekomst. Met Andreas mogen we eraan vasthouden dat Jezus de Overwinnaar is, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Daarom heeft de dood nooit meer het laatste woord.

Als Jezus de Gezalfd is, dan is Hij ook de Profeet bij uitstek. Hij is het, die Gods bedoeling met ons leven duidelijk onder woorden heeft gebracht. Jezus wijst ons op Gods plan met ons leven. Zo heeft Andreas zijn leven laten bepalen door de woorden van Jezus, de Profeet bij uitstek.

Jezus als de Gezalfd is ook de Priester bij uitstek. Priesters brengen offers in de tempel. Om verzoening en vergeving te bewerken. Waardoor mensen een nieuwe start kunnen maken. Zo is Jezus de Priester bij uitstek omdat Hij zijn eigen leven geofferd heeft. Hij is aan het kruis gestorven om onze schuld te dragen en te verzoenen. Daarom mogen wij ons zondige leven bij zijn kruis neerleggen en bidden om vergeving. Zijn liefde aanvaard en leven in Zijn nabijheid. Als priester bij uitstek heeft Jezus dat mogelijk gemaakt.

Spoor

Volg het spoor van Andreas. Hij gaf zijn vondst door aan iemand die hij goed kent: zijn broer Simon. 'Ik heb Hem gevonden waar ik naar gezocht heb en dat wil ik met jou delen, Petrus! Jezus is de Messias!' Doorgeven van het evangelie komt het best tot zijn recht in persoonlijke relaties. Als we dat nu allemaal eens zouden gaan doen! In de kring van vrienden, burens en bekenden! In de stijl van Andreas! Andreas bracht zijn broer bij Jezus! In de overtuiging dat God harten van mensen aanraakt en ze tot geloof en bekering brengt! Inderdaad, Andreas is het geweest, die Petrus tot Jezus heeft geleid. Nooit geweten misschien, maar het is wel zo. Niet Andreas, maar Petrus was de broer van! Juist van Andreas! Voor wie bent u of jij een Andreas geweest?

J.F.Tanghé

Vandaag lezen wij:

vrijdag 6 januari Matteüs 3:1-17

zaterdag 7 januari 1 Kronieken 28:1-10

zondag 8 januari 1 Kronieken 28:11-21

maandag 9 januari 1 Kronieken 29:1-9
dinsdag 10 januari 1 Kronieken 29:10-20
woensdag 11 januari 1 Kronieken 29:21-30
donderdag 12 januari Johannes 1:19-28
vrijdag 13 januari Johannes 1:29-39
zaterdag 14 januari Johannes 1:40-51
zondag 15 januari Johannes 2:1-12
maandag 16 januari Johannes 2:13-22
dinsdag 17 januari 2 Kronieken 1:1-17
woensdag 18 januari 2 Kronieken 1:18-2:9
donderdag 19 januari 2 Kronieken 2:10-17

Kerkradio

Programma woensdag 11 en 18 januari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 116 "God heb ik lief..."
3. O God die droeg ons voorgeslacht
4. Heer laat mij nooit alleen
5. Meditatie n.a.v. Psalm 32: 1-7
Thema: 'Niet over praten'
6. Als ik maar weet
7. Nooit meer nacht
8. Jarigen
9. Bruidsparen
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 20 januari.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Actie tekort 2016: 'Samen sterk voor de Kerk'

De laatste twee weken van 2016 zijn er nog een 17- tal giften binnengekomen. In totaal € 385,00. De stand is nu € 16.227,50. Een mooi resultaat waarvoor wij alle geefsters en gevers nogmaals hartelijk danken. Dit is voorlopig de laatste publicatie over deze actie, tenzij er nog grote bedragen binnenkomen, dan zullen wij hierover uiteraard nog berichten.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

De penningmeester

Kerkbalans 2017: *Mijn kerk verbindt*

Ook dit jaar wordt de actie Kerkbalans gehouden. Het thema is: *Mijn kerk verbindt*. De actie gaat dit jaar op zaterdag 21 januari van start en duurt tot 5 februari. Dat is later dan gebruikelijk, maar wij sluiten ons daarbij aan bij de landelijke actie. Kerkbalans 2017 zal door de burgemeester van Maassluis, de heer Edo Haan, worden ingeluid. Hij doet dit op zaterdagmiddag 21 januari om 13:00 uur door middel van het luiden van de klokken in de toren van Groote Kerk. Het College van Kerkrentmeesters nodigt gemeenteleden en belangstellenden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Vanaf 21 januari zullen de bekende Kerkbalans enveloppen bij u thuis worden bezorgd. Op de door de loper aangegeven datum zal de antwoordenveloppe weer bij u worden opgehaald. Ook dit jaar bieden we u de mogelijkheid uw toezeggingsformulier te scannen en per mail te sturen naar VVB@PKNMaassluis.nl. De ervaringen die hiermee vorig jaar werden opgedaan, zijn goed. Meer uitgebreide informatie over Kerkbalans 2017 treft u aan in het volgende nummer van Kerkwijzer.

Alle lopers die zich voor 2017 weer bereid hebben verklaard het bezorgen en ophalen van de enveloppen voor hun rekening te nemen, willen we vanaf deze plaats van harte dank zeggen. We kunnen ook nog steeds extra lopers gebruiken. Neem hierover contact op met uw wijkkerkrentmeester of mail ons om inlichtingen.

Namens de werkgroep Kerkbalans 2017.

Irene en Aat Benard

Administratie Kerkelijke Bijdragen (VVB) PG Maassluis

VVB@PKNMaassluis.nl

Coll .v. Diakenen

Op zondag 8 januari is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie. In de Grote Kerk is de derde collecte bestemd voor Vluchtelingen in Mosul. Op zondag 15 januari is in de dienst van het Platform van Kerken (Immanuëlkerk) de eerste collecte bestemd voor verschillende doelen verenigd in het Diaconaal Platform (Stichting Present, Noodhulpfonds, Stichting Boom en Voedselbank). In de Grote Kerk is de eerste collecte bestemd voor het Werelddiaconaatproject Steun aan boeren in Indonesië.

Algemene Middelen Diaconie

Uit deze fondsen worden de diaconale kosten binnen en buiten Maassluis gefinancierd

Meer inkomen voor Noord-Molukse boeren - Indonesië

Swantara, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in voor nootmuskaatboeren op de Noord-Molukken. Deze Indonesische eilanden staan al van oudsher bekend om de nootmuskaat. In de achttiende eeuw was de specerij het zwarte goud van de Noord-Molukken. Nog steeds wordt op de Noord-Molukken de meeste nootmuskaat van Indonesië geproduceerd. Swantara besteedt in het bijzonder aandacht aan vrouwen. In de nootmuskaatproductie zijn vrouwen vooral betrokken bij het oogsten, drogen en het verwerken van de noten. Ze doen minstens de helft van het werk, maar hun werk is vaak minder zichtbaar dan het werk dat mannen doen, zoals het snoeien van bomen of het werken op het land. Vrouwen worden ook achtergesteld. Ze verdienen veel minder, bezitten geen eigen land, kunnen zich niet aansluiten bij een coöperatie en krijgen geen lening bij een bank voor een eigen onderneming. Ook kunnen vrouwen zich niet verder ontwikkelen, omdat ze vaak analfabeet zijn, nooit geleerd hebben om te onderhandelen en omdat technische trainingen alleen gericht zijn op mannen. Thuis moeten ze ook nog eens een huishouden draaiend houden. Daarom spant Swantara zich er speciaal voor in dat ook zij zich kunnen ontwikkelen als arbeiders en ondernemers en een beter inkomen krijgen. In 2017 ondersteunt Swantara 500 boeren, waaronder 125 vrouwen. Het doel is dat hun inkomen met 10 procent verbetert dankzij de verbouw en verkoop van duurzame en gecertificeerde nootmuskaat

Diaconaal Platform

In het Diaconaal Platform participeren verschillende kerken binnen Maassluis. Daarnaast worden een aantal organisaties vertegenwoordigd, die zich allen bezighouden met hulp bij armoede, zoals daar zijn de Voedselbank (voedseldistributie maar ook veel hulp aan vluchtelingen), Stichting Present (projecten om de minder bedeelde mens te helpen), Stichting Boom (ondersteuning bij schuldhulp problematiek) en Noodhulpfonds (hulp waar nodig in diaconale zin buiten de kerk). In de dienst van 15 januari worden uw gaven gevraagd voor dit werk.

Algemene berichten

Terugblik Kinderkerstfeest 2016

Op vrijdagmiddag 23 december was het gezellig druk in de binnenstad van Maassluis. Vele groepen kinderen trokken, voorzien van een routekaartje, door het centrum op zoek naar heuse Kerstvossen. Allerlei hoofdrolspelers in de verschillende Kerstverhalen (herders, wijzen inclusief kamelen, Herodes, engelen, schapen, de herbergier etc.) stonden op verschillende plaatsen. Allemaal waren ze op zoek naar het Kerstkind dat zij uiteindelijk, na veel vragen en zoeken, toch hebben gevonden in de Immanuëlkerk. Namens de commissie die het Kerstfeest heeft voorbereid wil ik hierbij iedereen die, achter of voor de schermen, heeft meegewerkt hartelijk bedanken. Dank aan de jonge en oudere vossen, dank aan de begeleiders die met de kinderen meeliepen, dank aan de kinderen zelf (zonder jullie zou het Kerstfeest niets geworden zijn!), dank aan de mensen die op de dag zelf in welke vorm dan ook hand- en spandiensten hebben verleend en natuurlijk ook dank aan de vrijwilligers die het allemaal hebben georganiseerd.

We kunnen terugblikken op een geslaagd kinderkerstfeest.

Ds. Chris Schreuder

Taizé aan de Waterweg 8 januari

We kunnen terugkijken op een inspirerende Adventsviering, waarin we elkaar het licht hebben doorgegeven. Met het licht van Kerst in de rug gaan we de drempel over het nieuwe jaar tegemoet.

De eerste viering in 2017 is op 8 januari in de Immanuëlkerk. In de viering lezen wij uit de bijbel en we zingen Taizéliederen. De liederen zijn in veel talen geschreven en met hun kenmerkende meditatieve karakter voor iedereen gemakkelijk mee te zingen. Hierdoor wordt het mogelijk om ons verbonden te voelen met gelovigen over de hele wereld. In de viering is tijd voor stilte en bezinning.

In elke viering is er een aantal mensen dat een koor vormt, ter ondersteuning van de zang. Als je zin hebt om deze keer mee te zingen, ben je van harte uitgenodigd om dit koor te komen versterken. Om kwart over 4 beginnen we met het oefenen van de liederen die we in deze viering zingen. Wil je meedoen, kom dan om kwart over 4 en oefen met ons mee. Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Jij, u bent van harte uitgenodigd deze viering met ons mee te maken.

De voorbereidingsgroep:

Corien Robbmond corienrobbmond@gmail.com
Aag de Nie van Nierop adelien@caiway.net
Hilma en Rob van der Pol rpvdpol@kabelfoon.nl
Jan Michel Koekebakker

Avondgebed met en voor vluchtelingen

Op dinsdag 10 januari wordt er om 19.00 uur in één van de zaaltjes in de Immanuëlkerk een avondgebed met en voor de vluchtelingen en hun familieleden en vrienden dichtbij en ver weg gehouden. Komt u ook? Het is fijn als deze mensen, die zoveel verschrikkingen hebben doorgemaakt en zoveel zorgen hebben om wie zij noodgedwongen achterlieten, zich door uw aanwezigheid en gebed gesteund weten!

Een dergelijk avondgebed is er steeds op de tweede dinsdagavond (let op: dus niet meer, zoals voorheen, op de tweede donderdagavond!) in de oneven maand.

Het avondgebed heeft de vorm van een korte liturgische viering waarin een gedeelte uit de bijbel (zowel in het Nederlands als in het Arabisch) gelezen en in stilte overdacht wordt, enkele (Nederlandse en Arabische) liederen gezongen worden en – uiteraard – gebeden wordt. Voor wie dit wil is er gelegenheid hardop te bidden en na een kort moment van stilte bidden we gezamenlijk, ieder in de eigen taal, het “Onze Vader”.

Op dinsdag 10 januari wordt het avondgebed geleid door de heer Engel Leune, hulpvoorganger in de Baptistengemeente.

Week van Gebed Maassluis

Van 15 januari t/m 22 januari zal de jaarlijkse ‘Week van Gebed’ worden gehouden in Maassluis. Dit keer zal deze week in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie aan de hand van het thema: ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Stap voor stap volgen we Paulus’ woorden uit Korintiërs over de liefde van Christus die mensen drijft en bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt.

Op zondag is er een gezamenlijke dienst van de kerken, die tevens de start is van een week die in het teken zal staan van gebed rond dit onderwerp. Iedere avond zal er namelijk in één van de kerken in Maassluis een speciaal biduur worden gehouden van 19.30u. tot 20.30u. U/jij bent van harte welkom, zowel in de startdienst als bij de gebedsuren.

Startdienst: Zondag 15 januari om 10.00 uur in ‘Immanuëlkerk’ (vanaf 9.45 uur samenzang).

Er is tijdens de dienst kinderoppas en kindernevendienst.

Gebedsuren:

Maandag 16 januari: Leger des Heils, Noordvliet 61-63

Dinsdag 17 januari: Maranathakerk, G.A. Brederolaan 49

Woensdag 18 januari: De Ark, Rembrandtlaan 2

Donderdag 19 januari: Groote Kerk, Kerkplein 2

Vrijdag 20 januari: Bethelkerk, Wagenstraat 9

Zaterdag 21 januari: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1

Zondag 22 januari: Het Kompas, Ibisstraat 1

Contactpersoon: ds. Chris Schreuder, 010 – 8806177 / jmpschreuder@hotmail.com

Nieuwjaarsbijeenkomst van de PCOB

woensdagmiddag 11 januari in het Witte Kerkje

Hartelijk welkom op onze eerste contactmiddag van de PCOB in het nieuwe jaar. Ook in 2017 zal het accent liggen op: ‘elkaar ontmoeten’. Deze middag staat in het teken van elkaar een goed en gezegend Nieuwjaar toewensen. Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee (met ook deze keer weer iets lekkers erbij) gereed in het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1.

Het programma begint om 14.30 uur en ziet er als volgt uit.

Wij herdenken de PCOB leden van de afdeling Maassluis, die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dit programmaonderdeel wordt ook dit jaar weer muzikaal ondersteund door prachtig pianospel van Leny van der Endt, en met de mooie klanken van de dwarsfluit gespeeld door haar broer Gert van der Endt.

Vervolgens kunt u genieten van mooie plaatjes van (oud) Maassluis, en kunt u schitterende foto’s bewonderen van diverse activiteiten van onze PCOB afdeling in de afgelopen tijd. Tijdens deze PowerPoint –presentatie is er volop de gelegenheid om met elkaar te praten en kunt u genieten van lekkere hapjes en drankjes.

Het is de bedoeling dat deze middag tussen 16.30 – 16.45 uur wordt afgesloten.

Van harte welkom op woensdagmiddag 11 januari.

Namens het bestuur van de PCOB,

Ed Westerhof

Passage Christelijk Maatschappelijke vrouwenbeweging

Het bestuur van de Passage nodigt u hartelijk uit op onze eerste ledenavond in het nieuwe jaar, en wel op: donderdag 19 januari om 19.45 uur in het sfeervolle Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1.

Op deze avond verwelkomen we onze speciale gast: mevrouw Joke Kraal uit Gouda. Joke neemt ons mee terug in de tijd. Zij verzorgt deze avond een ludieke presentatie over: aderlaten of haarlemmerolie. Joke laat ons soms komische dingen zien, waar wij zeker om kunnen lachen. We laten ons ook deze keer verrassen.

Het bestuur van de Passage

‘Geef om vrijheid’: collecte van amnesty international

In de week van 5 t/m 11 maart is de jaarlijkse collecte van Amnesty International. Amnesty Maassluis gaat met vrijwilligers in die week huis-aan-huis collecteren. Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen

vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereldwijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Amnesty komt op voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om wat ze zeggen of doen of alleen maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating van gewetensgevangenen, voor mensen die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn. Amnesty voert actie voor een schoon leefmilieu, schoon drinkwater, gezondheidszorg en een dak boven je hoofd. Amnesty International doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving van de mensenrechten.

Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk.

Amnesty Maassluis zoekt mensen die willen collecteren. Amnesty Maassluis vraagt slechts een paar uur van uw tijd.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij:

Amnesty Maassluis, Mw. Toni Keijzer, tel:5911449, e-mail: a.g.m.keijzer@kabelfoon.nl

Collectecoördinatrice: Mw. Marja Moerman, tel:5911560, e-mail: marjamoerman@gmail.com

Jeugdwijzer

Chocolademelk

De catechesegroep van Tim, Corné, Niels, Daan, Danny, Sanne, Nathalie en Emma heeft een bijzondere activiteit bedacht. We gaan chocolademelk en iets lekkers uitdelen bij de voedselbank. Op vrijdag 5 januari staan we paraat met 70 (!) pakken chocolademelk en flink wat cakes en pakken koek.

Leren doe je met je hoofd, je hart en je handen. Traditioneel ligt de nadruk bij de catechese op het hoofd. Maar het zijn dit soort activiteiten die je het beste bij blijven. Jaapwillem en ondergetekende voelen zich vereerd om aan dit project mee te doen. Goed bezig, jongelui.

ds. Martijn van Leerdam

Catechese 16-18 jaar

Na een lang Kerstreces gaan we op dinsdagavond 10 januari verder met ons catechesegroepje. Alle jongeren van 16 tot 18 jaar, zowel zij die al meededen als zij die misschien nog aarzelden, zijn hierbij van harte uitgenodigd. Zij die in november al meededen ontvangen nog een persoonlijke reminder.

Om de geheugens op te frissen: we stonden in november een paar keer stil bij het thema Advent. We lazen bijbelgedeelten die ook in de kerkdiensten op de daaropvolgende zondagen centraal zouden staan. Zo raakten we als het ware in gesprek met de profeet Jesaja en met Johannes de Doper. Op 10 januari lezen we over één van de eerste openbare "optredens" van Jezus. We beginnen op 10 januari al om 19.00 uur. We kunnen ook nu weer terecht in de jeugdruimte (boven) in de Immanuëlkerk. Heb je belangstelling, wil je mee doen of wil je nadere informatie, bel of mail me dan (010 – 8806177, jmpscreuder@hotmail.com).

Hopelijk tot ziens op 10 januari!

ds. Chris Schreuder

Tuimeltekst

Leef je lach