

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks . Vrijdag 20 januari 2017 24^e jaargang nr. 2

Meditatie

Jouw hand, mijn glimlach

De Week van Gebed is, als u dit leest, in volle gang. Iedere avond is er in Maassluis wel ergens gelegenheid om samen te bidden, rondom het thema “verzoening”.

De liefde van Christus drijft ons naar elkaar toe. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar zolang er mensen zijn die de waarheid claimen en mensen met een andere beleving en identiteit uitsluiten (of die suggestie wekken) is bidden om “verzoening” bepaald geen luxe!

Ondertussen is het mooi en veelzeggend dat christenen met verschillende belevingen en opvattingen elkaar de hand reiken, niet alleen diaconaal (denk aan gezamenlijke initiatieven als de Voedselbank, Stichting Boom en Present), maar ook spiritueel. Het is bemoedigend om samen te kunnen bidden en daarmee iets dichterbij elkaar te komen. Het is mooi als wij onszelf kunnen overstijgen om elkaar te vinden bij dezelfde Bron waaruit wij immers allen drinken.

“Jouw hand, mijn glimlach”: als jij mij jouw hand toesteekt, tovert dat een glimlach op mijn gezicht. En omgekeerd: als ik naar jou glimlach, kun jij mij misschien ook weer de hand reiken. Het is iets wederkerigs. Verzoening komt van twee kanten. Het gaat ook niet zonder pijn: het is pijnlijk dat er verzoening nodig is. De pijn van mensen die door anderen (mede-christenen!) be- of zelfs veroordeeld werden zit vaak diep. En andersom doet het misschien ook wel pijn om te moeten erkennen dat je een ander pijn hebt gedaan.

Nee, een week bidden om “verzoening” is geen luxe. Het is overigens te hopen dat het niet bij die ene week blijft. En dat het ook niet bij bidden blijft maar dat er daadwerkelijk handen uitgestoken worden en naar elkaar geglimlacht wordt. Het moet toch ergens beginnen...

Het is ergens al begonnen. God zelf steekt zijn hand uit naar ons, naar alle mensen (ook naar die mensen met wie ik moeite heb!), naar heel zijn wereld. God glimlacht, zegt onvoorwaardelijk “Ja” tegen ons. Zouden wij dan achterblijven?

Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:

vrijdag 20 januari Matteüs 4:1-11
 zaterdag 21 januari Matteüs 4:12-25
 zondag 22 januari 1 Korintiërs 1:1-9
 maandag 23 januari 1 Korintiërs 1:10-25
 dinsdag 24 januari 1 Korintiërs 1:26-2:5
 woensdag 25 januari 1 Korintiërs 2:6-16
 donderdag 26 januari Psalm 37:1-11
 vrijdag 27 januari Psalm 37:12-24
 zaterdag 28 januari Psalm 37:25-40
 zondag 29 januari Matteüs 5:1-12
 maandag 30 januari Matteüs 5:13-26
 dinsdag 31 januari Matteüs 5:27-37
 woensdag 1 februari Matteüs 5:38-48
 donderdag 2 februari Psalm 48

Kerkradio

Programma woensdag 25 januari en 1 februari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. De Heer is mijn licht
4. Gebed
5. Meditatie n.a.v. 1 Corintheërs 12:13
Thema: 'Wat is de Kerk?'
6. Heer van Uw Kerk
7. Heilig is de Heer
8. Laudate Dominum (W.A. Mozart)
9. Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 3 februari.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2017: *Mijn kerk verbindt.*

Voor de kerken in Nederland staan de komende twee weken in het teken van Kerkbalans. Ook in onze gemeente is dat het geval. Het thema is dit jaar: ***Mijn kerk verbindt.*** Wij zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Wij vragen uw hulp bij die verbinding. Dat kan op vele manieren en één daarvan is uw bijdrage aan Kerkbalans. Wij zijn als gemeente voor onze inkomsten grotendeels aangewezen op de opbrengst daarvan. In het foldermateriaal vindt u hierover meer informatie.

Vanaf zaterdag 21 januari gaan in alle drie de wijken tientallen vrijwilligers op pad om de bekende enveloppen van Kerkbalans te bezorgen en binnen twee weken op te halen. Op de voorzijde van de bezorgenvolp heeft uw bezorger genoteerd wanneer dat gaat gebeuren. Daar treft u ook zijn of haar naam en adres aan. Help hen door het toezeggingsformulier tijdig klaar te leggen of, indien mogelijk, uw antwoordenvolp al vóór de ophaaldatum bij uw bezorger in de brievenbus te stoppen.

Na een geslaagde proef in 2016 bieden wij u ook dit jaar de mogelijkheid uw toezeggingsformulier te scannen en per mail naar ons te verzenden: vvb@pknmaassluis.nl. Ook kunt u uw reactie nog op de ouderwetse manier in de brievenbus van de Immanuëlkerk deponeren. Maakt u van één van deze mogelijkheden gebruik, dan zullen wij de vrijwilliger informeren dat het antwoord niet meer bij u hoeft te worden opgehaald.

De meeste van u zullen bij het materiaal voor Kerkbalans 2017 geen acceptgiro meer aantreffen. Deze betaalmogelijkheid wordt vanaf eind volgend jaar door de banken afgeschaft. Voor die gemeenteleden waarvan wij vermoeden dat dit een probleem is, hebben wij dit jaar als extra dienstverlening nog een acceptgiro bijgesloten. Toch willen wij ook deze groep gemeenteleden vragen eens stil te staan bij andere mogelijkheden om de bijdrage te voldoen. Automatische incasso is voor de meeste van u een goed alternatief en wij garanderen u dat er jaarlijks nooit meer zal worden afgeschreven dan het bedrag dat u voor het betreffende jaar toezegt. Bij verhuizing naar een andere gemeente of bij overlijden wordt de automatische incasso beëindigd.

Bij het toezeggingsformulier wordt ook dit jaar een extra toelichting verstrekt waarin al deze onderwerpen en mogelijkheden worden toegelicht. Wij vertrouwen er op dat dit ertoe zal bijdragen Kerkbalans 2017 tot een succes te maken en hopen dat wij daarbij ook weer op uw steun en deelname mogen rekenen. Geef aan verbinding, geef aan Kerkbalans.

Namens de werkgroep Kerkbalans

met vriendelijke groet,

Irene en Aat Benard

Administratie Kerkelijke Bijdragen (VVB)

vvb@pknmaassluis.nl

Coll .v. Diakenen

Op zondag 22 januari is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en in de Koningshof bestemd voor het Havenproject Rotterdam. In de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor Binnenlands Missionair werk in Utrecht. Op zondag 29 januari is in de Immanuëlkerk, de Koningshof en in de Vloot de eerste collecte bestemd voor Binnenlands Missionair werk in Utrecht terwijl de eerste collecte in de Groote Kerk is bestemd voor de Plaatselijke Diaconie. Dit laatste doel is ook de bestemming van de derde collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof. De derde collecte in de Groote Kerk is de Heilig Avondmaalscollecte bestemd voor Christenen in Israël.

Diaconaal Havenproject Rotterdam in ‘financieel moeilijk vaarwater’

Uit de Nieuwsbrief DHR: Ongeveer een jaar geleden schreven wij dit ook, alleen zonder aanhalingstekens. Het tekort van meer dan € 10.000,00 dreigt ook nu. Maar de reactie toen op de oproep om steun was boven verwachting, vandaar de aanhalingstekens. Maar we zien ons voor een nieuwe uitdaging geplaatst. Wij doen een beroep op u om het diaconale werk onder zeevarenden te blijven steunen

Missionair werk in Utrecht

Help de Nieuwe Kerk in Utrecht

Een plek waar alle Kanaleneilanders elkaar kunnen ontmoeten. Dat is de wens van pioniersplek De Haven in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen. Ds. Marius van Duijn is hier pionier. Hij en zijn team van vrijwilligers organiseren activiteiten voor bewoners en brengen zo de kerk in de wijk. Iedere zondagmiddag is er ‘koffiehuis’ en iedere eerste zondag van de maand een gratis ‘havenmaaltijd’. Vanuit de missie ‘Meer van Jezus op Kanaleneiland’ zoekt Marius van Duijn naar nieuwe vormen en mogelijkheden om christen te zijn in de eigen omgeving. Daarom vinden veel

activiteiten plaats bij de mensen thuis. Vanuit het gebed is ook het verlangen gegroeid om als kerk open en gericht op de wijk te zijn. Gemeenteleden helpen bureaus met de boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de kinderclubs. De Protestantse Kerk steunt de pioniersplek De Haven van harte. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u pioniersplekken als De Haven in Utrecht en andere pioniersplekken in Nederland mogelijk.. Doet u mee?

Algemene berichten

Week van Gebed 2017

Afgelopen zondag, 15 januari, vierden we met diverse kerken in Maassluis – de Rooms-Katholieke Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Nederlands-Gereformeerde Kerk, het Leger des Heils, de Evangelische Gemeente Maranathakerk en de protestantse wijkgemeenten Koningshof en Iona – het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.

Deze gezamenlijke dienst in de Immanuëlkerk was een inspirerend samenzijn, met inhoudelijke en muzikale inbreng vanuit de diverse deelnemende kerken. Dank aan allen die, voor of achter de schermen, hebben meegedacht en meegewerkt. Ik denk aan het Rooms-Katholieke Kerkkoor, begeleid door Jan Michel Koekebakker, aan de organist Jan Flikweert, aan de Brassband van het Leger des Heils en aan het Muziekteam dat is samengesteld uit de verschillende kerken. Ook denk ik aan Wouter van Toor en de zijnen die zorg droegen voor het geluid, aan de koster en zijn hulptroepen, aan de lectoren en de voorbidders, aan Jaap Cats die deze keer wel heel veel werk heeft gehad aan de beamerpresentatie, aan de leiding van de kinderoppas en de kindernevendienst, aan Els Remijnse en Mienke Francoijs die de bloemschikking hebben verzorgd en aan de vele anderen die voor of tijdens de dienst een taak (of meerdere taken) op zich hebben genomen. Chapeau.

Wat de bloemschikking betreft: door een misverstand heeft de uitleg van de bloemschikking niet op de beamer gestaan en is deze uitleg ook tijdens de dienst niet voorgelezen. Dat is jammer en daarom volgt hieronder alsnog een foto / een aantal foto's van de bloemschikking met de bijbehorende uitleg.

De Week van Gebed is nog niet ten einde. Tot en met aanstaande zondag, 22 januari, zijn er iedere avond gebedsvieringen, steeds op een andere plek. Ik vermeld hier nog een keer de gebedsvieringen vanaf donderdag 19 januari:

- donderdag 19 januari in de Grote Kerk
- vrijdag 20 januari in de Bethelkerk
- zaterdag 21 januari in de Petrus- en Pauluskerk en
- zondag 22 januari in Het Kompas

De vieringen zijn steeds van 19.30 tot 20.30 uur. Weet u van harte welkom.

Ds. Chris Schreuder

Bloemen bij de dienst vanwege de week van gebed in de Immanuëlkerk

Het is het verlangen dat door de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom de Liefde van Christus en dat er verzoening plaats mag vinden. De Duitse kerken roepen ons op om samen verzoening concreet te maken in ons dagelijks leven. Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed met elkaar. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

De liefde van Christus ‘stroomt’ van het kruis af door het offer dat Hij heeft gebracht.

Alleen door die liefde van Christus kunnen mensen elkaar weer een hand geven.

Door het kruis, het offer van Christus, wordt verzoening bewerkstelligd.

Pogingen om elkaar te bereiken dragen vrucht.

De witte rozen staan voor de onvoorwaardelijke liefde van God.

De ornithogalum, (zuiverheid) staat voor de diverse gemeenten hier vertegenwoordigd. Het verlangen om de onvoorwaardelijke liefde van God te delen, door te geven is aanwezig en staat centraal.

De verbinding komt tot stand door de cornustak (de Heilige Geest)

De handen gevuld met de liefde (witte roos) en de glimlach (de gele tulpen), gesteund door de olijftakjes (vrede) en de klimop (trouw, hoop voor de toekomst) gaan na de dienst mee naar de gemeenten en ondersteunen het thema: mijn hand, jouw glimlach tijdens de gebedsavonden de komende week.

Orgelcommissie Grote Kerk

De orgelcommissie van de Grote Kerk wil u een heel gezond en gelukkig 2017 toewensen. De serie orgelconcerten is georganiseerd. De flyer kunt u op de tafel in de hal van de kerk vinden. Het Govert van Wijn orgelconcours vindt dit jaar voor de 25e keer plaats. We maken er iets speciaals van.

Ons prachtige orgel, nu 285 jaar oud, heeft dankzij goed onderhoud prima gefunctioneerd. Mede dankzij uw giften in de orgelpijpen.

Na de jaarwisseling telde ik 86,10 euro, mede door een prachtige gift van 50 euro in een envelop. De penningmeester ontving een gift van 10 euro van fam. S en een gift van 150 euro van dhr vdW. Heel hartelijk dank! Na het Kerstconcert bij kaarslicht ontvingen wij 63,50 euro in de orgelpijpen. Een prachtig resultaat in de laatste maand van 2016. Voor al uw hulp in 2016, hartelijk dank!

Namens de orgelcommissie,
Jaap Kroonenburg

Bericht van Oecumenische Kring 'In de Vloot'.

Op woensdag 1 februari hopen wij onze tweede Vlootavond in het nieuwe jaar te houden. Op deze avond hoopt mevr. Paalvast de meditatie te houden. Het thema is "Kom, volg Mij". Het is erg fijn dat op deze avond de Messengers uit Vlaardingen zorgen voor de muzikale bijdrage.

Natuurlijk zullen wij ook met elkaar zingen uit onze Vlootbundel, waarbij de pianiste van het koor de samenzang zal begeleiden. Zoals altijd begint het programma om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bij de uitgangen staan mandjes en die mogen (net als de grote zaal) ook vol worden, want de kosten van onze Vlootavonden zijn niet gering.

Constand Wassink
010-5916435

Jeugdwijzer

Catechese 14-16

Geloven is niet alleen een kwestie van stil zijn en diep nadenken, of zingen in de kerk. De jongeren van de catechesegroep 14-16 weten dat ook. Op vrijdag 6 januari hebben zij de hele Voedselbank getrakteerd op warme chocomelk met cupcakes, koekjes en taart.

Doordat het zo koud was, kregen we de chocolademelk bijna niet warm. Een vriendelijk verzoek bij de burens van het Islamitisch Centrum aan de Troelstralaan, de burens van de Voedselbank, bood uitkomst. We mochten de chocomelk bij hen opwarmen op het gasfornuis, in een enorme pan. We hebben ongeveer 200 koeken, plakken cake, cupcakejes en andere lekkernijen uitgedeeld. Wat we overhielden hebben we bij de Voedselbank achtergelaten, zodat dat de komende weken nog aan de klanten kan worden uitgedeeld.

Wij danken niet alleen de jongeren, die er veel tijd aan hebben besteed en een middag lang kou moesten lijden, maar ook de gulle gevers uit de gemeente, die de chocomelk hebben gesponsord en de koek, cake en andere lekkernijen hebben gemaakt en gekocht. Na een korte pauze van twee weken gaat de catechese in februari door.

Martijn van Leerdam

Kindercatechese

Geloofsoopvoeding is een belangrijke zaak. Binnenkort gaan we daarom weer beginnen met de kindercatechese. De kindercatechese is er dit jaar voor twee groepen: groep 3/4, en groep 5/6 van de basisschool.

Op creatieve wijze gaan we aan de slag met thema's als de bijbel, de inrichting van de kerk en de christelijke feestdagen. Het opdoen van basiskennis is daarbij een belangrijk doel, naast het ontwikkelen van een gezellige sfeer. We hopen dat jij ook komt. Als het goed is heb je, als je in één van de genoemde groepen zit, een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht dat echter niet het geval zijn en wil je toch meedoen: je bent van harte welkom. We hopen ook dat u, als ouders, dit belangrijk vindt, en uw kind (weer) wilt laten meedoen.

De kindercatechese is een gezamenlijke activiteit van de wijkgemeenten Koningshof en Iona.

Het gaat om twee keer een uurtje op een woensdagmiddag.

De kinderen uit groep 3 en 4 kunnen terecht op de volgende data:

25 januari, 14.00 – 15.00 uur, in de Immanuëlkerk.

1 februari, 14.00 – 15.00 uur, in de Immanuëlkerk.

De kinderen uit groep 3 en 4 willen wij vragen om op 25 januari, indien mogelijk, een doopfoto mee te nemen.

De kinderen uit groep 5 en 6 kunnen terecht op de volgende data:

8 februari, 14.00 – 15.00 uur, in de Immanuëlkerk.

15 februari, 14.00 – 15.00 uur, in de Immanuëlkerk.

We kijken uit naar een paar leerzame en gezellige bijeenkomsten.

Jacqueline Wijnhorst, tel. 5919011, e-mail: bart.jacq@caiway.nl

en ds. Chris Schreuder, tel. 010-8806177, e-mail: jmpschreuder@hotmail.com

Glazenkerk 2017

Afgelopen zondag zijn wij met de jongeren begonnen aan de voorbereidingen voor de Glazen Kerk 2017! Wij brengen van zaterdag 11 maart op zondag 12 maart de nacht door in de Immanuëlkerk. Tijdens die nacht halen wij geld op voor het goede doel.

Het goede doel is afgelopen zondag gekozen door de jongeren: Een weeshuis in Nederland die kinderen opvangt die om een reden niet thuis kunnen wonen. Wist u dat er in Nederland 45.000 kinderen niet thuis kunnen wonen en daardoor worden opgevangen in pleegzorg of tehuizen?

Wij verdienen geld door klusjes te doen, activiteiten te organiseren en wij laten ons elk uur sponsoren. Wij zien elk jaar de groep jongeren groeien en ook de opbrengst wordt steeds iets meer. Helpt u ons ook?

De komende tijd zullen wij uw aandacht vragen voor onze glazen kerk, u zult in de kerk lijsten zien waar u sponsoring of klussen op kunt geven, wij zorgen voor flyers en andere informatie.

Ben je zelf een jongere in de leeftijd vanaf de brugklas en lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je op door een mail te sturen aan liannevlendre@hotmail.com. Of kom naar de kerkdienst in de Immanuëlkerk. Wij zijn er elke zondag.

Tuimeltekst

Wie naar de zon kijkt, laat de schaduw achter zich.