

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks . Vrijdag 3 februari 2017 24^e jaargang nr. 3

Meditatie

Wat moeten we doen?

Er beweegt van alles in ons land. Met de verkiezingen in aantocht vliegen de meningen alle kanten op, en uit de mond van onze bestuurders klinkt strijdbare taal. Wereldwijd heerst onzekerheid vanwege het aantreden van Donald Trump, erkend manipulator en leugenaar. Gelukkig is het in ons eigen Maassluis alweer een tijdje rustig, na de goed verlopen intocht van de Sint. De relletjes in de Burgemeesterswijk liggen alweer bijna een half jaar achter ons.

Toch laat het mij niet los. Wat nu, vraag ik mij telkens weer af. Wat kan ik doen, oog in oog met de rampen en ruzies van onze tijd?

Dit is niet de plek voor goedbedoeld advies. De moralistische dominee met de geheven vinger, die eens goed zal vertellen wat er kapot is en hoe dat moet worden gemaakt, is uit de tijd. Het zou ook niet helpen, bovendien. Tegelijkertijd koesteren wij nog steeds ons heilige boek, de bijbel, die tjokvol met lessen en raadgevingen zit. Wat leert de bijbel ons, over de omgang met de ellende van onze tijd? Wat vraagt onze God van ons, die ons diep van binnen kent?

'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij.' Met die woorden (Matteüs 4: 17) begint Jezus zijn werk. Hij roept een stel vissers met zich mee. Hij trekt door de streek om te verkondigen en te genezen. Al snel is zijn naam in de wijde omtrek bekend. Dan vervolgt hij met de Bergrede, misschien wel de beroemdste toespraak ooit: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel.'

Nu is het nog niet zo simpel om Gods goede nieuws in één zin samen te vatten. En wat God precies van je vraagt, kan heel verschillend zijn. Mensen beroepen zich bij de gekste daden nog op de wil van God. Toch worden hier twee belangrijke punten aangeduid: *kom tot inkeer. Gelukkig wie nederig zijn.*

Ik zou het willen toeschreeuwen aan alle politici, de grootste druktemakers het meest. Ik zou het in hoofdletters op het voorhoofd van Donald Trump willen schrijven, met onuitwisbare inkt. Ik zou het alle boze burgers willen fluisteren, 's nachts in hun slaap, elke nacht opnieuw. Alleen: de boodschap is ook tot mij gericht. *Kom tot inkeer. Gelukkig wie nederig zijn.*

Er moet dan nog wel wat gebeuren. Door te doen wat Hij van ons vraagt, wordt zichtbaar dat Gods Koninkrijk begint. Daar worden de problemen van onze tijd niet meteen door opgelost. Maar het stelt ons wel in staat om iets te doen. Het stelt ons in staat om te groeien als mensen naar Zijn beeld, zoals we ten diepste zijn bedoeld.

Er zijn de afgelopen jaren trouwens tientallen christelijke vluchtelingen in Maassluis gearriveerd, uit landen als Syrië en Irak. Heeft u al kennisgemaakt? En heeft u al over de Roze Viering gehoord, die op 14 februari zal plaatsvinden? Als het om inkeer gaat, en mensen naar Gods beeld, kunnen zulke dingen weleens van groot belang blijken te zijn.

ds. Martijn van Leerdam

Vandaag lezen wij:

vrijdag 3 februari 2 Kronieken 3:1-14
 zaterdag 4 februari 2 Kronieken 3:15-4:10
 zondag 5 februari 2 Kronieken 4:11-5:1
 maandag 6 februari Spreuken 10:1-10
 dinsdag 7 februari Spreuken 10:11-21
 woensdag 8 februari Spreuken 10:22-32
 donderdag 9 februari 2 Kronieken 5:2-14
 vrijdag 10 februari 2 Kronieken 6:1-11
 zaterdag 11 februari 2 Kronieken 6:12-21
 zondag 12 februari 2 Kronieken 6:22-31

maandag 13 februari 2 Kronieken 6:32-42
dinsdag 14 februari 2 Kronieken 7:1-10
woensdag 15 februari 2 Kronieken 7:11-22
donderdag 16 februari Spreuken 11:1-11

Kerkradio

Programma woensdag 8 en 15 februari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 121
3. Op het Godslam rust mijn ziele
4. Elk uur, elk ogenblik
5. Meditatie n.a.v. Jesaja 35: 1-7
Thema: 'Een tak in de winter'
6. Aan U behoort o Heer der heren...
7. Nooit meer nacht
8. Lacrymosa (W.A. Mozart)
9. Jarigen/Bruidsparen
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 17 februari.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Kerk in balans

Al eeuwenlang roept klokgelui
de mens op naar de kerk te gaan
om de lof van God te zingen
en bij Zijn woorden stil te staan.
De kerk verbindt, klinkt het zo mooi,
mensen met God en met elkaar,
in de voetsporen van Jezus,
Hij maakte deze woorden waar.
Met Zijn grote naastenliefde
liet Jezus zien, wat God ons vraagt,
een thuis te zijn voor iedereen,
kerk, die God liefde verder draagt.
Die opkomt voor de zwakkeren,
vecht tegen onrechtvaardigheid,
oud'ren bezoekt, bedroefden troost
en wereldwijd voor vrede strijdt.
De kerk verbindt, laat het zo zijn,
op zondag, nee, op alle dagen,
dan mag zij van haar leden steeds
een bijdrage blijven vragen.

Jaap van Oostrum

Coll .v. Diakenen

Op zondag 5 februari is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor het Werelddiaconaat project Voedsel voor kinderen in Lima, Peru. Op zondag 12 februari is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. De derde collecte in de Grote Kerk is dan bestemd voor Stichting Open Doors.

Voedsel voor kinderen in krottenwijken in LIMA (Peru)

'Primero de Agosto' is een krottenwijk in Lima. De mensen die hier wonen zijn naar Lima verhuisd in de hoop er werk te vinden. Anderen woonden meer in het centrum van de stad, maar zijn hiernaartoe verhuisd omdat ze hun rekeningen niet meer konden betalen. De levensstandaard is er erg laag. Er is geen waterleiding en weinig elektriciteit. Soms woont men met z'n zessen in een krotje van nog geen 5 bij 3 meter. De kinderen slapen dan met elkaar in één bed. Wat het leven in 'Primero de Agosto' extra moeilijk maakt is dat er 's winters bijna voortdurend een zeer dichte mist hangt. Men leeft hier dan letterlijk in het vocht. Al bijna twee jaar zijn ds. Peter Kleinbloesem en Esau hier bezig met evangelisatiewerk. Na eerst vooral contacten te hebben gelegd wordt er nu al bijna 1,5 jaar wekelijks een kerkdienst voor de volwassenen georganiseerd en zondagsschool voor de kinderen. Peter: "We doen dat in een simpel krotje met één enkele ruimte dat we van iemand te leen hebben gekregen. Dit krotje is erg klein. Er is tijdens de kerkdienst dikwijls nauwelijks ruimte voor iedereen. Het mooist zou zijn als de kerkdienst en de zondagsschool tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, in twee aparte ruimtes, zodat ouders die hun kinderen naar de zondagsschool brengen, zelf gelijk kunnen blijven voor de kerkdienst. Nog niet zo lang geleden hebben we een stuk grond gekocht in Primero de Agosto met het doel om daar in de nabije toekomst een kerk op te bouwen. De aankoopkosten voor het terrein waren ongeveer 500 euro. Nu moet er nog gebouwd worden. Het is absoluut niet de bedoeling om een duur gebouw neer te zetten in een zeer arme wijk! Het moet allemaal heel eenvoudig blijven. Men wil graag een gebouw met twee grotere ruimtes, een opberg ruimte en een klein kantoorje."

Helpt u deze nog jonge en arme gemeente, zodat ze straks de beschikking hebben over een eigen kerkgebouw?

Algemene Middelen Diaconie

Uit dit fonds worden de kosten voor het diaconaat gefinancierd.

Algemene berichten

Taizeviering aan de Waterweg 12 februari

Zondag 12 februari vindt de laatste Taizeviering plaats van dit seizoen, deze keer in de Petrus en Pauluskerk. We lezen in deze viering Psalm 71 en een gedeelte uit Jeremia, waarin God, als het ware, antwoord geeft op de bede van David. In de viering neemt de muziek een belangrijke plaats in. Het kan je helpen om in een meditatieve sfeer te komen, waarin je gedachten zich richten op God. Wij zijn heel blij met de musici die de muziek indrukwekkend ten gehore brengen, in elke viering. Intussen is het een goede gewoonte: in elke viering zijn een aantal mensen, dat een koor vormt ter ondersteuning van de zang. Als je zin hebt om een keer mee te zingen, dan ben je van harte uitgenodigd om dit koor te komen versterken. Om kwart over 4 beginnen we met het oefenen van de liederen die we in deze viering zingen. De viering wordt gehouden op zondag 12 februari in de Petrus en Pauluskerk. Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Jij, u bent van harte uitgenodigd deze viering met ons mee te maken. De eerste viering in het nieuwe seizoen is op 8 oktober.

Het voorbereidingsteam:

Corien Robbemon chrisencorien@gmail.com

Aag de Nie van Nierop adelien@caiway.net

Hilma en Rob van der Pol rpvdpol@kabelfoon.nl

Jan Michel Koekebakker koek9@caiway.nl

Harry Timmermans hjtim@kabelfoon.nl

Platform van Kerken

Het Platform van Kerken bestaat al een aantal jaren in Maassluis en is de opvolger van de Raad van Kerken. In het Platform zijn nu veel meer kerken vertegenwoordigd dan voorheen. Voor al diegenen die zich afvragen wat dat Platform nu eigenlijk is en vooral doet, is het goed om er wat meer over te vertellen. Allereerst is het bijzonder dat alle christelijke kerkgemeenten van Maassluis in het Platform vertegenwoordigd zijn. Het Platform heeft een moderamen dat de vier vergaderingen per jaar voorbereidt en ook een soort dagelijks bestuur vormt. In de vergaderingen komen vertegenwoordigers bij elkaar om allerlei zaken (die alle of veel kerkgemeenten aangaan) te bespreken. Je kunt dan denken aan de (winteravond) lezingen, de vieringen in de Week van Gebed, de kerstacties, het avondgebed voor en met de vluchtelingen en dergelijke. Omdat er heel veel onderwerpen zijn waarover het gaat om de hulp aan de naaste is er tegenwoordig ook een Diaconaal Platform dat deel uitmaakt van het algehele Platform van Kerken. Onderwerpen die daar aan de orde komen zijn: de Voedselbank, Schuldhulpmaatje (stichting BOOM), stichting Present, Mantelzorg, het Noodhulpfonds, huisvesting vluchtelingen. Heel belangrijke zaken waarbij het essentieel is dat ze door alle kerken gedragen worden. We hopen door meer publiciteit te geven aan het Platform van Kerken dat het niet alleen een rol kan spelen in de contacten tussen de kerken, maar ook met de gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties. We zullen in de toekomst met enige regelmaat wat laten horen over zaken waar het Platform zich mee bezig houdt. Voor vragen kunt u terecht bij Marja Moerman (secretaris) marjamoerman@gmail.com

SODA-maaltijd 7 februari

Dinsdag 7 februari is er een samen op de aarde (SODA)-maaltijd in de Immanuëlkerk. Al bijna 15 jaar verzorgen gedreven vrijwilligers deze maaltijd, een grote pluim voor deze mensen. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Wij hopen dat het een gezellig samenzijn mag worden, met fijne ontmoetingen en goede gesprekken en lekker eten. De zaal gaat open om vijf over vijf en de maaltijd begint om half zes.

De maaltijdcommissie

Contactmiddag PCOB 8 februari

Op woensdagmiddag 8 februari is er een contactmiddag van de PCOB. Deze middag heeft het bestuur ds Christiaan Donner uit Den Haag voor de tweede keer uitgenodigd. Hij is werkzaam als gevangenispredikant.

Op 13 april 2016 was ds Donner al een keer te gast bij ons in het Witte kerkje, maar vanwege een High Tea op dezelfde datum voor de ouderen van de PKN te Maassluis, waren er toen beduidend minder PCOB leden en andere belangstellenden aanwezig. Hij gaat op 8 februari a door met zijn presentatie over het onderwerp: 'Ontmoetingen en belevenissen in de gevangenis'.

Als een mens in een gevangenis wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijkertijd gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het nu verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen de protestantse geestelijke verzorgers gesprekspartner zijn. Zij werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. Naast hun werk in de gevangenis kijken zij over de grenzen van de detentie heen door hen door te verwijzen naar nazorginstanties of kerken die zich onder andere richten op de opvang van ex-gedetineerden.

Het belooft ook nu weer een boeiende en zeer bijzondere contactmiddag te worden.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed in het sfeervolle Witte Kerkje. Het programma begint zoals gebruikelijk om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Iedereen is op 8 februari a.s. van harte welkom (ook niet leden).

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de PCOB afd. Maassluis

Ed Westerhof.

'Goeiemiddag' 14 februari

Als leden van onze gesprekskring 'Goeiemiddag' willen we bij elkaar komen op dinsdagmiddag 14 februari.

We willen op deze middag met elkaar spreken over "Handelingen 8 : 4 - 25".

Wat staat er in dit hoofdstuk en wat kunnen wij er mee doen?

De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Immanuëlkerk.

Onze kring kan zeker nog uitgebreid worden. Nieuwe leden/deelnemers zijn van harte welkom.

Voor inlichtingen

Marianne van der Schaft 010-5920960.

Joke 't Hart 010-5925043

Verkiezingsdebat Raad van Kerken 14 februari

Graag nodigen wij u uit om het verkiezingsdebat bij te wonen dat we op dinsdag 14 februari organiseren in Dudok, Hofweg 1a in Den Haag. Het gaat over de ambities van de politieke partijen op lange termijn. We beginnen om 19.30 uur en sluiten af om 22.00 uur.

De volgende politieke partijen hebben hun medewerking inmiddels toegezegd: Ockje Tellegen VVD, Ahmed Marcouch PvdA, Chris van Dam CDA, Zihni Ozdil Groen Links, Bert Jan Ruissen SGP, Ronald van Raak SP, Robert Valentine Libertaristische Partij, Sylvana Simons Artikel 1.

Het doel van de bijeenkomst is om vanuit de Raad van Kerken met politici in gesprek te gaan over het belang van waarden en normen in de politiek aan de hand van de thema's armoede, integratie en vrede. Prof. dr. Fred van Iersel en drs. Hillie van de Streek zullen kandidaat-Kamerleden bevragen op hun keuzes. Vanuit de kerken is er inbreng van ds. Karin van den Broeke, Synodevoorzitter (PKN), mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam (RKK) en Ir. Kees Nieuwerth (Quakers).

Iedereen is welkom. Wel graag aanmelden: rvk@raadvankerken.nl

Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging 16 februari

Het bestuur van de Passage nodigt u hartelijk uit voor onze ledenavond op donderdag 16 februari in het sfeervolle Witte Kerkje.

Deze avond beginnen we met een gezamenlijke en heerlijke stampotten maaltijd. U wordt verzocht om 17.45 uur aanwezig te zijn, zodat wij om 18.00 uur gezellig aan tafel kunnen. Mocht u niet deelnemen aan de maaltijd, dan kunt u om 19.30 uur genieten van een muzikaal optreden van de Herman Singers uit Waarder. Deze muzikale groep bestaat uit vier mannen die veel plezier hebben in zingen. Hun repertoire bestaat uit religieuze en andere liederen in zeker tien talen. Ze zingen alles a capella, soms driestemmig maar meestal vierstemmig. Alle vergoedingen die de Herman Singers ontvangen gaan in z'n geheel naar een kindertehuis in Kenia.

We zullen deze boeiende en bijzondere ledenavond om ongeveer 21.30 uur afsluiten.

Met een hartelijke groet en tot ziens op donderdagavond 16 februari.

Het bestuur van de Passage

Concert Sela in Maassluis 10 maart

Op 10 maart geeft de band Sela een concert in de Immanuëlkerk in Maassluis. Tijdens het concert dat onderdeel uitmaakt van Sela's *Dorpskerkentour 2017* is er volop gelegenheid om samen te zingen tot eer van God! Voor wie geïnteresseerd is, concerten zijn vaak snel volgeboekt. Meer informatie en reserveren kan via www.sela.nl/concerten.

De band Sela schrijft liederen voor de kerk van nu. Nederlandstalige liederen die een brug slaan tussen muziekstijlen, liedculturen en kerkelijke stromingen. Bekende liederen als 'Ik zal er zijn', 'Gebed om zegen' en 'Zie hoe Jezus lijdt voor mij' worden in steeds meer kerken van Nederland gezongen."

Maandelijkse schrijfactie Amnesty International groep Maassluis

Voor de maandelijkse schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen. (zie hieronder)

Schrijfactie Iran: mogelijk zweepslagen voor bekende filmmaker

De Iraanse filmmaker Keywan Karimi werd in oktober 2015 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege een muziekvideo. Daarnaast dreigt hij 223 zweepslagen te krijgen omdat hij samenwoonde met een vriendin die geen hoofddoek droeg.

Karimi werd op 23 november 2016 opgeroepen om zijn gevangenisstraf van één jaar uit te zitten in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. De overige vijf jaar hoeft hij niet achter tralies door te brengen als hij zich 'goed gedraagt'. De autoriteiten deelden hem ook mee dat ze van plan zijn om hem de 223 zweepslagen te geven die hij eerder kreeg opgelegd. Deze harde straf komt neer op marteling en is verboden onder internationaal recht.

De Iraanse autoriteiten pakten al meerdere kunstenaars, muzikanten en filmmakers op in een poging kritische artistieke uitingen de kop in te drukken.

Brieven

Met het versturen van de bijgaande brief (aan de ambassadeur van Iran) vraagt u hem de zaak van Keywan Karimi bij de Iraanse autoriteiten onder de aandacht te brengen.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website www.amnestymaassluis.nl onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brief kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 maart 2017 versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u tien x per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: International 1. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink. telefoonnummer: 010 – 47 44 184 of 06-29 09 39 27.

Jeugdwijzer

Kindercatechese

Geloofsofvoeding is een belangrijke zaak. Daarom zijn we weer begonnen met de kindercatechese. De kindercatechese voor de groepen 3 en 4 van de basisschool is inmiddels achter de rug. Nu volgt de kindercatechese voor de groepen 5 en 6. We hopen dat jij ook komt. Als het goed is heb je, als je in één van de genoemde groepen zit, een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht dat echter niet het geval zijn en wil je toch meedoen: je bent van harte welkom. We hopen ook dat u, als ouders, dit belangrijk vindt, en uw kind (weer) wilt laten meedoen. De kindercatechese is een gezamenlijke activiteit van de wijkgemeenten Koningshof en Iona. Het gaat om twee keer een uurtje op een woensdagmiddag.

De kinderen uit groep 5 en 6 kunnen terecht op de volgende data:

8 februari, 14.00 – 15.00 uur, in de Immanuëlkerk

15 februari, 14.00 – 15.00 uur, in de Immanuëlkerk

We kijken uit naar een paar leerzame en gezellige bijeenkomsten

Jacqueline Wijnhorst, tel. 5919011, e-mail: bart.jacq@caiway.nl

en ds. Chris Schreuder, tel. 010-8806177, e-mail: jmpschreuder@hotmail.com

Catechese 14-16

Op donderdagavond 2 februari beginnen we alweer met de catechesegroep voor jongeren van 14-16 jaar. Nog maar een maandje geleden stonden we een vrijdagmiddag lang te kleumen bij de Voedselbank, met warme chocomelk en ander lekkers om uit te delen. Voor het voorjaarsseizoen krijgen de jongeren een keuzeprogramma voorgelegd. Iets met film, iets met andere kerken, of nog iets nieuws misschien? Jaapwillem en ondergetekende zijn er ook nog niet helemaal uit. Maar geheid dat het weer een gezellige en interessante serie wordt.

Basiscatechese

De basiscatechese, voor kinderen uit groep 7 en 8, gaat pas na de voorjaarsvakantie weer van start. De eerste avond staat gepland voor 7 maart. Het thema voor de komende vier avonden is *christelijke symbolen*. We gaan dus kijken naar kruizen, vissen, sterren, duiven, lammetjes, Griekse letters en meer. Op de eerste avond kiezen de kinderen twee symbolen uit, waar we op de tweede en de derde avond verder mee aan de slag zullen gaan. Madelon en ik hebben er zin in, jawel: nu al.

Martijn van Leerdam

Tuimeltekst

Je herkent iemand aan zijn maskers.