

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks . Vrijdag 3 maart 2017 24^e jaargang nr. 5

Meditatie Sterk en dapper

De Heer zei tegen Jozua: 'Wees sterk en dapper. Jij zult de Israëlieten het land binnenbrengen dat ik hun beloofd heb. Ik zal je helpen'. (Deut. 31: 23, Bijbel in gewone taal)

Afgelopen zondag kregen we na de dienst een boekje met de titel 'Sterk en dapper' mee naar huis. Ik weet niet of dat in alle wijkgemeenten gebeurd is, maar ik vind het zeer zinvol om aan de hand van de aangereikte teksten elke dag in de veertigdagentijd ons voor te bereiden op het komende Paasfeest. Het is weer een mooi boekje geworden dit jaar; als u het nog niet hebt, kunt u aanstaande zondag nog wel een exemplaar aanschaffen voor een luttel bedrag.

De teksten nemen ons mee op de weg die Jezus moest gaan om het Pasen te laten worden. Ook Hij moest sterk en dapper zijn om die weg van de liefde vol te houden.

Ik weet niet of de samenstellers van het boekje ook gedacht hebben aan die tekst in Deuteronomium die ik boven dit stukje citeer. Maar ik vind die tekst erg passend. Jozua volgt Mozes op en krijgt die aansporing en die belofte van God mee dat hij sterk en dapper moet zijn, en dat God hem zal helpen bij zijn taak om het volk Israël het beloofde land binnen te leiden. De naam Jozua in het Oude Testament, is precies dezelfde naam als de naam Jezus in de taal van het Nieuwe Testament. Jezus is als het ware de nieuwe Jozua die de mensen ook het nieuwe land moet binnen brengen, in het land van de Opstanding, het land van het nieuwe leven. Ook Jezus vervult die opdracht met de belofte van zijn Vader dat Hij hem helpen zal.

Sterk en dapper weerstaat Jezus alle verleiding; daarover gaat het aanstaande zondag. Bemoediging ontvangt Hij bij de verheerlijking op de berg; daarover gaat het de zondag daarna. Vervolgens zien we een aantal zondagen voorbeelden van bevrijding, tekenen van het nieuwe leven. De laatste zondag voor Pasen gaat het over Zijn intocht in Jeruzalem, waar Hij feestelijk wordt binnengehaald, maar waar Hij zijn lijden moet ondergaan. De Jozua/Jezus van het Nieuwe Testament ondergaat zelf alle lijden en dood om ons te daaruit te bevrijden. Tenslotte loopt zijn weg uit op de Opstanding: de Heer is opgestaan!

Aan de hand van veel verschillende teksten in het boekje worden we meegenomen op die weg door lijden en verdriet heen naar Pasen. Het zet ons aan tot bezinning; het roept ons op tot inkeer en berouw. Het is zinvol voor ons allen om in deze voorbereidingstijd op Pasen ons te laten uitdagen om ook sterk en dapper te zijn; om staande te blijven als gelovigen in een turbulente wereld; om met vertrouwen uit te zien naar een nieuw bevrijd bestaan, naar Opstanding en nieuw leven.

Ik wens u een goede voorbereidingstijd op Pasen toe.

Ds. Wim Barendrecht

Vandaag lezen wij:

vrijdag 3 maart Matteüs 6:24-34
 zaterdag 4 maart Matteüs 7:1-12
 zondag 5 maart Psalm 91
 maandag 6 maart Matteüs 7:13-23
 dinsdag 7 maart Matteüs 7:24-8:1
 woensdag 8 maart Psalm 126
 donderdag 9 maart Spreuken 12:1-9
 vrijdag 10 maart Spreuken 12:10-19
 zaterdag 11 maart Spreuken 12:20-28
 zondag 12 maart Psalm 99
 maandag 13 maart Zacharia 1:1-6
 dinsdag 14 maart Zacharia 1:7-17
 woensdag 15 maart Zacharia 2:1-9
 donderdag 16 maart Zacharia 2:10-17

Kerkradio

Woensdag 8 maart geen uitzending i.v.m. Biddag voor gewas en arbeid

Voor de uitzending van woensdag 15 maart is het volgende programma samengesteld.

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 89
3. Neem Heer mijn beide handen
4. Zalig Wezen, vol genade
5. Meditatie n.a.v. Philippenzen 4: 4-9
Thema: 'Trek het feestkleed aan'
6. Liefde Gods
7. Hemelse Vader
8. The Lord is my Shepherd (Bryn Terfel)
9. Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 17 maart.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Oproep

Het college wil graag een aantal deelprojecten in onderzoek nemen maar daarvoor ontbreken ons de tijd en de deskundigheid. Het gaat om zaken zoals energiebesparing of –winning (zonnepanelen), juridisch inzicht bij te sluiten overeenkomsten, mogelijke acties via internet (ICT-ers), preventieve maatregelen inzake veiligheid van de gebouwen, betere commerciële en culturele benutting van onze kerken enz. Wilt u wel iets voor de kerk betekenen, maar u niet voor lange tijd vastleggen? Meldt u zich met vermelding van uw specifieke deskundigheid, per mail (cvk@pknmaassluis.nl) of via uw wijkkerkrentmeester. Er is een goed draaiende technische commissie maar die heeft de handen vol aan onderhoud van kerken, pastorieën en lopende projecten. Daarnaast willen wij de Groote Kerk deze zomer, in overleg met de gemeente Maassluis, doordeweeks meer openhouden. Daarvoor zoeken we toezichthouders/rondleiders uit alle wijken voor een af te spreken aantal uurtjes. Ook de Groote Kerk is immers van ons allemaal.

Ten slotte: omdat de periode als ouderling-kerkrentmeester van Wim Benard vervuld is, heeft hij zijn functie als penningmeester van het CvK neergelegd. Wij zijn dringend op zoek naar een vervanger. De eerlijkheid gebiedt wel te vermelden dat hier wel veel tijd mee is gemoeid. Maar heeft u die tijd en boekhoudkundig inzicht: meldt u zich dan. Dat kan ook eerst voor een oriënterend gesprek.

CvK P. Vroon, secretaris.

Namens het

Coll .v. Diakenen

Op zondag 5 maart is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en in de Koningshof (tevens Heilig Avondmaalscollecte) bestemd voor het landbouwproject in Zimbabwe. De derde collecte in beide kerkgebouwen is bestemd voor Steun aan gezinnen in Guatemala.

De eerste collecte in de Groote Kerk is bestemd voor een Zendingsziekenhuis in Zimbabwe. Op woensdag 8 maart (Biddag, 19:30 uur in de Groote Kerk) is de eerste collecte bestemd voor Dorcas, terwijl de derde collecte bestemd is voor de Algemene Middelen Diaconie. Op zondag 12 maart is in de Immanuëlkerk en in de Koningshof de eerste collecte bestemd voor Steun gehandicapten in Myanmar. In de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor Zending (GZB). In de drie kerkgebouwen is de derde collecte bestemd voor Algemene Middelen Diaconie.

Landbouwproject Zimbabwe / Zendingsziekenhuis Zimbabwe

Deze zondag wordt er in de Groote Kerk gecollecteerd voor een zendingsziekenhuis op het platteland van Zimbabwe. De nood is daar hoog. Het salaris dat artsen in Zimbabwe krijgen ligt op de armoedegrens. Velen kiezen er dan ook voor om in grote steden zoals Harare en Bulawayo te gaan werken, waar het gemakkelijker is om het salaris aan te vullen met privéklussen. Het is voor zendingsziekenhuizen in plattelandsgebieden dus erg moeilijk om dokters te krijgen en vast te houden. Daarom zien veel ziekenhuizen, waaronder die van de Hervormde Kerk van Zimbabwe, zich genoodzaakt een extra vergoeding aan hun dokters uit te keren. Omdat we willen investeren in goede gezondheidszorg, en omdat daarbij de inzet van goede artsen nodig is, helpen we hierbij graag.

Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala

Red Paz is een organisatie die zich samen met Kerk in Actie inzet voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Bij

alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren.

Steun mensen met een handicap in Myanmar

The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap trainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie kunnen krijgen.

Algemene berichten

Wereldgebedsdag 2017 vrijdag 3 maart, 19.30 uur

Korpsgebouw Leger des Heils. Voorganger in deze dienst is mevrouw Marianne Paalvast. De dienst gaat uit van het Platform van Kerken te Maassluis.

Samen Op De Aarde op 7 maart

Dinsdag 7 maart is er een Samen Op De Aarde-maaltijd. Iedereen is welkom voor een fijne ontmoeting, een goed gesprek en lekker eten. Om vijf over vijf gaat de deur van de Immanuëlkerk open en de maaltijd begint om half zes. De maaltijdcommissie

Contactmiddag PCOB op 8 maart

Op woensdagmiddag 8 maart is onze volgende contactbijeenkomst in het Witte Kerkje. We beginnen deze middag met het jaar- en financieel verslag. Daarna kunt u genieten van een indrukwekkende film over onze interessante stad Maassluis. Het programma begint zoals gebruikelijk om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Ed Westerhof

Goeiemiddag op 14 maart

Op dinsdag 14 maart willen wij als gesprekskring "Goeiemiddag" bij elkaar komen. Op deze middag willen wij met elkaar over de "Rechtvaardiging" te spreken. Het Schriftgedeelte dat hierbij hoort is Romeinen 5 : 1 – 11, maar het verdient aanbeveling ook Romeinen 4 (hele hoofdstuk) te lezen. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Immanuëlkerk.

Marianne van der Schaft 010-5920960.

Joke 't Hart 010-5925043

Passage Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging op 16 maart

Het bestuur van de Passage nodigt u hartelijk uit voor onze ledenavond op donderdag 16 maart om 19.45 uur in het Witte Kerkje. Mevrouw Klok uit Rockanje is vanavond onze speciale gast.

Op de grens van Rockanje en Oostvoorne staan vier duinboerderijtjes die samen vormen het openluchtmuseum 'De Duinhuisjes'. In de huisjes is te zien hoe de bewoners tussen 1850 tot 1910 hebben geleefd. Een aantal dames van het openluchtmuseum houden deze avond een modeshow met als thema: 'VAN ONDERGOED TOT KRULLENMUTS'.

Het bestuur van de Passage

Pasen Live Tour 2017 op 11 april

Na het succes van vorig jaar is het ons gelukt om ook dit jaar weer de theatervoorstelling van Pasen Live naar Maassluis te halen. Bezoekers worden in vijf kwartier meegenomen in dit eeuwenoude maar juist nu ook zo actuele verhaal. Door middel van Nederlandse popmuziek en Christelijke muziek, bewerkt in eigen arrangementen en een modern en spectaculair decor, wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld.

Op dinsdag 11 april 20.00 uur zal er in Theater Koningshof in Maassluis een voorstelling worden gegeven. De prijs voor de kaarten is dit jaar vastgesteld op €12,50 (dit is inclusief reserveringskosten en een consumptie)

De online kaartverkoop start binnenkort via de site van Theater Koningshof. Voor meer info over de Pasen live 2017 tour kunt u ook kijken op: www.cbproducties.nl.

Belastingsservice Ouderenbonden

De Belastingsservice is bedoeld voor gepensioneerde leden van ouderenorganisaties KBO, PCOB en ANBO. Zij kunnen hulp krijgen bij het invullen van de belastingformulieren. Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande €35.000 en voor gehuwden/samenwonenden €50.000,- per jaar.

Kleine eigen bijdrage

De belastinginvuller kan een kleine onkostenvergoeding (maximaal €12 per adres) vragen voor bijvoorbeeld gemaakte reis-, porto- en drukkosten. Nieuw is dat de Belastingsservice Ouderenbonden om een kleine eigen bijdrage gaat vragen. Dat doen we omdat de Belastingdienst stopt met subsidiëren en we als gezamenlijke ouderenorganisaties deze service tegen kostprijs in stand willen houden. Voor alleenstaanden is de eigen bijdrage €5,50, voor een echtpaar €11.

Let op: machtigingscode nodig

Ook nieuw: de belastinginvuller heeft van u een machtigingscode (persoonlijke code) nodig om de vooraf door de Belastingdienst

ingevulde gegevens in de aangifte te kunnen gebruiken. Deze code moet de belastinginvuller tijdig aanvragen bij de Belastingdienst. Bel een van de belastinginvullers. De belastinginvuller vraagt dan een machtigingscode voor u aan. U krijgt thuis een brief van de Belastingdienst, waarin deze code staat. Deze geeft u door aan de invuller.

De belastinginvullers van de PCOB afd. Maassluis:

Dhr. B Kap	tel:	010-5921002
Mevr. A. Cats	tel:	010-5912149
Dhr. W. Moraal	tel:	010-5923946
Dhr. A.J. Verduijn	tel:	010-5990620

Jeugdwijzer

Basiscatechese

Op dinsdag 7 maart beginnen we weer met de basiscatechese, voor kinderen uit groep 7 en 8. Op vier dinsdagavonden gaan we aan de slag met christelijke symbolen. Probeer er alvast maar eens een paar te bedenken of te tekenen. Het zijn er meer dan je denkt.

De basiscatechese duurt van 19:00 tot 20:00 en vindt plaats in de Immanuëlkerk.

Catechese 14-16

Met de jongeren van de middelste catechesegroep kijken we dit voorjaar drie films. De eerste film was Gran Torino, een film van Clint Eastwood over een sikkeneurige, zieke, en rechtlijnige Korea-veteraan. De film zit vol met verwijzingen naar de wereld van bijbel en geloof, en niet alleen omdat de eerste scène zich in de kerk afspeelt. Het gaat over groei, het overwinnen van je angst, het kwaad, en opoffering. Uiteindelijk gaat de hoofdpersoon tegen de grond, en ziet hij eruit als Jezus aan het kruis. Tegelijkertijd is dat een nieuw begin.

In de appgroep spreken we af wat de volgende datum wordt en welke film we dan gaan kijken.

ds. Martijn van Leerdam

Catechese 16-18 jaar

In dit kleine maar wel hechte catechesegroepje (we zijn meestal met drie catechisanten, een enkele keer met twee en tegenwoordig soms ook wel met vier), dat meestal op dinsdagavond bij elkaar komt in de jeugdruimte van de Immanuëlkerk, komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Soms lezen we met elkaar een bijbelgedeelte dat op de daaropvolgende zondag centraal staat in de kerkdienst. Ook zijn we laatst een keer in gesprek geweest over enkele van de "95 speldenprikken" (een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld, met een knipoog naar de beroemde 95 stellingen van de reformator Maarten Luther).

Op 21 februari hebben we het gehad over "belijdenis doen". We lazen (uit Matteüs 16) over de "belijdenis" van Simon Petrus. Jezus heeft eerst aan zijn leerlingen gevraagd wie Hij volgens de mensen is. Vervolgens wordt de vraag persoonlijker: wat zeggen jullie er eigenlijk van? Over die vraag hebben we met elkaar nagedacht. Petrus' "belijdenis" luidde: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God!" Wat zou jij zeggen?

Belijdenis doen wordt wel omschreven als je doop voor eigen rekening nemen. Voor wie als kind gedoopt is geldt: ooit hebben je ouders je laten dopen en daarbij, als het ware plaatsvervangend voor jou, uitgesproken: ik geloof, en die fakkel geven we graag aan ons kind door. Vroeg of laat komt er een moment dat je voor de keuze komt: wil ik staan voor mijn doop? Belijdenis doen is niet: nooit meer twijfelen en altijd een voorbeeldige gelovige zijn. Simon Petrus viel zelf, na zijn "belijdenis", al snel van zijn voetstuk, bijvoorbeeld toen hij tot drie keer toe ontkende dat hij bij Jezus hoorde. Maar belijdenis doen is wel: uitspreken dat je blij bent dat je gedoopt bent!

Ik heb de catechisanten een "huiswerkopdracht" meegegeven: vraag eens aan je ouders waarom zij zelf ooit belijdenis hebben gedaan en /of jou hebben laten dopen. En vraag het ook eens aan anderen in je omgeving, die belijdenis hebben gedaan. Na de voorjaarsvakantie ontmoeten we elkaar weer op dinsdag 7 maart.

Ds. Chris Schreuder

Terugblik op de kindercatechese

In de afgelopen weken heeft op vier woensdagmiddagen de kindercatechese plaatsgevonden: twee keer voor de kinderen uit groep 3 en 4 en twee keer voor de kinderen uit groep 5 en 6. Het waren steeds zeer goed bezochte bijeenkomsten waarin we op heel verschillende manieren bezig zijn geweest met de Doop en het Avondmaal.

Met name het Avondmaal heeft de aandacht gehad, juist ook ter voorbereiding op de Avondmaalsvieringen op 19 februari in de Immanuëlkerk en op 5 maart in Koningshof. Aan de hand van bijbelverhalen, maar ook in de spelvorm, stonden we stil bij het Avondmaal als gedachtenismaal en als feestmaal. Als gedachtenismaal: wij denken aan Jezus, aan wie Hij was (en is!), aan wat Hij ons geleerd heeft en aan wat Hij gedaan en gezegd heeft.

En als feestmaal: het is een feest om in de kring te komen en erbij te horen; en het grootste feest – het Koninkrijk van God – komt nog!

Als leiding kijken we met veel plezier op deze vier woensdagmiddagen terug. Dank aan alle kinderen die zo enthousiast meededen en dank aan alle ouders die hun kinderen stimuleerden en brachten en weer ophaalden.

Jacqueline Wijnhorst en ds. Chris Schreuder

Tuimeltekst

Dans met je hart, en je voeten zullen volgen.