

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks . Vrijdag 31 maart 2017 24<sup>e</sup> jaargang nr. 7

## Meditatie

### Daar juicht een toon.....

In het Groningse dorpje waar ik toen woonde werd het Nieuwe Liedboek in 1973 hartelijk ontvangen. Op zaterdagavond oefenden we nieuwe liederen in het Hervormde kerkje die dan op zondag werden gezongen. Kritiek was er weinig, integendeel zelfs. Wel was er één gemeentelid dat ook graag 'Daar juicht een toon...' opgenomen had gezien. Dat vond zij toch wel zo'n mooi paaslied! Ik moest even aan mijn vader denken, die het ook zo'n fijn paaslied vond. Indertijd, thuis, was ik dat hartelijk met hem eens: een vrolijk lied, daar kon je er nooit genoeg van hebben in de kerk, vond ik. Maar inmiddels waren er wat jaren verstreken en was mijn liefde bekoeld. Ik was gaan inzien dat je van een christelijk lied, of je dat nu binnen of buiten de kerk zingt, minstens mag verwachten dat het in grote lijnen overeenkomt met wat de Bijbel vertelt. Nu was Eduard Gerdes, die 'Daar juicht een toon' in 1855 schreef zonder twijfel een oprecht vrome man, maar Bijbels gezien klopte er toch niet veel van zijn lied.

Neem alleen die eerste regel: *Daar juicht een toon daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem*. Alle evangelisten vertellen dat Jeruzalem niets merkte van de opstanding. Jezus verscheen alleen aan zijn leerlingen en dan ook maar even. Dat Jezus was opgewekt ging totaal aan gans Jeruzalem voorbij.

Het tweede couplet maakt het niet veel beter: *Hij overwon, die sterke Held // Hij steeg uit 't graf door eigen kracht*. Tja, *sterke Held* vind ik niet erg op 'de lijdende knecht van de Heer' van toepassing. Ik lees dat Jezus 'als een lam ter slachting werd geleid'. Tekenend voor de weg van Jezus lijkt mij veeleer weerloosheid dan heldhaftigheid. En dan: *Hij steeg uit 't graf door eigen kracht?* Juist niet! Ik lees dat de Vader zijn Zoon opwekt. Jezus werd opgewekt uit de dood en dat is toch echt iets anders dan opstaan *door eigen kracht*. Een aantal liedbundels heeft dat ook ingezien. In Opwekking en in Johannes de Heer bijvoorbeeld is ervan gemaakt: *hij steeg uit 't graf door Vaders kracht*. Maar Gerdes dichtte toch echt *eigen kracht* en de Evangelische Liedbundel heeft het zo gelaten.

En dan: *wie in geloof op Jezus ziet// die vreest voor dood en helle niet*. Ik neem aan dat dit voor Eduard Gerdes gold, maar mij is het toch te hoog gegrepen. Ik weet het: als je zingt sta je op je tenen. Je zingt niet omdat het zo waar is, maar omdat je het je te binnen wilt zingen. Je zingt boven jezelf uit. Maar dit is te ver boven mij uit. Dit is al te triomfantelijk.

De makers van het *Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk* bleken overigens gevoelig voor de gevoelens van velen en zij gaven André Troost opdracht om een nieuw lied te schrijven op de melodie van *Daar juicht..*. Dat werd lied 637 *O vlam van Pasen, steek ons aan*. Ik hoop dat we dat straks met Pasen zullen zingen. Ik zal van harte meezingen.

O vlam van Pasen, steek ons aan,  
de Heer is waarlijk opgestaan!  
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht!

*Geb van Doornik*

## Vandaag lezen wij:

vrijdag 31 maart Psalm 43  
zaterdag 1 april Johannes 11:1-27  
zondag 2 april Johannes 11:28-54  
maandag 3 april Johannes 11:55-12:11  
dinsdag 4 april Psalm 129  
woensdag 5 april Romeinen 5:1-11  
donderdag 6 april Romeinen 5:12-21  
vrijdag 7 april Romeinen 6:1-14  
zaterdag 8 april Psalm 73  
zondag 9 april Johannes 12:12-19  
maandag 10 april Johannes 12:20-36  
dinsdag 11 april Johannes 12:37-50  
woensdag 12 april Psalm 140  
donderdag 13 april Johannes 13:1-38

## Kerkradio

### Programma woensdag 5 en 12 april

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 116
3. Op het Godslam rust mijn ziele
4. Het ruw houten kruis
5. Meditatie n.a.v. Lucas 23: 33-43  
Thema: 'De weg is vrij...'
6. De Heer die dient
7. Voor Uw liefde Heer Jezus
8. Were you there ...
9. Felicitaties/verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 14 april.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 2 april is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof bestemd voor gezinnen in Guatemala. In de Grote Kerk is de eerste collecte bestemd voor Ouderen in Moldavië. Op zondag 9 april is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor de Alg. Middelen Diaconie. De derde collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof is bestemd voor Gehandicapten in Myanmar en in de Grote Kerk voor Steun aan Gehandicapten (BOSK). Op donderdag 13 april is in de Immanuëlkerk en de Koningshof de Heilig Avondmaalscollecte bestemd voor het Landbouwproject in Zimbabwe.

### Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala

Red Paz is een organisatie die zich samen met Kerk in Actie inzet voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Zij richt zich op de inheemse bevolking in het district Alta Verapaz. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren

### Ouderen in Moldavië

De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een 'tafeltje-dekje' service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek. Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de 'tafeltje-dekje' service.

### Nieuws uit Zimbabwe

Er wonen bijna 5.000 kinderen op straat, maakte het Zimbabwaanse ministerie van Sociale Zaken onlangs bekend. Dat is een zeer voorzichtige schatting. Sommige van die kinderen worden van de straat geplukt en in een kindertehuis gezet, zoals het kindertehuis van de City Presbyterian Church in Harare. Dat is de kerk waarmee wij samenwerken. Niet alle straatkinderen zijn weeskinderen. Soms zijn de ouders nog wel in leven, maar is er sprake van mishandeling. Vaak is er sprake van verslaving. Regelmatig is er sprake van HIV/aids. In het kindertehuis wordt er voor de kinderen gezorgd door vrijwilligers van de kerk. Ook ds. David Mhlambeni heeft sinds kort twee weeskinderen in huis: de kinderen van zijn zus, die onlangs overleden is. Twee kleine kinderen zonder ouders. Gelukkig hebben zij hun familie nog. Niet alle kinderen hebben zoveel geluk. De medische zorg in Zimbabwe is slecht. De levensverwachting schommelt de laatste tien jaar tussen de 48 en 58 jaar. De belangrijkste doodsoorzaak is aids. Vanuit Maassluis ondersteunen we dit jaar de vrijwilligers van het kindertehuis. Daardoor gaat de kwaliteit van de opvang omhoog en blijven goede vrijwilligers langer actief. Daarnaast ondersteunen we de familie Mhlambeni in de crisis die hen

getroffen heeft. Het is een klein maar belangrijk project. Wij danken ieder die een gift heeft overgemaakt en aan de collecten bijgedragen heeft. Verdere informatie vind u op de onderstaande link:

<http://stichtingkoza.nl/> Het rekeningnummer van stichting KOZA is NL68TRIO0198352077. Stichting KOZA is aangesloten bij de duurzame Triodos Bank.

### **Noodhulp voor Afrika**

Op 19 maart is er een extra collecte gehouden voor de Noodhulp voor Afrika. De opbrengst van deze collecte is:

Groote Kerk:	1.062
Immanuëlkerk:	840
Koningshof:	574
De Vloot:	62
Gift OPA Iona:	1,000
Andere giften:	380
Totaal:	3.918

Dit bedrag wordt afgerond op € 4.000 en zoals eerder vermeld door Diaconie / KIAM verdubbeld tot € 8.000. Onze hartelijk dank aan alle gevers voor deze bijdrage.

## **Algemene berichten**

### **Viering Bijzondere Catechesegroep met Palmpasen**

U wordt van harte uitgenodigd voor een bijzondere kerkdienst met Palmpasen in de Immanuëlkerk. Op zondag 9 april begint de dienst om 10.00 uur. Aan deze dienst werkt de bijzondere catechesegroep mee. Zij beelden het Bijbelverhaal uit, dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Ook de kinderen van de kindernevendienst worden actief betrokken bij deze viering. Dit alles gebeurt onder de bezielende leiding van ds. Schreuder.

*Henrike Heijboer*

### **SODA-maaltijd 4 april**

Dinsdag is 4 april er een samen op de aarde maaltijd . Iedereen is hier van harte voor uitgenodigd. Wij hopen dat wij onze vaste gasten , maar ook nieuwe gasten mogen ontvangen . De maaltijd word gehouden in de Immanuëlkerk de zaal gaat open om vijf over vijf en de maaltijd begint om half zes.

*De maaltijdcommissie*

### **Goeiemiddag**

Als leden van onze gesprekskring "Goeiemiddag" willen we bij elkaar komen op dinsdagmiddag 4 april.

We willen op deze middag met elkaar spreken over "Er is leven na de dood".

Wat vinden wij hierover in de Bijbel en wat kunnen wij er mee doen?

De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Immanuëlkerk.

Het is de laatste "Goeiemiddag" van dit seizoen, maar we hebben wel plannen na de zomer door te gaan. Over het hoe en wat willen we ook met elkaar nadenken

Marianne van der Schaft 010-5920960

Joke 't Hart 010-5925043

### **Van de Oecumenische Kring "In de Vloot"**

Op woensdag 5 april wordt er een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring "In de Vloot".

Op deze avond in de veertigdagentijd zal verhalenverteller Constand Wassink in de huid van Mattias kruipen. Deze man was een visser in Betsaida, die zijn geluk wil gaan beproeven in de grote stad. Hij wordt tuinman bij Jozef van Arimatea in Jeruzalem en maakt daar kennis met Jezus. Het thema van het verhaal is: "Rabboeni".

De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Chr. Gem. koor "De Travellers" uit Spijkenisse. Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Belangstellenden zijn van harte welkom in de grote zaal van De Vloot.

*Constand Wassink*

010 - 5916435

### **Passie en Pasen in de 'Open Ark'**

Zoekt Hem bij de doden niet.....de Heer is waarlijk opgestaan!

Op dinsdagmorgen 11 april hopen wij stil te staan bij lijden, sterven en opstanding van de Here Jezus. We lezen gedeelten uit de Bijbel en zingen met elkaar. U bent van harte welkom in de grote zaal van de Ark. Koffie en thee staan klaar om 10 uur, rond half elf beginnen we met het programma.

*Mies Hart-Vogelezang*

### **Jezus Leeft op de Immanuëlkerk**

De Immanuëlkerk is één van de meest karakteristieke gebouwen van Maassluis. Middenin de stad gelegen wordt het dagelijks gebruikt voor kerkelijke en niet-kerkelijke bijeenkomsten. Tegenwoordig weet echter haast geen mens meer waar de kerk voor

staat. Hoe kan de kerk iets doen aan haar zichtbaarheid, vroegen de kerkenraden zich onlangs af. Een brainstormsessie leidde tot een praktische oplossing: de boodschap van de kerk komt in gekleurde dakpannen op het dak van de kerk. Jezus leeft!

Inspiratie voor de dakpanletters wordt geboden door een Brabantse boer die enkele jaren geleden faam verwierf met zijn dak:

Jezus Redt. Met witte letters op een donkerblauw dak was zijn boodschap zichtbaar voor iedereen op de openbare weg. In Maassluis hebben we binnenkort dus onze eigen variant, op het dak van de Immanuëlkerk.

Hoewel de letters vanaf de openbare weg niet zo gemakkelijk zichtbaar zullen zijn, vanwege de hoogte van het dak, verwacht men in de kerk dat luchtfoto's de wereld over zullen gaan. En die zijn tegenwoordig snel gemaakt. Drones zijn voor elke amateurfotograaf immers binnen handbereik.

Aanstaande zaterdag worden de oranje letters aangebracht op het dak van de kerk. Een hoogwerker installeert zich op het plein voor de Immanuëlkerk. Met de aannemer is afgesproken om de werkzaamheden om precies 10 uur 's morgens aan te vangen, zodat de hele stad er getuige van kan zijn. Vertegenwoordigers van de kerk zullen ter plaatse aanwezig zijn.

*Martijn van Leerdam*

### **Contactmiddag PCOB**

Op woensdagmiddag 12 april is onze volgende contactmiddag in het Witte Kerkje. Deze keer is Ds. Evert van der Veen uit Nunspeet onze speciale gast. Hij verzorgt een Paasprogramma voor ons met als thema: 'Zie het Lam Gods'.

In deze audiovisuele presentatie van christelijke kunst en klassieke religieuze (passie)muziek staan we beeldend stil bij de laatste dagen van Jezus Christus. De muziek van Bach brengt ons daarbij nog meer in de passiesfeer.

Vanaf 13.30 uur staat de koffie en thee gereed. Het programma begint deze middag om 14.00 en eindigt om 16.00 uur.

*Ed Westerhof*

## **Jeugdwijzer**

### **Basiscatechese**

Knutselen doe ik als dominee niet zoveel. Toch mocht ik twee groepen kinderen uit groep 7 en 8 begeleiden in het maken van een vredesduif. Ook hebben ze een Lam Gods gemaakt. We lazen er bijbelteksten bij, onder meer over de Ark van Noach en de doop van Jezus. Op die manier hebben we geleerd over twee bekende christelijke symbolen. De laatste avond van de basiscatechese is inmiddels achter de rug. Over een tijdje doen we nog een gezellige activiteit ter afsluiting van het seizoen, onder leiding van Madelon.

### **Catechese 14-16**

Met mijn andere catechesegroep hebben we dit voorjaar een pretpakket. Na een intensief najaar, met een project bij de voedselbank en een serie heel verschillende avonden, kijken we in het voorjaar drie goede films. Na de film hebben we een nagesprek, waarbij we lijnen trekken tussen de wereld van de film, de wereld van bijbel en geloof, en het leven van alledag. Op vrijdagavond 31 maart kijken we de film Adam's Apples. Het is een bizarre film over een neonazi, die als onderdeel van zijn straf vrijwilligerswerk moet doen in een kerk. Nu zijn we qua merkwaardige domineesfiguren in Maassluis best wel wat gewend, maar de dominee in deze film slaat alles.

*Martijn van Leerdam*