

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks . Vrijdag 14 april 2017 24^e jaargang nr. 8

Meditatie

De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood. (1 Kor.15:26)

Zondag 16 april viert de kerk wereldwijd Pasen. Het feest van de opstanding van onze Here Jezus Christus! Het is altijd zinvol om ons af te vragen, wat betekent dit voor u, jou en mij in 2017? Voor mensen in nood, die misschien niet weten, waar ze het zoeken moeten van ellende, maar ook voor mensen, voor wie het leven op rolletjes gaat. Die de wind mee hebben en van het ene hoogtepunt naar het andere in hun leven gaan. Mensen overigens, die gemeenschappelijk hebben dat ze eens allemaal, de één vroeger, de ander later, zullen moeten sterven.

Wat is de betekenis van Pasen? De betekenis van Pasen is, dat bij de graven van onze in Christus ontslapen geliefden, en ook eens bij ons graf, als Christus niet eerst is terug gekomen, een bord geplaatst kan worden, waarop te lezen staat: "Dit is tijdelijk".

Mensen praten heel verschillend over de dood. Sommigen zeggen: de dood hoort bij het leven. Aan alle begin komt nu eenmaal ook een einde en zo is het met het leven ook. Mensen, die met het Woord van God op de hoogte zijn, weten dat de dood te maken heeft met de zonde. Het loon op de zonde is de dood, staat er in de bijbel (Rom.6:23). Paulus zegt in 1 Korinthe 15: de dood is een vijand, de laatste, maar hij is een vijand. Daarom heb ik niets met die uitspraak, dat de dood bij het leven hoort. Dood en leven verdragen elkaar niet, zijn elkaars tegenpolen. Is de dood een vriend? Nee, zegt God in Zijn Woord: de dood is een verschrikkelijke vijand. Om die vijand te overwinnen, gaf de Heiland juist zijn leven aan het kruis van Golgotha.

Nu is het geweldige en het bevrijdende van het evangelie van Pasen, dat door de overwinning van de Here Jezus het leven van Gods kinderen niet langer stuk loopt op de dood. Dat er een bord bij hun graf gezet kan worden: "Dit is tijdelijk!" Want de laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood. Lees maar na in 1 Korinthe 15, dat prachtige hoofdstuk over de betekenis van de opstanding van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. De dood lijkt nu nog het laatste woord te hebben, dat tijdelijk kan nog lang duren, maar in principe is hij een verslagen vijand. En al moeten wij nog sterven, als Christus wederkomt op de wolken van de hemels, dan zal overtuigend blijken, dat het graf toch een tijdelijke zaak was. Dan zullen de doden de stem van God horen en die haar horen, zullen leven. (Joh.5:25) Jezus is meer dan overwinnaar! De zonde en de schuld zijn weggenomen, God de Vader verzoend, het oordeel te niet gedaan.

Het wordt weer Pasen. Hoe staat u, hoe sta jij, tegenover de Levensvorst? Ken je Hem, geloof je in Hem, hebt u uw hoop op Hem gebouwd? Uw leven en dat van jou hoeft niet stuk te lopen op de dood. Op een kil graf, waarbij alle hoop verbleekt. Pasen belooft: eens zullen we staan voor de troon van het Lam. Om dan eeuwig bij de Here Jezus te zijn.

Ds.J.F.Tanghé

Vandaag lezen wij:

vrijdag 14 april Johannes 18-19
 zaterdag 15 april Jesaja 12:1-6
 zondag 16 april Johannes 20:1-18
 maandag 17 april Romeinen 6:15-23
 dinsdag 18 april Romeinen 7:1-12
 woensdag 19 april Romeinen 7:13-25
 donderdag 20 april Romeinen 8:1-11
 vrijdag 21 april Romeinen 8:12-25
 zaterdag 22 april Romeinen 8:26-39
 zondag 23 april Johannes 20:19-31
 maandag 24 april 1 Petrus 1:1-12
 dinsdag 25 april 1 Petrus 1:13-25
 woensdag 26 april 1 Petrus 2:1-10
 donderdag 27 april 1 Petrus 2:11-17

Kerkradio

Programma woensdag 19 en 26 april

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 89
3. Komt nu met zang
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Zalig Wezen, vol genade
6. Meditatie n.a.v. Philippenzen 4: 4-9
Thema: 'Trek het feestkleed aan'
7. Liefde Gods
8. Hemelse Vader
9. The Lord is my Shepherd (Bryn Terfel)
10. Felicitaties
11. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 28 april.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Openstelling Groote Kerk

In goed overleg met de gemeente Maassluis hebben wij besloten de Groote Kerk dit jaar open te stellen voor bezichtiging van 1 mei t/m de Furiade; en wel op de woensdag t/m de zaterdag van 10.00 u. tot 14.00 u. Er zal aan de bezoekers een (kleine) vergoeding worden gevraagd. De Groote Kerk is als monument en cultureel erfgoed natuurlijk een parel voor Maassluis en als zodanig bezit van ons allemaal. (Dat is overigens inclusief de toren, die ook bezit van de PGM is.) In verband met de langdurige openstelling zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers uit alle wijken om gedurende 1 of meer dagdelen toezicht te houden of rondleidingen te geven. Voor dat laatste wordt in overleg met de Historische Vereniging Maassluis, indien gewenst, een korte opleiding gegeven. U kunt zich telefonisch bij mij melden op 010-5921777 of per mail (cvk@pknmaassluis.nl).

P. Vroon, secretaris CvK.

Coll .v. Diakenen

Op Goede Vrijdag 14 april is de Heilig Avondmaalscollecte in de Vliet (dienst van 10.15 uur) bestemd voor het Landbouwproject in Zimbabwe, evenals de ½ collecte in de Vloot (dienst van 18.00 uur). In de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor de Alg. Middelen Diaconie en de derde collecte als Heilig Avondmaalscollecte voor Christenen voor Israël. Op zondag 16 april is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor Ouderen in Moldavië. Op zondag 23 april is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Groote Kerk bestemd voor het Noodhulpfonds.

Nieuws uit Zimbabwe

Vanuit Maassluis ondersteunen we dit jaar de vrijwilligers van het tehuis voor opvang van kinderen die op straat wonen. Daardoor gaat de kwaliteit van de opvang omhoog en blijven goede vrijwilligers langer actief. Verdere informatie vind u op de onderstaande link :

<http://stichtingkoza.nl/> Het rekeningnummer van stichting KOZA is NL68TRIO0198352077.

Ouderen in Moldavië

De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een 'tafeltje-dekje' service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek. Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de 'tafeltje-dekje' service.

Noodhulpfonds

Dit fonds wordt gebruikt in gevallen van noodsituaties waar ook ter wereld. Zoals bekend hebben we op 19 maart gecollecteerd voor Afrika met een geweldig resultaat waardoor KIAM en de Diaconie € 8.000 heeft kunnen storten ter leniging van de hulp in Afrika. De collecte op 23 april is bestemd om dit fonds weer aan te vullen.

Algemene berichten

Concertserie Garrels-orgel van start

Deze maand begint de jaarlijkse reeks orgelconcerten in de Grote Kerk, georganiseerd door de Govert van Wijnstichting. In twaalf concerten bespelen bekende Nederlandse organisten het monumentale Garrels-orgel uit 1732.

Het eerstvolgende concert is een Paasconcert op 17 april (Tweede Paasdag), gegeven door Jan van Westenbrugge, organist te Wateringen. Bij het concert ontvangt u een gratis programmaboekje met de programma's en toelichtingen van alle komende concerten van dit jaar. De concerten vangen aan om 20.00 uur; de toegangsprijs bedraagt 8 euro p.p. (kinderen t/m 12 jaar gratis).

Bericht van ds. Van der Weide

Lieve gemeenteleden in Maassluis,

Het is u niet ontgaan dat ik al een tijdlang tob met mijn gezondheid. Uiteindelijk ben ik met ingang van 1 april met vervroegd emeritaat gegaan. Op 30 april neem ik officieel afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk. Die dienst wordt gehouden in de Jozefkerk en begint om 10 uur. Daarmee komt een einde aan een periode van 31 jaar, waarin ik met hart en ziel predikant geweest ben. Stoppen met werk betekent ook: even stilstaan en achterom kijken, voor je verder gaat. Van die 31 jaar heb ik er ruim 9 in uw en jullie midden doorgebracht. Dat waren volle en bewogen jaren – en ze waren goed. Ik zie er dankbaar op terug, en wil die dankbaarheid graag met u delen. Omdat ik de laatste jaren niet meer voor preekbeurten in Maassluis ben gevraagd zijn we elkaar wat uit het oog verloren. Maar beslist niet uit het hart!

Daarom, ook namens Alice, een lieve groet.

ds. Egbert van der Weide

Arjen Leistra speelt Franse Orgelwerken in Maassluis

De Orgelcommissie van de Immanuëlkerk heeft voor vrijdag 21 april Arjen Leistra uitgenodigd.

Zijn orgelconcert bestaat uit werken van Louis James Alfred Lefébure-Wély, Charles-Marie Widor, Marcel Dupré, Jeanne Demessieux en Alexandre Guilmant.

Het orgelconcert in de Immanuëlkerk begint om 20.00 uur. Entree € 7,50 inclusief koffie of thee.

Orgelcommissie Grote Kerk

Vanwege ons verblijf op Curaçao heeft onze penningmeester Sjaak de Jong de orgelpijpen geleegd. In maart heeft dit 50,95 euro opgebracht. Via Ton Post kwam een gift van 5 euro binnen.

De serie orgelconcerten 2017 start op maandag 17 april 20 uur met het Paasconcert gespeeld door Jan van Westenbrugge. Jan heeft een programma samengesteld met werken van Asma, Bach, Handel, de Lange, Guilmant, Gautier, Franck en van Westenbrugge.

Jaap Kroonenburg

Bericht van Oecumenische Kring “In de Vloot”

Op woensdag 26 april hopen wij onze Vlootavond te houden met een meditatie van ds. J.F. Tanghé. Het is erg fijn dat op deze avond Chr. Gem. Koor “Immanuël” uit Poeldijk bij ons te gast is. Zoals altijd begint het programma om 19.30 uur.

Constand Wassink

010-5916435

Passage afd. Maassluis Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Het bestuur van de Passage nodigt u uit voor onze ledenavond op donderdag 20 april om 19.45 uur in het Witte Kerkje. Deze keer is mevrouw Riet Brugman-Schouten uit Zwijndrecht onze speciale gast.

Door middel van fantastische filmbeelden en een boeiend reisverslag neemt Riet Brugman-Schouten u mee met een mooie bootreis langs de uitgestrekte kustlijn van het indrukwekkende land Noorwegen. U kunt genieten van de geweldige fjordenkust, de berglandschappen, de talloze eilandjes en diverse grote en kleine kustplaatsen. Diverse steden zoals: Trondheim en Tromsø, de eilandengroep Lofoten en Vesteralen en niet te vergeten de fameuze Noordkaap kunt u vanavond bewonderen. Wij hopen dan ook dat u zich vanavond in de beelden en het verhaal over Noorwegen wil laten meenemen.

Het bestuur van de Passage

Oecumenische dienst 4 mei

Op donderdagavond 4 mei, de avond van de Dodenherdenking, is er om 19.00 uur een oecumenische viering in het Witte Kerkje. Deze viering gaat uit van het Platform van Kerken te Maassluis. Mevrouw Marianne van den Broek, geestelijk verzorger bij de Tweemaster, zal in de viering voorgaan. Piet George Klootwijk bespeelt het orgel. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Na afloop lopen we naar het monument in het Julianaplantsoen. Namens de gezamenlijke kerken van Maassluis zullen er ook bloemen gelegd worden.

Jeugdwijzer

Basiscatechese

Op dinsdagavond 28 maart sloten we de basiscatechese, voor kinderen uit groep 7 en 8, af met een quiz. Er werd gewonnen en verloren en de één kon wat beter tegen zijn verlies dan de ander, maar uiteindelijk keken we allemaal terug op een gezellige en interessante serie avonden. We hebben gewerkt met christelijke symbolen, in het bijzonder het Lam Gods en de Vredesduif. In het

najaar hebben we het gehad over bidden en muziek. Volgend jaar gaan we met dezelfde groep door. Maar eerst gaan we nog een gezellig uitstapje doen. De deelnemers worden op de hoogte gehouden door Madelon.

Bedankt aan alle deelnemers, ouders en in het bijzonder aan Madelon Boudesteijn voor acht gezellige avonden.

Catechese 14-16

Jongeren van een jaar of 15 hebben vaak behoorlijk wat te doen. Bovendien willen ze ook nog weleens een avondje hangen op de bank of in het park. Je gunt het ze van harte. Tegelijkertijd is het soms wel lastig om een goede datum te vinden voor onze filmavonden. We kijken dan ook niet zomaar films: het zijn films met een diepere laag. In overleg met de deelnemers prikken we binnenkort een nieuwe filmavond.

Evaluatie catechese

Met de vrijwilligers en groepsleiders van de catechese hebben we op woensdag 8 mei een evaluatiemoment. Reacties van ouders en kinderen zijn van harte welkom, zowel kritisch als positief. Geef die door aan de leider van de groep of via myleerdam@hotmail.com.

Taizé

Heb je belangstelling om de komende zomer eens iets heel anders te doen? Vanuit Naaldwijk gaat er een jongerenreis naar Taizé. Taizé is een klein Frans dorpje op een schitterende plek. Jongeren uit de hele wereld komen er in de zomer kamperen rond een grote kerk, en leven mee met de broeders van Taizé. Je leert er meer over het geloof en meer over jezelf. Bovendien is het één groot feest om er te zijn. Gert-Jan van Dijk en Marijke Lingsveld kunnen erover meepraten: zij zijn er ook geweest. Meer info?

Kijk op www.westlandtaize.tk.

Martijn van Leerdam