

Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 28 april 2017 24^e jaargang nr. 9

Meditatie

Wie kijkt er nu naar boven?

(gedachten bij Marcus 16: 4)

Twee dames reden ergens totdat een lekke band hen tot stoppen dwong. Het was een stille, verlaten weg. In de wijde omtrek was niemand te zien die hen zou kunnen helpen. Links niet, rechts niet, voor niet, achter niet. Eén van de dames verzuchtte: "Ik wou dat er een engel kwam om ons te helpen!"

Vrijwel meteen daarna klonk boven hen een stem. "Hier ben ik al!" Ze schrokken zich te pletter. Toen ze omhoog keken zagen ze een monteur die in een telefoonpaal aan het werk was. (Dit verhaal is enigszins gedateerd; wie weet vandaag nog wat telefoonpalen zijn?) Hij kwam naar beneden en hielp de dames met het verwisselen van de band. "Had u mij dan niet gezien?" vroeg hij. Waarop het antwoord was: "Nee, wie kijkt er nu naar boven?"

Drie vrouwen zijn op weg naar het graf van Jezus om Hem te balsemen. Maar er ligt een zware steen op het graf. Hoe krijgen ze die ooit weg?

Wat kunnen er veel blokkades zijn om Pasen te kunnen vieren: aanslagen zoals recent in St. Petersburg, in Stockholm en in Parijs; de oorlogsretoriek van de Amerikaanse president; de dreiging van Noord-Korea; de lange arm van Erdogan. En, niet te vergeten, zoveel lijden en dood in onze eigen omgeving of in ons eigen leven. Er kunnen duizend dingen zijn die als stenen drukken op ons hart.

Welke stenen moeten wij – maar kunnen wij niet zelf - weggrollen - om Pasen te kunnen vieren?

Wie kijkt er nu naar boven?

Vraag niet waarom, maar die drie vrouwen doen het. En met dat ze naar boven kijken, opkijken, zien ze dat de steen is weggerold. Dat geeft te denken: zo lang je naar beneden blijft kijken, zul je zeker niet zien dat de steen weggerold is! Je moet naar boven kijken om in ieder geval op het spoor van Pasen te komen.

Pasen begint misschien wel met opkijken, naar boven kijken.

Een engel stuurt de vrouwen eropuit met de boodschap dat Hij leeft en de zijnen voorgaat: een woord dat het al eeuwen houdt en dat het ook wel houden zal zo lang als wij leven. Geloof maar gerust dat Hij nog steeds vooraan gaat.

Vergeet vooral niet van tijd tot tijd naar boven te kijken. Hij die leeft zegt tegen u en tegen mij: houd moed, hier ben Ik al!

Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:

vrijdag 28 april 1 Petrus 2:18-25
 zaterdag 29 april 1 Petrus 3:1-12
 zondag 30 april Johannes 21:1-14
 maandag 1 mei Johannes 21:15-25
 dinsdag 2 mei Spreuken 13:1-12
 woensdag 3 mei Spreuken 13:13-25
 donderdag 4 mei Johannes 9:1-12
 vrijdag 5 mei Johannes 9:13-23
 zaterdag 6 mei Johannes 9:24-41
 zondag 7 mei Johannes 10:1-10
 maandag 8 mei Johannes 10:11-21
 dinsdag 9 mei Spreuken 14:1-18
 woensdag 10 mei Spreuken 14:19-35
 donderdag 11 mei Psalm 114

Kerkradio

Programma 3 en 10 mei.

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 105
3. Beveel de Heer je wegen
4. Mijn Herder is de Here God
5. Meditatie n.a.v.: Prediker 3: 1-8
Thema: "Ik ben een mens"
6. Verleih uns Frieden (Mendelssohn)
7. Vader, wij eren U
8. Boven de sterren
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 12 mei.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Collectes

Op zondag 30 april is de eerste collecte (Heilig Avondmaalscollecte) in de Koningshof bestemd voor het Landbouwproject in Zimbabwe. De derde collecte is bestemd voor de Plaatselijke Diaconie. In de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor de Plaatselijke Diaconie en de derde collecte is bestemd voor Weeskinderen in Oekraïne.

Op zondag 7 mei is in de drie kerkgebouwen de eerste collecte bestemd voor het Missionair Werk Binnenland in Zwijndrecht.

Plaatselijke Diaconie

Uit dit fonds worden de Diaconale kosten gefinancierd.

Nieuws uit Zimbabwe

Er wonen bijna 5.000 kinderen op straat, maakte het Zimbabwaanse ministerie van Sociale Zaken onlangs bekend. Dat is een zeer voorzichtige schatting. Sommige van die kinderen worden van de straat geplukt en in een kindertehuis gezet, zoals het kindertehuis van de City Presbyterian Church in Harare. Dat is de kerk waarmee wij samenwerken. Niet alle straatkinderen zijn weeskinderen. Soms zijn de ouders nog wel in leven, maar is er sprake van mishandeling. Vaak is er sprake van verslaving. Regelmatig is er sprake van HIV/aids. In het kindertehuis wordt er voor de kinderen gezorgd door vrijwilligers van de kerk. Ook ds. David Mhlambeni heeft sinds kort twee weeskinderen in huis: de kinderen van zijn zus, die onlangs overleden is. Twee kleine kinderen zonder ouders. Gelukkig hebben zij hun familie nog. Niet alle kinderen hebben zoveel geluk. De medische zorg in Zimbabwe is slecht. De levensverwachting schommelt de laatste tien jaar tussen de 48 en 58 jaar. De belangrijkste doodsoorzaak is aids. Vanuit Maassluis ondersteunen we dit jaar de vrijwilligers van het kindertehuis. Daardoor gaat de kwaliteit van de opvang omhoog en blijven goede vrijwilligers langer actief. Daarnaast ondersteunen we de familie Mhlambeni in de crisis die hen getroffen heeft.

Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht

In maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het Badhuis, een gezamenlijk project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn en een plek om elkaar te ontmoeten. Er is een uitgebreid activiteiten aanbod voor de hele wijk, voor jong en oud. Zo is er op vier ochtenden in de week 'koffiehuis', is er iedere woensdagochtend een brunch, en zijn de buurtmaaltijden en de kinderclubs populair.

Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij Het Badhuis, dat inmiddels pioniersplek van de Protestantse Kerk is geworden. Het Badhuis heeft een aanvullend aanbod naast de maatschappelijke activiteiten in de wijk. Elke zondagochtend is er kinderbijbelclub met zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en een spel. Ook voor volwassenen is er een activiteit waarbij de Bijbel open gaat. Er is ook de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. Maar Het Badhuis doet ook mee met andere activiteiten in de wijk. Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de wijk. Dat staat voorop. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken als Het Badhuis.

Aankondiging SAM's Kledingactie

Zoals elk jaar in deze tijd, weer uw aandacht voor de SAM's Kledingactie. De actie is gepland op zaterdag 13 mei. Ook deze keer wordt de actie ondersteund door alle kerken in Maassluis; de inzamelpunten zijn de Ark, de Groote Kerk, de Immanuëlkerk en bij de Koningshof (van 10.30 tot 13.00 uur).

Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Sam's Kledingactie zet zich in voor deze mensen. Samen met onze enthousiaste vrijwilligers zamelen we tweedehandskleding in. De verkoop van deze kleding levert geld op dat we direct besteden om de nood in rampgebieden te verlichten. We werken daarbij zeer nauw samen met diverse partners, waaronder ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. U kunt op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een bijdrage leveren aan noodhulp, wederopbouw en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Zo zijn wij 'Samen goed voor elkaar'.

Opbrengst Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind

In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugdorp De Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene berichten

Rozenactie eindexamenkandidaten

Ook dit jaar doen veel scholieren eindexamen. Straks breekt de spannende periode aan waarin zij wachten op de uitslag. Juist dan willen wij, de jeugdouderlingen, hun een roos bezorgen om te laten merken dat we aan hen denken. Kent u iemand in uw omgeving die examen doet? Wilt u dan de naam doorgeven aan de jeugdouderling via de lijst in de kerk (vanaf 7 mei), via de website of per e-mail?

Art van Toor email art@v-toor.nl

Dwars durven zijn

Grootschalig event in Gouda om stil te staan bij 500 jaar Reformatie

Op zaterdag 10 juni organiseren 500 Jaar Protestant en Refo500 een grootschalige Reformatiebijeenkomst in Gouda. Doel van deze bijeenkomst is om terug te zien en vooruit te kijken. De bijeenkomst is een onderdeel van de PKN-estafette die het hele land doorgaat.

De reformatie, als beweging van vernieuwing en verandering, is belangrijk voor vandaag en morgen. De reformatie leidde sinds 1517 tot grote veranderingen op allerlei gebied in heel Europa en de invloeden daarvan zijn tot op de dag van vandaag duidelijk merkbaar in ons hele land; ook in Gouda.

In de middag zal in drie historische kerkgebouwen (de St. Janskerk, St Joostkapel, Oud-Katholieke kerk) een wandelconcert worden georganiseerd. Dit wordt afgesloten met een middeleeuwse maaltijd in de St Janskerk. Deelname hieraan kost € 15,00 p.p., opgave vooraf is noodzakelijk.

De St. Janskerk zal 's avonds het decor zijn van een boekpresentatie, een theatrale vertelling en een expositie: *zingen in kleur, de psalmen verbeeld*, allemaal betrekking hebbend op 500 jaar Reformatie. Diverse prominente protestanten zullen aanwezig zijn om een bijdrage te leveren aan de Reformatiebijeenkomst. Naast prof. dr. H.J. Selderhuis, directeur Refo 500 en prof. dr. W.P. van den Berken zullen o. a. EO-presentator Tijs van den Brink, Corine Dijkstra (Wethouder ChristenUnie Gouda), drs P.L de Jong acte de presence geven. De avondbijeenkomst is vrij toegankelijk, wel wordt er gecollecteerd.

Meer informatie is te vinden op www.dwarsdurvenzijn.wordpress.com.

Diaconale vakanties voor senioren (met zorg en met aandacht)

Als u wat ouder bent, kan het zijn dat uw sociale kring om u heen kleiner wordt en u misschien niet zo vaak meer als voorheen de deur uit komt. Een vakantie ligt dan wellicht ook niet direct voor de hand, maar juist een vakantie met andere senioren en met enthousiaste vrijwilligers die een en al aandacht zijn, kan u goed doen. Deze zomer organiseert Hetvakantiebureau.nl een groot aantal vakanties op verschillende prachtige locaties in Nederland en zelfs drie vakantieweken op de vakantieboot Prins Willem Alexander. Er worden leuke uitstapjes, voorstellingen en creatieve workshops georganiseerd. Ook kunt u heerlijk wandelen en (duo)fietsen en wordt er iedere dag gezorgd voor gezellige maaltijden met elkaar.

Wilt u nadere informatie of een indruk hebben wat er zoal in deze vakanties allemaal te doen is, Wil Veen kan u er veel over vertellen of laten zien via foto's.

Hij is de plaatselijke contactpersoon en vele jaren ervaren (leidinggevend) vrijwilliger geweest tijdens vakantieweken met zorg op diverse locaties. Bent u er benieuwd naar of wilt u nadere informatie of brochures, neem dan contact met hem op. Hebt u vragen over vervoer of arrangementsprijs laat het hem dan weten. Hij kan in samenwerking met de plaatselijke diaconie mogelijk voor een oplossing zorgen.

Wil Veen tel. 010-5918073 / 0616335437 of e-mail wgjveen@kabelfoon.nl.

Voor reservering en meer informatie kunt u ook contact opnemen met Hetvakantiebureau.nl. Tel. (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl, www.hetvakantiebureau.nl.

Met de O.C.I. bus naar Kampen

Op zaterdag 13 mei organiseert de OCI de busreis naar Kampen.

Nee, dit is geen “Kamper ui”. Daar is deze plaats bekend door geworden en wat dat inhoudt hoort u nog wel.

Kampen wordt wel het “Jeruzalem van het Noorden” genoemd, naar de vele kerken die daar te vinden zijn. Maar het is niet de bedoeling zo veel mogelijk kerken te bezoeken en er een soort religieuze estafette van te maken.

Twee kerken gaan wij bezoeken waar veel te zien, te beleven en te beluisteren is.

We zullen eerst van koffie en “iets erbij” genieten in de buurt van Kampen. We hebben dan tenslotte al een behoorlijk reis achter de rug.

In Kampen aangekomen gaan we de Broederkerk bekijken en natuurlijk ook het orgel. Een deskundige gids zal ons meenemen op onze tocht door dit kerkgebouw. In een bijzaal van deze kerk kan de lunch gebruikt worden (op eigen kosten en van te voren opgeven). Er is tijd voor een vrije wandeling door het centrum van Kampen.

Daarna verzamelen wij ons bij de Bovenkerk, waar ook een deskundige uitleg gegeven zal worden. Het zal in dit kerkgebouw vooral op het hoofd- en koor-orgel toegespitst zijn. Onze beide organisten zullen in beide kerken op de orgelbanken plaatsnemen. Met samenzang zal ons bezoek aan de Bovenkerk en aan Kampen worden afgesloten.

Het is de bedoeling dat wij om 08.00 uur vanaf de Immanuëlkerk vertrekken en we hopen rond 18.00 uur weer op dezelfde plaats terug te zijn.

De kosten voor deelname aan deze dag (exclusief lunch) bedragen € 37,50. Voor de lunch in de Broederkerk wordt € 10,00 gerekend.

Opgeven: via de intekenlijsten in de hal van de Immanuëlkerk of op het e-mailadres van de OCI ocimaassluis@kabelfoon.net en meteen gevolgd door overmaking van dit bedrag t.n.v. OCI – Maassluis op

IBAN: NL05 FVLB 0635.80.3984 o.v.v. OCI-reis Kampen.

Er zijn nog een aantal plaatsen over, want vol is vol. Uw inschrijving is definitief na overmaking van de reissom.

OCI Maassluis

SODA-maaltijd

Dinsdag 2 mei is er een Samen Op De Aarde-maaltijd. Deze wordt gehouden in de Immanuëlkerk. Iedereen is hier van harte voor uit genodigd, of je jong, oud bent, geloof speelt ook geen rol. Wij hopen op een gezellig samenzijn, goede gesprekken en natuurlijk lekker eten. De zaal gaat open om vijf over vijf en de maaltijd begint om half zes.

De Maaltijd commissie

Jeugdwijzer

Catechese 14-16

Op zaterdagavond 13 mei gaan we film kijken. Er valt voor de deelnemers iets te kiezen. Maar het wordt hoe dan ook een interessante zit. Aangezien enkele jongeren al in de examentijd zitten, is een beetje ontspanning mooi meegenomen.

Evaluatie catechesegroepen

Op 10 mei gaan we de gang van zaken in alle catechesegroepen onder de loep nemen. Kindercatechese, basiscatechese en catechese voor middelbare scholieren: in totaal hebben we nog altijd zes verschillende groepen kinderen en jongeren. Naarmate de jongeren ouder worden, worden de groepen echter wel kleiner. Heb jij of heeft uw kind aan de catechese deelgenomen, laat dan gerust iets weten over je ervaringen. Dan nemen we dat mee.

Martijn van Leerdam

Jubileum WonderWijs

Kinderkoor WonderWijs bestaat 15 jaar! Om dit te vieren geven we twee spetterende kinderconcerten op zondag 11 juni in Theater Koningshof met als thema “Op reis met WonderWijs”. Speciaal voor deze gelegenheid hebben we Marcel en Lydia Zimmer uitgenodigd, twee muzikale duizendpoten die hun sporen verdiend hebben in de christelijke muziekwereld. Tijdens dit concert wordt je meegenomen langs de leukste liedjes en laten we je zien wat je echt nodig hebt als je op reis gaat. Het wordt een afwisselend en vrolijk concert voor kinderen vanaf 3 jaar.

Houd je van muziek, zingen en dansen of vind je het gewoon heerlijk om van 75 enthousiaste, zingende kids te genieten? Dan mag je dit concert niet missen. Een kaartje kost 5 euro en kun je reserveren via www.theaterkoningshof.nl. De concerten starten om 13.30 en 16.00 uur.

Voor meer informatie www.kinderkoorwonderwijs.nl.

Tuimeltekst

Met de handen vol, kun je geen nieuwe kansen grijpen.