

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 12 mei 2017 24<sup>e</sup> jaargang nr. 10

## Meditatie

### Aan de slag met je geloof

*Meer geloof met minder dominees.* Dat stelden twee collega's en ik ons vorig jaar ten doel, als dominees in Maassluis. Daarom zet ik u vandaag aan het werk. Omdat zelfwerkzaamheid weleens effectiever kan zijn dan een voorgedraaid verhaal.

Ik nodig u uit de tweede helft van deze voorpagina te gebruiken als ruimte voor uw eigen overpeinzingen over het leven, God, de bijbel en geloof. Over welke diepe zorg heeft u voor het laatst 's nachts wakker gelegen? Welke inspirerende uitspraak in een boek (of op Facebook) raakte u vandaag? Welk spontaan, halfbewust gebed kwam er zachtjes over uw lippen terwijl u keek naar het journaal, of het nieuws las in de krant? Wat is hetgeen waar u het meest dankbaar bent, van alles wat u in het leven geschenken is? Een paar zinnen of één belangrijk woord is mogelijk al genoeg. Zolang het maar aanleiding geeft tot nadere overpeinzingen.

Bidden, nadenken, zingen, mediteren, praten en leren over het geloof hangen nauw met elkaar samen. Het is allemaal even goed. Als het u bevalt, knip dan dit artikel uit en plak het op de eerste bladzijde van een schrift, collegeblok of leeg boek. Daarmee is dit de eerste pagina van uw geloofsdagboek. Bewaren wat je beweegt: het is een lange traditie in de christelijke spiritualiteit.

In de Middeleeuwen had menige monnik of non ook zo'n schrift, een *rapiarium* genaamd. Typ het maar eens op Google in, of zoek het op in de encyclopedie. Het zijn kleine, persoonlijke getuigen van een leven met God. Een bloemlezing van inspirerende gedachten en teksten, die de kracht hebben om je opnieuw in vuur en vlam te zetten.

Misschien is dat wel precies de taak van de kerk: schatgraven in de geschiedenis, op zoek naar oude en nieuwe manieren om het geloof vorm te geven onze tijd. Merk op waar je blijft haken, en ga daarop door. Als je er warm van wordt, zit je op het goede pad.  
*ds. Martijn van Leerdam*

## Vandaag lezen wij:

vrijdag 5 mei Johannes 9:13-23  
 zaterdag 6 mei Johannes 9:24-41  
 zondag 7 mei Johannes 10:1-10  
 maandag 8 mei Johannes 10:11-21  
 dinsdag 9 mei Spreuken 14.1-18  
 woensdag 10 mei Spreuken 14:19-35  
 donderdag 11 mei Psalm 114  
 vrijdag 12 mei 1 Petrus 3:13-22  
 zaterdag 13 mei 1 Petrus 4:1-11  
 zondag 14 mei 1 Petrus 4:12-19  
 maandag 15 mei 1 Petrus 5:1-14  
 dinsdag 16 mei Judas 1-13  
 woensdag 17 mei Judas 14-25  
 donderdag 18 mei Johannes 15:1-17

## Kerkradio

Programma 17 mei en 24 mei.

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 42
3. Nooit meer nacht
4. Als g'in nood gezeten
5. Meditatie n.a.v.: Daniël 7: 23-28  
Thema: "Dit was het nieuws..."
6. O verbreker aller banden

7. Een koning hebben wij
8. Wohin soll ich mich wenden (Schubert)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 26 mei.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 14 mei is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. De derde collecte in de Grote Kerk is bestemd voor het project Jongerenreis naar Albanië. Op zondag 21 mei is in de drie kerkgebouwen de eerste collecte bestemd voor Medische zorg aan Leprapatiënten in Nepal. Op Hemelvaartsdag, 24 mei, is de eerste collecte in de Immanuelkerk en de Grote Kerk bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. De derde collecte in de Grote Kerk is bestemd voor het project van Woord en Daad "Cashew; de noot aan de man".

### Algemene Middelen Diaconie

Uit dit fonds worden de Diaconale kosten gefinancierd.

### Medische Zorg Leprapatiënten in Nepal

Nepal hoort bij de meest arme landen ter wereld. In Surkhet, West-Nepal, is een christelijk gespecialiseerd lepracentrum van International Nepal Fellowship (INF), waar patiënten worden onderzocht, getest, behandeld of opgenomen én ook worden geholpen om hun leven weer op te pakken met de nodige aanpassingen. Patiënten krijgen medicijnen en therapie, maar kunnen ook fysieke hulpmiddelen zoals een prothese, rolstoel en/of een aanpassing in huis krijgen. Deze kliniek kiest voor een holistische behandeling. Op deze manier blijven patiënten niet langs de zijlijn staan, maar kunnen ze weer deelnemen aan het leven! INF werkt er ook aan om de acceptatie van (ex)patiënten te verhogen en discriminatie tegen te gaan. Ze geven voorlichting in dorpen, kerken, op scholen en stimuleren mensen om voor elkaar te zorgen. Van het werk van INF gaat een mooi getuigenis uit. Zo vanzelfsprekend is het in Nepal niet om je naaste te helpen. Het kastensysteem is er toch nog vaak oorzaak van dat mensen die arm zijn, arm blijven. Het evangelie echter spreekt over andere dingen, over liefde, over zorg voor je naaste en de vergevende liefde van Jezus Christus. Christenen in Nepal mogen in Zijn voetspoor gaan.

## Algemene berichten

### Passage afd. Maassluis Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Het bestuur van de Passage nodigt u hartelijk uit op onze laatste ledenavond voor de zomervakantie, en wel op donderdagavond 18 mei om 19.45 uur in het Witte Kerkje.

Mevr. Ineke Vink is deze avond onze gastspreker. Zij is al jaren actief in de Historische Vereniging Maassluis en weet heel veel van de geschiedenis van onze woonplaats. Ineke verzorgt voor ons een power point presentatie, en na de pauze kunt u uw kennis testen over Maassluis in een historische quiz.

Het belooft zeker een boeiende en interessante avond te worden, uw belangstelling meer dan waard.

Gasten zijn ook op deze avond van harte welkom.

Het bestuur van de Passage

### Orgelcommissie Grote Kerk

In april hebben de orgelpijpen 49,50 euro opgebracht. Bovendien ontving de penningmeester 35 euro (al gepubliceerd) via Jaap Goudswaard. Een rondleiding orgel bracht 100 euro op en van NN ontvingen wij een gift van 100 euro. De orgelcommissie is dankbaar voor ontvangen giften voor het onderhoud van ons Garrels-orgel.

Het Paasconcert van Jan van Westenbrugge was geslaagd. Een mooie start van de orgelserie 2017. Ook van het spel van de prijswinnaars van het orgelconcours 2016 hebben we kunnen genieten op 29 april. Op zaterdag 1 juli houden wij het laatste, 25e Govert van Wijn orgelconcours. Deze prijswinnaars krijgen een geldprijs.

De zomerserie vangt aan op 10 juni met een concert door Jeroen de Haan. Zijn vader, Aart de Haan, heeft bij de restauratie in de zeventiger jaren het orgel geïntoneerd. Jeroen heeft dat destijds van de zijlijn meegemaakt. Het orgel is dus speciaal voor hem en hij heeft dan ook een prachtig programma samengesteld waarover later meer.  
Een hartelijke groet namens de orgelcommissie van Jaap Kroonenburg.

### **Pianorecital in de Immanuëlkerk**

De Orgelcommissie van de Immanuëlkerk organiseert op vrijdag 19 mei een pianorecital. Dit keer wordt het Seifertorgel niet bespeeld, maar de Gotrian-Steinweg concertvleugel, die vorig jaar is aangeschaft  
De bijzondere Russische pianiste Julia Achkinazy zal werken spelen van Bach/Siloti; Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Schedrin, Stravinsky en Prokofiev.

Julia Achkinazy (1979 St.Petersburg) begon op vierjarige leeftijd, gestimuleerd door haar moeder, met piano spelen. In 1992 werd zij toegelaten tot het St Petersburg Conservatorium en studeerde ze verder aan het Rimsky Korsakov Conservatorium, eveneens in St. Petersburg.

Gedurende haar beide opleidingen, toerde Julia zowel door binnen- en buitenland.

Julia verzorgde recitals in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Zeist, Den Haag en Den Bosch. Ook trad ze toe tot het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam voor een Masters degree. In 2010 behaalde zij haar diploma aan het Sweelinck Conservatorium. Julia gaf in november 2012 met groot succes een Concert in het Concertgebouw te Amsterdam. Vanaf 2013 speelde zij een serie Pianoduo concerten met pianist en dirigent Bernhard Touwen. In september 2015 openen zij samen de International Piano Art Academy in 's Hertogenbosch.

Het pianorecital begint om 20.00 uur. Entree € 7,50 inclusief koffie of thee.

Verdere informatie: <http://www.pknmaassluis.nl/immanuëlkerk/orgelcommissie/actueel>

### **Van de Oecumenische Kring “In de Vloot”**

Op woensdag 17 mei hopen wij als Oecumenische Kring bij elkaar te komen in de grote zaal van de Vloot.

Op deze avond zal een avondvullend programma worden verzorgd door “The Joy Singers” uit het Westland.

Dit koor is al vaker bij ons geweest en met hun zang en hun boodschap waren dat mooie avonden.

Ook nu zal er veel samenzang zijn.

De avonden, die wij organiseren, zijn bestemd voor alle senioren in Maassluis. Wij beginnen om 19.30 uur, in de pauze drinken wij een kopje koffie of thee (met een koekje !) met elkaar en tussen 21.00 en 21.15 wordt de avond afgesloten. Een avond met een boodschap, samenzang en volop ruimte voor ontmoeting.

De toegang is (natuurlijk) vrij, alleen wordt aan het eind van de avond een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Namens de Oecumenische Kring “In de Vloot”

*Constand Wassink*

*Tel 010 - 5916435*

### **Theologische vorming gemeenteleden**

TVG Rotterdam organiseert een driejarige basis cursus en een aantal korte cursussen.

De driejarige basis cursus geeft veel informatie aan mensen die interesse hebben voor de Bijbel en alles wat met geloof te maken heeft. Deze basis cursus is bedoeld voor iedereen die zijn/haar kennis wil uitbreiden of oprispen en die zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding of kerkelijke gezindte.

De lessen worden gegeven in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ te Capelle aan den IJssel.

De basis cursus duurt dus drie jaar en loopt van september t/m mei; er is één les per week op maandagavond of dinsdagmorgen; in de schoolvakanties zijn er geen lessen.

In Rotterdam ligt de aandacht sterk op de zogenaamde basisvakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Ethiek; verder vakken uit de praktische theologie: Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat en de toegevoegde vakken:

Wereldgodsdiensten, Rabbinica, Spiritualiteit, Filosofie en Gemeente-opbouw.

Bij beëindiging ontvangen de cursisten een certificaat, waaraan geen bevoegdheden kunnen worden ontleend. In enkele gevallen is de cursus een opstap naar een Hbo-opleiding.

TVG Rotterdam verzorgt ook korte cursussen van 2 tot 3 dagdelen op maandagavond en dinsdagmorgen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam-Alexander. Aan bod komen bijbelse onderwerpen of aan de Bijbel gerelateerde zaken. Deze korte cursussen zijn indertijd gestart op voorspraak van cursisten die de driejarige basis cursus hadden voltooid en graag door wilden gaan met verdieping van hun kennis van de Bijbel en bijbehorende achtergronden.

Uitgebreide informatie over de driejarige basis cursus en de korte cursussen TVG is te vinden op de website [www.tvgrotterdam.nl](http://www.tvgrotterdam.nl).

Voor persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met mevr. R. Bezemer, e-mail: [tvgtrotterdam@online.nl](mailto:tvgtrotterdam@online.nl) of met mw. M.

Koole, tel. 0167-536671.

## **Jeugdwijzer**

### **Wat nu?**

De meeste catechesegroepen zijn klaar. De grote feesten zitten er bijna op: alleen nog Pinksteren en Hemelvaart. We gaan alweer in de richting van de zomervakantie. Is er nu niks meer te doen, voor kinderen en jongeren in de kerk?

Wonderwijs zingt voorlopig nog wel door. Verschillende catechesegroepen gaan nog een gezellig uitstapje doen. De Rozenactie is in volle gang, dus geef een gil als je nog eindexamenkandidaten kent. Ook is er elke week gewoon kinderopvang en kindernevendienst in Koningshof, en in de Immanuëlkerk is er bovendien nog jeugdnevendienst ook. Kortom: er is nog best wel wat te doen in de kerk. En als je ideeën hebt, laat dan horen dat je er bent. Want daar kunnen we wel wat mee.

### **Catechese 14-16**

Met de jongerengroep van 14 tot 16 jaar gaan we nog een film kijken. Niet als gezellige afsluiter, maar als onderdeel van de catechese zelf. We kijken dit voorjaar naar inhoudelijke, spannende films die ergens over gaan. Op zaterdag 13 mei is de laatste film aan de beurt. *Dogma*, *All about my mother*, of *Adam's Apples*: er valt nog wat te kiezen ook. We hopen onze vaste jongeren weer te zien. Maar je kunt ook best voor één keer aansluiten: stuur dan even een elektronisch postbericht (e-mail) naar ondergetekende. We zien elkaar om 19:00 op de jeugdzolder van de Immanuëlkerk.  
*ds. Martijn van Leerdam*

### **Kampnieuws**

De voorbereidingen voor het kamp zijn nu echt in volle gang! De spellen zijn bijna allemaal verzonnen en de kampleiding is een dag en nachtje weggeweest om elkaar nog beter te leren kennen en te vergaderen. Ook hebben we met Pasen weer in de kerk gestaan met het sponsorplan. Er is die zondag gul gegeven, waarvoor bedankt. Met giften/sponsoring kunnen wij de kampprijs zo laag mogelijk houden. Zondag 21 mei zullen wij weer in de kerk staan. U kunt dan in onze collectebus een contante bijdrage doen. Storten op het rekeningnummer is ook mogelijk; NL38INGB0007402764 t.n.v. Stichting gereformeerde Jeugdraad Maassluis. Alvast heel erg bedankt namens alle kinderen en de leiding! De kinderavond is dit jaar op vrijdag 16 juni. Wij zien de kinderen met hun ouders dan graag om 19.00 uur bij Scouting de Paulusgroep op de Vlaardingsdijk 9. Die avond komen we alvast in de kampstemming en krijgen de ouders meer informatie te horen over de kampweek.

Voor kamp 2017 (12-19 augustus) zijn wij nog op zoek naar enthousiaste mensen die onze leidinggroep willen versterken! Lijkt het je leuk, ben je 18+ en/of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar [kampwerk@pknmaassluis.nl](mailto:kampwerk@pknmaassluis.nl), dan kunnen wij kijken of het iets voor je is.

### **Jubileum Wonderwijs**

Kinderkoor WonderWijs bestaat 15 jaar. Om dit te vieren geven we twee spetterende kinderconcerten op zondag 11 juni in Theater Koningshof met als thema "Op reis met WonderWijs". Speciaal voor deze gelegenheid hebben we Marcel en Lydia Zimmer uitgenodigd, twee muzikale duizendpoten die hun sporen verdiend hebben in de christelijke muziekwereld. Tijdens dit concert word je meegenomen langs de leukste liedjes en laten we je zien wat je echt nodig hebt als je op reis gaat. Het wordt een afwisselend en vrolijk concert voor kinderen vanaf 3 jaar. Houd je van muziek, zingen en dansen of vind je het gewoon heerlijk om van 75 enthousiaste, zingende kids te genieten? Dan mag je dit concert niet missen. Een kaartje kost 5 euro en kun je reserveren via [www.theaterkoningshof.nl](http://www.theaterkoningshof.nl). De concerten starten om 13.30 en 16.00 uur. Voor meer informatie [www.kinderkoorwonderwijs.nl](http://www.kinderkoorwonderwijs.nl).

### **Tuimeltekst**

Hou je niet groot, word groot.