

Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 26 mei 2017 24^e jaargang nr. 11

Meditatie

Pinksteren: ongemakkelijk feest

Met Hemelvaart blijft Pinksteren een feest dat lastig uit te leggen is. Tenminste dat is wat ik vaak hoor. Wat moet je je nu precies voorstellen bij die Heilige Geest? En is het niet veel te zweverig? Maar staat dat niet al op bladzijde één: “En Gods Geest zweefde over het water”? Toch wil ik het hier niet hebben over het zweverige van de Geest. Bij mij haakt iets anders waardoor ik altijd wat in mijn maag zit met het feest van Pinksteren. In de kerk horen we meestal het pinksterverhaal uit Handelingen met de ‘tongen van vuur’ en een ‘hevige windvlaag’, maar vaak stopt het voorlezen bij de spottende conclusie van omstanders dat de apostelen wel dronken zullen zijn.

Daarna neemt Petrus echter het woord en die legt uit dat ze niet gedronken hebben, maar dat hier een profetie van Joël in vervulling gaat. En hij houdt vervolgens een toespraak die er niet om liegt. Hij leest de Bijbel (en voor Petrus was dat wat wij nu het Oude Testament noemen) met nieuwe ogen en ziet opeens overal in die teksten Jezus verschijnen. Jezus die door mensen is gekruisigd, is door God als messias aangewezen en opgewekt. De reactie van de omstanders is die van schrik: “Wat moeten we doen!?” Petrus zegt dan dat ze zich van hun huidige bestaan moeten afkeren en zich moeten laten dopen. Hij eindigt met een dramatische oproep: “Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht.”

Ik zie het mezelf niet meer zo zeggen in de kerk. En velen vinden met mij dat de boodschap dat God liefde is meer kans van slagen heeft. Wij zien tegenwoordig angst als een slechte motivatie voor geloof. De vraag is natuurlijk of de grote groep die zich liet dopen na de preek van Petrus vooral uit angst handelde of positiever geïnspireerd was. Maar de teneur is toch dat je moet breken met het oude en het nieuwe moet aannemen. In de gemiddelde protestantse gemeente wordt het woord ‘bekering’ niet meer zo vaak gebruikt. En zeker niet in combinatie met ‘zonde’. De vraag is of dat kan. Of vraagt geloof in Jezus ook vandaag de dag nog om een breuk met het oude leven. Maar wat is dat ‘oude’ dan precies? In elk geval iets dat je weghoudt bij God. Als u dat voor u zelf zou moeten benoemen, wat zou dat dan zijn? En nog belangrijk: bent u bereid om daarmee te breken? Zit u inmiddels al ongemakkelijk op uw stoel? Gezegende Pinksterdagen!

Gerrit van Dijk

Vandaag lezen wij:

vrijdag 26 mei Psalm 89:20-38
 zaterdag 27 mei Psalm 89:39-53
 zondag 28 mei 2 Johannes
 maandag 29 mei 3 Johannes
 dinsdag 30 mei Ezechiël 8:1-18
 woensdag 31 mei Ezechiël 9:1-11
 donderdag 1 juni Ezechiël 10:1-22
 vrijdag 2 juni Ezechiël 11:1-13
 zaterdag 3 juni Ezechiël 11:14-25
 Pinksteren zondag 4 juni Psalm 87
 maandag 5 juni Romeinen 9:1-18
 dinsdag 6 juni Romeinen 9:19-33
 woensdag 7 juni Romeinen 10:1-13
 donderdag 8 juni Romeinen 10:14-21

Kerkradio

Programma 31 mei en 7 juni
 Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. Lof zij God
4. Ga mij niet voorbij o Heiland
5. Meditatie over Johannes 12:26
Thema: 'Vrijwillig in dienst'
6. Maak ons tot een stralend licht
7. Welk een vriend is onze Jezus
8. Panis Angelicus
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 9 juni.
John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College

U hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien dat wij als PGM met een teruglopend ledenaantal op termijn het onderhoud van onze beide kerkgebouwen niet meer kunnen opbrengen, tenzij wij snijden in het aantal predikanten etc. Om dat te vermijden probeert het College andere bronnen van inkomsten aan te boren om daarmee zo mogelijk het gehele onderhoud te bekostigen.

Zo zal de Grote Kerk op korte termijn waarschijnlijk als officiële trouwlocatie van de gemeente Maassluis voor burgerlijke huwelijksluitingen worden aangewezen.

Ook over een subsidieregeling voor het onderhoud van de toren (die ons eigendom is) zijn afrondende gesprekken met de gemeente gaande.

De ruimere openstelling van de Grote Kerk, waarbij een toegangsprijs van € 2,- wordt gevraagd, zal een bijdrage genereren, zeker wanneer het lukt om grote groepen aan te trekken, bij voorbeeld door dagtochten van de Spido of stadswandelingen van de HVM.

Ook de gemeente Maassluis probeert meer toeristen te trekken, zoals door de parkeerplaatsen voor campers en de passantenhaven. Wat dit laatste betreft zijn wij in onderhandeling met de gemeente over het aanbrengen van drie wasgelegenheden annex toiletten voor deze passanten in de Grote Kerk. Dit past in ons streven om de Grote Kerk ook voor grote evenementen te kunnen verhuren waarvoor vernieuwing en uitbreiding van de huidige toiletgroep noodzakelijk is. De berichtgeving hierover en over de openstelling van de kerk in de media is overigens grotendeels onjuist.

Om dit alles te realiseren is er veel mankracht en geld nodig. De eerste stappen voor een geldwervingsactie bij de ondernemers en winkeliers in Maassluis zijn gezet, diverse subsidieaanvragen zijn verstuurd etc. Het College probeert deze investering in de toekomst te doen zonder daarbij uw kerkelijke bijdragen te gebruiken, die zijn immers daarvoor niet bestemd. Wat de

man/vrouwkracht betreft: Zonder vrijwilligers kan de kerk niet draaiende gehouden worden. We zijn dringend op zoek naar mensen die willen meehelpen om toezicht te houden in de kerk tijdens de openstelling (woensdag t/m zaterdag van 10.00 u. tot 16.00 u., uiteraard ook uit de wijkgemeenten Iona en KH want de Grote Kerk is van ons allemaal. Ook al kunt u bv maar één dagdeel per maand, alle beetjes helpen. U kunt zich melden bij uw wijkkerkrentmeester of per mail (cvk@pknmaassluis.nl). Ook zoeken wij dringend een opvolger voor onze penningmeester, dhr. Benard, of mensen die zich op projectmatige wijze willen inzetten bv op het gebied van energiebesparing of –opwekking (zonnepanelen), veiligheid en beveiliging voor de kerken en pastorieën enz. enz. Voor dit alles hoeft u echt geen zitting in de kerkenraad te nemen.

Wij horen graag van u!

College van Kerkrentmeesters,

Piet Vroon, secretaris

Coll .v. Diakenen

Op zondag 28 mei is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor Stichting Wenzi, het hulpproject in Kenia. De derde collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof is bestemd voor de Plaatselijke Diaconie. Op zondag 4 juni, Pinksteren, is de bestemming van de eerste collecte, zoals gebruikelijk, voor de Zending. In de Immanuëlkerk en de Koningshof voor een project in Nicaragua; in de Grote Kerk voor een project van de Geref. Zendingsbond. De derde collecte in de Grote Kerk is bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke Diaconie

Uit deze fondsen worden de Diaconale kosten gefinancierd.

Stichting Wenzi: Mwamtsefu pakt door

Sinds 2014 geeft Wenzi de jongeren die klaar zijn met de middelbare school de kans om door te studeren. Voorwaarde is dan wel dat de community baat heeft bij de studie die deze jongeren volgen. Deze groep supergemotiveerde jongeren gaan nu doorpakken. Ze hebben zich verenigd in de Mwamtsefu ELight Group. Deze groep kan altijd rekenen op de ondersteuning en advisering van de directeur van de Mwamtsefu school. Samen met de jongeren heeft Wenzi het plan ontwikkeld om een stenen bak fabriekje op te zetten. U moet weten dat de meeste mensen in Mwamtsefu nog in een gemodderd hutje wonen. In Kenia verrijzen het laatste jaar steeds meer stenen huisjes. Bakstenen is dus ook een erg gewild product. Ze worden geproduceerd van de aarde die overal in dit district te vinden is. Door de aarde met een beetje cement en water te mengen ontstaan er zeer goede bakstenen. Inmiddels is het afdak waaronder de stenen geproduceerd gaan worden al gemaakt. De machine, een hand blok pers, is besteld en het business plan is uitgewerkt. De kosten van dit project komen rond de € 10.000 uit. De jongens hopen zo snel mogelijk te kunnen starten. Jongeren die wel de middelbare school hebben afgerond, maar niet verder studeren en ook geen baan kunnen vinden kunnen hier aan het werk gaan. Een ander project is de computerklas. Een van onze studenten studeert in juni af als computerdeskundige. Hij heeft het plan opgevat om een computerklas op te starten. Hij gaat dan les geven aan alle leerkrachten en de kinderen van de hoogste twee klassen. Dit om de kinderen beter voor te bereiden op het onderwijs op de middelbare school. De ontwikkelingen in Kenia gaan snel en ook daar wordt de computer steeds belangrijker. Buiten de schooltijden is de klas een internet café met een verdienmodel. Kosten voor dit project bedragen € 5000. Om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden voor de mensen in Mwamtsefu verbeteren, zodat ze binnen een paar jaar zichzelf financieel goed kunnen redden, zijn we een landbouw project gestart. Op de grond van de school is een agriculture learning centrum ontstaan, een grote proeftuin. Dit project wordt begeleid door de plaatselijke landbouw officier en een medewerker van Rijk Zwaan uit het Westland. (Ned) Rijk Zwaan heeft veredelde zaden geschonken. Deze zaden zijn zeer geschikt voor het klimaat in Kenia. De mensen uit Mwamtsefu kunnen in deze proeftuin kennis op doen om op hun eigen akkertje ook de opbrengst te verbreden en te verbeteren. De kosten voor dit project bedragen rond de € 5000. Gelukkig is het op het moment dat ik dit schrijf gaan regenen. Verder is Wenzi in samenwerking met Ayfacare (dokter Justus) bezig om de gezondheidszorg voor alle mensen van Mwamtsefu beter bereikbaar te maken. Door een eenmalig krediet van € 1.000 kunnen de armste mensen van Mwamtsefu een membercard krijgen waarmee ze tegen een zeer gereduceerd bedrag gebruik kunnen maken van de gezondheidszorg. Kosten voor dit project € 1.000. Het spreekt voor zich dat het hoofdoel, het studiefonds, te alle tijden op de eerste plaats blijft staan. Wenzi is dan ook voortdurend op zoek naar sponsors om al deze nevendoelen te realiseren. Alleen door het realiseren van de nevendoelen kunnen we de duurzaamheid van ons project waarborgen. Verdere info: www.wenzi.nl.

Sterkere kerken in Nicaragua

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding. Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bijvoorbeeld € 6 per persoon.

Rondgangcollecte 2017

Op zondag 28 mei starten we met de Rondgangcollecte, de jaarlijkse inzameling voor speciale projecten van de Diaconie, plaatselijk, landelijk en in de wereld. De drie projecten zijn :

1. Stichting INLIA:
2. Project ID naar Albanië
3. Stichting East African Care

Er liggen enveloppen klaar in de drie kerken. Wij roepen uw hulp in om deze enveloppen in de wijken te bezorgen

INLIA: Internationale Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. Als gevolg van rijksoverheidsbeleid kwamen steeds meer asielzoekers zonder voorzieningen op straat terecht en werden sinds 2000 overal in het land met steun van gemeenten “noodopvangen” opgericht. Het door INLIA ontwikkelde model voorziet in een samenwerkingsverband tussen de gemeente, INLIA en een lokale “stichting noodopvang”.

Project ID naar Albanië

Drie jonge mensen uit de Groote Kerk en mensen uit de Maranathakerk zijn vorig jaar, met ondersteuning van de stichting “Hoop voor Albanië”, naar Albanië gereisd. Dit jaar gaat een jonge groep mensen naar Albanië om daar vrijwilligerswerk te doen bij de stichting “Seed of Hope”. Deze stichting helpt het gehele jaar 500 kinderen en bejaarden in hun dagelijkse levensbehoeften. De missie is om met elkaar hoop te brengen in Albanië. De reis staat gepland van 5 t/m 14 juli.

Stichting East African Care

Deze stichting financiert kleinschalige projecten in Kenia. De eerste jaren heeft zij zich gericht op water en sanitatie-projecten. Nu wordt er hulp gevraagd voor Onderwijs en een Jongerenproject. De 25 kinderen die via het project van East African Care naar school gaan zijn wees of komen uit een extreem arm gezin. De kosten variëren van € 300 (lagere school) tot € 1.000 (middelbare kostschool).

Daarnaast is er in 2015 gestart met een jongeren project. Op de Care Farm Kinondo wordt met een groep van 15 werkeloze jongeren gewerkt.

SAM's Kledingactie:

Op zaterdag 13 mei is kleding ingezameld voor SAM / Cordaid. Op vier inzamel punten werd in totaal 550 kg opgehaald, en wel: De Ark: 90 kg; Grote Kerk: 80 kg; Immanuelkerk 145 kg en Koningshof: 235 kg. Hartelijke dank voor uw hulp.

Algemene berichten

Schuldhelpmaatjes gezocht

U kent ze misschien ook: mensen die vastlopen in hun schulden. Iemands leven wordt ontwricht door schulden die hem boven het hoofd groeien. Psychische problemen en afbraak van sociale contacten liggen op de loer.

Vrijwilligers van BOOM helpen deze mensen weer op weg.

Stichting BOOM is een door de kerken in Maassluis opgezette hulporganisatie, die draait op de inzet van schuldhelpmaatjes.

Iemand die zijn huishoudboekje niet meer in balans krijgt en het gevoel heeft te verdrinken in zijn schulden, kan een beroep doen op een schuldhelpmaatje. Dat maatje staat een aantal maanden naast de betrokkene om hem of haar weer zicht te geven op de eigen situatie, de zaken weer onder controle te krijgen of zo nodig professionele hulp in te schakelen.

We hebben dringend behoefte aan meer schuldhelpmaatjes.

Ben je

- 21 jaar of ouder
- daadkrachtig en stabiel
- betrouwbaar en zorgvuldig
- opgewassen tegen teleurstellingen

Heb je

- een paar uur per week beschikbaar voor vrijwilligerswerk
- een open houding naar mensen met een andere achtergrond
- gevoel voor orde en cijfers
- je eigen financiën op orde

Kun je

- je voor minstens 2 jaar inzetten als maatje
- circa 2 uur per week aan dit werk besteden

Wil je

- mensen in een moeilijke periode van hun leven ondersteunen
- hen stimuleren zonder zelf te doen wat zij moeten doen

Als je jezelf hierin herkent, neem dan contact met ons op !

Wie zich aanmeldt krijgt

- een professionele driedaagse training
- jaarlijkse bijscholing (e-learning)
- ondersteuning en coaching
- samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring met collega- maatjes.

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij onze coördinator Gé Bentvelsen.

Bel daarvoor 06-40608609 of mail naar info@stichtingboommaassluis.nl.

Zie ook op onze website www.stichtingboommaassluis.nl.

SODA-maaltijd

Dinsdag 6 juni is er een Samen op de aarde-maaltijd. Dit is de laatste van het zomerseizoen. Juli en augustus gaan de koks met vakantie, maar eerst willen we U op 6 juni ontvangen. Iedereen is hier van harte voor uitgenodigd, we hopen op een gezellig samenzijn met goeie gesprekken en lekker eten. De zaal van de Immanuelkerk gaat om vijf over vijf open en de maaltijd begint om half zes. Hierna is de volgende maaltijd op dinsdag 5 september.

de maaltijdcommissie

De 'Young Messiah tour' komt naar Maassluis

In het najaar zullen er op 10 locaties in Nederland concerten worden gegeven van The Young Messiah van Tom Parker. Ditmaal zal er op 18 november ook in Maassluis een uitvoering zijn in De Ark. Deze concerten worden georganiseerd door de Stichting Local Gospel Projects in samenwerking met Events4Christ. Naast de Young Messiah staan voor de pauze ook verschillende andere werken van Tom Parker op het programma. In de afgelopen vijf jaar hebben jaarlijks steeds zo'n 250 koorleden meegedaan aan de verschillende concerten in Nederland. Het koor zal begeleid worden door een orkest met onder andere Peter van Essen (viool) en diverse zeer goede instrumentalisten en vocalisten.

Voor het projectkoor kun je je opgeven, waarna je twee avondrepetities in de regio gaat volgen en een studiedag in Veenendaal in september en oktober. Iedereen die zich opgeeft krijgt ook de muziek digitaal aangeleverd om thuis zijn of haar partij te oefenen. Je kunt aangeven of je aan één, twee of drie concerten wilt deelnemen.

Voor veel mensen die al op een koor zingen of geen tijd hebben zich bij een koor aan te sluiten is dit een geweldige kans om mee te zingen in een aantal prachtige concerten, begeleid door een orkest. Een bijzondere ervaring om deel te nemen aan dit geweldige project.

Alle info voor koorleden die belangstelling hebben om mee te doen met dit project is te vinden op www.choircompany.com.

Jeugdwijzer

Catechese 16-18 jaar

Afgelopen zondagmiddag en - avond hebben we, nadat we al weken geleden de laatste catechisatie hebben gehad, met elkaar het seizoen afgesloten door in Spijkenisse eerst "glow in the dark golf" te spelen (daar had ik nog nooit van gehoord!) en vervolgens samen te eten. Het was een mooie afsluiting van een mooi seizoen. Hopelijk zien we elkaar na de zomervakantie weer terug.

Ds. Chris Schreuder

Jeugdouderlingen

Jeugdwerk is een uitdaging. Sowieso. Maar in de kerk is het nog een tandje spannender. Jongeren bevragen je op je geloof. Kinderen zijn nieuwsgierig naar van alles waarvan je zelf niet meer weet of je het nog weet. Jeugdwerk in de kerk is spannend. Jeugdwerk in de kerk is leuk.

Zowel wijk Iona als wijk Koningshof is op zoek naar een jeugdouderling. Daarnaast kunnen de teams van de kinder- en jeugdnevendienst in wijk Iona wel een steuntje gebruiken. Voor twee catechesegroepen zoeken we versterking. En Art van Toor, één van de twee jeugdouderlingen in functie, zit vol met nieuwe ideeën. 'De oogst is groot, maar de arbeiders zijn schaars', zoals Jezus in het evangelie zegt.

Ben je of ken je iemand die wel van een uitdaging houdt? Stuur mij dan een bericht. Dan kijken we wat er mogelijk is.

ds. Martijn van Leerdam

Tuimeltekst

Wie sterk is moet wijs zijn.