

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 9 juni 2017 24^e jaargang nr. 12

Meditatie

De leeuwerik en de kikkers

(een oude fabel, vrij bewerkt naar aanleiding van de discussie in Trouw over de hemel)

Op de bodem van een diepe, donkere put, waaruit niets te zien was van de buitenwereld, woonden kikkers. Ze werden geregeerd door een grote Opperkikker, die deed alsof hij de eigenaar van de put was. Die Opperkikker voerde nooit een spat uit, maar leefde van het werk van de onderkikkers. Zij brachten alle uren van hun lichtloze dagen en nachten ploeterend door in het slijk, op zoek naar kleine larven en mijten waar de Opperkikker steeds dikker van werd.

Zo nu en dan fladderde er een leeuwerik de put in om de kikkers toe te zingen over alle prachtige dingen die hij gezien had in de mooie buitenwereld; over de zon en de maan en de sterren, over de prachtige bergen en de vruchtbare dalen, over de grote oceanen en zeeën, hoe mooi het was in die grenzeloze ruimte daarboven.

De Opperkikker gaf de onderkikkers de opdracht goed te luisteren naar die leeuwerik. “Want hij vertelt jullie van het gelukkige land waar alle goede kikkers heengaan als beloning na dit leven vol beproevingen.”

De onderkikkers hadden zich lang laten misleiden hierdoor. Maar op enig moment was er een kritische kikkerdominee die hen uitlegde dat die leeuwerik geen valse troost over luchtkastelen vertelde, maar een visie gaf hoe de kikkers van die armzalige put een fijne plek zouden kunnen maken. “Als hij zingt over de zon en de maan bedoelt hij prachtige nieuwe vormen van verlichting waarmee we onze duisternis kunnen verdrijven; als hij zingt over de wijde luchten bedoelt hij gezonde ventilatie waarvan we zouden moeten genieten; als hij zingt over vrij rondvliegen bedoelt hij dat we ons niet langer moeten laten onderdrukken. De leeuwerik biedt ons inspiratie om ons op te heffen uit onze wanhoop”.

De onderkikkers bevrijdden zich dus van de Opperkikker, en werkten aan een prachtige, vrije, gezonde leefbare put. Een wijze oude kikkertheoloog constateerde dat het zo goed was; genoeg om gelukkig en tevreden te kunnen leven; punt uit.

Maar nog steeds kwam zo nu en dan de leeuwerik de put in fladderen, en zong zijn lied over die prachtige buitenwereld ...

Kortom

Ik weet niets over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; ik weet niets over een leven na de dood. Ons weten schiet te kort, en onvolkomen is onze kennis. Maar wat ik niet kan weten en bewijzen, kan ik nog wel vermoeden. Ik kan nog wel geloven in verhalen uit onze traditie, uit de Bijbel, uit ervaringen van mensen die zomaar iets opvangen van de Geest van God. Ik kan nog wel inspiratie ontvangen uit prachtige liederen en beelden over een andere werkelijkheid dan de ons bekende, tastbare werkelijkheid. Ik kan nog wel bemoedigd worden door het geloof in een God die mij heeft geschapen, en mij talenten meegeeft om mee te leven en te werken, die mij tekens moed en kracht geeft, én die mij weer ontvangt te Zijner tijd om mij te laten rusten van mijn werken en te laten genieten in een andere werkelijkheid. Ik noem dat gemakshalve toch maar: de hemel.

Ds. Wim Barendrecht

Vandaag lezen wij:

vrijdag 9 juni Romeinen 11:1-24
 zaterdag 10 juni Romeinen 11:25-36
 zondag 11 juni Johannes 2:23-3:13
 maandag 12 juni Johannes 3:14-21
 dinsdag 13 juni Matteüs 8:2-13
 woensdag 14 juni Matteüs 8:14-22
 donderdag 15 juni Matteüs 8:23-34
 vrijdag 16 juni Matteüs 9:1-8
 zaterdag 17 juni Matteüs 9:9-17
 zondag 18 juni Psalm 41
 maandag 19 juni Matteüs 9:18-26
 dinsdag 20 juni Matteüs 9:27-34
 woensdag 21 juni Matteüs 9:35-10:4
 donderdag 22 juni Matteüs 10:5-15

Kerkradio

Programma 14 en 21 juni.

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 93
3. Op het Godslam rust mijn ziele
4. Heer ik kom tot U
5. Meditatie n.a.v.: Handelingen 26:23
Thema: "Tegen alles in..."
6. O grote God die liefde zijt
7. Ik wandel in het licht met Jezus
8. Be still for the presence of the Lord
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 23 juni.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 11 juni is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen en 's avonds in de Tweemaster bestemd voor Algemene Middelen Diaconie. De derde collecte in de Immanuëlkerk (als Heilig Avondmaalscollecte) en in de Koningshof is bestemd voor het Landbouwproject in Zimbabwe. Op zondag 18 juni is in de drie kerkgebouwen de eerste collecte bestemd voor het Werelddiaconaat project Jongeren in de sloppenwijken in Kaapstad.

Algemene Middelen Diaconie

Uit deze fondsen worden de Diaconale kosten gefinancierd.

Nieuws uit Zimbabwe

Er wonen bijna 5.000 kinderen op straat, maakte het Zimbabweaanse ministerie van Sociale Zaken onlangs bekend. Dat is een zeer voorzichtige schatting. Sommige van die kinderen worden van de straat geplukt en in een kindertehuis gezet, zoals het kindertehuis van de City Presbyterian Church in Harare. Dat is de kerk waarmee wij samenwerken. Niet alle straatkinderen zijn weeskinderen. Soms zijn de ouders nog wel in leven, maar is er sprake van mishandeling. Vaak is er sprake van verslaving. Regelmatig is er sprake van HIV/aids. In het kindertehuis wordt er voor de kinderen gezorgd door vrijwilligers van de kerk. Ook ds. David Mhlambeni heeft sinds kort twee weeskinderen in huis: de kinderen van zijn zus, die onlangs overleden is. Twee kleine kinderen zonder ouders. Gelukkig hebben zij hun familie nog. Niet alle kinderen hebben zoveel geluk. De medische zorg in Zimbabwe is slecht. De levensverwachting schommelt de laatste tien jaar tussen de 48 en 58 jaar. De belangrijkste doodsoorzaak is aids. Vanuit Maassluis ondersteunen we dit jaar de vrijwilligers van het kindertehuis. Daardoor gaat de kwaliteit van de opvang omhoog en blijven goede vrijwilligers langer actief. Daarnaast ondersteunen we de familie Mhlambeni in de crisis die hen getroffen heeft. Het is een klein maar belangrijk project. Wij danken ieder die een gift heeft overgemaakt en aan de collecten bijgedragen heeft. Verdere informatie vind u op de onderstaande link :

<http://stichtingkoza.nl/> . Het rekeningnummer van stichting KOZA is NL68TRIO0198352077. Stichting KOZA is aangesloten bij de duurzame Triodos Bank.

Steun jongeren in Zuid-Afrika

Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad waar criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de dag zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog.

De Sozo Foundation is een Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie van Kerk in Actie gevestigd in Vrygrond die de jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling. Sozo wil jongeren een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit doet zij door het geven van (vak)trainingen en workshops en het aanbieden van stageplaatsen. Deze stage kan plaatsvinden bij Sozo maar ook bij een van de organisaties, binnen of buiten Vrygrond waar Sozo mee samenwerkt.

Voor 20 euro volgt één jongere een workshop algemene vaardigheden.

Uw gift maakt het mogelijk dat jongeren in Vrygrond (vak)trainingen kunnen volgen en daarmee hun welzijn en de kans op het vinden van een baan vergroten.

Algemene berichten

Driewijken-avonddienst zondag 18 juni

In dit jaar waarin wij de 500e verjaardag van de Reformatie vieren, staan enkele driewijken-avonddiensten in het teken van de grote reformatoren. Op 18 juni willen we ons bij de hand laten nemen door Zwingli. Hoe dit er inhoudelijk uit komt te zien is op het moment van schrijven ook voor mijzelf nog een verrassing, maar wel kan ik u alvast laten weten dat wij ons mogen verheugen in de muzikale medewerking van de Samenspeelgroep van Iona. De dienst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in Koningshof. Ds. Chris Schreuder

Vrijwilligers gezocht

Voor alle patiënten die tijdens de zondagochtend in het Franciscus Vlietland verblijven en behoefte hebben aan een kerkelijke viering bieden wij per 1 juli de kerkelijke vieringen, die gehouden worden in het Franciscus Gasthuis, live aan via een groot scherm in het personeelsrestaurant.

Voor het realiseren van de kerkelijke vieringen kom ik graag in contact met enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen bij deze activiteit.

Er is met name behoefte aan begeleiders rondom de kerkelijke vieringen op zondagochtend, maar ook extra hulp op zaterdagochtend is van harte welkom.

Trudy Klapwijk

Vrijwilligerscoördinator

Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Vlietland

Tel: 010 - 893 00 33, e-mail: t.klapwijk@franciscus.nl

Zomeravondconcert Grote Kerk

Op zaterdag 10 juni speelt Jeroen de Haan op het Garrels-orgel in de concertserie van de Govert van Wijnstichting. Hij studeerde orgel en kerkmuziek aan Codarts te Rotterdam, waar hij in 2005 zijn Bachelor behaalde. Momenteel is hij cantor-organist van de Evangelisch-Lutherse kerk in Woerden. Ook is hij sinds 2010 als docent betrokken bij de cursus kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland.

Jeroen de Haan zal zijn concert beginnen met twee werken van Bach, o.a. Praeludium & Fuga in h-moll. Daarna klinken enkele werken van o.a. Zweedse en Nederlandse componisten. Hij zal zijn reputatie als organist in de Lutherse kerk eer aandoen, door te besluiten met de koraalfantasie van Max Reger over het bekende Lutherlied 'Een vaste burg is onze God'. Alle gespeelde werken worden toegelicht in een gratis te ontvangen programmaboekje.

Aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur.

Stichting Wenzel en Actie Warm Hart

Stichting Wenzel is aangedragen voor de actie Warm Hart. Met uw steun zouden we een mooi bedrag kunnen winnen. Hieronder leest u hoe u ons kunt helpen. Wij hopen natuurlijk dat u deze kleine moeite wilt nemen, want het kan een groot gevolg hebben. De NCRV geeft elk jaar een mooi bedrag aan drie goede doelen die bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Onder de naam Actie Warm Hart hebben we een online platform in het leven geroepen waar leden hun goede doel kunnen aanmelden. Meer dan 40 goede doelen zijn dit jaar aangemeld met een project waarvoor extra steun nodig is.

U kunt deze goede doelen hierbij helpen! Dit is heel eenvoudig: u stemt op het project dat volgens u een steuntje in de rug verdient. Het goede doel met de meeste stemmen ontvangt in het najaar een donatie van € 10.000. De moeite waard lijkt ons. Dus kom in actie en stem. Hoe?

Ga naar de facebook-pagina van Stichting Wenzel, klik op het bericht van Actie warm hart. Zoek tussen alle goede doelen st Wenzel. Bij het berichtje van st Wenzel klikt u op lees meer. Onderaan de pagina kunt u op stem nu klikken. Voor het uitbrengen van uw stem vragen ze u om uw e-mailadres in te vullen. Via een berichtje in uw mailbox kunt u dan uw stem bevestigen.

U wordt hierna niet lastig gevallen door lastige mailtjes. Als u uw stem niet bevestigt, telt hij niet mee.

Heeft u geen facebook ga dan naar ncrv.nl/geven. U komt dan op de pagina van st Warm hart en dan kunt u stemmen zoals hierboven beschreven is.

Om in de prijzen te vallen hebben we rond de 1000 stemmen nodig. Als iedereen meedoet, vrienden en kennissen vraagt hetzelfde te doen, dan gaan we het makkelijk halen. Het zou toch fantastisch zijn als dit zou lukken. Doet u mee?

Namens het bestuur van st Wenzel, Willie de Bruin.

MAANDELIJKSE SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL GROEP MAASSLUIS.

Voor de maandelijkse schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen (zie hieronder).

Schrijfactie China: drie jaar cel voor online kritiek

De Chinese activiste Su Changlan krijgt drie jaar cel omdat ze op sociale media haar steun betuigde aan demonstranten in Hong Kong.

Straf voor steun aan demonstranten

Su Changlan betuigde in september 2014 haar steun aan de demonstranten die massaal de straten op gingen voor meer democratie in Hong Kong. De Chinese autoriteiten pakte haar kort daarna op.

Aanzetten tot gezagsondermijning

De rechter veroordeelde Su Changlan op 31 maart 2017 voor het verspreiden van valse informatie over de communistische partij en de regering in Beijing op sociale media en internationale websites. Ze vroeg online aandacht voor vrouwenrechten, geheime gevangenschappen en democratische verkiezingen.

Su Changlan ontving twee weken voor haar veroordeling nog een toonaangevende prijs uit handen van Chinese mensenrechtenactivisten voor haar mensenrechtenwerk in China.

Brieven

Met het versturen van twee brieven (een aan de ambassadeur van China en een naar de autoriteiten van dat land) dringt u er op aan om Su Changlan onmiddellijk vrij te laten.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website www.amnestymaassluis.nl onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brieven kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 juli 2017 versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 keer per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

Portokosten

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: Internationaal 1

Portokosten China: International 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink.

telefoonnummer: 010 – 47 44 184 of 06-29 09 39 27.

Jeugdwijzer

Uitstapje basiscatechese

Op 17 juni sluiten we het seizoen af, met de kinderen uit groep 7 en 8. Van 18 tot 20:00 gaan we vliegen en springen. Met mijn 32 jaar mag ik nog niet klagen over mijn gebrekkige lenigheid, maar toch verwacht ik dat ik de kinderen mij er met gemak uit zullen springen. Overigens komt dat weleens vaker voor: dat ik als dominee iets van de kinderen leer.

Evaluatie catechese

In de week dat deze Kerkwijzer verschijnt evalueren we ook de andere catechesegroepen van dit jaar, en maken we plannen voor volgend jaar. Zelf ben ik er dan niet meer bij. Het is erg leuk om met kinderen en jongeren bezig te zijn. Ik ben dankbaar dat ik hen heb mogen leren kennen, en (hopelijk) iets heb mogen bijbrengen. Bent of kent u iemand die ook iets met catechese heeft? Lijkt het u leuk om het eens te proberen? Meld u dan gerust. Er is altijd wel ergens plek.

ds. Martijn van Leerdam

Tuimeltekst

Geweld niet. Geniet wel.