

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 23 juni 2017 24<sup>e</sup> jaargang nr. 13

## Meditatie

**‘De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel.’**

**Spreuken 6: 6 en 30:25**

In deze zomerperiode zijn de mieren weer vlijtig aan het werk. Juist in de vakantietijd zijn de mieren uiterst actief. Wij kunnen veel van dieren leren. In Spreuken 30 vers 25 staat: ‘De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel.’ Voor deze zwakke dieren geldt: ‘Wie niet sterk is moet slim zijn.’ Wijs en ijverig. In Spreuken 6 lezen we een andere boodschap: ‘Ga tot de mieren .... en word wijs’. Een oproep om ijverig te zijn. Nu in Spreuken 30 de boodschap van voorbereiding op de schaarse tijden. In de zomerperiode zijn mieren steeds in de weer om hun voedsel te verzamelen en een voorraad te maken voor de winter. Slim, want dan is er veel te halen, makkelijk om een voorraad aan te leggen. In onze ogen is die mier van weinig betekenis. Wij zijn deze kleine beestjes vaak liever kwijt dan rijk. Met allerlei middeltjes proberen wij van deze diertjes af te komen. Maar toch, juist deze eenvoudige beestjes worden ons in Gods Woord tot een voorbeeld gegeven. Wij moeten niet (geestelijk) lui zijn en ons voorbereiden als het daar de tijd voor is. Daar gaat het hier om. In deze komende vakantieperiode liggen vele kerkelijke activiteiten stil. Het zou kunnen dat wij hierdoor ook minder bezig zijn met de zaken van God en het geloof in Hem. We zijn misschien in een ver land en ..... naar de kerk, ja, dat wordt dan lastig bijv. Maar dat dan juist in een tijd van rust, een tijd waarin we juist meer met het geloof bezig zouden kunnen zijn, met het verzamelen van geestelijk voedsel. Daarom even aandacht voor het zomerwerk van deze mieren. Gezamenlijk leveren deze zwakke diertjes een indrukwekkende prestatie. Hoe klein ze ook zijn, ze zijn voortdurend in de weer. Een mier zie je nooit stil zitten. Al hun inspanningen zijn met het oog op de tijd die voor hen ligt. In de zomer verzamelen ze met hard werken hun voedsel waardoor zij in de winter kunnen overleven. Hierin zit ook voor ons een les. Wij moeten ons ook voorbereiden op de toekomst! Voor het materiële zoals werk en inkomen maar zeker ook voor het geestelijke. Voorbereiding ook op mogelijk moeilijke tijden in ons leven. Denk daarbij ook aan de oproep van Salomo, die wij lezen in Prediker 12: ‘Denk aan Uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: ik vind er geen vreugde in.’ Laten wij onszelf dus niet overschatten. Wij mensen lijken wel heel sterk, maar als het er werkelijk op aankomt zijn ook wij een volk zonder kracht, net als de mieren. In eigen kracht kunnen wij nooit overleven. Wij moeten steeds terug naar de Bron van het Leven, de God van Kerst, Pasen en Pinksteren. Daar ligt onze kracht. Op die God mogen wij vertrouwen en bouwen. Hij wil ons werkelijk alles geven en heeft dat ook gedaan door ons zijn Zoon te geven. Daar moeten we niet aan voorbij lopen, juist niet als het voor ons gevoel allemaal voorspoedig gaat in ons leven. Met die boodschap moeten we ons voorbereiden op de komende winter. Ook in het geloofsleven kunnen er moeilijke tijden zijn. En hebben wij dan een voorraad? Kijk naar de mieren. In de zomer spannen zij zich in, met het oog op de winter. Laten wij dat ook zo doen in ons geloofsleven. Een ander opvallend punt bij de mieren is dat ze het gezamenlijk doen. Eensgezind doen ze hun werk. Ze doen alles met en voor elkaar. Zo worden wij geroepen gezamenlijk op te trekken in het Koninkrijk van God. Laten wij waakzaam, eensgezind en werkzaam blijven!

*Gerrit van den Dool*

## Vandaag lezen wij:

vrijdag 23 juni Matteüs 10:16-23  
 zaterdag 24 juni Johannes 3:22-36  
 zondag 25 juni Matteüs 10:24-33  
 maandag 26 juni Jesaja 28:1-13  
 dinsdag 27 juni Jesaja 28:14-29  
 woensdag 28 juni Jesaja 29:1-8  
 donderdag 29 juni Jesaja 29:9-16  
 vrijdag 30 juni Jesaja 29:17-24  
 zaterdag 1 juli Jesaja 30:1-14  
 zondag 2 juli Jesaja 30:15-26  
 maandag 3 juli Jesaja 30:27-33  
 dinsdag 4 juli Jesaja 31:1-9  
 woensdag 5 juli Matteüs 10:34-11:1  
 donderdag 6 juli Matteüs 11:2-15

## Kerkradio

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 100
3. Als bazuingeschal des Heren komt
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v. Spreuken 10: 11-21  
Thema: "Geen vergeefse moeite"
6. Vertrouwen
7. De kracht van Uw liefde
8. Wohl mir dass Ich Jesum habe (J.S. Bach)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 7 juli.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

### Jaarrekening 2016

Op 6 juni 2017 heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2016 van het College van Kerkrentmeesters besproken. Uw vragen of opmerkingen kunt u uiterlijk tot 31 juli 2017 per e-mail: AK@pknmaassluis.nl indienen bij de scriba.

## College van Kerkrentmeesters

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 25 juni is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen en 's avonds in de Vloot bestemd voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam. De derde collecte in de Koningshof en de Grootte Kerk is bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. Op zondag 2 juli is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor het Werelddiaconaat Opvang Jongeren in Mexico. In de Grootte Kerk is de derde collecte bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.

### Algemene Middelen Diaconie

Uit deze fondsen worden de Diaconale kosten gefinancierd.

### Diaconaal Havenproject Rotterdam in "financieel moeilijk vaarwater".

Uit de Nieuwsbrief DHR: Ongeveer een jaar geleden schreven wij dit ook, alleen zonder aanhalingstekens. Het tekort van meer dan € 10.000,00 dreigt ook nu. Maar de reactie toen op de oproep om steun was boven verwachting, vandaar de aanhalingstekens. Maar we zien ons voor een nieuwe uitdaging geplaatst. Zo is door de veranderingen in de werkwijze van de ondersteunende organisatie van de PKN, het werk van provinciale steunpunten beëindigd. Hierdoor wordt de DHR ernstig gedupeerd. Wij doen een beroep op u om het diaconale werk onder zeevarenden te blijven steunen.

### Mexico – opvangcentrum voor verslaafden

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma's op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico. De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop!

Vanuit de GZB zijn Machiel en Erika Kommers bij het centrum betrokken: "Door het werk in Centro Shalom krijg je meer begrip voor deze mensen en waarom ze bepaalde verkeerde keuzes hebben gemaakt. We zien hier ook meer van de gebrokenheid van de schepping. Dit komt niet alleen door ons werk, maar ook door de grote kloof tussen arm en rijk in Mexico.

Centro Shalom zorgt in eerste instantie ervoor dat mensen afkicken, maar daarnaast geven ze voorlichting en zorgen ervoor dat de kerken omzien naar deze mensen. Het mooie aan Centro Shalom is dat ze goede verslavingszorg geven, ze passen wetenschappelijke kennis toe op een christelijke basis."

De Diaconie heeft de resultatenrekening 2016 aangeboden aan de Algemene Kerkenraad op 6 juni 2017. De AK heeft dit stuk (voorlopig) goedgekeurd. Door publicatie in de Kerkwijzer ligt het ter inzage voor de kerkleden. Opmerkingen en vragen zijn welkom bij het College van Diakenen (zie colofon op pagina 2).

## Algemene berichten

### Orgelcommissie Grote Kerk

De orgelpijpen hebben in de maand mei 52,20 euro opgebracht. Elke keer weer vele collectemunten, daarnaast munt- en papiergeld. Hartelijk dank hiervoor! De penningmeester ontving een gift van 100 euro van NN en 150 euro na een bezoek van organisten aan het Garrels-orgel. Ook hiervoor hartelijk dank.

De zomerserie orgelconcerten is nu gestart. Zaterdag 24 juni vanaf 20 uur hoop ik een Bachconcert te geven. Het Garrels-orgel (1732) is uitermate geschikt om werken van Bach (1685-1750) te vertolken.

Zaterdag 1 juli is een speciale dag. Vanaf 10 uur wordt het 25e en laatste Govert van Wijn orgelconcours gehouden. Het maximum van 15 kandidaten zal strijden om de geldprijzen met een vrij werk en een door Kees van Eersel gecomponeerd verplicht werk. Gratis toegang. Komt u luisteren. Het is de moeite waard.

Een hartelijke groet namens de orgelcommissie van Jaap Kroonenburg.

### Oecumenische Kring "In de Vloot"

Op woensdag 28 juni hopen wij de Vlootavond te houden en dit is dan alweer de laatste avond van het seizoen. Zoals altijd beginnen wij om 19.30 uur in de grote zaal van De Vloot.

Op de laatste avond van het seizoen zal Ds. Martijn van Leerdam de meditatie verzorgen. Het is voor hem en voor ons de laatste keer dat hij in ons midden is, want deze zomer vertrekt ds. Van Leerdam naar Amsterdam.

Ook houden wij de goede gewoonte in ere dat op de laatste avond van het seizoen het ouderenkoor van De Vloot de muzikale bijdrage verzorgt.

Zoals altijd is er samenzang uit onze eigen Vlootbundel.

Natuurlijk willen wij graag na de zomervakantie doorgaan met onze driewekelijkse Vlootavonden en wij zijn al hard bezig het programma samen te stellen.

Wij hopen elkaar weer te ontmoeten op woensdag 6 september, wat de eerste avond van het seizoen 2017/2018 zal zijn. Hierover zullen wij berichten in Kerkwijzer en via de publicatieborden.

Voor inlichtingen: *Constand Wassink, tel 5916435*

### Dienst met vluchtelingen

In de internationale kerkdienst met vluchtelingen uit o.a. Irak, Syrië en Eritrea op zondag 11 juni in de Immanuëlkerk vertelde Agath Aboud onderstaand aangrijpend verhaal. Met haar instemming nemen we dit over in Kerkwijzer zodat zij die de dienst niet hebben meebeleefd dit ook kunnen lezen en zij die wel aanwezig waren het nog eens kunnen herlezen.

Ik ben Agath Aboud uit Syrië, Damascus. Ik ben christelijk. Ik ben afgestudeerd docent. Ik heb 23 jaar gewerkt als leraar met kinderen vanaf 6 tot en met 12 jaar.

We woonden in vrede en veiligheid totdat IS bij ons kwam, toen voelde ik gebrek aan veiligheid. Ik was niet tevreden met mijn land.

Hier volgt mijn verhaal over mijn reis met veel mensen die uit dezelfde situatie als ik kwamen. We gingen met de bus van Damascus naar Beiroet en daarna met het vliegtuig naar Istanbul. Vervolgens namen we een kleine boot naar Griekenland en ik was bang, omdat ik niet kan zwemmen. Er waren 50 mensen in de boot en de tocht duurde 5 uur. In Griekenland begon een gevaarlijke tocht vol risico's. Ik heb 2 dagen in het bos naar Servië gelopen. Daar namen we een auto naar Belgrado, dat duurde drie dagen en dan waren we in Oostenrijk. We gingen naar het station en namen een trein naar Nederland.

Ik ging naar het AZC in Ter Apel. Daar sliep ik 5 dagen. Dan ging ik naar een andere AZC in Dronten. We woonden er met vijf personen in één kamer. De keuken en de wc waren gemeenschappelijk.

Iedereen heeft een ander karakter en traditie, waardoor je makkelijk problemen kon krijgen. Ik bleef daar twee maanden en daarna ging ik weer naar een andere AZC. Elke maaltijd sta ik in een lange rij totdat ik de maaltijd krijg. We leden veel in het AZC.

Daarna kreeg ik een brief van het IND dat ik in Nederland mag wonen. Toen ging ik naar het derde AZC in Dronten. Toen ik in het AZC woonde praatte ik weinig met mijn kinderen. Daarna kwam ik naar Maassluis, ik woonde in het Klooster met Arabische mensen.

Ik zal mijn land nooit vergeten. Bedankt alle mensen die me geholpen hebben. Sommige mensen zijn niet aardig voor ons. Zij denken dat wij ongeschoold en onwetend zijn. Ik wil die informatie corrigeren, wij zijn slim en hebben gewerkt. We bidden tot God om vrede en veiligheid in Syrië.

## Jeugdwijzer

Op vrijdag 1 september zijn jullie van harte welkom om gezellig een hapje te komen eten en een film te kijken. Het programma is als volgt:

16.15 uur	Inloop Immanuëlkerk
16.30 – 18.00 uur	Film jongste groep 1-4/5: 'Jozef de Dromenkoning'
18.30 – 19.00 uur	Gezamenlijk eten Groep 1 t/m 8 en de brugklas
19.00 – 20.30 uur	Film oudste groep 5-8: 'Storm' (aanbevolen vanaf 9 jaar)

De spannende familiefilm 'Storm' speelt zich af tijdens het begin van de Reformatie. De twaalfjarige Storm moet zijn vader redden van de doodstraf en een brief van Maarten Luther uit handen van de Inquisitie zien te houden. We kunnen ons voorstellen dat als je deze film te spannend vindt, je liever naar de film over Jozef gaat. Dat is geen enkel probleem!

**Aanmelden:**

Als je wilt komen wil je je dan met voor- en achternaam opgeven bij Pauline Haagsma: [Haagsma.Pauline@gmail.com](mailto:Haagsma.Pauline@gmail.com). We kunnen dan inschatten hoeveel eten we moeten bestellen. Als we rekening moeten houden met een allergie geef het dan a.u.b. ook via de e-mail aan ons door.

**JND ook welkom!**

De kinderen die nu in juni afscheid nemen van de KND zijn uiteraard van harte welkom. Ook jongeren van de jongerennevendienst zijn welkom om naar de film Storm te komen kijken.