

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 7 juli 2017 24^e jaargang nr. 14

Meditatie

Jona op de preekstoel

Sinds kort ben ik, samen met andere vrijwilligers, gastheer en gids voor bezoekers van de Groote Kerk, die enkele dagen in de week open is voor bezichtiging. Inmiddels heeft zich al een heel aantal bezoekers gemeld en het aantal is groeiende. Zoals alle begin is ook dit soms wat moeilijk. Er valt nog wel wat te stroomlijnen, maar we draaien en het plan is dat de openstelling in elk geval duren zal tot de Furiade. Eerst maar eens kijken hoe de zaken zich ontwikkelen.

Ik heb intussen al wat bezoekers rondgeleid en het is een genoegen wat van die verhalen te kunnen vertellen waar de Groote Kerk zo rijk aan is. De ene bezoeker is daar trouwens meer ontvankelijk voor dan de andere. Met de ene gast ben je na een half uurtje uitgepraat, terwijl voor een andere bezoeker een uur amper genoeg is. Dat hoort natuurlijk ook bij rondleiden: kijken of je gasten meer of minder belangstellend zijn en je verhaal daaraan aanpassen. .

Wat ik tot nu toe nog niet overgeslagen heb is de knop van het preekstoeldeurtje: die koperen knop die de grote vis verbeeldt die Jona na drie dagen uitspuugt. Origineel is de bedenker van die knop niet geweest, want op en aan en rondom een heel aantal preekstoelen uit de 17^e eeuw is een afbeelding van Jona te vinden. Nooit worden Elia of Jesaja of Amos of welke profeet ook verbeeld. Alleen Jona.

Waarom hij? Een eerste reden zal wellicht geweest zijn dat Jona zo herkenbaar te verbeelden is. Je ziet de vis en je weet meteen om wie het gaat. Waar zou je Jesaja aan moeten herkennen, of Amos? Elia zou misschien nog kunnen met zijn kameelharen vacht, maar dat zou toch ook lastig zijn. Elke andere profeet wordt al snel een onherkenbaar mannetje, maar in Jona kun je je niet vergissen als je die vis er maar bij doet.

Maar er zal nog een andere reden zijn. Jona werd geroepen, maar hij wilde niet. De opdracht was hem te zwaar en hij liep weg. Heel voorstelbaar, want Nineve was in die tijd het equivalent van wat nu Londen of Parijs zou zijn. Maar de Heer haalt hem terug en dwingt hem om toch naar Nineve te gaan, waarna de hele stad zich bekeert, de koning voorop. De predikant nu die de preekstoel beklimt en de knop grijpt om het deurtje te openen, staat van aangezicht tot aangezicht met Jona. Zou het hem (of haar, maar dat ga ik niet steeds herhalen) bepalen bij die opdracht die eigenlijk te zwaar is voor een mens? Weglopen daarvoor kan niet en helpt ook niet, want die opdracht blijft. Maar laat al wie het deurtje van de preekstoel opendoet wel heel goed beseffen dat hij daar staat in opdracht, ook al is die opdracht nog zo groot. De predikant staat er niet voor zichzelf en hij spreekt niet op eigen gezag. Laat hij zich vooral niets verbeelden!

Of iedere predikant dit beeld ook werkelijk voor ogen heeft op de stoel? Ik durf mij aan geen gissing te wagen. Wel weet ik dat ook predikanten van na de zondeval zijn en dat ijdelheid of zelfingenomenheid of hoogmoed hun niet vreemd zijn, net zomin als andere mensen. Maar misschien is dat ook wel voor mij een reden om bij de rondleiding even de aandacht te vestigen op die koperen Jona. In elk geval zijn de bezoekers en ik er dan tenminste weer eens bij bepaald wat de rol en de plaats van de dominee op de preekstoel is.

Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:

vrijdag 7 juli Matteüs 11:16-30
 zaterdag 8 juli Psalm 13
 zondag 9 juli Jeremia 11:18-12:6
 maandag 10 juli Jeremia 12:7-17
 dinsdag 11 juli Jeremia 13:1-14
 woensdag 12 juli Jeremia 13:15-27
 donderdag 13 juli Jeremia 14:1-10
 vrijdag 14 juli Jeremia 14:11-22
 zaterdag 15 juli Jeremia 15:1-9
 zondag 16 juli Jeremia 15:10-21
 maandag 17 juli Matteüs 12:1-8

dinsdag 18 juli Matteüs 12:9-21
woensdag 19 juli Matteüs 12:22-32
donderdag 20 juli Matteüs 12:33-42

Kerkradio

Programma 12 en 19 juli

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
 2. Psalm 32
 3. Hoor een heilig koor van stemmen
 4. Kent u de naam van Hem die leeft
 5. Meditatie n.a.v.: Matteüs 5:3
Thema: "Kleine kracht"
 6. Hoe groot zijt Gij
 7. Groot is Uw naam
 8. Meekness and majesty
 9. Verzoeken/Felicitaties
 10. Sluiting
- Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 21 juli a.s.
John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2017

Nu het eerste halfjaar van 2017 verstreken is, lijkt het ons een geschikt moment om voor Kerkbalans 2017 een tussenbalans op te maken. Per 30 juni is er aan vrijwillige bijdragen inmiddels € 501.600,= toegezegd. Dit bedrag ligt iets boven de half miljoen euro (€ 498.200 om precies te zijn) waarvan het College van Kerkrentmeesters in haar begroting voor 2017 is uitgegaan. Van dit bedrag is inmiddels € 321.100,= (64%) ontvangen. Het niveau van de voor 2017 toegezegde bijdragen blijft daarmee wel enigszins achter bij het niveau van de ontvangsten in 2016.

Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank.

Heeft u voor 2017 nog geen toezegging gedaan, maar wilt u toch een bijdrage leveren aan de Protestantse Gemeente Maassluis, dan kunt u altijd contact met ons opnemen: bij voorkeur per email, telefonisch kan ook. Zie de gegevens onder deze publicatie. U kunt het toezeggingsformulier ook downloaden van de website: <http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/cvk/kerkbalans>, scannen en aan ons toesturen.

Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL56 FVLB 0635802872 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Maassluis.

Mede namens het CvK en de werkgroep Kerkbalans,
Irene en Aat Benard
Administratie kerkelijke bijdragen (VVB) PG Maassluis
VVB@PKNMaassluis.nl
010-2373550

Coll .v. Diakenen

Op zondag 9 juli is de 1^e collecte in de open kerkgebouwen bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. De 3^e collecte in de Groote Kerk is bestemd als Heilig Avondmaalscollecte voor Christenen voor Israël. Op zondag 16 juli is de 1^e collecte in de Koningshof bestemd voor Opvang Jongeren in Mexico. In de Groote Kerk is de 1e collecte bestemd voor OikoCredit.

Algemene Middelen Diaconie

Uit deze fondsen worden de Diaconale kosten gefinancierd.

Mexico – opvangcentrum voor verslaafden

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma's op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico. De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop!

Vanuit de GZB zijn Machiel en Erika Kommers bij het centrum betrokken: "Door het werk in Centro Shalom krijg je meer begrip voor deze mensen en waarom ze bepaalde verkeerde keuzes hebben gemaakt. We zien hier ook meer van de gebrokenheid van de schepping. Dit komt niet alleen door ons werk, maar ook door de grote kloof tussen arm en rijk in Mexico. Centro Shalom zorgt in eerste instantie ervoor dat mensen afkicken, maar daarnaast geven ze voorlichting en zorgen ervoor dat de kerken omzien naar deze mensen. Het mooie aan Centro Shalom is dat ze goede verslavingszorg geven, ze passen wetenschappelijke kennis toe op een christelijke basis."

Oikocredit

Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Veelal omdat ze arm zijn en banken ze zonder onderpand geen geld willen lenen. Of omdat ze in een gebied wonen waar gewoon geen banken zijn. Of omdat ze behoren tot een gediscrimineerde minderheid.

Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen en te investeren in een kleine, eigen onderneming hebben ze weinig of geen kans zich aan de armoede te onttrekken. Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. Dankzij bijna 40 jaar ervaring ziet Oikocredit kans deze mensen (via intermediairs) met kleine leningen, microkredieten, vooruit te helpen. Met een minimum aan risico.

Rondgangcollecte 2017

Na ruim een maand 'collecteren' staat de teller van de rondgangcollecte nu (1 juli) op € 6.803,--. De rondgangcollecte van dit jaar is bestemd voor:

1. 'ID naar Albanië, een project waarbij mensen uit onze gemeente deze zomer naar Albanië reizen om daar vrijwilligerswerk te doen bij de stichting "Seed for Hope".
2. St.Inlia biedt hulp aan Vluchtelingen in Nood en bereidt uitgedeelde asielsezoekers voor op een waardige terugkeer naar hun thuisland.
3. Stichting East African Care, een project dat vanuit Maassluis kleinschalige projecten in Kenia financiert.

Voor uitgebreide informatie over al deze projecten verwijzen wij u naar de website van de PKN Maassluis, kopje Diaconie. Wanneer u de acceptgiro al heeft weggegooid, het IBAN bankrekeningnummer van de diaconie is NL 63 INGB 0000 160 100, met omschrijving 'Rondgangcollecte'. Het is natuurlijk ook mogelijk contant geld te geven, doe een envelop (met inhoud) in de collectezak met op de envelop het doel van de gift. Ook kunt u een envelop met inhoud in de brievenbus van de Immanuelkerk doen. Begin juni vond ik zo'n envelop in mijn brievenbus met een bedrag van € 20,-- erin en de folder van de rondgangcollecte. Dit bedrag is direct naar bovenstaand banknummer overgemaakt. Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Project Zimbabwe

Slechts weinigen van ons weten hoe het is om echt honger te hebben. In de oorlog kwam dat voor het laatst op grote schaal voor in Nederland. In Zimbabwe weten de meeste mensen hoe dat is. Dramatisch overheidsbeleid, een onaantastbare dictator en extreme weersomstandigheden hebben daarvoor gezorgd. Sinds ongeveer 2000, het jaar van de grote 'landbouwhervormingen', is het bijna elk jaar mis. In Maassluis brengen we geld bijeen om de armste mensen een steuntje in de rug te geven. Zo sponsoren we al enkele jaren een groenplantage bij een weeshuis van de kerk, in Harare -- de hoofdstad van Zimbabwe. Dit jaar ondersteunen we de vrijwilligers van de kerk bij het weeshuis met vrijwilligersvergoedingen. Daarnaast financieren we regelmatig een project op het platteland bij Christon Bank, een boerendorp dat ongeveer 30 kilometer buiten Harare ligt. Gezien de problemen waar men in Zimbabwe mee kampt, zien we niet altijd onmiddellijk resultaat. Vorig jaar betaalden we nog mee aan een grote, diepe waterpomp in Christon Bank. Dit jaar is er wegens overstromingen een misoogst geweest, met als gevolg: hongersnood. Met dank aan Kerk in Actie Maassluis konden de mensen van onze partnergemeente in Harare, de City Life Church, er vorige week voedselpakketten en tweedehands kleding komen uitdelen. 'De kost gaat voor de baat uit', leert een oud spreekwoord ons. Zo is het ook met uw en onze bijdragen aan de projecten in Zimbabwe. We werken samen met een betrouwbare partnerkerk en dito dominee. Maar de problemen zijn van dien aard, dat onze bijdrage slechts klein kan zijn. Niettemin blijven we het doen. Ook u kunt daaraan meehelpen. Dat kan door geld over te maken naar de diaconie van de Protestantse Gemeente Maassluis, onder vermelding van 'project Zimbabwe'. Ook kunt u direct geld sturen naar stichting KOZA, die langdurig met de gemeente in Zimbabwe samenwerkt, via rekeningnummer NL68 TRIO 0198 3520 77.

Algemene berichten

De Open Ark ook in de vakantie

Bij ons zult u geen bordje 'Wegens vakantie gesloten' aantreffen.

Juist in de vakantie als veel mensen op stap zijn, is het voor de thuisblijvers fijn om een ontmoetingsochtend te hebben. Iedere dinsdagmorgen tussen 10 en 12 kunt u terecht in De Ark, Rembrandtlaan 2, 3141 HH Maassluis.

Gastvrouwen en gastheren uit de kerken van Maassluis heten u welkom. Tot ziens.

Opbrengst orgelpijpen Garrels-orgel in juni

In juni heeft u 47,80 euro bijgedragen in de orgelpijpen voor het onderhoud van het Garrels-orgel. Hartelijk dank. Via de heer Kalkman is 200 euro binnen gekomen die hij heeft verdiend met het helpen bij de aangifte voor de IB 2016. Heel fijn dat u aan ons en het orgel denkt. Van NN ontvingen we een gift van 100 euro, waarvoor hartelijk dank. Weer een prachtige opbrengst in deze maand.

Begin juli krijgt het orgel een kleine stemming, zodat de labialen er weer goed bijstaan voor de komende concerten Namens de orgelcommissie, een hartelijke groet,

Jaap Kroonenburg

Zaterdag 8 juli: 20.00 uur Grote Kerk zomeravondconcert door Jaco van Leeuwen

Op 8 juli concerteert Jaco van Leeuwen in de orgelconcertserie van de Govert van Wijnstichting op het Garrels-orgel in de Grote Kerk. Hij behaalde zijn diploma Uitvoerend Musicus aan het Sweelinck

Conservatorium te Amsterdam, volgde masterclasses bij internationaal gerenommeerde organisten en won eerste prijzen op concoursen. Sinds 1986 is hij als cantor-organist verbonden aan de Oude Jeroenskerk te Noordwijk.

Op het programma staan vijf werken van achtereenvolgens J.S. Bach, Max Reger, Joseph Rheinberger, Jean Langlais en Joseph Jongen. Van Rheinberger laat Van Leeuwen de gehele Negende Sonate horen; het slotstuk van Jongen is een spectaculaire toccata. De verrichtingen van de organist en zijn registranten zullen middels een videoscherm niet alleen zijn te horen, maar ook te zien.

De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Jeugdwijzer

Vakantietijd

Eindelijk tijd om lekker te luieren. Dat is wel nodig, als je bedenkt hoeveel tijd kinderen en volwassenen tegenwoordig bezig zijn met school, huiswerk, sport, muziekles, scouting, kerk, vrijwilligerswerk, familie, feestjes en meer. Als je het zo eens op een rijtje zet, is het eigenlijk nog verbazend dat er tijd voor vakantie over blijft.

Vakantie is tijd om te mijmeren. Zijn de dingen die ik doe nog wel de dingen die ik wil? Houd ik het nog wel vol, en zo niet, wat kan ik veranderen? Hoe kom ik het beste tot mijn recht?

Het is daarbij belangrijk om te bedenken dat het uiteindelijk niet zoveel uitmaakt wat je doet. Het maakt wel uit *wie je bent*. Je bent altijd méér dan de dingen die je doet. Dat komt omdat je kunt veranderen. En, niet onbelangrijk: omdat je geliefd bent, in de ogen van God -- wat je ook hebt gedaan. (Of niet hebt gedaan.)

Onze God is een God van zoekers, ploeters, piekeraars, zieken, hopeloze gevallen, afzitters, misdadigers, eenvoudige vissers, kleine mensen, rossige jongetjes, vreemdgangers en vrouwen van lichte zeden. Lees de bijbel er maar op na. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar bekijk het positief: jij en ik passen er ook wel bij.

ds. Martijn van Leerdam

Tuimeltekst

Mijn verwachtingen stel ik bij, mijn dromen niet.