

Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 21 juli 2017 24^e jaargang nr. 15

Meditatie

Barmhartig en genadig is de HEERE (Psalm 103:8a)

Een God vol mededogen

Psalm 103 kennen we vooral als het lied dat het heeft over de korthed en broosheid van ons leven maar ook de eeuwige trouw van God is aan de orde. 'Gelijk het gras is ons kortstondig leven' maar ook klinkt het: 'Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezende, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen'. Het 8ste vers berijmd hebben we vaak gezongen bij het graf, het 9de vers niet altijd.

Het is een psalm die eindigt zoals hij ook begint: 'Loof de HEERE, mijn ziel!' Een psalm die veel meer bezingt dan alleen de broosheid van het leven. Een psalm die juist de nadruk legt op de goedheid, het mededogen van God: 'Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden'.

De dichter zingt vol geloof: 'Barmhartig en genadig is de HEERE'. En dat hoor je hem veel vaker zingen. Hij is er vol van, is er heel verwonderd over. 'Barmhartig is de HEERE, genadig is de HEERE, voor mij, voor ons allemaal!'

Barmhartig. Wat is dat hier eigenlijk, die barmhartigheid? Het is hier een uiting van de liefde die God heeft voor de mensheid. Het zijn twee vanuit de hemel uitgestoken handen, bedoeld om ons mensen die eigenlijk om God heen willen, naar zich toe te trekken en vast te houden, te bewaren voor vallen. Twee doorboorde handen. Om mij op te richten, vast te houden en te omhelzen. En dat terwijl ik daar zelf niet op uit ben.

Dit 'barmhartig' heeft een naam: Jezus! Hij laat ons dat zien (Joh. 8). Wij zien Jezus bij een vrouw die op overspel is betrapt. Onbarmhartig brachten die ontdekkers haar bij Jezus. En nog onbarmhartiger zetten ze Jezus voor het blok. Ze verzochten Hem in hun onbarmhartige manier van handelen. De stenen lagen al klaar om te gooien. Stenen, bestemd voor de vrouw maar vooral ook voor Jezus. Het oordeel was al geveld wat hen betrof, over de vrouw en over Jezus.

Maar nee, Gods barmhartigheid triomfeert. 'Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen' was het antwoord van Jezus. Alle stenengooiers druipen af. En Hij die alleen het volste recht heeft om de steen te gooien, Hij die werkelijk zonder zonde is, Hij spreekt het Woord van Gods barmhartigheid tot de vrouw. 'Ga heen en zondig niet meer'.

Jezus laat hier de liefde en barmhartigheid zien van God, Zijn Vader. Vergis je niet, Jezus keurt de zonde niet goed. Nee, integendeel. Jezus haat de zonde maar heeft juist daarom steeds zijn verlossingswerk op nummer 1 staan. Dat is barmhartig! Genadig. Dan nog even over 'genadig'. Wat is genade? Vaak wordt gezegd dat het een vorm van gratie is maar het gaat verder. Bij gratie vervalt de straf, meestal op grond van bijzondere omstandigheden, goed gedrag van de bestrafte. Gods genade gaat veel verder, God laat ons niet gaan op grond van mooie beloften of verbeterd gedrag. Aan de schuldeis en strafmaat moet volkomen worden voldaan. God vraagt gerechtigheid en volkomen genoegdoening. Deze genade heeft een prijs, het offer van Jezus. Hij betaalt en voldoet, alles, in mijn plaats! Hij, voor mij tot zonde gemaakt. Hij draagt mijn straf, ik krijg Zijn gerechtigheid! Dat is het wonder van de genade van God.

Deze barmhartigheid en genade geven innerlijke rust. Die rust en vrede wensen we elkaar ook in deze vakantietijd van harte toe! Genadig en barmhartig is de HEERE. Loof de HEERE mijn ziel!

G. van den Dool

Vandaag lezen wij:

vrijdag 21 juli Matteüs 12:43-50

zaterdag 22 juli Matteüs 13:1-15

zondag 23 juli Matteüs 13:16-23

maandag 24 juli Matteüs 13:24-33

dinsdag 25 juli Matteüs 13:34-46

woensdag 26 juli Matteüs 13:47-58

donderdag 27 juli Jesaja 32:1-8

vrijdag 28 juli Jesaja 32:9-20

zaterdag 29 juli Jesaja 33:1-16

zondag 30 juli Jesaja 33:17-24

maandag 31 juli Psalm 63

dinsdag 1 augustus Matteüs 14:1-12

woensdag 2 augustus Matteüs 14:13-21

Kerkradio

Programma 26 juli en 2 augustus

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. Lof zij God
4. Ga mij niet voorbij o Heiland
5. Meditatie n.a.v. Johannes 12:26
Thema: 'Vrijwillig in dienst'
6. Maak ons tot een stralend licht
7. Welk een vriend is onze Jezus
8. Laudate Dominum (W.A. Mozart)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 4 augustus.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 23 juli is de eerste collecte in de Koningshof bestemd voor OikoCredit'. In de Grote Kerk is de collecte bestemd voor Opvang jongeren in Mexico. Op zondag 30 juli is de eerste collecte in de Immanuelkerk en de Grote Kerk bestemd voor de Plaatselijke Diaconale Ondersteuning/

Mexico – opvangcentrum voor verslaafden

Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma's op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico. De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop!

Vanuit de GZB zijn Machiel en Erika Kommers bij het centrum betrokken: "Door het werk in Centro Shalom krijg je meer begrip voor deze mensen en waarom ze bepaalde verkeerde keuzes hebben gemaakt. We zien hier ook meer van de gebrokenheid van de schepping. Dit komt niet alleen door ons werk, maar ook door de grote kloof tussen arm en rijk in Mexico. Centro Shalom zorgt in eerste instantie ervoor dat mensen afkicken, maar daarnaast geven ze voorlichting en zorgen ervoor dat de kerken omzien naar deze mensen. Het mooie aan Centro Shalom is dat ze goede verslavingszorg geven, ze passen wetenschappelijke kennis toe op een christelijke basis."

OikoCredit

Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Veelal omdat ze arm zijn en banken ze zonder onderpand geen geld willen lenen. Of omdat ze in een gebied wonen waar gewoon geen banken zijn. Of omdat ze behoren tot een gediscrimineerde minderheid.

Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen en te investeren in een kleine, eigen onderneming hebben ze weinig of geen kans zich aan de armoede te onttrekken. Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. Dankzij bijna 40 jaar ervaring ziet Oikocredit kans deze mensen (via intermediairs) met kleine leningen, microkredieten, vooruit te helpen. Met een minimum aan risico.

Plaatselijke Diaconale Ondersteuning

Uit deze fondsen worden de plaatselijke Diaconale kosten gefinancierd.

Algemene berichten

Kerkvrijwilliger DrieMaasHave

Zou u 1x per maand op de zondagmiddag willen assisteren bij de kerkdienst in DrieMaasHave?

Wat wordt van u verwacht:

Samen met de andere vrijwilliger begeleidt u de bewoners van de afdelingen naar de ruimte waar de kerkdienst wordt gehouden, u zit naast de bewoner en helpt eventueel bij het vasthouden van het kerkblad. U beleeft de kerkdienst met de andere vrijwilligers en de bewoners. Na de kerkdienst brengt u samen met de andere vrijwilligers de bewoners weer terug naar de eigen ruimte (kamer/afdeling).

Nadien is er gelegenheid om als vrijwilligers onder elkaar een kopje thee/koffie te drinken.

Wat levert het u op:

- sociale contacten
- plezier
- u bent zinvol bezig
- u wordt gewaardeerd
- ieder jaar een vrijwilligersfeestje

Helen Broer-Hokke

Coördinator vrijwilligers Regio Maassluis
(aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Helen mailen: h.broer-hokke@argoszorggroep.nl

Helen bellen: 010 - 5923488 tst. 3054

Als sterven dichtbij komt

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg er zijn voor ú ,voor u in laatste levensfase én voor uw naasten. ‘Er Zijn’ met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart...

Vrijwilligers die er zijn voor u, als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven en zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of van de professionele zorg. Fantastische mensen die het mede mogelijk helpen maken dat iemand thuis kan blijven in zijn/haar laatste levensfase.

Zij zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Een “helpende hand”, “een steun in de rug” waar géén kosten aan verbonden zijn.

Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, tel.0651175006 of de website bezoeken www.vptz-nwn.nl óf een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl

IZB-Toerustingsochtend voor vrijwilligers in ouderenbezoekwerk

‘Beginnen over het einde’

De redactie van Lichtspoor, uitgave van de missionaire organisatie IZB, organiseert zaterdag 28 oktober in Amersfoort een toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Centrale vraag: hoe voer je het gesprek over het naderende levenseinde? Er verschijnt ook een editie van Lichtspoor over dit thema.

Een van de ingewikkelde thema’s in het ouderenbezoekwerk is het gesprek over het levenseinde. Hoe onderken je barrières om erover te praten? Is er sprake van verdringing, angst voor de dood, voor het onbekende? Wat is er nodig om ‘los te laten’? Is er geloofs(on)zekerheid? Kan iemand in vrede heengaan, verzoend met God, met de naasten, met zichzelf? Wie het levenseinde in het pastoraat aan de orde wil stellen, zal eerst zelf zijn/haar eindigheid en kwetsbaarheid onder ogen moeten zien.

Al deze aspecten komen aan bod tijdens de toerustingsochtend ‘Beginnen over het einde’. Drs. Nico van der Voet, theoloog, docent, publicist, zal twee lezingen verzorgen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk (Leusderweg 110) in Amersfoort, begint om 10.00 uur en is vrij toegankelijk. Er is een collecte voor de bestrijding van de onkosten. In verband met de organisatie is aanmelden noodzakelijk (info@izb.nl).

Themanummer

Eind september verschijnt een Lichtspoor-uitgave over 'Beginnen over het einde', als hulpmiddel bij het gesprek over dit thema in het ouderenbezoekwerk. Met onder andere een gesprek met ds. P. Vermaat, die het boek schreef 'Vorbereiding voor de laatste reis', een bijdrage van ds. H.G. de Graaff over 'stervensgenade', een bijdrage van NPV-directeur Esmé Wiegman en kort verhaal van Joke Verweerd. Om een ruime verspreiding mogelijk te maken, zijn de kosten laag gehouden. Kijk voor het bestelformulier op www.izb.nl.

Het tijdschrift ‘Lichtspoor’ is een uitgave van de missionaire organisatie IZB. Het blad wordt in veel gemeenten gebruikt bij het ouderenpastoraat of –bezoekwerk.

Orgelconcert Grote Kerk

Op 22 juli wordt het Garrels-orgel in de Grootte Kerk te Maassluis tot klinken gebracht door Piet van der Steen, organist van de Oud-katholieke kathedraal te Utrecht, in een concert van de Govert van Wijnstichting.

Piet van der Steen (1943) studeerde Orgel en Schoolmuziek aan het Utrechts Conservatorium. Na het behalen van zijn diploma's vervolgde hij zijn studie in de jaren '70 o.a. in Parijs; ook behaalde hij de eerste prijs op het Nationaal Concours César Franck in Haarlem. Hij heeft in de loop der jaren een indrukwekkende carrière opgebouwd. Voor zijn orgelspel is hij meermaals onderscheiden. Naast de vele concerten die hij in Nederland geeft, is hij ook driemaal op tournee geweest in Zuid-Afrika.

Van der Steen heeft een concertprogramma samengesteld aan de hand van drie thema's: 'De klassieken' (Dietrich Buxtehude & Joh. Seb. Bach), 'De Romantiek' (Chr. F. Hendriks jr. & Max Reger) en 'Koraalkunst in de twintigste eeuw' (Cor Kee & Jacob Bijster). Zijn orgelspel zal tijdens het concert niet alleen zijn te horen, maar ook te zien, middels een videoscherm in de kerk. Concertdatum: zaterdag 22 juli; aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Jeugdwijzer

Kerkkampdienst

De zomervakantie is onderweg. Het duurt niet lang meer tot half schoolgaand Maassluis zich verzamelt op de Roerdomp in Westelbeers, om een hele week feest te vieren, lol te maken, samen op te trekken en op avontuur te gaan. Ook voor mij wordt het een gedenkwaardig kamp, want op zondag 13 augustus mag ik een dagje langskomen. Op die dag vindt namelijk de traditionele kampdienst plaats. Niet in Maassluis, maar gewoon, op het kampterrein zelf.

Als het weer meewerkt mogen ook alle ouders en grootouders komen. Het is een hele rit, maar het is onbetaalbaar om even een ochtendje mee te mogen doen, en te proeven van de sfeer op het kamp.

De kampdienst in Westelbeers is natuurlijk een uitstekende gelegenheid om te experimenteren met de dienst. Dit jaar zetten we een aantal van de kampleiders in om het goede voorbeeld te geven. Zij zullen laten zien hoe het er op het kamp zoal aan toe gaat, en de kinderen krijgen gelegenheid om daarop te reflecteren, met behulp van de bijbel en van mij.

Het belooft weer een mooie tijd te worden met elkaar.

ds. Martijn van Leerdam

Tuimeltekst

Een grote schoonmaak geeft stof tot nadenken.