

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 18 augustus 2017 24^e jaargang nr. 17

Meditatie

Losse eindjes

Toen ik op de basisschool zat, bekende ik ooit aan de juf dat ik haar de liefste vond -- stukken liever dan de andere juf, die ook regelmatig voor de klas stond. Ik had, naïef als kleuters kunnen zijn, natuurlijk een lieve lach en een wederkerende liefdesverklaring van haar verwacht. Tot mijn afgrijzen richtte de juf zich echter meteen tot de andere juf, die ze schaterend vertelde wat ik had gezegd. Ik werd rood tot achter mijn oren en besloot nooit meer een juf in vertrouwen te nemen over mijn gevoel.

Toen ik op de middelbare school zat in Delft, werd ik ooit uit een schoolfeest gezet omdat ik veel teveel gedronken had. Op school zelf werd er geen alcohol verkocht, maar met een stel vrienden, die ik achteraf als mijn 'foute vrienden' beschouw, hadden we ingedronken bij de Gall & Gall. Allerlei sterke dranken door elkaar. Het was een wonder dat ze mij hadden binnengelaten op het feest, want bij binnenkomst was ik al behoorlijk teut. Na het weekend moest ik op het matje komen bij de conrector, die ik onder dwang van mijn ouders mijn nederige excuses aanbood. De rest van het jaar waren schoolfeesten voor mij verboden terrein. In mijn studententijd moest ik eens een project ontwikkelen voor mijn stagekerk, de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam. Ik maakte mij er vanaf door een paar artikelen te schrijven voor de digitale nieuwsbrief, en ging er prat op dat ik de nieuwsbrief zelf ontwikkeld had. De docenten konden door omstandigheden pas twee maanden later naar mijn verslag kijken. Het was toen al zomervakantie, en ik had mijn stage in de tussentijd al afgerond. Ze vonden het te sneu om mij op herhaling te sturen. Daar het niettemin duidelijk onvoldoende was, moest ik een tweedaagse bijspijkerkursus volgen om te voorkomen dat het nog eens mis zou gaan. Ik ging bij de examencommissie in protest, maar een maand later zat ik toch op cursus bij één van de docenten thuis. Strafwerk was een betere omschrijving geweest.

Ook in Maassluis, van augustus 2010 tot en met deze laatste Kerkwijzer waaraan ik mijn bijdragen stuur, heb ik de nodige misstappen en onhandigheden begaan. Ik ben er zelden voor bestraft, maar ze spoken allemaal door mijn hoofd, door mijn afscheid nog meer dan normaal. Een einde maakt alles definitief.

Gelukkig is het leven niet alleen een geschiedenis van fouten en ongemakkelijke momenten. Het zou een grote vertekening zijn. Aan het begin van mijn tijd in Maassluis schreef ik op deze plek een stuk, waarin ik aangaf dat ik mij bevoorrecht voelde. Zo voel ik mij nog steeds, ondanks alle losse eindjes, die nooit helemaal vast te knopen zijn.

God heeft ons mooi en kwetsbaar gemaakt. Soms schitterend en sterk, dan weer gevoelig en fragiel. Als onze kwetsbaarheid niet te vermijden is, kunnen we haar dan niet beter omarmen? Als we sowieso fouten maken, zouden we onszelf en elkaar dan niet leren vergeven?

Relaties zijn fragiel en het leven is onaf. Juist daarom wens ik u verbinding toe, aanvaarding, en zegen op uw pad. Daar zal ik ook voor bidden, en ik weet: uiteindelijk brengt God ons allen bij elkaar. Op die dag zullen alle losse eindjes en rafelranden vakkundig worden afgehecht. Voor nu: Adieu!

ds. Martijn van Leerdam

Vandaag lezen wij:

vrijdag 18 augustus Jeremia 22:10-23
 zaterdag 19 augustus Jeremia 22:24-23:8
 zondag 20 augustus Jeremia 23:9-24
 maandag 21 augustus Jeremia 23:25-40
 dinsdag 22 augustus Psalm 54
 woensdag 23 augustus Matteüs 15:21-28
 donderdag 24 augustus Matteüs 15:29-39
 vrijdag 25 augustus Matteüs 16:1-12
 zaterdag 26 augustus Matteüs 16:13-20
 zondag 27 augustus Matteüs 16:21-28
 maandag 28 augustus 1 Korintiërs 15:1-11
 dinsdag 29 augustus 1 Korintiërs 15:12-28
 woensdag 30 augustus 1 Korintiërs 15:29-49
 donderdag 31 augustus 1 Korintiërs 15:50-58

Kerkradio

Programma woensdag 23 en 30 augustus

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 32
3. De Heer is mijn licht
4. De liefde van Christus
5. Meditatie n.a.v. Lucas 10: 38-42
Thema: 'Ik had het te druk...'
6. Jezus ga ons voor
7. 'k Heb gehoord van een stad
8. Cantique de Jean Racine (G. Fauré)
9. Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 1 september.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College:

Groote Kerk trouwlocatie burgerlijk huwelijk:

Op 28 juli 2017 is de overeenkomst met de gemeente Maassluis getekend, waardoor de Groote Kerk de grootste locatie voor het sluiten van (ook) een burgerlijk huwelijk is geworden. Uiteraard hopen wij daarmee extra inkomsten te genereren. De eerste aanvraag is al binnen.

Subsidieregeling toren:

Op dezelfde datum is ook een subsidieregeling voor de toren van de Groote Kerk ondertekend. Daarmee zou getouwtrek over de verdeling van de onderhoudskosten met de gemeente Maassluis tot het verleden moeten behoren. Uit de subsidie zal het onderhoud waarschijnlijk de eerste 10 jaar geheel kunnen worden gefinancierd.

Herhaalde oproep Vacature penningmeester CvK.

Al geruime tijd is de functie van 1^e penningmeester vacant. Eind van dit jaar stopt ook de 2^e penningmeester. Een CvK zonder penningmeester is natuurlijk onbestaanbaar! Helpt u ons uit de brand? Bent of kent u de man/vrouw die dit zou kunnen, meldt het ons alstublieft. Eventueel kunnen taken worden verdeeld, zodat ook de tijdsbesteding per persoon minder wordt. Ook is het niet per sé nodig zitting te nemen in het CvK, al heeft dat wel onze voorkeur.

U kunt zich melden bij uw wijkkerkrentmeester of per mail (cvk@pknmaassluis.nl Wij horen graag!

College van Kerkrentmeesters,

Piet Vroon, secretaris

Coll .v. Diakenen

Op zondag 20 augustus is de eerste collecte in de open kerkgebouwen bestemd voor het Werelddiaconaat project Onderwijs voor meisjes in steengroeven in India. De derde collecte in de Immanuëlkerk is bestemd voor het Landbouwproject in Zimbabwe. Op zondag 27 augustus is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen en in de Vloot bestemd voor de Voedselbank. De derde collecte in de Immanuëlkerk is als Heilig Avondmaalscollecte bestemd voor het Landbouwproject in Zimbabwe.

Onderwijs voor werkende kinderen uit de steengroeves

Het verhaal van Kavitha:

Midden in het schooljaar kwam Kavitha met haar ouders aan in de steengroeve. Haar ouders gingen daar werken en besloten om Kavitha niet meer naar school te sturen. Maar door tussenkomst van Maega Trust liep het gelukkig anders. Eenmaal in de steengroeve, herkenden de leiders van het kinderrechten comité Kavitha. Ze gaven het door aan Maega Trust, die meteen in gesprek gingen met haar ouders. "Ik had wel zin om naar school te gaan," vertelt Kavitha. "Maar mijn ouders wilden het niet. Maar gelukkig gingen andere ouders met hen praten en toen mocht ik toch naar school. Maar mijn ouders wilden wel dat ik naar een school ver weg ging. Ik vond het daar niet leuk. Het was er heel streng. Maar ik haalde wel goede cijfers." De moeder van Kavitha ging meedoen met een cursus van Maega Trust over kinderbescherming, kinderrechten en kinderonwikkeling. Daar

raakte ze ervan overtuigd dat Kavitha beter af zou zijn op een reguliere school met onderwijskundige ondersteuning van Maega Trust. "Ik zit nu in de negende klas van de school hier vlak bij. Het is daar heel fijn. Ik ben lid geworden van het kinderrechten comité en later wil ik juf worden." Bij Chennai in Tamil Nadu in Zuid-India werken duizenden kinderen met hun ouders in 21 steengroeves, hoewel dit officieel verboden is.

Voedselbank Maassluis

Niet alleen in landen ver weg, maar ook onder ons zijn mensen die om uiteenlopende redenen geen of onvoldoende middelen van bestaan hebben en voor de eerste levensbehoeften een beroep moeten doen op de Voedselbank. Helaas is er nog steeds een toenemende behoefte aan de ondersteuning van deze allerarmsten. Momenteel heeft het aantal cliënten een hoog niveau bereikt. Daarom willen we met de opbrengst van deze collecte een bijdrage leveren aan deze praktische zorg via de Voedselbank

Nieuws uit Zimbabwe

Er wonen bijna 5.000 kinderen op straat, maakte het Zimbabwaanse ministerie van Sociale Zaken onlangs bekend. Dat is een zeer voorzichtige schatting. Sommige van die kinderen worden van de straat geplukt en in een kindertehuis gezet, zoals het kindertehuis van de City Presbyterian Church in Harare. Dat is de kerk waarmee wij samenwerken. Niet alle straatkinderen zijn weeskinderen. Soms zijn de ouders nog wel in leven, maar is er sprake van mishandeling. Vaak is er sprake van verslaving. Regelmatig is er sprake van HIV/aids. In het kindertehuis wordt er voor de kinderen gezorgd door vrijwilligers van de kerk. Ook ds. David Mhlambeni heeft sinds kort twee weeskinderen in huis: de kinderen van zijn zus, die onlangs overleden is. Twee kleine kinderen zonder ouders. Gelukkig hebben zij hun familie nog. Niet alle kinderen hebben zoveel geluk. De medische zorg in Zimbabwe is slecht. De levensverwachting schommelt de laatste tien jaar tussen de 48 en 58 jaar. De belangrijkste doodsoorzaak is aids. Vanuit Maassluis ondersteunen we dit jaar de vrijwilligers van het kindertehuis. Daardoor gaat de kwaliteit van de opvang omhoog en blijven goede vrijwilligers langer actief. Daarnaast ondersteunen we de familie Mhlambeni in de crisis die hen getroffen heeft. Het is een klein maar belangrijk project. Wij danken ieder die een gift heeft overgemaakt en aan de collecten bijgedragen heeft. Verdere informatie vindt u op de onderstaande link:

<http://stichtingkoza.nl/> Het rekeningnummer van stichting KOZA is NL68TRIO0198352077. Stichting KOZA is aangesloten bij de duurzame Triodos Bank.

Algemene berichten

Orgelconcert Grote Kerk

Zaterdagavond 19 augustus bespeelt organiste Petra Veenswijk het Garrels-orgel in de Grote Kerk te Maassluis in de orgelconcertserie van de Govert van Wijnstichting.

Petra Veenswijk behaalde in 1989 het diploma uitvoerend musicus orgel aan het Rotterdams Conservatorium. In Parijs vervolgde ze haar studie bij grootheden als Daniël Roth, Jean Langlais en Marie-Claire Alain. Sinds 1987 is zij als organist verbonden aan de Maria van Jessekerk te Delft. Als concertorganist treedt zij op in binnen- en buitenland.

Het concertprogramma geeft blijk van haar brede repertoire. Beginnend met barokmuziek van Bach (Fantasie und Fuge g moll) en Krebs, gaat het naar Mendelssohn, tot aan de symfonische muziek van Widor en Andriessen en verder. Zij zal haar concert besluiten met het werk Évocation II van de hedendaagse Franse componist Thierry Escaich. Middels een videoverbinding naar de speeltafel is het mogelijk live mee te kijken hoe het monumentale orgel wordt bespeeld.

Concertdatum: zaterdag 19 augustus; aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur. Kinderen tot 12 jaar gratis. In de nabije omgeving van de kerk is voldoende (gratis) parkeerruimte.

Film in de kerk

Zondagavond 20 augustus wordt in het kader van het Filmfestival Maassluis in de Immanuëlkerk de film Silence vertoond. Deze film van de bekende regisseur Martin Scorsese gaat over de missie van Jezuïtische priesters in Japan in de zeventiende eeuw. Na een eeuw van relatieve rust en het gedogen van het christendom, breekt er een tijd aan waarin buitenlandse invloeden, waaronder dit vreemde geloof, als een bedreiging wordt gezien. Door de felle tegenstand komt het geloof onder druk te staan.

De film gaat over volharding en twijfel, over moed en lafheid, vergeving, liefde en haat. Een film die je niet onberoerd laat. En die aan het denken zet over het christendom dat zichzelf nog altijd geroepen weet om anderen te overtuigen van het evangelie. Een goede gelegenheid om mensen uit uw omgeving eens mee te nemen naar de kerk.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het filmfestival: www.filmfestivalmaassluis.nl. De film begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). De film duurt tweeënehalf uur en halverwege is een pauze, eindtijd is 23.00 uur.

Zangmiddag Open Ark

Op woensdag 23 augustus hopen wij een zangmiddag te houden in de grote zaal van de Ark. Er is samenzang en ook treden solisten en een groepje op. We beginnen om half drie en eindigen rond half vijf. Koffie en thee voor aanvang en in de pauze.

Kom ook en zing met ons mee!

'The Miracles' komen terug

Retro is helemaal hip. Alle dingen van vroeger komen (een beetje gerestyled) weer terug. En dat geldt ook voor 'the Miracles' (weet u nog?). Carin van Toor is bereid gevonden om met een frisse groep jongens en meiden tussen 13 en 16 jaar een pilot te starten onder de naam: Miracles, Part Two. Het repertoire zal bestaan uit zowel Christelijke liederen als Top 40/Popsongs.

Voor deze pilot starten we in september met het oefenen van een aantal gave nummers. In november zullen we ten minste twee van deze nummers ten gehore brengen tijdens een kerkdienst in de Immanuëlkerk, waar ook kinderkoor Wonderwijs aan mee zal werken. Hierbij worden we muzikaal begeleid door een live-band.

Daarna beslissen we over een eventueel vervolg.

Voor deelname aan de pilot moet je in klas 1 t/m 4 van de middelbare school zitten en geen podiumvrees hebben.

Je betaalt eenmalig 10 euro. De eerste oefenavond is op donderdag 7 september in de Immanuëlkerk, en daarna iedere donderdag (met uitzondering van de herfstvakantie). We starten na de oefenavond van Wonderwijs; rond 20.10 uur (20.00 uur aanwezig) en het duurt tot 21.00 uur.

Zin om mee te doen? Geef je op via het nieuwe mailadres: miracles@jeugdwerkpknmaassluis.nl, of telefonisch bij dirigente Carin van Toor (06-12428475) of via de Wonderwijs-dirigentes Mariëlle Romeo en Corinda van den Bos: wonderwijs@hotmail.com

Tuimeltekst

Vaak gaan besluiten aan argumenten vooraf.