

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 15 september 2017 24<sup>e</sup> jaargang nr. 19

## Meditatie

Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten ...

*Prediker 11: 8*

Kan dat ook nog? Dat je lang leeft, oud mag worden, en dat je elke dag nog kunt genieten? Kan het leven dan ook nog zinvol zijn als je ouder en ouder wordt? Voor vitale ouderen natuurlijk wel. Zij zijn nog hard nodig. Zij nemen nog een deel van de zorg voor hun kleinkinderen op zich en helpen hun kinderen nog wel meer. Maar ook wie geen kinderen en kleinkinderen heeft is hard nodig. Ongelooflijk veel vrijwilligerswerk wordt door ouderen gedaan.

Maar als je zo lang leeft dat je die zorg en die taken niet meer kunt verrichten – kun je dan nog steeds van elke dag genieten? Prediker vindt kennelijk dat het mogelijk is.

### *Kwade dagen*

Prediker weet ook van de ‘jaren waarvan je zegt: in deze jaren vind ik weinig vreugde meer’. Hij vervolgt zelfs direct na die woorden die boven dit stukje staan: ‘... en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn; ... de zon verduistert, de sterren en de maan stralen niet langer’.

Oud worden is mooi, oud zijn is moeilijk, hoor ik vaak. Gebreken en beperkingen, pijn en eenzaamheid is het lot van veel ouderen. Ziekte die onvermijdelijk leidt naar het einde; met alle lijden dat op je af komt. Het is goed dat je met je arts bespreken kunt of en wanneer er ook een einde gemaakt mag worden aan het lijden.

### *Voltooid leven*

Inmiddels is in de samenleving ook de discussie op gang gekomen of je ook mag zeggen dat jij je leven als voltooid beschouwt, ook als er geen sprake is van ondragelijk lijden. Mag je dan gebruik maken van een middelje om het leven te beëindigen? Ik zal geen mens veroordelen die tot deze conclusie komt. Wie immers kent de innerlijke worsteling die aan deze conclusie is vooraf gegaan? Maar zelf blijf ik dat moeilijk vinden. Is er dan werkelijk niets meer waar je blij mee kunt zijn, waar je gelukkig mee bent, waarvan je genieten kunt, elke dag opnieuw?

Ik ben bezorgd over een samenleving (én over een kerk) waar steeds wordt gesproken over het ‘probleem van de vergrijzing’. Het gaat dan veelal over de toenemende kosten van de zorg aan ouderen en over de afnemende menskracht om de noodzakelijke taken te verrichten. Ik vrees dat we te weinig beseffen hoe goed het is dat we allemaal (gemiddeld) ouder worden. Als het steeds gaat over vergrijzing als een probleem, is het geen wonder dat ouderen het gevoel kunnen krijgen dat hun leven wel voltooid is. Ze zijn anderen (hun kinderen!) liever niet tot last.

### *Geniet elke dag*

Mij vielen die woorden van Prediker op, dat je ook als je lang leeft nog elke dag moet blijven genieten, zelfs als je weet hebt van de kwade dagen die ook komen. Steeds als Prediker schrijft over genieten, gaat het over het genieten van de gewone dagelijkse dingen: ‘je brood met vreugde eten, met een vrolijk hart je wijn drinken’. Elk bezoekje als een vreugde ervaren...

Genieten en tevreden zijn – Prediker zegt daarvan dat het gaven van God zijn!! Ik hoop dat we ook als we ouder worden die gaven blijven ontvangen.

*Ds. Wim Barendrecht*

## Vandaag lezen wij:

vrijdag 15 september Exodus 30:22-38

zaterdag 16 september Exodus 31:1-18

zondag 17 september Exodus 32:1-14

maandag 18 september Exodus 32:15-35

dinsdag 19 september Exodus 33:1-11

woensdag 20 september Exodus 33:12-23

donderdag 21 september Exodus 34:1-18

vrijdag 22 september Exodus 34:19-35

zaterdag 23 september Galaten 5:13-26

zondag 24 september Galaten 6:1-18

maandag 25 september Matteüs 18:10-20  
dinsdag 26 september Matteüs 18:21-35  
woensdag 27 september Matteüs 19:1-15  
donderdag 28 september Matteüs 19:16-30

## Kerkradio

### Programma woensdag 20 en 27 september

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 100
3. Als bazuingeschal des Heren komt
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v. Spreuken 10: 11-21  
Thema: "Geen vergeefse moeite"
6. Vertrouwen
7. De kracht van Uw liefde
8. Wohl mir dass Ich Jesum habe (J.S. Bach)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 29 september.

John Post, Fenacolijslaan 16,  
010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 17 september is de Vredeszondag. In de Immanuëlkerk is er een dienst namens het Platform van Kerken. De eerste collecte is bestemd als Vredescollecte voor het Midden Oosten. In de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor het 1027-Project in Mozambique. Op zondag 24 september is de eerste collecte in alle kerkgebouwen bestemd als Noodhulpcollecte voor de ramp die Sint Maarten heeft getroffen.

### Vredescollecte voor het Midden-Oosten

De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk. In Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze massaal op de deur van kerken. In Egypte zorgen aanslagen voor angst en neemt de druk toe om ook weg te gaan. De Koptische kerk, partner van Kerk in Actie, schreef: 'ondanks de brute aanvallen houdt de Koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: "Maar Ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken.'" Zij blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet. Kerken in het Midden-Oosten hebben onze steun immens hard nodig. Daarom vraagt Kerk in Actie komend najaar opnieuw aandacht voor kerken in nood in het Midden-Oosten. Samen zijn we de kerk in actie en verbonden met de kerken in het Midden-Oosten. Kerk in Actie roept u op om de kerk daar niet te vergeten. Vorig jaar is er gul gegeven door lokale gemeenten en donateurs. Hiermee kon veel goeds worden gedaan door onze partners. Maar de nood blijft hoog. Niet alleen om de ergste nood te lenigen, maar ook om voorzichtig weer te werken aan een toekomst, bijvoorbeeld door steun voor onderwijs.

### Noodhulp voor Sint Maarten

Geschokt hebben we gezien wat een ramp door orkaan Irma betekent voor een deel van ons koninkrijk, Sint Maarten. En wat staat ze nog te wachten door komende orkanen. Hulp van buiten komt moeizaam op gang. Chaos, hulpeloosheid en angst overheersen. Als u dit leest is het een week geleden dat Irma is langsgetrokken en heeft ook inmiddels José een spoor van vernieling achtergelaten. Van waar komt hulp? Als protestantse kerken hebben we regelmatig een collectezondag voor het Noodhulpfonds. Voor zover we dat kunnen, gebruiken we dit fonds om hulp te lenigen waar nodig in rampgebieden. Deze zondag besteden we de diaconiecollecte voor de nood op Sint Maarten. KIAM heeft toegezegd om iedere euro die binnen komt, te gaan verdubbelen. Wij vertrouwen erop dat dit een succes wordt.

### Zorg voor kwetsbare mensen in Mozambique

Ruim één op de tien inwoners van Mozambique is besmet met het HIV-virus. Om hier iets aan te doen is de Hervormde Kerk van Mozambique jaren geleden een preventieprogramma gestart. Honderden vrijwilligers in de Tete-provincie zetten zich in om in zoveel mogelijk dorpen voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Ongeveer 85.000 mensen worden bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. Bijbelse waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken en scholen.

Met uw hulp kunnen we jaarlijks € 140 per dorp beschikbaar stellen om dit belangrijke werk te doen. Silveria Nankhoma van 79 zorgt voor twee kleinkinderen. Hun ouders zijn overleden. Zelf lijdt ze aan ernstige reuma en ze is blind. Ze wordt bemoedigd door de bezoekers van de vrijwilligers: “Jullie zijn echte christenen en komen helemaal naar dit dorp toe om mij te bezoeken. God zegene jullie!”.

## Algemene berichten

### **Kinderkoor WonderWijs op TV**

Zoals u misschien al heeft gehoord heeft kinderkoor WonderWijs in juni meegedaan aan de televisieopname van “Nederland Zingt” in de Sint Jan in Gouda. Dat was een geweldige ervaring. Wat een mooie kerk om in te zingen en wat spannend met al die camera’s. De opnames waren ’s avonds, dus dat was, zeker voor de kleinere kinderen, best intensief. Aanstaaende zaterdagavond is de uitzending en kunnen we eindelijk het resultaat bekijken. Kijkt u mee? Naast de kinderen van WonderWijs zult u ook genoeg andere bekenden kunnen zien, want er was een flinke groep ouders en opa’s en oma’s met ons meegekomen.

De uitzending begint rond 19 uur op NPO2 en zondagmorgen wordt de uitzending rond 9.10 uur herhaald.

De herhaling kunnen wij zelf niet zien, want dan zijn we alweer vroeg op pad voor een optreden. WonderWijs zingt zondagochtend in de Rehobothkerk in Vlaardingen.

### **Passage afd. Maassluis, Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging**

Op donderdag 21 september om 19.45 uur, nodigt het bestuur van de Passage, u hartelijk uit voor onze ledenavond in het Witte Kerkje. Het bestuur heeft als speciale gast uitgenodigd Ds. D.C. Peters uit Alphen a.d. Rijn. Hij zal een lezing houden over ‘Het leven en werk van Annie M.G. Schmidt’.

Annie M.G. Schmidt was een fenomeen, een schrijfster met humor die een onvoorstelbare productie heeft nagelaten aan (kinder)boeken, musicals, hoorspelen, cabareteksten, liedjes en gedichten.

Er zullen weinig Nederlanders zijn die nooit iets van haar gelezen hebben of geen enkel liedje van haar kennen. Op radio en televisie kwam zij over als buitengewoon geestig iemand die geen blad voor de mond nam. Haar privéleven kende echter veel dieptepunten en stemde niet overeen met het beeld dat het publiek van haar bezat.

Tijdens de lezing zal worden stilgestaan bij haar in veel opzichten moeizaam verlopen leven, bij wat haar bewoog en hoe haar maatschappelijk engagement in haar teksten doorklonk. Een selectie uit haar werk zal op 21 september worden voorgedragen en we kijken naar een deel van een interview dat ze indertijd met Ischa Meijer over haar leven had.

Gasten zijn ook op deze avond van harte welkom.

Het bestuur van de Passage

### **Thema-avond NPV-Vlaardingen**

Vruchtbaar leven en kinderwens in Bijbels licht ook als de kinderwens on vervuld blijft. Voor wie? Iedereen die interesse heeft in het onderwerp ongeacht eigen ervaring. Wanneer? Donderdag 12 oktober. Welkom vanaf 19.30 uur. We starten om 20.00 uur.

Waar? Fonteinkerk, Groen van Prinstererstraat 65, Vlaardingen. Door wie? Rineke Heij – beleidsmedewerker Advies & Toerusting NPV.

## Jeugdwijzer

### **68e jaar Christelijk Kampwerk Maassluis**

Van 12 tot 19 augustus heeft in Westelbeers het jaarlijkse kamp van het Christelijk Kampwerk Maassluis plaatsgevonden. Het werd een fantastische week met 160 kinderen en een enthousiast leidingsteam. De kinderen, in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar, waren verdeeld in drie kampen. Elk kamp heeft gedurende de week een eigen thema waar de spellen op zijn aangepast. De kinderen en leiding kijken terug op een zeer geslaagde week vol met leuke activiteiten; survival door de modder, springkussens, sportdag, chips eten in bed, bioscoop aan het water, chillen op de slaapkamer, spellen in het bos, vossenjacht, bbq-en, bonte avond... en nog veel meer! Op zondag hebben veel ouders het kamp bezocht en waren zij aanwezig bij de kerkdienst.

Op 24 september zal er om 9.30 uur in de Immanuelkerk een kampreünie-kerkdienst plaatsvinden. Aansluitend zullen dan de kampfilms getoond worden. Rond de kerstvakantie worden de kinderen alweer geïnformeerd over kamp 2018 en het kampwerk hoopt op weer zo’n mooi kampjaar als dit jaar! Meer informatie over het kamp (incl. foto’s) is te vinden op de site [www.jeugdwerkpkmaassluis.nl/kampwerk](http://www.jeugdwerkpkmaassluis.nl/kampwerk).

We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze topweek: alle sponsors, de ouders, de keukenstaf, alle leiding, maar bovenal al die leuke kinderen! Tot ziens op 24 september.

### **Tuimeltekst**

Heb het lief onzeker te zijn.