

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 27 oktober 2017 24^e jaargang nr. 22

Meditatie

“Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken”. Deut.32:11

Als predikant en ouderling kom je veel bij mensen thuis op huisbezoek. Misschien is luisteren wel het meest belangrijke tijdens zo'n bezoek. Luisteren, luisteren en nog eens luisteren! Want het kan zo maar zijn, dat iemand jouw bezoek aangrijpt om zijn of haar verhaal te doen. Daar zitten mensen soms op te wachten. Om hun verhaal kwijt te kunnen, te kunnen delen, wat ze zo bezig houdt, ja soms totaal in beslag heeft genomen en neemt tot op de dag van vandaag toe. In de loop van de jaren heb ik talloze levensverhalen aangehoord. Vaak waren er zijn dat verhalen, waar een overmaat aan verdriet en pijn door heen klinkt. Verhalen over een jong gestorven levenspartner, kind of kleinkind. Een vader of moeder, die nooit werd gekend. Kinderen, die naar het graf moesten worden gebracht. Een kindervens, die niet werd vervuld. De gevreesde ziekte, die toesloeg bij je zelf, je man of vrouw, kind, kleinkind. Bij een lieve vriendin of een gewaardeerde vriend. Ik moet vaak denken aan die regels in dat lied van Johannes de Heer: “daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geweest, en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! Want die last is u te zwaar! Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar: Jezus! Wat me opvalt in al die gesprekken is, dat er niet vaak wordt gezegd, wat is God me tegengevallen! Terwijl er ontzettend veel leed gedragen moest worden! Mensen denken dat misschien wel, of zeggen het soms hardop, wanneer ze een zwaar verlies hebben geleden of een grote tegenslag moesten incasseren. Maar eerlijk gezegd valt het me op, dat niet vaak de beschuldigende vinger naar God wordt uitgestoken. Terwijl het echt niet mee valt om te blijven geloven in Gods goedheid, als nood en dood heel dicht bij komen en je leven op zijn kop zetten. Het is heel begrijpelijk om te denken, dat God je in de steek laat, dat Hij tegenvalt. Dat lees ik in de Psalmen ook! De tekst boven deze overdenking beweert het tegendeel: God valt niet tegen! God valt juist mee! Hij valt met ons in de diepte van ellende, zoals een arend met zijn jongen mee valt het nest uit! De Israëlieten zullen het vaak hebben gezien in de woestijn. Een arend, hoog op een uitstekende rotspunt, onbereikbaar voor mensen, die met zijn snavel naar zijn jongen uithaalt, als ze groot genoeg zijn geworden, om ze op te schrikken en uit het nest te stoten. Zodat ze hun vleugels wel moeten gebruiken, gedwongen als ze worden om uit te vliegen! Maar als het jong moet worden en zijn gefladder hem niet meer dragen kan, dan duikt de ouderarend onder hem en vangt hem met zijn wieken op en brengt hem terug naar het veilige nest. Zo heeft God zijn volk Israël uit Egypte, het land van de slavernij gestoten, ze door de woestijn heen gedragen op zijn vlerken en hen veilig in het beloofde land gebracht. God valt niet tegen! Als zijn kinderen vallen, valt Hij met ze mee! Is dat geen troost?

Ds.J.F.Tanghé

Vandaag lezen wij:

vrijdag 27 oktober Genesis 12:10–13:1
 zaterdag 28 oktober Genesis 13:2-18
 zondag 29 oktober Genesis 14:1-12
 maandag 30 oktober Genesis 14:13-24
 dinsdag 31 oktober Genesis 15:1-21
 woensdag 1 november Psalm 65
 donderdag 2 november Psalm 116
 vrijdag 3 november Matteüs 21:33-44
 zaterdag 4 november Matteüs 21:45–22:14
 zondag 5 november Psalm 38
 maandag 6 november Matteüs 22:15-22
 dinsdag 7 november Matteüs 22:23-33
 woensdag 8 november Matteüs 22:34-46
 donderdag 9 november Matteüs 23:1-12

Kerkradio

Woensdag 1 november GEEN UITZENDING wegens Dankdag voor gewas en arbeid.

Programma 8 november.

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 138
3. Laat ons de Heer lofzingen
4. Spreek tot mijn hart ...
5. Meditatie n.a.v. Psalm 90: 1-4
Thema: 'Thuis in de eeuwigheid'
6. Abba Vader
7. De Heer is mijn licht
8. Agnus Dei (Gounod)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 10 november.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Actie Solidariteitskas

Afgelopen week ontving u een brief voor de actie Solidariteitskas. Daarin wordt uitgelegd dat we een bijdrage van u vragen voor het vullen van de Solidariteitskas. De bijdrage aan de Solidariteitskas is een verplichte afdracht aan de landelijke kerk die we als Protestantse Gemeente Maassluis per belijdend lid moeten overmaken ongeacht of dat belijdende lid nu wel of geen gehoor geeft aan deze oproep. Natuurlijk weten we dat we erop kunnen vertrouwen dat u zich solidair verklaart met deze actie en het gevraagde bedrag aan de kerk over maakt.

Waarom dit jaar mee doen aan de actie Solidariteitskas terwijl we het zelf financieel al moeilijk genoeg hebben? Het is een misverstand om te denken dat we dit jaar voor het eerst aan deze actie mee doen: De Protestantse Gemeente Maassluis doet al tientallen jaren mee aan de actie Solidariteitskas. Het verschil is dat we er dit jaar speciaal de aandacht op vestigen.

We vestigen dit jaar speciaal de aandacht op de actie Solidariteitskas omdat het zo mooi is aan te haken bij de hoopvolle gedachte dat ondanks de grote zorgen over krimp, teruggang van kerkgang en financiën, God ons ook kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten.

We zijn samen kerk. De grondslag voor de Solidariteitskas vinden we als gemeente van Christus in 1 Kor 12:26, 27: 'En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

Maakt u uw bijdrage gelijk even over?

We vragen u €10 per belijdend lid over te maken op NL84 FVLB 0635 8173 06 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Maassluis onder vermelding van: Solidariteitskas.

Coll .v. Diakenen

Op zondag 29 oktober is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof en in de driewijkendienst bestemd voor de Stichting Elim. In de Grootte Kerk wordt gecollecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Op donderdag 1 november (Dankdag) is de eerste collecte in de Grootte Kerk bestemd voor het project Oekraïne. De derde collecte is bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. Op zondag 5 november is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof bestemd voor de Zending in HongKong en in de Grootte Kerk voor een project van de GZB. De derde collecte is in de Immanuëlkerk (schooldienst) bestemd voor Vergeten Kinderen en in de Koningshof en Grootte Kerk voor de Algemene Middelen Diaconie.

Stichting Elim

Nederland staat op de zesde plaats van de lijst van gelukkigste landen ter wereld. Maar wanneer ben je gelukkig? Gelukkig zijn kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vrede, ontspanning en vrolijkheid. Als we dan kijken naar de vele kansarme kinderen op het eiland Kalimantan. Kinderen die geen ouders meer hebben, kinderen die geen familie meer hebben, kinderen die ouders hebben die hen niet kunnen onderhouden. Wat voor toekomst hebben die kinderen? Wat voor dromen hebben deze kinderen. Gelukkig zijn er kinderen in ons kindertehuis terechtgekomen. Daar vinden ze veiligheid, geborgenheid, gezelligheid om maar een paar voorbeelden te noemen. Ze voelen zich weer gelukkig, "senang" zo als ze dat zelf noemen. Wat is mooier om die kinderen weer te zien stralen. Daar krijg je een gelukkig gevoel van. Blijft u ons helpen, zodat deze kinderen weer een toekomst hebben/krijgen.

Najaarszending - Theologie doceren in Hong Kong

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Kerstattentie

Met de Kerst organiseert de Diaconie de Kerstattentie. Aandacht geven aan mensen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Aan mensen die dit jaar een allesbepalende gebeurtenis hebben meegemaakt. Gedacht kan worden aan:

overlijden partner, zoon/dochter of familielid
ernstige gezondheidsproblemen
sociale achterstanden

Als u een adres kent waar iets dergelijks speelt, dan kunt u dit doorgeven aan uw diakenen:

Joke Cats joke.cats@xs4all.nl

Dilo Baauw baauw.002.beer@gmail.com

Ton Post appost@kabelfoon.nl

Wilt u dat dan doen vóór 17 november?

Hartelijk dank.

Voucheractie 2017

In 2017 wederom een actie om met de Kerst financiële ondersteuning te verlenen waar nodig d.m.v. vouchers. Voor meer informatie zie het Gezamenlijk nieuws van wijkgemeenten Iona en Koningshof.

Algemene berichten

Goeiemiddag

Op dinsdag 7 november willen wij met onze gesprekskring "Goeiemiddag" bij elkaar komen. Dit wordt de tweede bijeenkomst van het seizoen 2017/2018. We hebben beloofd (?) allemaal een gast mee te nemen, maar ook anderen die op deze middag (en volgende middagen) met ons mee willen doen zijn van harte welkom.

Een gespreksonderwerp komt spontaan uit de groep en er is heel veel om met elkaar over te praten en te delen.

De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Immanuëlkerk.

Constand Wassink 010-5916435

Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap in Maassluis organiseert de Bijbelquiz

Op woensdagavond 8 november wordt de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld in 'Het Kompas', Ibisstraat 1. Presentator is: Jan Moekestorm.

Al enkele jaren is de quizavond een groot succes in het hele land, ook in Maassluis. Teams van verschillende samenstelling spelen met elkaar een bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. Het team met de meeste punten wint!

Iedereen is welkom. De avond begint om 20.00 uur en zal om 22.00 uur afgelopen zijn. Toegang is gratis en u bent vanaf 19.30

welkom om met een kopje koffie of thee te beginnen. De avond zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Tijdens de quiz wordt er

aandacht besteed aan het werk van het NBG. Deelnemers aan de quiz worden uitgenodigd als donateur het werk van het Bijbelgenootschap te steunen. Aan het eind van de avond is er een collecte ter bestrijding van de onkosten en het werk van het NBG.

U kunt zelf meedoen met de quiz, maar u kunt uiteraard ook als toeschouwer komen. Aanmelden vooraf kan per e-mail of telefonisch bij: i.buitendijk4@gmail.com tel. 010-5920671, Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. Maar op de avond zelf kunt u ook zich nog aanmelden als deelnemer. We hopen u in 'Het Kompas' te ontmoeten.

Lezing ds. Hans Eschbach

Het Platform van Kerken in Maassluis organiseert op woensdag 8 november een lezing door ds. Hans Eschbach met als titel "Als God de hemel opent". Hans Eschbach was medeoprichter en directeur van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN. Veel mensen hebben het gevoel dat de hemel boven ons gesloten is dat we steeds minder ervaren van het werk van God. Is er een weg terug? Kan God de hemel nog openen? De lezing wordt gehouden in de Maranathakerk aan de G.A. Brederolaan 49. Aanvang 20.00u, inloop van 19.30u. De toegang is gratis.

Van de Oecumenische Kring "In de Vloot"

Op woensdag 8 november wordt er een avond voor senioren verzorgd door de Oecumenische Kring "In de Vloot". Op deze avond zal Ds. G. van Doornik de meditatie verzorgen.

Natuurlijk is er samenzang uit onze eigen Vlootbundel. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door gospelkoor Happy Days uit Maassluis onder leiding van Benson Walch. De muzikale begeleiding is in handen van Niels de Jong die ook de samenzang zal begeleiden.

Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis, evenals de koffie of thee (met een koekje).

Aan het einde van de avond wordt bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Belangstellenden zijn van harte welkom in De grote zaal van De Vloot.
Constand Wassink
010 - 5916435

INZAMELACTIE VOOR VOEDSELBANK op 3 en 10 december

Op zondag 3 en 10 december voor en na de kerkdiensten kunt u artikelen inleveren.

CONTACTMIDDAG PCOB

Op woensdagmiddag 8 november is er een contactmiddag van de PCOB afd. Maassluis. Deze keer is mevrouw van Rijn uit Bodegraven onze speciale gast. Zij houdt een presentatie over het onderwerp: het levensverhaal van Corrie ten Boom. Corrie is geboren in een warm en liefdevol gezin. Ze had zeer gelovige ouders, die haar leerden om de medemens lief te hebben. Al op zeer jonge leeftijd koos Corrie ervoor om de Here Jezus te volgen. En dat heeft ze tot haar dood gedaan. Corrie is horlogemaker geworden. In de tweede wereldoorlog gaf de fam. ten Boom Joden, onderduikers en verzetsstrijders onderdak. In 1944 werden ze verraden en het gezin wordt gearresteerd. Later wordt Corrie overgebracht naar het concentratiekamp Ravensbruck. Haar vader en zus sterven in deze gevangenneming. In het concentratiekamp wacht Corrie de ergste verschrikkingen. Maar ze komt er achter dat ook God in die periode bij haar is. Later, na haar vrijlating, reist ze heel de wereld af om de mensen hierover te vertellen. Want, zo schrijft Corrie: 'er is geen put zo diep, of Gods liefde is nog dieper'. Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Ed Westerhof

Bedankt

Heel veel post hebben wij ontvangen. Woorden die Wil verwonderd en gesterkt hebben in de laatste maanden van haar leven. Dankbaarheid voerde hierbij de boventoon. Woorden die ons sterken, nu het gemis zo groot is. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Met de koffers vol herinneringen en liefde gaan we vol goede moed op weg. Trots en dankbaar voor wat ze voor velen van u heeft mogen betekenen.

Sandra Stolk
Iris Stolk- Roos

Ontmoetingsavond vluchtelingen

Met groot genoegen nodigen we u uit voor een ontmoetingsavond. Op zaterdag 11 november wordt door vluchtelingen uit Maassluis een gezellige ontmoetingsavond georganiseerd. Deze avond heeft als thema ontmoeten en verbinden. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom in de Immanuëlkerk.

Onder het genot van lekker eten en muziek kunt u met elkaar kennismaken. Dit initiatief van vluchtelingen wordt mede mogelijk gemaakt door Protestante Gemeenschap Maassluis, Vluchtelingenwerk Maassluis en Voedselbank Maassluis.

Informatieavond vrijwilligerswerk met vluchtelingen

Op woensdagavond 15 november wordt er een informatieavond over vrijwilligerswerk met vluchtelingen georganiseerd in de Ark. Wil jij wat betekenen voor een vluchteling? Er zijn diverse organisaties in Maassluis die werken met vluchtelingen. Op de informatieavond kun je je laten informeren over welke mogelijkheden er zijn. Het Taalhuis, onderdeel van de bibliotheek, is bijvoorbeeld op zoek naar Taalmaatjes. Bij Vluchtelingenwerk zoeken ze onder andere spreekuurbegeleiders, begeleiders voor de huisvesting en een activiteitenbegeleider. Stichting Present is op zoek naar vrijwilligers die in het mix & match project willen deelnemen, waarin er samen met vluchtelingen vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd. De avond start met een aantal presentaties van eerder genoemde organisaties en zal afgesloten worden met een mini-informatiemarkt waarbij er gelegenheid is om vragen te stellen. Er is veel variatie in het aanbod van vrijwilligerswerk en je hulp is meer dan welkom! De avond begint om 20.00 uur in de Ark, Rembrandtlaan 2 in Maassluis. Het Platform van Kerken nodigt je van harte uit voor deze avond.

Jeugdwijzer

Basiscatechese

Inmiddels zit de eerste avond basiscatechese er op. De volgende avond is dinsdag 7 november, weer van 19.00 tot 20.00 uur in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5 (inloop vanaf 18.45 uur). Nadat we de eerste avond aan de gang zijn gegaan met het kerkelijk jaar gaan we de tweede en ook nog de derde avond in gesprek over Advent en Kerst.
Madelon Boudesteijn, Petra de Jong en ds. Chris Schreuder