

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 24 november 2017 24<sup>e</sup> jaargang nr. 24

## Meditatie

Herfst

Met elk blad dat valt  
valt meer licht op de aarde  
komt meer uitzicht vrij

Met elk blad dat valt  
staan wij scherper getekend  
valt meer hemel ons bij

Jaap Zijlstra

Terwijl wind en regen buiten vrij spel hebben, zoeken we binnen in de kerk warmte bij elkaar. Terwijl buiten de tijd steeds sneller lijkt te verstrijken, vertragen we binnen in de kerk ons pas. En keren we onze blik naar wat was, wie er waren onder ons. Noemen we namen, zachtjes voor ons uit en hardop. Als ze klinken en oplichten in een kaars vullen hoofden en harten zich met verdriet, met vreugde, met herinneringen, met dankbaarheid.

Maar is dit jaargetijde niet te melancholisch om te gedenken? Maken de loodgrijze luchten het niet nog zwaarder? Misschien, want inderdaad ligt land braak en staan bomen kaal en sombert het binnen in ons soms nog sterker dan buiten. Het vers van Jaap Zijlstra leert ons omdenken. Je kunt hetzelfde ook anders zien.

Zo keert ook God ons denken om in het verhaal van Jezus. Een doodlopende weg wordt een nieuw begin van leven. Durven wij deze hoop als een warme mantel om te slaan als de kilte van verlies ons bekruipt?

*Gerrit van Dijk*

## Vandaag lezen wij:

vrijdag 24 november Matteüs 24:45-51  
zaterdag 25 november Psalm 85  
zondag 26 november Matteüs 25:1-13  
maandag 27 november Matteüs 25:14-30  
dinsdag 28 november Matteüs 25:31-46  
woensdag 29 november Jeremia 24:1-10  
donderdag 30 november Jeremia 25:1-14  
vrijdag 1 december Jeremia 25:15-26  
zaterdag 2 december Psalm 19  
zondag 3 december Jesaja 5:1-7  
maandag 4 december Jesaja 5:8-17  
dinsdag 5 december Jesaja 5:18-24  
woensdag 6 december Jesaja 5:25-30  
donderdag 7 december Jeremia 25:27-38

## Kerkradio

Programma woensdag 29 november en 6 december  
Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 150
3. Vader wij eren U
4. Van U zijn alle dingen
5. Meditatie n.a.v. Psalm 121: 1-3  
Thema: 'Hulp die nooit faalt..'
6. Leer mij Uw weg
7. Op het Godslam rust mijn ziele
8. Amazing Grace (Jessey Norman)
9. Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 8 december.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470.

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

### Begroting 2018

Op 16 november heeft de Algemene Kerkenraad de begrotingen 2018 van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie besproken. De begrotingen zijn bij de scriba op afspraak in te zien tot 3 december (P.Bouterse, Touwbaan 68 – tel. 06-51099422). Uw vragen of opmerkingen kunt u uiterlijk tot 6 december per e-mail: ak@pknmaassluis.nl indienen bij de scriba. De begrotingen zullen worden vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad van 12 december.

## College van Kerkrentmeesters

### Actie solidariteitskas:

In de periode van 3 t/m 16 november zijn er 199 giften binnengekomen.

Dit keer varieerden de bedragen van € 7,50 tot € 200,- Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Met het totaalbedrag van € 3387,50 wordt de nieuwe tussenstand **€ 10.887,50**.

Wilt u ook meehelpen de Protestantse Gemeente Maassluis financieel gezond te houden?

U kunt nog steeds een gift overmaken op rekening **NL84 FVLB 0635817306**.

### Hulp gevraagd

Op de valreep heeft zich een nieuwe penningmeester gemeld en daar zijn wij dankbaar voor. Toch kunnen wij op veel terreinen hulp gebruiken omdat er eigenlijk te veel projecten tegelijk op stapel staan. De eerste zorg is de bemensing van het Kerkelijk Bureau met de bijbehorende administratie. Eind volgend jaar ontstaat er een vacature, maar misschien kunt u vast een poosje meelopen om te zien of het iets voor u is? In tijd kost het één avond per week en administratieve vaardigheid is vereist. Verder ligt er een rapport met aanbevelingen over de veiligheid van de kerken, proberen we een 'groenere' kerk te maken door zo mogelijk zonnepanelen en energiebesparende maatregelen, zoeken wij juridische ondersteuning bij het oprichten van stichtingen en het sluiten van overeenkomsten, moeten procedures in kaart worden gebracht, moet het collectegeld iedere week worden geteld en afgestort. Heel veel om nog niet te spreken over schoonmaak- en schilderwerk etc.

Mocht u voor het komende winterseizoen op projectmatige wijze wat uren aan kerkenwerk willen besteden horen wij dat graag via uw wijkkerkrentmeester of per mail : cvk@pknmaassluis.nl.

*Piet Vroon, secretaris CvK*

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 26 november is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen en in de Vloot bestemd voor het Havenproject Rotterdam. Op zondag 3 december is in de Immanuëlkerk en de Koningshof en in de Tweemaster de eerste collecte bestemd voor het Missionair Werk Binnenland in Drachten en de derde collecte is bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. In de Grote Kerk is de eerste collecte bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie en de derde collecte is bestemd als Heilig Avondmaalscollecte voor Christenen in Israël.

### Algemeen Middelen Diaconie

Uit dit fonds worden de o.a. de plaatselijke kosten en projecten voor de Diaconie gefinancierd.

### Diaconaal Havenproject Rotterdam in 'financieel moeilijk vaarwater'

Uit de Nieuwsbrief DHR: Ongeveer een jaar geleden schreven wij dit ook, alleen zonder aanhalingstekens. Het tekort van meer dan € 10.000,00 dreigt ook nu. Maar de reactie toen op de oproep om steun was boven verwachting, vandaar de aanhalingstekens. Maar we zien ons voor een nieuwe uitdaging geplaatst. Zo is door de veranderingen in de werkwijze van de ondersteunende

organisatie van de PKN, het werk van provinciale steunpunten beëindigd. Hierdoor wordt de DHR ernstig gedupeerd. Wij doen een beroep op u om het diaconale werk onder zeevarenden te blijven steunen.

### **Missionair Werk Binnenland in Drachten**

Yours!, pioniersplek in Drachten, wil een plek zijn voor tieners en hun ouders. Omdat tieners vaak moeilijk te bereiken zijn, is men in Drachten begonnen met activiteiten voor ouders van tieners. Zij worden uitgedaagd om samen met andere ouders de Bijbel in één jaar tijd te lezen. De groep die ontstond, komt nu ook regelmatig samen in een café voor inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten. Sinds september 2017 werkt het pioniersteam samen met vier locaties van middelbare scholen om met nieuwe tieners in contact te komen. Om samen met hen na te denken over de Bijbel, bidden, leerling zijn van Jezus en een community vormen. Doel is dat tieners zelf actief worden! De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Yours!

## **Algemene berichten**

### **Niet uit het oog en niet uit het hart**

Rond mijn emeritering, het afscheid van de Protestantse Gemeente Noordwijkerhout en De Zilk en onze verhuizing hebben we ook vanuit uw midden veel belangstelling en betrokkenheid ondervonden.

Dat deed ons erg goed, hartelijk dank daarvoor!

Ons nieuwe adres is:

Van Beverningkstraat 21, 2361 AG Warmond

071-3016590

*Alice en Egbert van der Weide*

### **Vrijwilligers gezocht voor kerkdienst DrieMaasHave**

Heeft u tijd om eens per 2 á 4 weken op zondagmiddag te helpen bij de kerkdienst in Driemaashave?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons komen helpen om de bewoners naar de kerkruimte in Driemaashave te brengen, bij hen te zitten en samen de kerkdienst mee te maken. Na de kerkdienst brengt u de bewoners samen met de andere vrijwilligers terug naar de eigen ruimte (kamer of afdeling).

Nadien is er de gelegenheid om als vrijwilligers onder elkaar een kopje thee/koffie te nemen.

*Helen Broer-Hokke*

### **Inzamelactie voor Voedselbank op 3 en 10 december**

De groep mensen die zich tot de voedselbank moet wenden is de laatste tijd helaas gelijk gebleven. Vluchtelingen, die soms heel kort of juist al langere tijd in Nederland wonen, maar niet aan het werk komen, Ouderen met een gering inkomen, chronisch zieken, gezinnen geconfronteerd met een ingrijpende gebeurtenis binnen het gezin zoals een scheiding of overlijden, mensen die opeens geconfronteerd worden met een forse naheffing. En al die mensen moeten eten, elke dag weer. De voedselbank probeert te helpen door elke week een boodschappenpakket aan te bieden aan hen die daarvoor in aanmerking komen volgens landelijk vastgestelde regels.

De Stichting Voedselbank Maassluis is dankbaar dat gulle gevers wekelijks allerlei producten afstaan. De supermarkten moeten echter op de kleintjes letten en een aantal leveranciers heeft de afgelopen maanden moeten afhaken onder andere vanwege regelgeving bij het bedrijf. Daarbij komt dat de bevoorrading via het regionale distributiecentrum nog steeds niet voldoende is. Een groot aantal cliënten (gemiddeld 210 huishoudens, waaronder 300 kinderen) en een geringe aanvoer betekent dat de inhoud van het wekelijkse pakket niet goed te noemen is. Reden genoeg voor de diaconale teams een inzamelactie te organiseren. Helpt u mee om een verantwoord pakket samen te stellen. Heel hartelijk dank alvast namens de gezinnen die het hard nodig hebben. We rekenen op u.

Op zondag 3 en 10 december voor en na de kerkdiensten kunt u artikelen inleveren.

Als u niet in de gelegenheid bent naar de inzamelingspunten te komen dan zijn wij uiteraard ook heel blij met een gift op het rekeningnummer van de Stichting Voedselbank Maassluis IBAN : NL64INGB0001210107 met de vermelding kerstgift.

### **Museum Maassluis verwerft bijzonder schilderij**

‘Een kwaliteitstoevoeging’, zo kenschetste een verheugde Hans Ploeg, voorzitter van de Stichting Museum Maassluis, het olieverfschilderij van het 18e-eeuwse interieur van de Grote Kerk dat afgelopen zaterdag officieel in de museumcollectie is opgenomen. Het doek is gesigineerd met het onbekende monogram 'BVD' en dateert uit 1770.

Het Museum Maassluis heeft het schilderij afgelopen zomer aangekocht op een veiling in Parijs. Na een tip van een kenner kon het worden aangeschaft voor aanzienlijk minder dan de oorspronkelijke vraagprijs: uiteindelijk is er 1.100 euro voor betaald in plaats van 7.000 euro. Een flink deel van dit bedrag is afkomstig van de Govert van Wijnstichting. Ook de gemeente Maassluis heeft een financiële bijdrage verstrekt.

Een groot aantal belangstellenden luisterde zaterdag aandachtig naar een toelichting over wat er op het pasverworven doek is te zien. Amateurhistoricus Henk van Oosten legde precies uit wat de -weinige- verschillen zijn tussen het kerkinterieur van 250 jaar geleden en de huidige situatie.

Voor veel Maassluizers is de Grote Kerk een rijke bron van informatie over de plaatselijke geschiedenis. Het gedetailleerde schilderij van 'BVD' van de indertijd nog maar 50 jaar oude kerk voegt daar nu een bijzondere dimensie aan toe.

Het 'nieuwe' schilderij is te zien in de Dijkzaal van het Museum Maassluis, Zuiddijk 16.

Het museum is geopend op dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

### **Goeiemiddag**

Op dinsdag 28 november wilden wij met onze gesprekskring “Goeiemiddag” bij elkaar komen. We zullen met elkaar spreken over de Rijke Jongeling. Dit komt voor in: Mattheus 19: 16–22; Marcus 10: 17–22; Lucas 18: 18– 27. Er zal heel wat over deze Bijbelgedeeltes te zeggen en te delen zijn. Welke boodschap heeft dit voor ons?

Belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Immanuëlkerk.

*Constand Wassink, 010-5916435*

### **Glazenstaddienst**

Op 26 november is er een Glazenstaddienst in de Hoeksteen, Prinsenlaan 4, te Maasdijk om 19.00 uur. Dit keer met het Hollands Christelijk Mannenkoor uit Berkel en Rodenrijs. Het thema is ‘Eeuwige Duurzaamheid’. Het nieuwe kabinet zal hier ook op gaan inzetten. Maar wat is duurzaamheid in termen van ons geloof? Ds. Leo van der Eijk is de voorganger in deze dienst.

### **Kerstconcert bij kaarslicht**

Het is de organisatie toch gelukt een alternatief te zoeken voor het in eerste instantie afgelaste concert op

6 december. Op donderdag 7 december zal er een kerstconcert bij kaarslicht gegeven worden door de bekende zanger Ernst Daniel Smid met begeleiding van zijn eigen pianist. Aanvang 20.00 uur; toegangsprijs € 10.

Reserveren kan via: [evenementengroofterk@gmail.com](mailto:evenementengroofterk@gmail.com).

### **Adventsconcert in de Immanuëlkerk**

Op zaterdagavond 9 december, aanvang 20.00 uur, organiseert de Orgelcommissie van de Immanuëlkerk een adventsconcert door Kleinkoor Concertina o.l.v. Martin Zonnenberg. Het Seifertorgel wordt bespeeld door Bert Kruis.

Naast het kleinkoor werken twee solisten mee, de tenor Jacob Schenk en bas/bariton Jaap Kramer.

Als eerste de uitvoering van de Cantate “Licht der wereld”. Deze Cantate is een compositie van Martin Zonneberg met teksten van Ds. Wim Kok.

Na de pauze wordt het Oratorium “Bethlehem” ten gehore gebracht. Dit werk is een compositie van John Henry Maunder (1858-1920), een Engelse componist die heel veel geestelijke muziek heeft gecomponeerd.

De teksten in dit Oratorium zijn van Edward Cuthbert Nunn.(1868-1914).

Voorverkoop 10 € bestellen via OCI Maassluis: [ocimaassluis@kabelfoon.net](mailto:ocimaassluis@kabelfoon.net) en 12,50 € entree op de avond zelf.

### **Kerstconcert Sing for Joy**

Op zaterdag 16 december geeft Sing for Joy, o.l.v. Warner Fokkens, een sfeervol kerstconcert in de Immanuëlkerk. Tevens is er die avond een gastoptreden van Golden Circle Ensemble, o.l.v. John Bakker. In dit ensemble komen de prachtige stemmen samen van vier zangers en twee zangeressen.

De prijs van de toegangskaart is €10 in de voorverkoop en €12,50 in de hal van de kerk op de avond zelf.

De kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij: Ervaar Maassluis, Nieuwstraat 2; Sigarenmagazijn Hartelust, Rembrandtlaan 1 en de leden van Sing for Joy.

De avond begint om 20.00 uur (deur open om 19.30 uur).

### **Kerstconcert ‘The Credo Singers’**

Het Christelijk Gemengd koor ‘The Credo Singers’ zal op vrijdag 22 december haar jaarlijkse kerstconcert geven in Kerkelijk Centrum ‘Open Hof’, Hesseplaats 441 Rotterdam (Ommoord).

De aanvang van het concert is 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19:15 uur. De toegangsprijs bedraagt € 16 inclusief programmaboekje en koffie of thee in de pauze. Kaarten bestellen bij: C.P. Romijn, Telefoon: 010-4802517, e-mailadres: [romijnpc@gmail.com](mailto:romijnpc@gmail.com).

## **Jeugdwijzer**

### **Catechese 17 +**

De catechese voor jongeren vanaf 17 jaar is van start gegaan. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over geloven: wat is het, hoe doe je het, wat doe je er mee etc. We laten ons daarbij inspireren door de verhalen van gelovigen die ons zijn voorgegaan. Hoe “werkte” het geloof in hun leven? “Werkte” dat ook voor ons? Aan de hand van Hebreeën 11 komen we bekende en minder bekende gelovigen tegen die ons wel eens een heleboel zouden kunnen leren. Daar gaan we mee verder op dinsdag 28 november om 19.00 uur. Wij zijn welkom bij Herma van Toor, Santplaat 12. Welkom – ook als je er de eerste keer (nog) niet was. Wil je mee doen of heb je vragen, bel gerust 010 – 8806177 of mail [jmpschreuder@hotmail.com](mailto:jmpschreuder@hotmail.com).

Hartelijke groeten,

*Ds. Chris Schreuder*

### **Basiscatechese**

Inmiddels zit ook de derde avond basiscatechese er op. We zijn verder gegaan met het maken van een creatieve verwerking van het Kerstverhaal. De vierde avond, de laatste keer voor de kerstvakantie, is dinsdag 12 december, weer van 19.00 tot 20.00 uur in de Immanuëlkerk; inloop vanaf 18.45 uur. Een herinnering volgt nog in de volgende Kerkwijzer. We gaan die avond een quiz doen met vragen over wat er de afgelopen keren aan de orde is geweest.

*Madelon Boudesteijn, Petra de Jong, Arno de Jong en ds. Chris Schreuder*