

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 22 december 2017 24^e jaargang nr. 26

Meditatie

*Hoe zal ik u ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
O, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?*

dichter Paul Gerhardt (1607-1676).
melodie Johann Crüger. (LB gz 117).

Ontvangen

Advent – ‘komst’ betekent het woordje letterlijk. De periode van vier weken voor de Kerst. Voorbereiding en bezinning op de komst van Christus, ook een periode van inkeer en stilte, ootmoed en ernst. Hij komt! Bezinning, voordat het Kerstfeest in alle gezelligheid verder wordt gevierd, op de vraag: ‘Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet’. Twee korte regeltjes uit een oud lied dat u misschien al vaak hebt gezongen op school, zondagschool, in de kerk maar wel een heel persoonlijke vraag om ons te bezinnen op de komst van de Zoon van God. Omwille van ons behoud uit de hemel gekomen en op aarde geleefd! Hoe zal ik U ontvangen , een gebed aan Gods Zoon: ‘Hoe wilt U ontvangen worden’. Dat ‘ontvangen worden’ moet geen ontvangst zijn terwijl er eigenlijk geen ruimte is in uw hart, op een achterafplekje. Jezus komt niet als logé, nee, Jezus wil blijven wonen en vraagt aan u die plaats in uw leven. Is er zo veel plaats bij u, in uw leven, voor deze Jezus? Mag Hij blijvend bij u wonen, gewoon omdat u dat nodig heeft? Dat is een echte adventsvraag waarvoor u biddend een antwoord mag vragen: ‘Geef Heiland dat heel mijn leven in het teken mag staan van U – laat mij U zo mogen ontvangen’!

Ontmoeten

Dat kan op allerlei manieren, het kan vluchtig zonder echt contact, we blijven dan vreemden voor elkaar, het blijft zakelijk. Ontmoeten kan ook anders, intens contact hebben, delen wat ons raakt, betrekken van de ander daarin. Dat is de ontmoeting waar het in dit lied over gaat. Advent houdt in dat Jezus naar ons toe komt, ons wil ontmoeten. Dat is vast en zeker. Jezus laat Zich als Zaligmaker in het hart kijken. En we zien dan die eindeloze liefde en barmhartigheid. Die zelfopoffering die zo kenmerkend is voor de Zoon van de Vader. Christus geeft Zich helemaal voor ons mensen. Hij wordt zelf mens zelfs. Net zo zwak en breekbaar als u en ik. Hij, Jezus, is uit op ontmoeting met jou, met u, met ons. Maar hoe zit dat met ons zelf? Vele voorbeelden kunnen we lezen in de Bijbel waar Jezus de ontmoeting zocht maar men Hem niet wilde ontmoeten. Denk alleen al aan de Farizeeën en Schriftgeleerden. Tot een echte ontmoeting kwam het niet, de uitgestoken hand werd geweigerd, geen contact. Heel anders ging dat bij de eerste ontmoeting met de discipelen, de overspelige vrouw of met Zacheüs de tollenaar. Hier gingen de harten open en kwam het tot een echte ontmoeting. Zij ontvingen Hem met blijdschap. ‘Hoe wilt Gij zijn ontmoet’? Zo dus. Aan deze vragen gaan altijd vragen vooraf, dat is advent, verwachting en bezinning. Wil ik Hem ontvangen, wil ik Hem ontmoeten. Wanneer u uw hart voor Hem open stelt en deze vragen met een hartgrondig ja beantwoordt, dan zorgt deze Zaligmaker voor het ‘Hoe’. Hij zal er voor zorgen dat het een echte ontmoeting wordt. Een ontmoeting die u toekomst geeft, die iedere dag dat u leven mag verandert. Toekomst voor nu en straks.

*Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van 't heelaal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.*

Gerrit van den Dool

Vandaag lezen wij:

vrijdag 22 december Jeremia 31:23-30
zaterdag 23 december Jeremia 31:31-40
zondag 24 december Titus 1:1-16
maandag 25 december Titus 2:1-15
dinsdag 26 december Titus 3:1-14
woensdag 27 december Jeremia 32:1-15

donderdag 28 december Jeremia 32:16-25
vrijdag 29 december Jeremia 32:26-44
zaterdag 30 december Jeremia 33:1-11
zondag 31 december Jeremia 33:12-26
maandag 1 januari Psalm 1
dinsdag 2 januari Habakuk 1:1-11
woensdag 3 januari Habakuk 1:12-2:4
donderdag 4 januari Habakuk 2:5-20

Kerkradio

27 december en 3 januari GEEN UITZENDING

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470
(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Actie solidariteitskas:

In de periode van 1 t/m 14 december zijn er nog 23 giften binnengekomen, variërend van € 5,00 tot € 20.
Alle gevers en geefsters hartelijk dank. Met het totaalbedrag van € 290,00 wordt de nieuwe tussenstand
€ 12.332,50. De giftenstroom wordt minder, maar het zou mooi zijn als we per 1 januari 2018 de € 15.000 zouden bereiken.
Daarom nogmaals een oproep uw gift over te maken op rekening **NL84 FVLB 0635817306**.

Actie Kerkbalans:

Op dit moment is nog niet het gehele programma bekend voor het landelijke inluiddmoment op 20 januari. Er zullen in ieder geval diverse kerkkoren optreden. De Grote Kerk zal tussen 12.00 en 16.00 u. ook open zijn voor bezichtiging. De lopers voor de actie kunnen die middag ook hun enveloppen afhalen. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Hulp gevraagd.

Op onze vorige oproepen is helaas niet gereageerd. Wij zijn dringend op zoek naar een tweede penningmeester, die een klein deel van de taken van de eerste penningmeester kan overnemen. Ook voor de kerkelijke (leden)administratie zoeken wij iemand. Uitdrukkelijk vermelden wij nog maar eens dat ook vrouwen hartelijk welkom zijn.

Bent of kent u degene die ons zou kunnen helpen dan horen wij dat graag via uw wijkkerkrentmeester of per mail :

cvk@pknmaassluis.nl.

Piet Vroon, secretaris CvK.

Coll .v. Diakenen

Op zondag 24 december is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor het Werelddiaconaat Project Zuid-Soedan. In de BIKA dienst in de Immanuelkerk om 15.30 uur wordt gecollecteerd voor het Lilianefonds. In de avonddienst (Kerstmiddagdienst) in de Grote Kerk is de eerste collecte bestemd voor Kinderen in de Knel / Vluchtelingenkinderen in Syrië. Dit geldt ook voor de diensten op Eerste Kerstdag in de drie kerkgebouwen. Op zondag 31 december is in alle kerkgebouwen de eerste collecte bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.

Zaai zaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan

Dankzij bijen en zaaigoed werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden de vrouwen onder discriminatie en armoede. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om wat extra's te verdienen. Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van de landbouworganisatie ERP, partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten. Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf en leren hoe ze honing kunnen verwerken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent kunnen terugdringen. Van harte aanbevolen!

Lilianefonds

Dit is de missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Het werk van het Liliane Fonds

concentreert zich in 30 landen. In elk van deze landen hebben we een partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap. Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO afspraken met lokale organisaties die dichtbij de kinderen werken, bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. Binnen deze Partnerorganisaties (PO's) regelt een team waarin verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn - het mediation team - steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het programma inhoudelijk en financieel.

Kinderen in de Knel / Vluchtelingen in Syrië

De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede gekend. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project 'Geen verloren generatie' helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte!

Algemene Middelen Diaconie

Uit dit fonds worden de plaatselijke kosten en projecten voor de Diaconie gefinancierd.

Dankbaarheid

De dankbaarheid van mensen, die vanuit de Diaconie van de Protestantse Gemeente Maassluis waardebonnen als extraatje in december hebben gekregen, is eigenlijk met geen pen te beschrijven.

Ook dit jaar werd Stichting BOOM Maassluis in de gelegenheid gesteld om een beperkt aantal gezinnen of alleenwonenden voor te dragen voor verstrekking van waardebonnen door de Diaconie. Bij de voordracht is geprobeerd aandacht te vragen voor de meest schrijnende gevallen. Daarbij zijn er gezinnen met kleine kinderen, die soms wekenlang moeten overleven met 0 – zegge nul – euro, want de hele uitkering (incl. toeslagen en kinderbijslag) gaat op aan huur, energie, water, zorgpremie en urgente betalingsachterstanden. Daarbij gebukt onder de vooroordelen dat het eigen schuld is wat meestal helemaal niet klopt (en anders wat dan nog: "hij die zonder zonden is, werpe de eerste steen"!).

Met deze voucheractie heeft de Diaconie met de Kerstdagen in zicht alleen al via de vrijwilligers van Stichting BOOM bij 15 huishoudens speciaal aandacht willen geven aan mensen in de knel. Dit zoals Jezus ons heeft geleerd schrijft het Diaconale team in de begeleidende brief.

De waardebonnen van elk € 25 (aantal afhankelijk van gezinssamenstelling) kunnen gedurende de hele maand december besteed worden voor boodschappen bij supermarkt Jumbo.

Vrijwilligers van Stichting BOOM Maassluis ervaren zo vaak al enorme dankbaarheid bij mensen, die begeleid worden om minder geldzorgen te hebben. Ook bij het overhandigen van de waardebonnen bleek weer enorme dankbaarheid. Ongeveer alle ontvangers vertelden met tranen in de ogen aan de vrijwilligers hoe dankbaar zij zijn voor deze waardebonnen. Daarbij bijvoorbeeld een boom van een kerel. Vrijwilligers, die letterlijk omhelsd werden uit dankbaarheid. Een groot aantal vertelden hoe belangrijk zij het vinden om voor de kinderen iets extra's te kunnen doen. Zij zijn ook heel dankbaar voor de wekelijkse fantastische hulp van de Voedselbank maar in deze Kerstmaand nog iets extra's is voor hen een grote aangename verrassing. Stichting BOOM Maassluis heeft als taak het begeleiden van mensen om minder geldzorgen te hebben maar daarbij wordt nooit direct geld gegeven. Wel helpen de vrijwilligers heel vaak om elders hulp te krijgen in de wetenschap hoe belangrijk het voor hulpvragers is om veel steun te krijgen. Zulke steun betekent niet slechts financiële verlichting maar zeker ook emotionele verlichting en een steun in de rug om vol te houden bij het oplossen van de problemen vaak ook in het belang van hun jonge kinderen. Al met al is de voucheractie in december door de Diaconie vast en zeker een fantastische uiting van naastenliefde!

Bovenstaand ontving de diaconie van de coördinator, Gé Bentvelsen, van Stichting BOOM Maassluis. Dezelfde dankbaarheid is ook ervaren bij andere gemeenteleden en cliënten van de Voedselbank die de vouchers hebben ontvangen. U stelt ons, door uw giften, in staat dit werk te mogen doen. Hartelijk dank daarvoor

Namens de diaconale teams,

Wim van der Schee

Algemene berichten

Uitnodiging

Op zondag 24 december houdt de bijzondere catechesegroep haar kerstviering. De dienst begint om 15.30 uur in de Immanuelkerk. Ds. Chris Schreuder zal voorgaan in de dienst. U wordt van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Kerstfeest is een feest van vrede, maar in deze viering wordt er ook ruzie gemaakt. En of dat weer goed komt.... Kom kijken en vier het feest van de vrede met ons mee.

Gerard de Waardt bespeelt het orgel. De muziekgroep van de Bijzondere catechesegroep speelt natuurlijk ook weer mee. Graag tot ziens op 24 december!

Namens de bijzondere catechesegroep,

Henrike Heijboer

Kerstconcert bij kaarslicht

Al meer dan 50 jaar is het de traditie dat de organist van de Groote Kerk het monumentale Garrels-orgel (uit 1732) bespeelt in een "Kerstconcert bij kaarslicht". Jaap Kroonenburg verzorgt dit concert op zaterdag 23 december om 20.00 uur.

Jaap Kroonenburg laat traditionele kerstliederen horen in de geliefde bewerkingen van onder andere Jan Zwart en Feike Asma. Ook speelt hij enkele sfeervolle werken uit de orgelliteratuur, onder meer delen uit de Eerste Sonate van Alexandre Guilmant. Concertbezoekers kunnen naar de muziek luisteren in een bijzondere entourage, want tijdens het concert gaat de verlichting uit, zodat de kerk alleen verlicht wordt door het licht van de kaarsen in de oude kroonluchters. Dit zorgt elk jaar weer voor een unieke sfeer.

Het concert, dat mogelijk wordt gemaakt door de Govert van Wijnstichting, vindt plaats op 23 december om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur (incl. programmaboekje en koffie/thee na afloop). Kinderen tot 12 jaar gratis.

Naderend Kerstfeest

Tranen drupp'len zacht
op mijn handen neer
waar, bij iedere keer
als in stille pracht
zij glinsteren, in 't flonkerend licht
van de kerstboom die
vredig mij belicht.

't Kerstfeest nadert, maar wie
zal begrijpen, kan verstaan
hoe ik alleen mijn weg moet gaan
het heimwee, het gemis
vuur dat in mij brandt
'n traan verdroogt al op mijn hand
dat dit (ook) leven is.

Vader, U vindt ons uw Liefde waard
daarom kwam uw Zoon op aard'
heeft Hij met zijn Leven
ons de Weg naar 't EEUWIG LICHT gegeven.

Jannie Dost-B.

Ik heb u in mijn handpalmen gegrift.

Jesaja 49 vers 16a

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een lange periode van afnemende gezondheid, is overleden onze trouwe en sterke zuster, schoonzuster en tante

Anna Oosterlee

Emeritus predikant

Maasland, 4 april 1927

Maassluis, 6 december 2017

Oosterbeek Maarten Oosterlee
Agaath Oosterlee - Chardon

Maassluis Dirk Oosterlee
Nel Oosterlee - Dane †

Soesterberg Aria Chardon - Oosterlee
Bram Chardon
Geertje Oosterlee †

Johannesburg Jaap Oosterlee †

Thea Oosterlee - Antonissen

Neven en nichten

De rouwdienst is gehouden op vrijdag 15 december in de kerk van 't Woudt. Waarna de begrafenis plaatsvond op de Algemene Begraafplaats te Maasland.

Correspondentieadres:

Amersfoortsestraat 70A, 3769 AL Soesterberg

Orgelcommissie Grote Kerk

De orgelcommissie wil u heel goede Kerstdagen toewensen. De serie orgelconcerten in 2018 is weer georganiseerd. De flyer kunt u na het Kerstconcert van 23 december op de tafel in de hal van de kerk vinden. Mede dankzij uw giften in de orgelpijpen heeft het orgel prima gefunctioneerd en is het in goede staat van onderhoud.

In november ontving de penningmeester via Ton Post 50 euro van NN. Twee enthousiaste broers bezochten het orgel. Dat bracht 60 euro op. In de orgelpijpen zat 41,50 euro. Heel hartelijk dank voor uw giften en donaties in de orgelpijpen.

Jaap Kroonenburg

Top 2000 Kerkdienst

Eind van het jaar staat NPO Radio 2 in het teken van de Top 2000. In de Top 2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emotie oproepen, kippenvel en herinneringen. Er zijn popsongs die een directe link hebben met geloof en de Bijbel. In Maassluis kruisen kerk en theater elkaar in woord en muziek en blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan je zou denken. Dominee Gerrit van Dijk verbindt met korte teksten de muziek die met passie en veel gevoel gespeeld worden door de band Major Seventh met Jessica de Boer en Maurien den Engelsman. Tussen 19.00 en 20.00 uur is er al live muziek in het Atrium van The Miracles en gospelkoor Happy die Top2000 zullen zingen. Laat je meenemen door de muziek en teksten die uitdagen, troosten, dankbaar stemmen en het leven vieren.

Vanaf nu zijn kaartjes (à € 5 inclusief consumptie) voor de Top2000diensten te bestellen via de webstek van het theater Koningshof. Je kunt kiezen tussen donderdag 28 en vrijdag 29 december.

Gedicht Altijd Overal

Onderstaand gedicht werd voorgelezen tijdens de gedachtenisdienst in de Immanuëlkerk op 26 november.

Altijd overal

Ik mis je achter op de fiets
ik mis je in de trein
ik mis je bij de H&M
en bij de Albert Heijn

Ik mis je onder rekenen,
Ik mis je onder lezen
Ik mis je in de winter
bij het voeren van de mezen

Ik mis je als ik jarig ben
en als de oma's komen
Ik mis je als ik wakker lig
ik mis je in mijn dromen.

Ik mis je zonder woorden
elke dag en elke nacht
Ik mis je als ik grapjes maak
en niemand om me lacht.

Ik mis je in de kamer
als ik naar je foto kijk
Ik mis je als we – ik en papa-
fietsen op de dijk.

Ik mis je op vakantie

in ons huisje op de hei
en als we door de regen lopen
zonder jou erbij.

Ik mis je elke dag opnieuw
als ik wakker word
Ik mis je schoenen in de gang
je beker naast je bord.

Ik mis jouw tandenborstel
naast de mijne in het glas
is mis je voeten op de trap
ik mis je blauwe jas

Is mis jouw kleren in de kast
je broeken en je truien
ik mis je geur, ik mis je stem
ik mis je boze buien

ik mis je bij je graf
als ik je naam zie op de steen
ik mis je als ik samen ben
met papa, en alleen

ik mis je als ik ijsjes eet
en appels en bananen
ik mis je als ik huilen moet
ik mis je zonder tranen

Ik mis je als je jarig was
en iedereen er is
ik mis je als ik eventjes
niet merk dat ik je mis

ik mis je als ik keelpijn heb
ik mis je als ik val
ik mis je nergens echt het ergst
maar altijd overal

Jeugdwijzer

Basiscatechese

Tijdens de laatste basiscatechese voor de kerstvakantie, op dinsdag 12 december, hebben we eerst een quiz gedaan met vragen over wat er de afgelopen keren aan de orde is geweest.

Daarna hebben we kerstkaarten geschreven aan mensen van wie we denken dat zij dat wel op prijs stellen (en wie stelt dat eigenlijk niet op prijs?). De catechisanten hebben zelf adressen aangedragen (er was zelfs een adres van een familielid in Frankrijk!) en daarnaast hebben we ook de Kerkwijzer erop nageslagen. Er zijn veel mensen die ziek zijn en best een hart onder de riem kunnen gebruiken. Misschien hebt u, die dit leest, ook wel een kerstkaart van de basiscatechese-groep ontvangen en u afgevraagd hoe men toch aan uw adres gekomen is en waaraan u de kaart te danken hebt; welnu, dit is het antwoord!

De data van de avonden na de kerstvakantie worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Allemaal mooie Kerstdagen toegewenst.

Madelon Boudesteijn, Petra de Jong, Arno de Jong en ds. Chris Schreuder