

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 5 januari 2018 25<sup>e</sup> jaargang nr. 1

## Meditatie

### Gij die alle sterren houdt.....(Gezang 919)

In de bundel *'Zingen en bidden in huis en kerk'* zocht ik naar liederen voor de jaarwisseling, maar de oogst was klein. *'O God die droeg ons voorgeslacht'* stond er in (90A), maar *'Uren, dagen, maanden jaren'* bleek verdwenen, wat ik wel verwacht had en wat ik ook geen gemis vind. Mijn aandacht bleef hangen aan Gezang 919: *Gij, die alle sterren houdt in uw hand gevangen* en ik weet wel waarom: het heeft dezelfde melodie als het lied *'t Jaar heeft haast zijn loop volbracht* dat in de (oude) Hervormde bundel van 1938 stond. Ik vond en vind dat een prachtige melodie en ik heb er, als ik het uitkies om te zingen, altijd weer een beetje oudejaarsgevoelens bij (voor de tekst van dit Gezang: zie achterzijde).

Ik ken de bedenkingen. Is het lied niet te romantisch? Zijn er nog mensen die, opkijkend naar de nachthemel, door eerbied en verwondering bevangen worden en dan een Godsverlangen in zich voelen opkomen? Van die nachthemel is toch al jaren niets meer te zien in dit land?

Een mogelijk misverstand moet ik wel even wegnemen. Het verlangen in dit lied is geen hemelverlangen. Het is geen uitzien naar een bovenwereldse werkelijkheid, maar naar een aardse orde die een beetje zou overeenkomen met de kosmische orde en regelmaat die je dan wel niet meer bij ons, maar op plekken waar het 's nachts donker is nog wel kunt waarnemen. Het verlangen ook naar orde en regelmaat in de verwarring van je eigen denken en je eigen leven. Het verlangen dus naar een 'vaste ster' tussen al die wisselende sterren die wij zelf 'aan de hemel stelden'.

Het is voor de hand liggend om daarbij te denken aan al die film- en sportsterren die wij ophemelen, maar denkt u vooral even verder, want er is in deze tijd haast eindeloos veel waar mensen hun ziel en zaligheid aan verbinden. In de Sinterklaastijd konden we weer meemaken hoe zelfs de kleur van Piet voor deze of gene een zaak van levensbelang leek te zijn. Met een religieus aandoend fanatisme bestreden voor- en tegenstanders van Zwart elkaar. En vult u dan voor 'Piet' maar een andere ster of een andere icoon in.....

Van al zulk religieus fanatisme roept de Bijbel ons terug, in de wetenschap dat dit geen leven is. 'Afgoderij' noemt de Bijbel het en in dit lied zijn het de 'lichten die wij zelf aan de hemel stelden.' Die termen gebruiken wij niet meer, maar wat deze woorden aanduiden is iedere generatie opnieuw springlevend. De melodie mag dan rustig en bezonnen zijn, maar het is een scherp kritisch lied dat ons wil brengen bij de 'onttroning van de machten' en voeren naar de vrijheid.

Er is in dit lied sprake van Gods, respectievelijk Christus' 'hoge rijk'. Of dat niet te hoog gegrepen is? Ik vind van niet. Dat hoge rijk doelt niet op de hemel, maar op de aarde en ik hoop dat u, als u het lied zingt, zult begrijpen dat die woorden 'hoogte' en 'hemel' in dit lied verwijzen naar wat er in onze tijd op aarde gaande is.

*Geb van Doornik*

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 5 januari Habakuk 3:1-19  
 Zaterdag 6 januari Romeinen 1:1-15  
 Zondag 7 januari Romeinen 1:16-32  
 Maandag 8 januari Romeinen 2:1-16  
 Dinsdag 9 januari Romeinen 2:17-29  
 Woensdag 10 januari Romeinen 3:1-8  
 Donderdag 11 januari Romeinen 3:9-20  
 Vrijdag 12 januari Romeinen 3:21-31  
 Zaterdag 13 januari Romeinen 4:1-12  
 Zondag 14 januari Romeinen 4:13-25  
 Maandag 15 januari Psalm 66  
 Dinsdag 16 januari Spreuken 16:1-15  
 Woensdag 17 januari Spreuken 16:16-33  
 Donderdag 18 januari Psalm 3

## Kerkradio

Programma woensdag 10 en 17 januari

## **Aanvang 18.45 uur**

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 116 "God heb ik lief..."
3. O God die droeg ons voorgelacht
4. Heer laat mij nooit alleen
5. Meditatie n.a.v. Psalm 32: 1-7  
Thema: 'Niet over praten'
6. Als ik maar weet
7. Nooit meer nacht
8. Felicitaties/Verzoeken
9. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 19 januari.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## **Algemene Kerkenraad**

Besluiten vanuit de vergadering van 12 december 2017 van de Algemene Kerkenraad

In de novembervergadering van de Algemene Kerkenraad zijn de begrotingen 2018 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters besproken en waar van toepassing aangepast. Beide begrotingen zijn vervolgens (in verkorte) vorm in de Kerkwijzer gepubliceerd en ter inzage gelegd bij de scriba. Er zijn geen op-/aanmerkingen of vragen ingediend over beide begrotingen, zodat beiden in de vergadering van 12 december zijn vastgesteld.

Op 8 februari 2018 zal de jaarlijkse ambtsdragersvergadering worden gehouden. Hiervoor worden de ambtsdragers van de drie wijkgemeenten uitgenodigd, waarbij de nadruk ligt op ontmoeting met elkaar. Tijdens deze ontmoeting worden er geloofsgesprekken met elkaar (in kleine groepen) gehouden over een vooraf afgesproken onderwerp. Dit jaar zal het thema zijn: 'het bevorderen van geloofsgesprekken'. Vragen zoals: 'wat beweegt je, wat is je bron en waar loop je tegen aan' zullen hierbij aan de orde komen.

*Piet Bouterse, scriba*

## **College van Kerkrentmeesters**

## **Coll .v. Diakenen**

### **Collecten**

Op zondag 7 januari is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor het Werelddiaconaat, project Medische zorg in Java (Indonesië). Op zondag 14 januari is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie. In de Grote Kerk is dan de derde collecte bestemd voor de Voedselbank.

## **Algemene berichten**

### **Taizé aan de Waterweg 7 januari**

De eerste Taizéviering in het nieuwe jaar staat in het teken van lofprijzing. In de viering lezen wij uit de bijbel en we zingen Taizéliederen. De liederen zijn in verschillende talen geschreven en met hun kenmerkende meditatieve karakter voor iedereen gemakkelijk mee te zingen. Hierdoor wordt het mogelijk om ons verbonden te voelen met gelovigen over de hele wereld. In de viering is tijd voor stilte en bezinning.

In elke viering is er een aantal mensen dat een koor vormt, ter ondersteuning van de zang. Als je zin hebt om deze keer mee te zingen, ben je van harte uitgenodigd om dit koor te komen versterken. Om kwart over 4 beginnen we met het oefenen van de liederen die we in deze viering zingen. Wil je meedoen, kom dan om kwart over 4 en oefen met ons mee.

Deze viering wordt gehouden op zondag 7 januari in de Immanuëlkerk.

Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken. Er is ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.

Jij, u bent van harte uitgenodigd deze viering met ons mee te maken.

*De voorbereidingsgroep Taizévieringen*

### **Oecumenische Kring "In de Vloot"**

Op woensdag 10 januari hopen wij onze eerste avond van 2018 te houden. Zoals altijd beginnen wij weer om 19.30 uur in de grote zaal van De Vloot. Het duo Ellen en Gerard Ritzema uit Maassluis zal op deze avond zijn luisterliedjes laten horen, wat inmiddels (een mooie) traditie is. Ds. W. Brendrecht zal de meditatie houden en er is zoals altijd weer veel samenzang. Zoals altijd is er in de pauze weer koffie en thee en zal ook de koek niet ontbreken.

Onze avonden zijn bestemd voor alle senioren uit Maassluis (natuurlijk zijn inwoners uit andere plaatsen ook van harte welkom!). Heeft u nog nooit een Vlootavond bezocht? Misschien (of zeker) wel een goed voornemen om dit in het nieuwe jaar eens te doen. De toegang is gratis, alleen wordt aan het einde van de avond een collecte gehouden.  
Voor inlichtingen: *Constand Wassink, tel 5916435*

### **Nieuwjaarsbijeenkomst PCOB woensdagmiddag 10 januari**

Hartelijk welkom op onze eerste contactmiddag van de PCOB in het nieuwe jaar. Ook in het jaar 2018 zal het accent liggen op elkaar ontmoeten. Deze middag staat in het teken van elkaar een goed en gezegend Nieuwjaar toewensen. Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed. Het programma begint om 14.30 uur. Wij herdenken op deze middag de PCOB-leden van de afdeling Maassluis die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een voor een worden de namen genoemd waarna een lichtje wordt aangestoken. Ook dit jaar wordt dit programmaonderdeel weer muzikaal ondersteund door prachtig pianospel van Leny van der Endt en met de mooie zuivere klanken van de dwarsfluit gespeeld door haar broer Gert van der Endt. U heeft daarna volop de gelegenheid om met elkaar te praten en u kunt genieten van heel veel lekkere hapjes en drankjes. Het is de bedoeling dat deze middag tussen 16.30– 16.45 uur wordt afgesloten namens het bestuur, Ed Westerhof.

### **MAANDELIJKSE SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL GROEP MAASSLUIS.**

Voor de maandelijkse schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen.

#### **Schrijfactie Colombia: toenemende dreiging van paramilitairen**

Paramilitairen vermoordden recent in het noordwesten van Colombia (Chocó) twee leiders van afro-Colombiaanse gemeenschappen. De inheemse gemeenschappen zijn al jaren verwickeld in een strijd over landrechten.

#### **Geen partij bij het conflict**

In de jaren negentig vluchtten veel inwoners uit het gebied in Chocó vanwege het gewapende conflict. In 2006 werd de eerste van in totaal 13 humanitaire zones in het gebied opgericht. Dit betekent dat de gemeenschappen die er wonen geen deel willen uitmaken van het conflict. De inwoners van de zones proberen nu gezamenlijk hun landrechten terug te krijgen. Ondanks rechterlijke uitspraken heeft de overheid hun land nog niet teruggegeven. De moord op leiders Mario Castaño Bravo en Hernán Bedoya in november en december is een duidelijke poging om dit proces dwars te bomen.

Sinds 2015 rukken de paramilitairen weer op naar het gebied. De inwoners worden bedreigd en een aantal is al vermoord. De twee onlangs vermoorde leiders kregen bescherming van de overheid. Ze kregen een kogelvrijvest en een mobiele telefoon. Hun moord laat zien dat de bescherming bij lange na niet voldoende is.

#### **Brieven**

Met het versturen van twee brieven (een aan de ambassadeur van Colombia en een naar de autoriteiten van dat land) roept u hen op de inwoners van de humanitaire zones in Choco te beschermen.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website [www.amnestymaassluis.nl](http://www.amnestymaassluis.nl) onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brieven kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 februari versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 x per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

#### **Portokosten**

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: Internationaal 1

Portokosten Colombia: Internationaal 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink.  
telefoonnummer: 06-29 09 39 27.

### **Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging**

Het bestuur van de Passage nodigt u hartelijk uit op onze eerste ledenavond in het nieuwe jaar op donderdag 18 januari om 19.45 uur in het Witte Kerkje. Op deze avond verwelkomen we onze speciale gast dhr. S. v.d. Burg uit Den Haag. Hij laat ons deze avond prachtige beelden zien de gouden driehoek van Europa.

Al eerder vertoonde dhr. v.d. Burg voor de Passage "Die Schöpfung". Wat hebben we daar toen van genoten.

We

vertrouwen erop dat hij ons ook deze keer weer een prachtig programma zal aanbieden.

Wij kijken uit naar een interessante en boeiende avond. Belangstellenden zijn ook op deze avond van harte welkom.

*Het bestuur van de Passage*

## **Ontmoetingsavond vluchtelingen**

Op 13 januari is er een gezellige ontmoetingsavond georganiseerd tussen inwoners van Maassluis en de vluchtelingen die in onze stad zijn komen wonen. Deze avond heeft als thema ontmoeten en verbinden.

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in de Immanuëlkerk.

Onder het genot van een kop koffie of thee en muziek onder andere door de muziekgroep InHarmonie kunt u met elkaar (opnieuw) kennismaken. Dit initiatief van vluchtelingen wordt mede mogelijk gemaakt door Protestantse gemeente Maassluis, Vluchtelingenwerk Maassluis en Voedselbank Maassluis.

Het wordt ontzettend gewaardeerd als u komt. Graag tot dan.

*Joke Cats*

Gezang 919 tekst Ad den Besten (hoort bij de meditatie)

*Couplet 1*

Gij die alle sterren houdt  
in uw hand gevangen,  
Here God, hoe duizendvoud  
wekt Gij ons verlangen!  
Ach, ons hart is verward,  
leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten

*Couplet 2*

Want de lichten die wij zelf  
aan de hemel stelden,  
glinsterend in het zwart gewelf,  
sterren, ongetelde,  
al hun glans / dooft nochtans,  
dan is heel ons leven  
door de nacht omgeven.

*Couplet 3*

God, is dan wat U verliet  
uit uw hand gevallen?  
Mist Gij onze wereld niet  
bij uw duizendtallen?  
Blijf niet ver, doe één ster  
in de nacht ons gloren  
of wij zijn verloren!

*Couplet 4*

Christus, stille vaste ster,  
O Gij licht der lichten,  
waarnaar wij van her en der  
onze schreden richten,  
geef ons moed; 't is ons goed  
U te zien, getrouwe,  
Uw hoog rijk te aanschouwen.

## **Jeugdwijzer**

### **Terugblik kinderkerstfeest 2017**

Op vrijdagmiddag 22 december konden opletende wandelaars in de binnenstad van Maassluis ongeveer 140 (!) kinderen in groepjes zien rondlopen, met vraagtekens in hun ogen. Wat was er aan de hand? Wel, het jaarlijkse kinderkerstfeest werd gevierd, deze keer in de vorm van een speurtocht. De speurtocht begon in de Immanuëlkerk en eindigde in de Groote Kerk. Onderweg moesten verschillende makkelijke maar ook moeilijke vragen beantwoord worden, zoals:

- Noem tien woorden met “kerst” er in.
- Wat was het beroep van Jozef?
- Hoeveel wijzen waren er?
- Waar is Jezus geboren?

enzovoort, enzovoort.

Uiteindelijk is het iedereen gelukt de Groote Kerk te vinden (en dat zonder een ster die de weg wees...).

Na hier enkele Kerstliederen gezongen en een paar vragen van de speurtocht besproken te hebben, mochten alle kinderen een boekje uitzoeken en kon iedereen weer naar huis.

Als commissie van voorbereiding hebben we veel plezier beleefd aan de organisatie. We kunnen terugblikken op een geslaagd kinderkerstfeest, mede dankzij de vele vrijwilligers voor en achter de schermen, zoals de vele begeleiders, de gemeenteleden die bereid waren een of meer groepjes thuis te ontvangen voor wat drinken, de samenspeelgroep, de zangeressen en alle anderen die hun bijdrage hebben geleverd. Heel veel dank aan iedereen voor jullie geweldige en enthousiaste inzet! We kunnen nu al haast niet wachten tot het weer tijd is voor het volgende kinderkerstfeest...

*Tamara Zonnenberg, Marlies Bergwerff, Laura Raamsdonk, Corry Spelt, Wendy Braber, Jet van Santen de Hoog, Marja Sonneveld, Melanie van der Hoek en ds. Chris Schreuder*

#### **Catechese 17 +**

Om te beginnen allemaal de beste wensen voor 2018.

De eerste catechisatie voor jongeren vanaf 17 jaar na de Kerstvakantie is op woensdag 17 januari om 20.00 uur. We zijn welkom bij Herma van Toor, Santplaet 12. Let op: we beginnen vanaf nu dus iets later en komen voortaan in principe niet meer op de dinsdagavond maar op de woensdagavond bij elkaar.

De volgende data worden in overleg afgesproken. Op 17 januari gaan we opnieuw als het ware in gesprek met gelovigen van vroeger. De vorige keer hebben we uit de bijbel iets gelezen over Abraham en over Mozes. Met laatstgenoemde gaan we nog even verder. Mocht je eerder nog niet gekund hebben maar alsnog willen meedoen, dan hoor ik graag van je. Je bent van harte welkom. Tot ziens op 17 januari.

*Ds. Chris Schreuder, 010 – 8806177, [jmpschreuder@hotmail.com](mailto:jmpschreuder@hotmail.com)*