

## **ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk**

Predikant; ds.J.F.Tanghé, 0107619068 [j.tanghe@telfort.nl](mailto:j.tanghe@telfort.nl).

Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of [henk.vanderheijden@gmail.com](mailto:henk.vanderheijden@gmail.com) vóór zat.middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan [redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl](mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl). CD's kerkdiensten bij A.P.Post, 5925460 [apost@kabelfoon.nl](mailto:apost@kabelfoon.nl)

### **Zondag 7 januari**

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

### **Bij de diensten**

Zondagmorgen 7 januari is de eerste dienst in het nieuwe jaar 2018 en als uw wijkpredikant hoop ik dan zelf voor te kunnen gaan. Na afloop drinken we koffie of thee in de kerk en vormen we een lang lint door de kerk om elkaar heil en zegen voor 2018 toe te wensen. Voor de avonddienst staat ds.J.M. van Wijk uit Sliedrecht op het rooster. Bidt u in uw voorbede om de verlichting met Gods Geest voor de voorgangers?

### **Zieken**

We leven mee met Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen, die wacht op een oproep voor opnieuw een gecompliceerde buikoperatie en met Jaap Koen, Willem Pijperlaan 3, 3144 BM, die op 15 januari een heupoperatie moet ondergaan. Gedenken wij onze zieken in onze gebeden?

### **Agenda**

10 januari 10.00 uur: woensdagmorgenbijbelkring in De Schans

11 januari 18.00 uur: bijbelkring in De Schans

### **Woensdagmorgenbijbelkring**

Op woensdagmorgen 10 januari bent u weer welkom in de Schans. We behandelen dan Esther 9, het laatste hoofdstuk. Bent u er allemaal? Hebt u belangstelling, kom gerust!

### **Bijbelkring**

Op donderdagavond 11 januari lezen we verder in Marcus 3 vanaf vers 7. Vooraf eten we met elkaar en ik meen me te herinneren dat Mattie Boudesteijn voor het eten zou zorgen. Willen jullie per e-mail bijtijds bij mij aangeven of je deel neemt aan de maaltijd? Inloop is vanaf 18.00 uur en we sluiten af om 21.00 uur. Ik heb er zin in! Overigens zijn nieuwe gezichten altijd welkom!

### **Uit de pastorie**

Allereerst wil ik u en jullie allen van harte Gods zegen wensen voor het nieuwe jaar. Ook dank ik mede namens Lenie hartelijk voor alle goede wensen en kaarten en e-mails, die ons hebben bereikt. Fijn, dat we ook op deze manier de band die er met de jaren tussen u en ons is gegroeid, mochten ervaren. En nu zijn de feestdagen al weer voorbij en heeft het leven zijn normale ritme hernomen en zijn we vandaag voor het eerst in 2018 als gemeente samen. Dat het normale ritme er weer is, vind ik eerlijk gezegd niet erg. Feestdagen zijn mooi, maar als alles weer gewoon is ook! 2018 is bij leven en welzijn het laatste volledige jaar, dat ik als wijkpredikant een gemeente dien. Een gedachte, waar ik wel aan moet wennen! Op 2 januari werd ik om kwart over zeven 's morgens al uit mijn bed gebeld voor een preekbeurt in 2019! Want 2 januari is het jachtseizoen geopend zeg ik wel eens gekscherend, want dan gaan alle preekvoorzieners bellen om hun preekrooster voor het nieuwe jaar vol te krijgen. Overigens een hele klus, onderschat dat niet! Aan de andere kant hopen we nog anderhalf jaar in Maassluis te zijn en dat is nog een hele periode, al gaat de tijd snel. Toch stel ik voor, dat we het er dit jaar verder niet meer over hebben, al heb ik gemerkt dat het wel bij u leeft! Er zijn belangrijker zaken! Ik streef er naar volgende week een paar activiteiten op te pakken, want het gaat gelukkig beter en ik heb minder pijn nu ik deze week twee keer bij de fysiotherapeut terecht kon. Bezoekwerk zit er nog niet in en vergaderingen woon ik niet bij, maar de woensdagmorgenbijbelkring op 10 januari en de bijbelkring donderdagavond 11 januari wil ik weer oppakken. Dinsdag 9 januari hoop ik mijn 64e verjaardag te vieren. Anders dan in vorige jaren vieren we dit keer mijn verjaardag alleen met de kring van ons gezin en niet met de kerkenraad, mede omdat de gezondheidssituatie van mijn moeder in Hilversum, die 29 december jl. 91 jaar werd, op dit moment zorgwekkend is – ze heeft longontsteking - en we regelmatig naar haar toe gaan, zolang ze nog bij ons is. Een hartelijke groet uit het Kastanjedal, *J.F.Tanghé*

### **Bloemen**

Zondag 31 december gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar mevrouw Assenberg, Elzendal 86 en mevrouw Linschoten, De Vloot 74. Dit in tegenstelling tot wat in de ochtenddienst werd vermeld.

### **Giften**

Nel van Baalen ontving € 20 van Mw. NN. voor de wijkkas Mevr. Verdijk ontving € 10 van Mevr. v. S. voor de bloemendienst. Kerkrentmeester H. van der Heijden ontving van de fam. V. € 100 voor de wijkkas en € 20 voor de bloemendienst. Alle gevers hartelijk dank

### **Diaconiecollecte**

De rondgangcollecte is vandaag voor een project van P1027: medische zorg op Java. Daar kent men het gezegde: Arme mensen mogen niet ziek worden. Dat geldt helemaal voor mensen die in afgelegen dorpen in de bergen wonen. Behalve dat medische zorg duur is, woont men ook te ver weg om snel hulp te krijgen in kritieke omstandigheden. Om aan deze situatie iets te doen heeft Stichting Sion in april 2011 twee medische posten geopend in afgelegen gebieden rond de

Merbabu en Merapi bergen. Ook heeft men in 2012 een bus aangeschaft en omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Sion werkt met professionele artsen en verpleegkundigen die vrijwillig of voor een klein salaris graag meewerken aan dit programma. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen, er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden, etc. Graag wil Sion dit werk verder uitbreiden. Hiervoor is veel geld nodig.

*De wijkdiakenen*

### **Actie Kerkbalans 2018**

Op dit moment is nog niet ons gehele programma bekend voor het landelijke inluidmoment op 20 januari 2018. Er zullen in ieder geval diverse kerkkoren optreden. De Grote Kerk zal tussen 12.00 en 16.00 u. ook open zijn voor bezichtiging. De lopers voor de actie kunnen die middag ook hun enveloppen afhalen. Noteert u de datum in uw agenda?

### **Renovatie sanitair**

Inmiddels is de definitieve opdracht verstrekt. De werkzaamheden beginnen op 19 februari en zullen duren tot half april. Dat betekent dat een groot deel van die periode alleen het toilet in de nabijheid van de keuken beschikbaar is. De zondagse bloemen moeten in de keuken in een vaas worden gezet, de toegang voor mindervaliden komt bij de keuken, de telcommissie gaat verhuizen naar de Immanuelkerk etc. U wordt over de voortgang via de Zondagsbrief en/of de Kerkwijzer op de hoogte gehouden.

### **Werkzaamheden toren**

In de toren wordt het stucwerk vervangen. Door vocht- en zoutinwerking bladderde dit af. Door een ander product te gebruiken hopen we dit in de toekomst te voorkomen. De werkzaamheden moesten in december 2017 beginnen omdat de gemeente Maassluis alleen dan de volledige kosten voor hun rekening konden nemen. Medio januari 2018 zou het werk klaar moeten zijn.

### **Giften bezoekers Grote Kerk**

De kist bij de hoofdingang van de Grote Kerk is geleegd en bevatte € 482,65. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

*Piet Vroon, secretaris.*

### **OPA – de Schans.**

Op **woensdagavond 10 januari a.s.** vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor gebouw De Schans. Enthousiaste vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken door de gehele wijk Steendijkpolder om zo veel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en karton om uiterlijk 18.15u. buiten zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren

**Collecten 31 december:** Diaconie, alg. mid € 334,75      Kerk € 301,77      Kerk, uitgang € 295,72

### **Diensten zondag 14 januari**

10.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft      19.00 uur: proponent J.A. Hoogesteger, Ouderkerk a/d IJssel

**Kinderoppas 14 januari:** Emma Groenendijk

**In Memoriam: Suzanna Anthonia (Suus) de Groot – van der Kaaden** (geboren 24 oktober 1933, overleden 21 december 2017)

Toen wij op donderdag 28 december in het Rouwcentrum De Winter & Rijkeboer bijeen waren voor de afscheidsdienst voor Suus de Groot – van der Kaaden was het, op de datum af, exact tien jaar geleden dat haar man, Arnoldus de Groot, begraven werd.

Suus was de oudste van zeven kinderen in een Maaslands gezin. In die tijd gebeurde het vaak dat de oudere kinderen werden ingeschakeld voor de zorg voor de jongere. Zo verging het ook Suus. Zij deed dat met veel liefde. Wel heeft ze het altijd jammer gevonden dat zij niet kon doorleren na de lagere school.

In januari 1958 trouwde zij met Arnold de Groot. Zij hadden een goed huwelijk en werden verblijd met drie zonen. Zij blikken met liefde en dankbaarheid op hun ouderlijk huis en op hun moeder terug. Lief was zij en zorgzaam, ook – later – voor de kleinkinderen.

Suus was een creatieve vrouw die vaak en graag knutselde en handwerkte. Zij was ook een diep gelovige vrouw. Met grote nuchterheid en in groot vertrouwen op God droeg zij het verlies van haar man.

De laatste fase van haar leven was moeilijk, voor haar maar ook voor wie haar lief waren, doordat zij in toenemende mate vergeetachtig werd. Het is een troost te weten dat zij, ook toen, niet uit Gods hand gevallen is. God omgeeft ons immers van voor de wieg tot voorbij het graf met zijn liefde en trouw. In dat geloof hebben wij, gesterkt door woorden uit Psalm 139, haar lichaam aan de aarde toevertrouwd.

De goede God zij allen nabij die van haar gehouden hebben en haar zullen missen.

De gedachtenis van Suzanna Anthonia de Groot – van der Kaaden zij tot zegen.

*Ds. Chris Schreuder*