

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 2 februari 2018 25^e jaargang nr. 3

Meditatie (Voor)vastentijd

Als protestanten zijn we inmiddels gewend aan de aanduiding “Veertigdagentijd” voor de periode voorafgaand aan Pasen. Veertig dagen vast Jezus in de woestijn: verwijzing naar de tocht van veertig jaren (naar bijbels besef een mensenleven) door de woestijn die de Israëlieten moesten afleggen om in het land van belofte te komen. Wij proberen Jezus op die weg te volgen. “Vastentijd” is dan ook een zinvol alternatief voor de aanduiding “Veertigdagentijd”.

Vasten kun je op verschillende manieren doen, maar de kern is, dat je jezelf iets ontzegt om je des te beter op andere zaken te kunnen concentreren; wat je daarmee uitspaart besteed je aan een goed doel.

Maar nu kent de kerk van ouds her ook nog de zogenoemde “Voorvastentijd”. Dit zijn de laatste drie weken van de Epifaniëntijd die beginnen met de zondagen “Septuagesima” (= de zeventigste), “Sexagesima” (= de zestigste) en “Quinquagesima” (= de vijftigste). Behoudens de Lutherse traditie zijn deze zondagsnamen in onbruik geraakt. Die getallen moeten niet letterlijk opgevat worden - dan kloppen ze niet – maar veeleer symbolisch voor een langzaam maar zeker veranderende blikrichting.

De eerste zondagen van de Epifaniëntijd staan vooral in het teken van de terugblik op het Kerstfeest, de komst van de Heer in ons midden. In het bijzonder geldt dat voor de eerste drie zondagen waarop van ouds her over de wijzen uit het oosten, de doop van Jezus in de Jordaan en de bruiloft in Kana wordt gelezen. Stuk voor stuk zijn dat verhalen die gaan over de verschijning van de Heer in zijn majesteit en glorie. Maar ook voor de latere zondagen in de Epifaniëntijd geldt dat. Vaak zijn het genezingsverhalen; ook daarin openbaart de Heer zijn heerlijkheid, zij het wel dat dit vaak ook met een zekere terughoudendheid gepaard gaat.

Maar naarmate de Veertigdagentijd of de Vastentijd dichterbij komt verandert de blikrichting. Langzaam maar zeker worden ook de eerste contouren zichtbaar van het lijden dat de Heer te wachten staat. Blijkbaar heeft de kerk beseft dat je je ook daarop – op die Veertigdagentijd - dient voor te bereiden. Zoals het niet zomaar Pasen wordt maar daarvoor een weg van veertig dagen moet worden afgelegd, zo ben je ook aan die voorbereiding niet zomaar vanzelf toe maar moet je je ook daarop instellen. Dat kan waarachtig geen kwaad in een tijd waarin zo ongeveer alles (ook liturgie) “prettig” en “leuk” lijkt te moeten zijn. Zijn wij bereid ons erop voor te bereiden en in te stellen dat de weg naar Pasen via het kruis loopt, de weg naar het land van belofte door de woestijn heen, de weg naar de glorie door de diepte heen?

Ik wens u en mezelf voor nu een goede, zinvolle Voorvastentijd toe en voor straks een goede, zinvolle Vastentijd of Veertigdagentijd!

Ds. Chris Schreuder

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 2 februari	Spreuken 20:10-21
Zaterdag 3 februari	Spreuken 20:22-30
Zondag 4 februari	Psalm 142
Maandag 5 februari	Jesaja 55:1-13
Dinsdag 6 februari	Jesaja 56:1-8
Woensdag 7 februari	Spreuken 21:1-12
Donderdag 8 februari	Spreuken 21:13-21
Vrijdag 9 februari	Spreuken 21:22-31
Zaterdag 10 februari	Joël 1:1-14
Zondag 11 februari	Joël 1:15-20
Maandag 12 februari	Joël 2:1-11
Dinsdag 13 februari	Joël 2:12-17
Woensdag 14 februari	Psalm 57
Donderdag 15 februari	Jesaja 56:9-57:6

Kerkradio

Programma woensdag 7 en 14 februari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. De Heer is mijn licht
4. Gebed
5. Meditatie n.a.v. 1 Corinthiërs 12:13
Thema: 'Wat is de Kerk?'
6. Heer van Uw Kerk
7. Heilig is de Heer
8. Laudate Dominum (W.A. Mozart)
9. Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 16 februari.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Actie solidariteitskas

Er druppelden in januari nog acht giften na met een totaal van € 130. Daarmee komt het eindbedrag op € 12.462,50. Alle gevers en geefsters nogmaals hartelijk dank.

Werkzaamheden in de Grootte Kerk

Het stucwerk in de toren is bijna klaar. De werkzaamheden voor het nieuwe sanitair beginnen op 19 februari en lopen door tot medio april. Binnenkort zullen bij de keukeningang een tiental fietsbeugels worden geplaatst, waarmee het fietsendiefstalrisico hopelijk beperkt wordt.

Noodkreet

Hoewel de termijn van onze beide penningmeesters er al ruimschoots op zit, willen zij tot nu toe de lopende zaken afwikkelen. Daar zijn wij als CvK blij mee, maar het klopt natuurlijk niet. Het moet toch mogelijk zijn opvolgers te vinden(m/v)? Nogmaals een dringend beroep op u allen: wacht alstublieft niet tot u wordt gevraagd maar meld u aan bij één van de kerkrentmeesters of per mail. Dat geldt ook voor de komende vacature bij het kerkelijk bureau!

Piet Vroon, secretaris CvK, cvk@pknmaassluis.nl

Kerkradio

Als u bijvoorbeeld door ziekte niet in staat bent de kerkdiensten te bezoeken, bestaat de mogelijkheid tijdelijk een ontvanger voor Kerkradio bij u te plaatsen. Wilt u permanent een ontvanger dan kan dat ook. De kosten zijn dan € 50 per jaar.

De bediening is eenvoudig, een kwestie van aan en uit zetten. Als u twijfelt kerkradio te nemen kan ik ook een ontvanger voor proef bij u plaatsen. U kunt het dan enkele weken proberen, het kost dan niets en u zit nergens aan vast.

Voor nadere info: tel 010-5916668 of jc.kramer@caiway.nl.

Kerkomroep-app

Afgelopen week is een nieuwe versie van de Kerkomroep-app uitgebracht. Deze update is geschikt voor apparatuur vanaf IOS 8.0 of Android 4.1. De nieuwe versie, wordt automatisch als update op uw tablet of smartphone aangegeven.

De volgende wijzigingen treft u aan:

- Aangepast uiterlijk
- Knop voor opslaan archieven toegevoegd
- Uitbreiding zoeken en weergave "Kerken in de buurt".

De vernieuwde app is qua uiterlijk nu meer gelijk aan de website Kerkomroep.nl gemaakt.

De achtergrond is gewijzigd en de kleuren van de knoppen zijn aangepast. U treft echter dezelfde en in sommige gevallen meer functionaliteit aan.

Opslaan archieven mogelijk

Het is nu mogelijk om een dienst op te slaan. Het opslaan kunt u kiezen bij het archief dat u wilt bewaren. Wanneer u de kerkpagina met het overzicht van de archieven heeft gekozen, tikt u op de balk van het archief dat u wilt opslaan. De balk wordt nu aangevuld met meer informatie en de knop "Download" verschijnt onder "Luisteren".

Wanneer u op “Download” klikt, wordt het archief opgeslagen onder de knop “Downloads” in het hoofdmenu op de startpagina. Met deze opslagfunctie kunt u de voor ú belangrijke archieven bewaren.

Daarnaast is deze functie bijzonder praktisch wanneer u wilt luisteren op een locatie waar u geen wifi ter beschikking heeft. Om een hoog dataverbruik te voorkomen, kunt u het archief downloaden op een locatie waar wifi beschikbaar is. Later kunt u het archief dan afspelen vanaf uw telefoon of tablet en dat is op dat moment zonder dataverbruik.

Óf en hoevéél archieven u kunt opslaan, is overigens geheel afhankelijk van de hoeveelheid vrije opslagruimte op uw apparaat! U kunt een opgeslagen archief weer verwijderen door de balk met het archief aan te raken en naar links te bewegen (swipen).

Hierdoor verschijnt een rode verwijderknop.

Let op: wanneer u “Verwijder” kiest, wordt het archief ook direct verwijderd. De opgeslagen archieven worden opgeslagen in de Kerkmroep-app. Wanneer u de app verwijdert, zullen dus ook de archieven verwijderd worden.

Uitbreiding weergave na zoeken ‘Kerken in de buurt’

Het was al mogelijk om te zoeken op kerken in de omgeving. De zoekfunctie en de sortering is nu verbeterd, de dichtstbijzijnde kerk staat nu bovenaan genoteerd. Ook de afstand wordt erbij vermeld.

Ko Kramer

Gedicht ter gelegenheid van de start van de actie Kerkbalans

Geef voor je kerk

Als je om de kerk geeft,
dan geef je voor je kerk,
zodat zij blijft bestaan
en door kan met haar werk.

Als je om de kerk geeft,
dan draag je graag iets bij,
zoals de eerste christenen,
eensgezind en blij.

Zij vormden in Jezus naam
de kerk met hart en ziel
en deelden met elkaar,
wat er te delen viel.

In later eeuwen stonden
christenen zij aan zij
en droeg elk voor de kerk
jaarlijks zijn steentje bij.

Ook nu, in deze tijd,
maken wij ons nog sterk
voor het geloof in God
en 't bouwen aan Zijn kerk.

Een kerk, die in de wereld
in 't spoor van Jezus leeft,
een kerk vol hoop en liefde,
waarvoor je graag iets geeft.

Jaap van Oostrum

Coll .v. Diakenen

Op zondag 4 februari is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en in de Koningshof (als Heilig Avondmaalscollecte) bestemd voor het Landbouwproject in Zimbabwe. De derde collecte is in beide kerken bestemd voor het Werelddiaconaat Medische Zorg op Java. In de Grote Kerk is de eerste collecte bestemd voor Noodhulp Vluchtelingen in Libanon. Op zondag 11 februari is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor Missionair Werk Binnenland in Nieuw Vennep. De derde collecte in de Immanuëlkerk (als Heilig Avondmaalscollecte) en de Koningshof is dan bestemd voor het Landbouwproject Zimbabwe.

Landbouwproject Zimbabwe

Stelt u zich eens voor dat uw spaargeld opeens de helft minder waard is, omdat alles in een paar weken tijd twee keer zo duur geworden is. Levensmiddelen, benzine, medicijnen en kleding. In Zimbabwe maakt men dat deze dagen mee. En niet voor het eerst. Hoewel de regering volhoudt dat er 0% inflatie is, is de straatwaarde van simpele levensmiddelen als brood en fruit de afgelopen weken heel hard omhoog gegaan. Alleen wie de beschikking heeft over harde valuta, euro's of dollars, kan nog onbekommerd zorgen voor zijn geliefden en zichzelf. We verzamelen in Maassluis nu al enkele jaren geld voor Zimbabwe. Telkens maken we plannen voor de middellange termijn, zodat er iets kan worden opgebouwd. En telkens worden we weer achterhaald door de economische en politieke rampspoed, waardoor het land getroffen wordt. Het geld dat we inzamelen komt dan ook steevast terecht waar het op dit moment het hardste nodig is: voedselvoorziening, schoolgeld voor de kinderen, de zorg voor de meisjes in het kindertehuis, waarvan enkelen besmet zijn met HIV-aids. Het is een druppel op de gloeiende plaat, denk ik weleens. Maar als je iemand kunt helpen, dan moet je het niet nalaten. Dat is, heel eenvoudig, wat we doen met dit project. We helpen mensen te overleven in een zeer zware tijd.

Project 10 27 Medische zorg voor Java

Op Java kent men het gezegde: Arme mensen mogen niet ziek worden. Dat geldt helemaal voor mensen die in afgelegen dorpen in de bergen wonen. Behalve dat medische zorg duur is, woont men ook te ver weg om snel hulp te krijgen in kritieke omstandigheden. Om aan deze situatie iets te doen heeft Stichting Sion in april 2011 twee medische posten geopend in afgelegen gebieden rond de Merbabu en Merapi bergen. Ook heeft men in 2012 een bus aangeschaft en omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Sion werkt met professionele artsen en verpleegkundigen die vrijwillig of voor een klein salaris graag meewerken aan dit programma. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen, er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden, etc. Graag wil Sion dit werk verder uitbreiden. Hiervoor is veel geld nodig.

Missionair Werk in Nieuw-Vennep

CrossPoint is de kerk in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de 'gewone' dagelijkse contacten met burens, collega's, sportmaatjes of overblijf moeders zijn belangrijk. Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn. Crosspoint daagt mensen uit de wijk uit om volgelinge van Jezus te worden, om met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd zoals gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. De contacten met statushouders in de wijk is aanleiding geworden om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders. Steun met uw collecte deze en andere pioniersplekken. Zodat op nog meer plekken een levende gemeenschap van gelovigen een plek kan vinden.

Vluchtelingen in Libanon (Project 10 27)

Veel kinderen in Libanon groeien op in grote armoede. Denk bijvoorbeeld aan de vele vluchtelingen uit Syrië of vrouwen uit Azië en Afrika die in Libanon als hulp in de huishouding werken en daar vaak uitgebuit worden. Een kleine groep christelijke vrouwen trok zich het lot van deze kinderen aan en is een paar jaar terug gestart met peuteropvang via het Philemon Project. Inmiddels komen hier zo'n 60-70 kinderen naar toe in de leeftijd van 1-4 jaar. Een dag bestaat uit een gevarieerd programma van creatieve spelletjes (binnen en buiten), zingen, verhalen, knutselen, beginnend lezen en rekenen en het aanleren van sociale vaardigheden. Bijbelverhalen, zingen en gebed zijn natuurlijke onderdelen van de dag. Engels is de voertaal, zodat deze kwetsbare kinderen later meer kans hebben om op een betere school terecht te komen. En natuurlijk krijgen de kinderen ook iedere dag een gezonde maaltijd. Er is ook aandacht voor de ouders. De ouders wordt geleerd dat tijd besteden aan hun kinderen belangrijk is. Veel ouders uit arme migranten/vluchtelingengezinnen hebben die vaardigheden niet en hebben er eigenlijk ook geen tijd voor aan het eind van een lange werkdag. Het Philemon Project probeert hierin een positieve bijdrage te leveren door om de maand een 'family-workshop' te organiseren voor de ouders waarin basale opvoedingstips langs komen, zoals spelletjes doen thuis, minder TV kijken en meer boeken lezen, het belang van gezonde voeding, en het omgaan met emoties zoals boosheid.

Algemene berichten

11 februari Taizé aan de Waterweg

Op 11 februari vindt alweer de laatste Taizéviering van dit seizoen plaats in de Petrus en Pauluskerk. We mogen terugkijken op vieringen, waarvan degenen die de vieringen bijwonen vaak aangeven dat ze deze als heel inspirerend ervaren. Een ieder houdt de vrijheid om zelf invulling te mogen geven aan de Bijbelteksten en liederen die ten gehore worden gebracht. Het moment van stilte in het hart van de viering en het meditatieve karakter van de liederen geven daar de ruimte voor.

We herhalen de uitnodiging aan een ieder die mee wil zingen in het koor ter ondersteuning van de zang. Als je zin hebt om een keer mee te zingen, dan ben je van harte uitgenodigd om dit koor te komen versterken. Om kwart over 4 beginnen we met het oefenen van de liederen die we in deze viering zingen.

Deze viering wordt gehouden op zondag 11 februari in de Petrus en Pauluskerk.

Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.30 uur. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken. Er is ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.

Jij, u bent van harte uitgenodigd deze viering met ons mee te maken.

De voorbereidingsgroep Taizévieringen

6 februari SODA maaltijd

Dinsdag 6 februari is er een Samen Op De Aarde maaltijd die gehouden wordt in de Immanuëlkerk. Wij nodigen iedereen van harte uit voor een gezellige ontmoeting en een fijn gesprek en natuurlijk lekker eten. De zaal gaat open om vijf over vijf en de maaltijd begint om half zes.

14 februari Contactmiddag PCOB

Op woensdag 14 februari is er een contactmiddag van de PCOB. Deze keer is predikant / beeldend kunstenaar Anne-Marie van der Wilt uit Capelle aan de IJssel onze speciale gast. Zij houdt een powerpoint-presentatie over het onderwerp: 'Geloof verbeeld in kleur'.

In een kleurrijk en ontdekkend lees- en kijkboek combineert kunstenaar en theoloog Anne-Marie van der Wilt prachtige en veelzeggende kunstwerken met meditatieve woorden.

Met glas, zijde,

hout en verf maakt Anne-Marie van der Wilt kunstwerken vanuit het Licht dat haar inspireert. Daar zit ook de pastorale kracht van haar werk. Ze helpt mensen om in kleur zin te geven aan het leven, om kleur te geven aan het verlangen, zonder het donker en de wanhoop te verbloemen. Gebrokenheid poetst ze niet weg. Dat maakt haar werk zo diep menselijk en geaard. Zij probeert in haar werk via beeldtaal een brug te slaan tussen de verhalen van geloof en Bijbel naar het leven van alle dag.

Het is voor u weer een mooie gelegenheid om er even tussen uit te zijn en deze bijzondere en interessante contactmiddag van de PCOB afd. Maassluis bij te wonen.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed in het Witte Kerkje. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom (ook niet leden)

Namens het bestuur, *Ed Westerhof*

15 februari Passage

Het bestuur van de Passage nodigt u weer hartelijk uit voor onze ledenavond op donderdag 15 februari in het Witte Kerkje. Deze avond beginnen we meteen gezamenlijke en heerlijke stampottenmaaltijd. U wordt verzocht om 17.45 uur aanwezig te zijn, zodat wij om 18.00 uur aan tafel kunnen.

N.B. U kunt zich hier nog voor opgeven tot uiterlijk 12 februari bij: Co Westerhof, Twijnerij 23, tel.nr: 010 -5910094. Uw eigen bijdrage bedraagt 10 euro.

Mocht u niet deelnemen aan de maaltijd, dan kunt u om 19.30 uur genieten van een muzikaal optreden van de accordeongroep 'De Old Timers' uit Strijen. Zij zullen ons muzikaal vermaken met 'Oud Hollandse' meezingliedjes.

Om ongeveer 21.30 uur wordt deze avond afgesloten.

Het bestuur van de Passage

Gratis bundel columns IZB

De missionaire organisatie IZB in Amersfoort heeft een nieuwe website in gebruik genomen voor alle vier de werktakken: Areopagus (centrum voor contextuele en missionaire verkondiging), Dabar (missionair werk op campings), IZB-Focus (gemeentebrede missionaire toerusting) en IZB-Impact (missionair pionierswerk). Iedereen die zich via de website inschrijft voor de tweemaandelijks gratis digitale nieuwsbrief met actualiteiten van de missionaire organisatie, krijgt gratis de inspirerende brochure 'Vensters' toegestuurd met columns die een inkijkje geven in verschillende takken van missionair werk. Van harte aanbevolen. Ga naar www.izb.nl, meld u aan, ontvang de bundel columns en blijf zo op de hoogte van het missionaire werk.

Jeugdwijzer

Catechese 17 +

De eerste catechisatie voor jongeren vanaf 17 jaar in 2018 hebben we inmiddels achter de rug, op woensdag 17 januari. De volgende data zijn woensdag 7 februari, woensdag 14 februari en woensdag 21 februari, steeds om 20.00 uur, bij Herma van Toor, Santplaet 12.

Op 17 januari hebben we het gehad over Mozes. Daar gaan we ook op 7 februari nog even mee aan de slag. We bespreken de Tien Woorden of Tien Geboden en denken na over de betekenis daarvan voor ons vandaag.

Mocht je eerder nog niet gekund hebben maar alsnog willen meedoen, dan hoor ik graag van je! Je bent van harte welkom. Tot ziens.

Ds. Chris Schreuder

010 – 8806177, jmpschreuder@hotmail.com

Kindercatechese

De eerste twee middagen kindercatechese zitten er op. We zijn met de kinderen van groep 4 en 5 bezig geweest met alles wat er in de kerk te zien is, zoals de Paaskaars, de dooprol, de preekstoel, het orgel, het Avondmaalsstel enzovoort. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over het doel en de betekenis van al deze voorwerpen. Vooral de "speurtocht" door de kerk, op zoek naar deze attributen, blijkt voor de kinderen altijd een leuk avontuur.

Met de kinderen van groep 6 en 7 gaan we het hebben over de kleuren in de kerk, over symbolische getallen en over het kerkelijk jaar. We zien uit naar nog twee gezellige en leerzame bijeenkomsten.

We hopen dat jij ook komt. Als het goed is heb je, als je in één van de genoemde groepen zit, een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht dat echter niet het geval zijn en wil je toch meedoen: je bent van harte welkom!

We hopen ook dat u, als ouders, dit belangrijk vindt, en uw kind (weer) wilt laten meedoen.

De kindercatechese is een gezamenlijke activiteit van de wijkgemeenten Koningshof en Iona.

Het gaat om twee keer een uurtje op een woensdagmiddag. Het gaat om de volgende data:

7 februari, 14.00 – 15.00 uur, in de Immanuëlkerk.

14 februari, 14.00 – 15.00 uur, in de Immanuëlkerk.

Hopelijk tot ziens.

Jacqueline Wijnhorst, tel. 5919011, e-mail: bart.jacq@caiway.nl

en ds. Chris Schreuder, tel. 010-8806177, e-mail: jmpschreuder@hotmail.com