

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 16 februari 2018 25^e jaargang nr. 4

Meditatie

WIL DE ECHTE JEZUS OPSTAAN?

Vriend en vijand zijn het over één ding eens: er heeft zo'n tweeduizend jaar geleden een mens in Galilea rondgelopen die Jezus heette en die een gewelddadige dood is gestorven. Veel meer harde feiten zijn er niet. Maar de Bijbel staat toch vol met verhalen over Jezus? Zeker, maar die zijn niet controleerbaar. Je moet de evangelisten op hun woord geloven. Maar zelfs als je dat doet dan ben je er nog niet. Want de bonte verzameling van literatuur in het Nieuwe Testament levert een woud aan beelden van Jezus op. En die hebben hun weg gevonden in het christendom dat ontstond na zijn aardse leven. Het begon met een handjevol volgelingen. En groeide uit tot een wereldgodsdienst met meer dan twee miljard aanhangers. Het leeuwendeel daarvan is rooms-katholiek. Op wereldschaal is de Protestantse Kerk in Nederland een hele kleine speler, maar hier met twee miljoen leden (op papier) nog altijd groot.

Als het gaat om hoe protestanten tegen Jezus aankijken, dan zien we ook binnen onze kerk grote verschillen. Landelijk, maar ook hier in Maassluis, tussen de verschillende wijkgemeenten en daarbinnen. En dan kan ook nog eens je eigen beeld van Jezus door de tijd heen veranderen.

Wat moeten we met deze kennis? Je moet niks, maar de uitdaging is om met elkaar in gesprek te blijven. En dat is niet eenvoudig. Want misschien zijn we in onze kerk wel niet zo goed in het naast elkaar kunnen laten staan van verschillende visies. We hebben toch de neiging 'dat we er uit moeten komen' en dat er een eenduidige belijdenis moet zijn. In mijn beleving leert onze kerkelijke geschiedenis dat die neiging nogal wat brokken heeft gemaakt en voor breuken heeft gezorgd. Dat is spijtig en ik prijs ons gelukkig dat we nu in een tijd leven waar we proberen het omgekeerde te doen. Dus weer meer naar elkaar luisteren en samen komen en samenvoegen. Dat lukt alleen als we dat gesprek over Jezus en wat hij voor ons betekent blijven voeren. Niet met het idee om 'eruit te komen', maar om ons geloof te verdiepen.

Zondag 18 februari is er een avonddienst van drie wijkgemeenten samen. Daarin gaat het over de vraag wie Jezus is. Nu is een kerkdienst geen gesprek, maar wat mij betreft is het wel een aanzet tot verdere ontmoeting en delen van onze beelden van Jezus.

Gerrit van Dijk

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 16 februari	Jesaja 57:7-13
Zaterdag 17 februari	Jesaja 57:14-21
Zondag 18 februari	Jesaja 58:1-5
Maandag 19 februari	Jesaja 58:6-14
Dinsdag 20 februari	Jona 1:1-16
Woensdag 21 februari	Jona 2:1-11
Donderdag 22 februari	Jona 3:1-10
Vrijdag 23 februari	Jona 4:1-11
Zaterdag 24 februari	2 Petrus 1:1-11
Zondag 25 februari	2 Petrus 1:12-21
Maandag 26 februari	2 Petrus 2:1-10a
Dinsdag 27 februari	2 Petrus 2:10b-22
Woensdag 28 februari	2 Petrus 3:1-9
Donderdag 1 maart	2 Petrus 3:10-18

Kerkradio

Programma

Voor de uitzendingen van woensdag 21 en 28 februari

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt

2. Psalm 145
3. Heer, ik geef me aan U volkomen
4. Vat mijne hand
5. Meditatie n.a.v. Philippenzen 2: 1-8
Thema: 'Belangenstrijd'
6. Er is een Verlosser
7. 'k Heb geloof en daarom zing ik
8. Agnus Dei (Karl Jenkins)
9. Felicitaties/Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 2 maart.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 18 februari is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en in de Koningshof en 's avonds in de 3-wijkendienst bestemd voor Werelddiaconaat Noodhulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon. Ook in de Groote Kerk is deze collecte bestemd voor vluchtelingen in Libanon, maar dan voor Project 10 27. Op zondag 25 februari is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof bestemd voor het Noodhulpfonds Diaconie. In de Groote Kerk is deze collecte bestemd voor de Zending (GZB). De derde collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof is bestemd voor het Werelddiaconaat in Oeganda en in de Groote Kerk voor de Algemene Middelen Diaconie.

Noodhulp aan Syrische Vluchtelingen in Libanon

Met je kinderen op de vlucht

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico's. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen.

Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevoegde medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.

Met deze collecte steunt u het noodhulpprojecten van Kerk in Actie zoals het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevelen!

Vluchtelingen in Libanon (Project 10 27)

Veel kinderen in Libanon groeien op in grote armoede. Denk bijvoorbeeld aan de vele vluchtelingen uit Syrië of vrouwen uit Azië en Afrika die in Libanon als hulp in de huishouding werken en daar vaak uitgebuit worden. Een kleine groep christelijke vrouwen trok zich het lot van deze kinderen aan en is een paar jaar terug gestart met peuteropvang via het Philemon Project. Inmiddels komen hier zo'n 60-70 kinderen naar toe in de leeftijd van 1-4 jaar. Een dag bestaat uit een gevarieerd programma van creatieve spelletjes (binnen en buiten), zingen, verhalen, knutselen, beginnend lezen en rekenen en het aanleren van sociale vaardigheden. Bijbelverhalen, zingen en gebed zijn natuurlijke onderdelen van de dag. Engels is de voertaal, zodat deze kwetsbare kinderen later meer kans hebben om op een betere school terecht te komen. En natuurlijk krijgen de kinderen ook iedere dag een gezonde maaltijd. Er is ook aandacht voor de ouders. De ouders wordt geleerd dat tijd besteden aan hun kinderen belangrijk is. Veel ouders uit arme migranten/vluchtelingengezinnen hebben die vaardigheden niet en hebben er eigenlijk ook geen tijd voor aan het eind van een lange werkdag. Het Philemon Project probeert hierin een positieve bijdrage te leveren door om de maand een 'family-workshop' te organiseren voor de ouders waarin basale opvoedingstips langs komen, zoals spelletjes doen thuis, minder TV kijken en meer boeken lezen, het belang van gezonde voeding, en het omgaan met emoties zoals boosheid.

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwen netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers' Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in

hun gezin, kerk en dorp. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers' Union in Oeganda. Van harte aanbevolen.

Algemene berichten

Wereldgebedsdag 2018

Op vrijdag 2 maart is het Wereldgebedsdag. Het Platform van Kerken organiseert dan een oecumenische viering in het gebouw van het Leger des Heils, Noordvliet 61-63. Deze viering begint om 19.30 uur. Voorganger is ds. Chris Schreuder. Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door meer dan 180 landen wordt deelgenomen. Sinds 1929 ook in Nederland. Wereldgebedsdag wordt altijd gehouden op de eerste vrijdag van maart. Op deze dag vinden dan overal in de wereld bijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen.

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen, telkens uit een ander land. Het materiaal ter voorbereiding van de Wereldgebedsdag komt dit jaar uit Suriname. De Surinaamse vrouwen nodigen ons uit om na te denken over het thema van dit jaar: "En God zag dat het GOED was..."

Op de website www.wereldgebedsdag.nl kunt u informatie vinden over diverse projecten in Suriname waar geld voor ingezameld wordt.

Namens het Platform van Kerken wordt iedereen van harte uitgenodigd om deze viering mee te beleven.

Nieuwe gesprekskring - Als een lopend vuur

In 2017 was het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon met de stellingname van Maarten Luther. Protestanten zijn er nog steeds. Maar wil het protestantse geloof tegenwoordig zeggen? Waar staat het voor?

In het boekje 'Als een lopend vuur' komen 12 stellingen aan bod die op deze vragen ingaan. Het gaat daarbij over de protestantse kijk op de Bijbel, maar ook over de rol van vrouwen in de Reformatie, over vrij en vrolijk geloven, maar ook over hoe hoog de lat ligt, over protestants zingen en over protestantse levenskunst en de invloed van protestantisme op de samenleving en economie. Uiteraard komt ook de verhouding tussen Reformatie en Rome in onze tijd aan de orde.

Op 19 februari begint een groep waarin we het gesprek met elkaar aan gaan aan de hand van dit boekje. Per keer staat een hoofdstuk centraal. De bedoeling is dat we eens in de vier tot zes weken bij elkaar komen.

Er is nog ruimte voor een aantal deelnemers.

Aanmelden kan bij Nel Wilkes ([wilkesen@kabelfoon](mailto:wilkesen@kabelfoon.nl)) of Gerrit van Dijk (ds.gvandijk@pknmaassluis.nl).

Wie een indruk wil krijgen van het boekje kan via onderstaande link het eerste hoofdstuk neerladen:

<https://www.boekencentrum.nl/med.../fragment/9789023971238.pdf>.

Bericht van de gesprekskring 'Goedemiddag'

Helaas kan de bijeenkomst op 20 februari niet doorgaan. De eerstvolgende middag hopen we te houden op dinsdag 13 maart.

Constand Wassink, 010-5916435

Passie – en Paasconcert in de Immanuëlkerk

Op vrijdagavond 23 februari om 20.00 organiseert de Orgelcommissie Immanuëlkerk een Passie- en Paasconcert. Een unieke vocale- en muzikale uitvoering van het indrukwekkende verhaal van het lijden, sterven en opstanding. Ensemblezang, koorzang, solozang, en instrumentale intermezzo's, uitgevoerd door The Martin Mans Formation & Vocalgroup VOICE.

Als solisten werkt de sopraan Jacqueline Meijer mee. Jantine Kalkman speelt trompet. Het geheel staat onder leiding van Martin Mans, die ook de vleugel en het Seifertorgel zal bespelen. In het programma is ook samenzang opgenomen

In de voorverkoop bedraagt de toegangsprijs € 10,00, entree op de avond zelf € 12,50, inclusief koffie of thee aan het einde deze vocale- en muzikale uitvoering.

Kaarten zijn te bestellen bij onze secretaris dhr. Jacob Teertstra; Maassluis OCI ocimaassluis@kabelfoon.net en ook verkrijgbaar bij Ervaar Maassluis in het centrum van Maassluis, Nieuwstraat 2, 3141 AA, Maassluis.

Zie de site van de OCI: <http://www.pknmaassluis.nl/immanuëlkerk/orgelcommissie>.

De Matteus Passie

Zaterdag 24 maart om 20.00 uur in de Groote kerk. Uitvoering door Sharon Kips, Job Hubatka, Jan Rot en Tango Extremo

Kaarten verkrijgbaar via theater Koningshof

De Matteus Passie vertolkt in een moderne bewerking. Een unieke uitvoering waarin klassieke muziek en Latijns-Amerikaanse muziek elkaar ontmoeten. Jan Rot vertelt op zijn indringende wijze het passie verhaal in de rol van de evangelist, in de Nederlandse hertaling van zijn hand. De zangeres Sharon Kips en bariton Job Hubatka nemen de recitatieven en aria's voor hun rekening. De muziek wordt verzorgd door het orkest Tango Extremo. Het orkest heeft op praktisch alle grote- en kleine concertpodia van Nederland gestaan, maar ook het buitenland heeft al vaak met dit ensemble kennis mogen maken. Nu is er de kans voor Maassluis om in de prachtige Groote kerk deze bijzondere versie van de Matteus mee te maken.

Belastingservice Ouderenbonden

De Belastingservice is bedoeld voor leden van ouderenorganisaties KBO, PCOB. Zij kunnen hulp krijgen van speciaal daarvoor opgeleide 'invullers' bij het invullen van de belastingformulieren of het regelen van de zorg- of huurtoeslag. Uniek is dat de

invullers bij de mensen thuis komen. Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande € 35.000 en voor gehuwden/samenwonenden is de grens € 50.000 per jaar.

Kleine eigen bijdrage

Voor het invullen van de belastingaangifte wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd (maximaal €10 per adres) voor bijvoorbeeld gemaakte reis-, porto- en drukkosten.

Machtigingscode

De belastinginvuller heeft een machtigingscode (persoonlijke code) nodig om de vooraf door de Belastingdienst ingevulde gegevens in de aangifte te kunnen gebruiken. Deze code moet de belastinginvuller tijdig aanvragen bij de Belastingdienst. Laat daarom zo spoedig mogelijk weten of u gebruik wilt maken van de Belastingdienst en neem contact op met uw lokale organisatie. De belastinginvuller vraagt dan een machtigingscode voor u aan. U krijgt thuis een brief van de Belastingdienst, waarin deze code staat. Deze geeft u door aan de invuller. Doe dit op tijd. De machtigingscode moet binnen vier weken geactiveerd worden.

De belastinginvuller heeft alleen deze machtigingscode nodig om uw aangifte te kunnen doen. Geef nooit uw DigiD aan iemand anders.

De vrijwillige invuller van de Belastingdienst Ouderenbonden komt bij u thuis. Dit is een unieke service.

De belastinginvullers van de PCOB afd. Maassluis

Bert Kap tel: 010-5921002

kapla32@kpnmail.nl

Aad Verduijn tel: 010-5990620

aj.verduijn@kabelfoon.nl

Wes Moraal tel: 010-5923946

moraal@caiway.nl

Cycle for Hope

Ook dit jaar zal een aantal gemeenteleden meedoen met de Cycle for Hope. Edwin van Muijen en Tessa Wakker fietsen, samen met de andere leden van team Zuid-Holland, 1200 km in 48 uur. Dit wordt gedaan in etappes van 100 km, iedere deelnemer fietst 400 km. Met de opbrengst kan Stichting De Hoop hulp bieden in afkickklinieken, steun geven aan inloophuizen, pastorale hulp en werkervaringsplekken. Het team zal ook dit jaar zoveel mogelijk geld proberen op te halen door verschillende acties te organiseren. Dit jaar willen wij beginnen met een hele nieuwe actie, namelijk : (RE)CYCLE FOR HOPE. Met deze actie willen wij geld inzamelen door het verzamelen van statiegeld flessen en bonnetjes. In de hal van de Grote Kerk en de Immanuelkerk staat een doos waarin u uw lege flessen of statiegeldbonnen in kan leveren. Wij hopen natuurlijk dat u allen mee wil doen aan deze actie, alvast bedankt.

Lisa Wakker

Voorjaarsreis Stichting Wenzi

Op 22 februari vertrekken we weer naar Kenia voor onze voorjaarsreis. We, zijn in dit geval vier vrouwen. Ik (Willie de Bruin) en voor u drie onbekenden.

Het is inmiddels een jaar geleden dat we er waren, doordat we in oktober thuis gebleven zijn.

Er is in die tussentijd veel gebeurd in Kenia. Het steenfabriekje is opgericht. De proeftuin is opgezet.

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een extra waterpomp. We zijn dus erg nieuwsgierig hoe alles eruit ziet.

Natuurlijk hebben we regelmatig berichten gekregen met de bijbehorende foto's, maar toch...

We hebben weer een drukke agenda.

-De jongens van de steenfabriek hebben door ons aangestuurd, een "business plan" geschreven. Een aantal zaken moeten hierbij nog goed doorgesproken worden.

-De proeftuin had een matige opbrengst. We hebben een afspraak met de "agriculture officer" de plaatselijke landbouwadviseur, om met elkaar te bekijken en bespreken hoe we de opbrengst kunnen verbeteren.

-De school zit al maanden zonder stroom, waardoor de computerlessen niet of nauwelijks door kunnen gaan. Het elektriciteitsbedrijf belooft keer op keer om de transformator te komen vervangen, maar tot op heden is dit niet gebeurd. Tijd voor een bezoekje aan dit bedrijf.

- Met de aannemer hebben we een afspraak om te bespreken hoe we het beste een nieuwe waterkiosk kunnen bouwen bij de rivier.

-We hebben natuurlijk een ontmoeting met de studenten en dit keer worden we vergezeld door een grote sponsor die jaarlijks betaalt voor de studenten op de universiteit. Hij is op doorreis in Kenia en wil nu graag al die studenten eens ontmoeten.

-We willen dit jaar de watertanks gaan bekleden met een rubbercoating zodat ze eindelijk waterdicht zijn.

De firma Stolze uit de Maasdijk wil dit, voor ons kosteloos, gaan doen. Voordat dit gaat gebeuren moeten ze nog wat extra informatie hebben. Ik heb dus een vragenlijst mee gekregen. Op al die vragen moeten we het antwoord gaan krijgen.

Verder zijn er natuurlijk de gebruikelijke dingen te bespreken met de directie van de school.

Al met al weer erg veel te doen. Toch hebben we ook nog wel wat dagen ontspanning ingepland.

Na terugkomst maak ik weer graag een reisverslag voor u.

Wilt u ons in Kenia volgen kijk dan op de facebookpagina van stichting Wenzi. Ik probeer daar iedere dag iets op te zetten.

Willie de Bruin

Ontmoeting met vluchtelingen

Op 10 maart is er een avond "Ontmoeten en verbinden" tussen inwoners van Maassluis en de vluchtelingen die in onze stad zijn komen wonen. Het is een snertavond. Dat betekent dat er heerlijke erwtensoep voor u klaar staat, want samen eten verbindt! Ook kunt u onder het genot van een lekkere kop koffie of thee met elkaar kennismaken of de kennismaking vernieuwen.

Dit initiatief van vluchtelingen wordt mede mogelijk gemaakt door Protestante Gemeente Maassluis, Vluchtelingenwerk Maassluis en Voedselbank Maassluis.

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in de Immanuëlkerk.

Jeugdwijzer

Catechese 17 +

Voor de voorjaarsvakantie komen we nog eenmaal bij elkaar voor catechisatie en wel op woensdagavond **21** februari om 20.00 uur bij Herma van Toor, Santplaet 12. We zijn de laatste tijd bezig geweest met Mozes en met de Tien Woorden of Tien Geboden. Wat betekenen die voor ons vandaag?

We zullen de 21^e ook bespreken tot wanneer we doorgaan en welke onderwerpen we nog zullen bespreken.

Mocht je eerder nog niet gekund hebben maar alsnog willen meedoen, dan hoor ik graag van je. Je bent van harte welkom. Tot ziens.

Ds. Chris Schreuder, 010 – 8806177, jmpschreuder@hotmail.com

Terugblik op de kindercatechese

In de afgelopen weken heeft op vier woensdagmiddagen de kindercatechese plaatsgevonden: twee keer voor de kinderen uit groep 4 en 5 en twee keer voor de kinderen uit groep 6 en 7.

Het waren steeds zeer goed bezochte bijeenkomsten waarin we op heel verschillende manieren bezig zijn geweest met de kerk, met wat er in de kerk te zien en te beleven valt en met de kleuren en getallen die in de kerk en, niet te vergeten, in de bijbel een rol spelen.

Als leiding kijken we met veel plezier op deze vier woensdagmiddagen terug. Dank aan alle kinderen die zo enthousiast meededen en dank aan alle ouders die hun kinderen stimuleerden en brachten en weer ophaalden!

Jacqueline Wijnhorst en ds. Chris Schreuder