

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk

Predikant; ds.J.F.Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.

Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of henk.vanderheijden@gmail.com vóór zat.middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P.Post, 5925460 apost@kabelfoon.nl

Zondag 18 februari

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten

Zondag 18 februari is de 2e Lijdenszondag. In de morgendienst hoop ik in de preek stil te staan bij Marcus 14: 26 "En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg". We lezen Marcus 14:12-26. De avonddienst is een driewijkendienst in de Immanuëlkerk, waarin voorgeat ds.G. van Dijk. In de kerkwijzer kunt u er vast meer over lezen. In de Grote Kerk is vanavond geen dienst.

Zieken

Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen, is na zijn vierde operatie vlot hersteld en voelt zich goed. Natuurlijk moet hij nog op krachten komen, maar hij heeft al weer plannen om wat werk op zich te gaan nemen en dat is een goed teken. Jaap Koen, Willem Pijperplein 3, 3144 BM, opgenomen in de Marnix, eerste etage kamer 22, maakt vorderingen bij revalidatie na zijn heupoperatie. Henk van Oosten, het Hoge Licht 37, 3144 DN, voelt zich na de behandeling aan zijn hart om het ritme te verbeteren wat beter en hoopt op verdere verbetering. Dhr.G.H.Boelaars, Merellaan 683, 3145 GB, wacht op een datum waarop hij in het Haga ziekenhuis een open hartoperatie moet ondergaan. Zijn vrouw kreeg deze week een nieuwe heup. Gerrit van den Dool, Merellaan 1365, 3145 GM, was zondag jl. voor het eerst sinds weken weer in de kerk, maar heeft nog een periode van revalidatie voor de boeg. Mw. M.H.Solleveld-Maat, Wagnerstraat 6, 3144 KK, is thuisgekomen uit het ziekenhuis te Schiedam. Cees van Bloois, Weverskade 68, 3147 PA, heeft een dubbele longontsteking en zijn situatie is buitengewoon ernstig. Naar de mens gesproken is hij echt aan het laatste stukje van zijn leven toe. Maar hij getuigt met blijdschap van zijn behoud door het verlossend werk van de Here Jezus en ziet verlangend uit naar een heerlijke toekomst bij onze Hemelse Vader. Leven we biddend alle zieken mee, ook zij die uit ons midden in verzorgings-, verpleeg- of revalidatietehuizen verblijven?

Agenda

Maandag 19 februari: 19.00 en 20.00 uur: catechisatie in De Schans

Woensdag 21 februari: 14.30 uur: Seniorenmiddag in de Schans

Donderdag 22 februari: 20.00 uur: Ouderlingenvergadering in de Schans

Seniorenmiddag

Op woensdag 21 februari hoop ik aanwezig te zijn op de seniorenmiddag. Diaken Wim Pronk zal foto's laten zien van onze reis naar Israël en ik hoop zelf de plaatjes van uitleg te voorzien. We zien uit naar een gezellige middag met elkaar.

Bijbelkring 2

Vanwege de problemen met mijn gezondheid is deze kring na mijn thuiskomst uit Israël niet opgestart. Toch wil ik met deze kring graag nog twee keer bij elkaar komen. Omdat ik in maart een anderhalve week weg ben voor een korte vakantie zou ik willen vragen of het mogelijk is, dat we voor één keer op woensdagavond 7 maart bij elkaar komen en daarna nog op donderdagavond 12 april. We spreken verder over het Marcus evangelie. Kunnen jullie me via de mail of app laten weten of jullie woensdag 7 maart kunnen van 19.30-21.00 uur? Ik hoop, dat het doorgang kan vinden.

Uit de pastorie Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij,

J.F.Tanghé

Bloemen

Zondag 11 februari gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar mevr. Valstar, Piersonstraat 39 en naar Sera en Jonathan Quik, Josef Israëlslaan 8.

Giften

Ds.J.F.Tanghé ontving op huisbezoek €20 voor de wijkkas. Mevr. Phie Mostert-Steenwijk ontving € 10 voor het orgel. Hartelijk dank voor deze giften.

Diaconiecollecte

De rondgangcollecte is vandaag voor een project van P1027: medische hulp voor Syrische vluchtelingen in Syrië en Libanon. In Syrië zijn op 23 plaatsen 'Local Relief Committees' actief van waaruit de noodhulp gecoördineerd wordt en waar mensen kunnen aankloppen voor hulp. Iedereen kan van deze hulp gebruik maken. De hulpverlening bestaat o.a. uit het beschikbaar stellen van de elementaire basisbehoeften zoals voedsel- en hygiënepakketten, onderdak, kleding, dekens en kachels. Ook worden 'cash vouchers' uitgedeeld voor het betalen van huur, gas en elektriciteit. Daarnaast is het verlenen van medische hulp zoals ziekenhuisbezoek, het verstrekken van medicijnen en pastorale zorg, onderdeel van de hulpverlening. Libanon is het land dat de meeste vluchtelingen heeft opgenomen, zo'n 1,5 miljoen, dat is een kwart van de totale bevolking. De groep die het meest lijdt onder de gevolgen van de oorlog zijn de kinderen. Velen van hen leven in vluchtelingenkampen en hebben geen toegang tot onderwijs. Waar onderwijs in Syrië gratis is,

is het in Libanon erg duur. Helaas is het schoolcurriculum in Syrië en Libanon ook niet hetzelfde, zodat Syrische kinderen niet zomaar naar Libanese scholen kunnen vanwege het niveauverschil. *De wijkdiakenen*

Seniorenmiddag

Op Woensdag 21 Februari. Tijd om elkaar te ontmoeten, te luisteren naar een meditatie, bidden, zingen en mooie foto's te zien van de reis die in het najaar door gemeenteleden naar Israel is gemaakt.

Bent U benieuwd, hartelijk welkom in De schans. Aanvang 14.30.

Update ledenboek Grote Kerk

Binnenkort verschijnt er een update van het ledenboek van de Grote Kerk. De laatste update is verschenen in 2015. Sindsdien zijn er wijzigingen onder andere door verhuizing, geboorte en overlijden. Iedereen die in het bezit is van een ledenboek krijgt deze update. U kunt dan de oude bladzijden vervangen door de nieuwe.

Wanneer u wijzigingen wilt doorgeven, bijvoorbeeld e-mailadres, dan kan dit via ledenboekGK@kpnmail.

Wilt u als lid van de Grote Kerk ook in het ledenboek worden opgenomen? Meldt het dan via ledenboekGK@kpnmail. U krijgt dan van mij een invulformulier.

Mensen die een compleet ledenboek willen aanvragen, graag van tevoren opgeven via ledenboekGK@kpnmail. De kosten zijn €10.

Wim Vogel

Adreswijzigingen etc.

De heer en mevrouw Pap-van de Meeberg, zijn verhuisd van de Constantijn Huygensstraat 7 naar De Vloot 69C5, 3144 PC Maassluis. Een goede tijd gewent in uw nieuwe woning. Mevrouw E.Linschoten-van Dijk, De Vloot 74, is tijdelijk opgenomen in de Plantage, Plantageweg 4, afdeling AS kamer 21, 3232 LE Brielle. Wij wensen haar veel sterkte.

De heer Gerard (G.H.) Smith, die lange tijd in het Zonnehuis is geweest, is afgelopen maandag 12 februari 2018 definitief opgenomen in de Driemaashave, Stadsmolen 101, afdeling Stationsplein, 3146 CT Maassluis. Voor zijn vrouw (Dennendal 99, 3142LC) fijn dat haar man nu dichterbij te bezoeken is. Beiden veel sterkte gewent.

Vanuit Rozenburg zijn bij onze wijkgemeente ingeschreven de heer en mevrouw van den Bos, De Bongerd 3, 3181 PE Rozenburg. Van harte welkom en wij hopen dat u zich bij ons thuis voelt. Ook vanuit Rozenburg zijn naar Maassluis verhuisd Erik Ammerlaan en zijn moeder, mevrouw C. Mostert. Erik woont nu Mesdaglaan 129, 3141 HE en zijn moeder Vincent van Goghlaan 189, 3141 KT. Allebei een goede tijd in de nieuwe omgeving.

Cycle for Hope.

Ook dit jaar zal een aantal gemeenteleden meedoen met de Cycle for Hope. Edwin van Muijen en Tessa Wakker fietsen, samen met de andere leden van team Zuid-Holland, 1200 km in 48 uur. Dit wordt gedaan in etappes van 100 km, iedere deelnemer fietst 400 km. Met de opbrengst kan Stichting De Hoop hulp bieden in afkickklinieken, steun geven aan inloophuizen, pastorale hulp en werkervaringsplekken. Het team zal ook dit jaar zoveel mogelijk geld proberen op te halen door verschillende acties te organiseren. Dit jaar willen wij beginnen met een hele nieuwe actie, namelijk: (RE)CYCLE FOR HOPE. Met deze actie willen wij geld inzamelen door het verzamelen van statiegeld flessen en bonnetjes. In de hal van de Grote kerk en de Immanuelkerk staat een doos waarin u uw lege flessen of statiegeldbonnen in kan leveren. Wij hopen natuurlijk dat u allen mee wil doen aan deze actie.

alvast bedankt.

Lisa Wakker

Collecten 11 februari: Diaconie, Syrische vluchtelingen: € 382,75 Kerk: € 344,85 kerk, uitgang: € 393,05

Diensten zondag 25 februari 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé 19.00 uur: ds. A.B. Vroomans, Delft

Kinderoppas 25 februari: Emma Groenendijk

Psalm 116:1,2,3,10,11

1 God *heb ik* lief; want *die getrouwe* HEER
Hooft *mijne* stem, mijn *smekingen*, mijn klagen;
Hij *neigt* Zijn oor, 'k roep *tot Hem*, al mijn dagen;
Hij *schenkt mij* hulp, Hij *redt mij* keer op keer.

10 Ik *zal Uw* naam met *dankerkentenis*
Verheffen, U al *mijn geloften* brengen;
k Zal *liefd'* en lof voor *U ten offer* mengen,
In 't *heiligdom*, waar 't *volk vergaderd* is.

2 Ik *lag* gekneld in *banden van den* dood,
Daar *d' angst* der hel mij *allen troost deed* missen;
Ik *was benauwd*, omringd door *droefenissen*;
Maar *riep den* HEER dus *aan in al mijn* nood:

11 Ik *zal met* vreugd in 't *huis des HEEREN* gaan,
Om *daar met* lof Uw *groten naam* te danken.
Jeruzalem, gij *hoort die blijde* klanken:
Elk *heff'* met mij den *lof des HEEREN* aan!

3 "Och *HEER*, och, wierd mijn *ziel door U* gered!"

Toen *hoorde* God; Hij *is mijn liefde* waardig;
De *HEER* is groot, *genadig en rechtvaardig*,
En *onze God ontfermt* zich op 't *gebed*.