

Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 16 maart 2018 25^e jaargang nr. 6

Meditatie

“De (verraders)hand”

“Maar zie, de hand van wie Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.”

Lukas 22:21

Een oud gezang dat we nog steeds zingen: “Neem mijn handen, maak ze sterk, door Uw liefde tot Uw werk”. ‘Mijn handen’, wat kunnen wij met onze handen toch goede en zegenrijke dingen doen, in het dagelijks leven en ook in het geestelijk leven. Met een hand kun je iemand groeten, iemand liefdevol aanraken, iemand helpen, mensen zegenen. We vouwen onze handen, wanneer we in gebed gaan. De organist gebruikt zijn handen om God groot te maken met zijn orgelspel tijdens de kerkdienst. En zo kunnen we nog wel meer opnoemen.

Maar met diezelfde handen kunnen wij ook veel kwaad aanrichten. Wij kunnen met een hand voor onze mond iemand zwart maken, met onze handen kunnen wij iemand mishandelen. Dan gebruiken we die handen om dingen te doen die onze naaste schaden.

We kunnen grote en mooie woorden spreken over God en tegelijk met onze handen die prachtige woorden tegenspreken. Woord en daad in tegenspraak! Het zijn ook die handen die het brood aanraken en de beker vasthouden aan de avondmaalstafel. Hebben we daar oog voor in ons leven, voor die dubbelheid van het werk van onze handen? Dat er zegen uit kan voortkomen maar ook vreselijke dingen?

Het klinkt door in de woorden van de Heiland, wanneer Hij met Zijn twaalf discipelen aan de avondmaalstafel zit in Jeruzalem als Hij zegt: “Maar zie, de hand van wie Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.” Voor die twaalf discipelen die Hem dit hoorden zeggen, was dit een onbegrijpelijke uitspraak. Welke hand bedoelt Jezus dan? Ze begonnen met elkaar ruzie te maken over wie van hen hun Meester zou verraden. Stel nu dat u daar zat, zou dat dan voor u ook de vraag zijn? Of heeft u al antwoord en moet u zeggen: “Here Jezus, die hand is van mij. Ik heb U verraden! Ik heb straf verdiend, mijn handen zijn besmet en vanuit mijzelf is het onmogelijk om behouden te worden”. Wanneer we dat in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht kunnen belijden gaan we ook werkelijk vol verwondering zien wat het onze Heiland gekost heeft om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde. Zijn grote liefde verwondert ons dan! Hij, Die zonder enige zonde was, met twee reine handen, liet Zich kruisigen om onze overtredingen. De spijkers drongen door Zijn handen. Handen die alleen maar goed konden en wilden doen, lieten zich binden. Handen van liefde en vergeving bezig om ons te verzoenen met Zijn Vader. Wat zegt Jezus tegen die twaalf bekvechtende mannen daar aan die avondmaalstafel en dus ook tegen Judas? “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten”. Hoort u dat? Hoe is het mogelijk! Het hart van onze Heiland Jezus brandt van liefde voor verloren zondaren. Ziet u nu hoe ruim en kostbaar het evangelie van onze lijdende Christus is? Zo kunnen we uit volle borst zingen (ingekort Gez.50 HB):

Jezus, uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven,
blijft uw liefd' ons bij in smart.

Jezus heeft voor ons voldaan,
God neemt ons als zondaars aan.
't Zelfde recht, dat Hem deed sterven,
doet ons 't eeuwig leven erven

Gerrit van den Dool

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 16 maart	Jozua 8:1-13a
Zaterdag 17 maart	Jozua 8:13b-29
Zondag 18 maart	Jozua 8:30-35
Maandag 19 maart	Jozua 9:1-15
Dinsdag 20 maart	Jozua 9:16-27
Woensdag 21 maart	Jozua 10:1-15

Donderdag 22 maart	Jozua 10:16-28
Vrijdag 23 maart	Jozua 10:29-43
Zaterdag 24 maart	Jozua 11:1-15
Zondag 25 maart	Marcus 11:1-11
Maandag 26 maart	Marcus 11:12-25(26)
Dinsdag 27 maart	Psalm 7
Woensdag 28 maart	Marcus 14:1-11
Donderdag 29 maart	Marcus 14:12-52

Kerkradio

Voor de uitzendingen van woensdag 21 en 28 maart

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 145
3. Heer, ik geef me aan U volkomen
4. Vat mijne hand
5. Meditatie n.a.v. Philippenzen 2: 1-8
Thema: 'Belangenstrijd'
6. Er is een Verlosser
7. 'k Heb geloof en daarom zing ik
8. Agnus Dei (Karl Jenkins)
9. Felicitaties/Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 30 maart.

John Post, Fenacoliustaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 18 maart is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor Hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Oost-Ghouta (Syrië). Op zondag 25 maart is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor WENZI. De derde collecte is in de Immanuëlkerk en de Koningshof bestemd voor kwetsbare gezinnen in Oeganda.

Wat kan de kerk doen in Oost-Ghouta (Syrië)?

Het merendeel van de bewoners in het getroffen gebied heeft toevlucht gezocht in één van de duizend ondergrondse schuilkelders. De 24-jarige Hamza woont in het zwaar belegerde en gebombardeerde Oost-Ghouta in Syrië en stuurde vanmorgen het volgende bericht: "Het spijt me heel erg, maar ik kan nu niet reageren op je berichten. Ik moet echt rennen naar een nieuwe schuilplek". Hamza verplaatst zich van schuilkelder naar schuilkelder om de bombardementen te overleven, net als de andere burgers. "De mensen in de schuilkelders zijn er heel slecht aan toe. Er is geen eten of drinken", legt hij uit. Vrouwen en kinderen zijn doodsbang. "De kinderen smeken om een staakt-het-vuren zodat ze kunnen leven als normale kinderen. Er zijn zelfs kinderen die vragen om de dood omdat in de hemel wél eten is."

Wat kerken nu (kunnen) doen

Voorlopig is het moeilijk om mensen in Oost-Ghouta te helpen. Daarvoor is echt een staakt-het-vuren nodig. Kerken kunnen, net als andere hulporganisaties, vanwege de hoge terreurdreiging Oost-Ghouta niet in. "We staan klaar om te helpen, maar moeten wachten tot ons toegang wordt gegeven tot het gebied. Net als hulpkonvooien van VN-agentschappen hebben we nog geen toegang", aldus Samer Laham van The Middle East Council of Churches (MECC) een belangrijke partner van Kerk in Actie. Op zondag 18 maart houden we een collecte om de hulp via de MECC te ondersteunen.

Stichting Wenzl: Mwamtsefu pakt door

Sinds 2014 geeft Wenzl de jongeren die klaar zijn met de middelbare school de kans om door te studeren. Voorwaarde is dan wel dat de community baat heeft bij de studie die deze jongeren volgen. Deze groep supergemotiveerde jongeren gaan nu doorpakken. Ze hebben zich verenigd in de Mwamtsefu ELight Group. Deze groep kan altijd rekenen op de ondersteuning en advisering van de directeur van de Mwamtsefu school. Samen met de jongeren heeft Wenzl het plan ontwikkeld om een fabriekje op te zetten om

stenen te bakken. U moet weten dat de meeste mensen in Mwamtsefu nog in een gemodderd hutje wonen. In Kenia verrijzen het laatste jaar steeds meer stenen huisjes. Bakstenen is dus ook een erg gewild product. Ze worden geproduceerd van de aarde die overal in dit district te vinden is. Door de aarde met een beetje cement en water te mengen ontstaan er zeer goede bakstenen. Inmiddels is het afdak waaronder de stenen geproduceerd gaan worden al gemaakt. De machine, een hand blok pers, is besteld en het business plan is uitgewerkt. De kosten van dit project komen rond de € 10.000 uit. De jongens hopen zo snel mogelijk te kunnen starten. Jongeren die wel de middelbare school hebben afgerond, maar niet verder studeren en ook geen baan kunnen vinden kunnen hier aan het werk gaan.

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwen netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers' Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

Algemene berichten

Passieconcert in Maassluis

Christelijk Kamerkoor Maassluis geeft op zaterdag 17 maart een Passieconcert. Uitgevoerd worden: Het indrukwekkende "Die Sieben Letzten Worte" van Joseph Haydn, "Psalm 51" van J.S. Bach (gebaseerd op de muziek van het Stabat Mater van Pergolesi) en "Let all mortal flesh keep silence" van Sir Edward Baird.

Solisten: Nelleke den Broeder, Annemarie Verburg, Erik Bomers en John Woudt.

Begeleiding: Camerata Delft en organist Arjen Leistra.

Dirigent: Leo den Broeder

Aanvang 20:00 uur in de Immanuëlkerk. Toegangsprijs volwassenen € 15 en jeugd t/m 17 jaar € 10.

Wereldgebedsdag

De eerste vrijdag van maart is Wereldgebedsdag. Deze oecumenische viering wordt elk jaar door mensen uit een ander land voorbereid en precies die viering is dan op die dag overal in de wereld. Dit keer was Suriname het voorbereidende land en zij stelden in de viering hun veelkleurige bewoners voor: Joyce stamt af van de Ariwak-stam, de eerste inwoners van Suriname. Muyinga is een nakomeling van de slaven, die ontsnapten uit de plantages, zij leven in het tropisch regenwoud en op de bergen in de natuur. Kartini komt uit het district Commewijne, waar afstammelingen wonen van de contractarbeiders die uit Indonesië kwamen wonen, die op de suikerrietplantages werkten. Carolina, een alleenstaande moeder van Creoolse afkomst, haar vader was Europeaan, haar moeder Afrikaanse, zij hadden een houtplantage. Mei Ling, een afstammeling van de Chinese immigranten, die eerst op de plantages gingen werken en later winkeltjes begonnen van de boeren die uit Nederland kwamen. Willemien, stamt af van de boeren die uit Nederland kwamen om in Suriname te werken, zij werken nog steeds in de veeteelt en landbouw. Shanti's voorouders zijn afkomstig uit India, zij werden na de afschaffing van de slavernij ingehuurd als arbeiders en bleven vaak in Suriname wonen. Zij zitten in de rijstteelt.

Het thema was dit keer: 'En God zag dat het goed was.' De voorganger was dominee Schreuder. We luisterden naar het verhaal van de schepping uit het boek Genesis en hebben samen gebeden vol dankbaarheid voor Gods aanwezigheid in ons leven en het goede dat de aarde ons schenkt.

Sinds korte tijd heeft ook de Evangelische Broedergemeenschap zich aangesloten bij het Platform van Kerken in Maassluis. Zij deden vol enthousiasme mee om ons de veelkleurige bevolking van Suriname 'in het echt' te laten zien. Mede daardoor was het een fantastische viering!

Namens de voorbereidingsgroep, *Marianne Paalvast*

SODA-maaltijd

Samen Op De Aarde

Normaal is deze maaltijd de eerste dinsdag van de maand maar nu is het de tweede dinsdag op 13 maart in de Immanuëlkerk. Wij nodigen iedereen van harte uit om deze maaltijd bij te wonen voor een gezellig samenzijn met fijne ontmoetingen en goeie gesprekken en natuurlijk lekker eten. De zaal gaat open om vijf over vijf en de maaltijd begint om half zes.

de maaltijdcommissie

'OPA' en Kuyper

Aan een lid van OPA werd een volle boodschappentas met oud papier aangeboden. Daarin zaten een drietal boekjes over de geschiedenis en het tot stand komen van het standbeeld van Abraham Kuyper in Maassluis; Krantenknipsels, Kuyper in beeld en Kuyper in Maassluis.

In overleg met de wijkkerkenraad van Iona is besloten deze boekjes voor belangstellenden in de hal van de Immanuëlkerk neer te leggen. Iedereen die belangstelling heeft kan een of alle drie de boekjes meenemen, de koster weet er van.

Een 'OPA' -medewerker

Orgelconcert Jan van Westenbrugge op 16 maart in de Immanuëlkerk

De Orgelcommissie van de Immanuëlkerk organiseert op vrijdag 16 maart een veelbelovend orgelconcert door Jan van Westenbrugge dat in het teken staat van zijn gouden jubileum als organist.

Jan van Westenbrugge (1948) werd kerkorganist in 1967 in Rozenburg Z.H., daarna in Maasdijk en ten slotte (vanaf 1974) in Wateringen.

Het orgelconcert in de Immanuëlkerk bestaat uit werken van Jan Bonefaas, Bach, J.L. Krebs, B. Galuppi, Mendelssohn, Mozart, Piutti, Guilman en een eigen improvisatie op bekende liederen.

Het orgelconcert begint om 20.00 uur. Entree € 8,00 inclusief koffie of thee.

De Mattheus Passie

Op zaterdag 24 maart om 20:00 uur staat een bijzondere versie van De Mattheus Passie in de Groote Kerk. Een unieke uitvoering waarin klassieke muziek en Latijns-Amerikaanse muziek elkaar ontmoeten. Theatermaker en schrijver Jan Rot heeft de Nederlandse hertaling van dit grootse klassieke meesterwerk gemaakt en speelt tevens de rol van Evangelist. De zangeres Sharon Kips en bariton Job Hubatka nemen de recitatieven en aria's voor hun rekening. De muziek wordt verzorgd door het orkest Tango Extremo. Het orkest heeft op praktisch alle grote- en kleine concertpodia van Nederland gestaan, maar ook het buitenland heeft al vaak met dit ensemble kennis mogen maken. Nu is er de kans voor Maassluis om in de prachtige Groote Kerk deze bijzondere versie van de Mattheus mee te maken.

Kaarten zijn te verkrijgen via Theater Koningshof: www.theaterkoningshof.nl.

Weihnachtsoratorium

Op zaterdag 24 november voert het koor Kunst voor het Volk in Maassluis het Weihnachtsoratorium uit in de Immanuëlkerk. De repetities daarvoor zijn begin maart gestart. Deze vinden op maandagavond plaats in Gebouw Rehoboth, Poeldijksepad 1 in Honselersdijk. Wie wil meedoen als projectlid kan zich opgeven bij: melikaarten@hetnet.nl.

Jeugdwijzer

Catechese 17 +

De laatste catechisatie in dit winterseizoen is op woensdagavond 21 maart, weer van 20.00 tot 21.00 uur bij Herma van Toor, Santplaet 12. Omdat we dan vlak voor de Stille Week en Pasen zitten, zal deze avond waarschijnlijk in het teken daarvan staan. Daarna volgt ongetwijfeld nog een gezellige slotactiviteit, maar daarover maken we nog wel nadere afspraken.

Ds. Chris Schreuder

010 – 8806177, jmpschreuder@hotmail.com