

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk

Predikant; ds.J.F.Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.

Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of henk.vanderheijden@gmail.com vóór zat.middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl.

Bij de diensten

Vanochtend gaat voor dominee P.Vermaat uit Veenendaal. Hij vervangt dominee Tanghé, die wegens omstandigheden niet voor kan gaan. Voor de avonddienst komt ds.G.J.Mantel uit Huizen, een studie- en jaargenoot van onze wijkpredikant. Bidde we om gezegende diensten?

Zieken

Mevr. Solleveld - Maat, Wagnerstraat 6, ligt alweer enige tijd in het Vlietland ziekenhuis, afdeling Oncologie en krijgt donderdag 15 maart uitslagen van onderzoeken.

Dhr. Boelaars, Merellaan 683, wordt vandaag in het ziekenhuis opgenomen en zal morgen 19 maart een hartoperatie ondergaan. Hannie Mateovics, Willem Landrélaan 18, 3144 LH, kreeg een goede uitslag van de MRI-scan. Zij en Bert zijn dankbaar dat er geen ernstige dingen zijn ontdekt. Wel volgen verdere onderzoeken om de problemen op te lossen. Mevrouw E.Linschoten-van Dijk, was in december 2017 verhuisd van Verrij 101 naar De Vloot 74. Kort daarna werd zij opgenomen in De Plantage te Brielle. Nu blijkt dat zij niet meer terug kan naar Maassluis. Haar adres is: De Plantage, Plantageweg 4 afdeling Annapolder kamer 21, 3232 LE Brielle. Met betrekking tot de overige vele zieken zijn er geen bijzonderheden te melden. Denken we aan hen en de mensen in de verpleeg- en verzorgingshuizen?

Agenda

Maandag 19 maart: 19.00 en 20.00 uur: catechisatie in De Schans.

Dinsdag 20 maart: 20.00 uur: moderamen kerkenraad in de pastorie.

Woensdag 21 maart: 14.30 uur seniorenmiddag in De Schans in het teken van Pasen

Catechisatie Maandagavond 19 maart worden jullie allemaal verwacht op de gebruikelijke tijden.

Overleden

●Maandag 5 maart is in de leeftijd van 89 jaar overleden de heer Arie Paardenkooper. Hij woonde Mesdaglaan 13. Zaterdag 10 maart heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Maassluis, na een dienst van Woord en Gebed die geleid werd door dominee C.Schreuder. Wij denken aan zijn kinderen en kleinkinderen en wensen hen de nabij van God toe. Zie het in memoriam van dominee Schreuder.

●Zondag 11 maart is in de leeftijd van 81 jaar overleden de heer Cornelis van Bloois, Weverskade 68. Vrijdag 16 maart was de begrafenis na een dienst van Woord en Gebed, die geleid werd door dominee J.F.Tanghé. We denken aan Loes, de kinderen en kleinkinderen en vragen hen in uw voorbeden te gedenken. In de volgende Zondagsbrief en Kerkwijzer volgt een in memoriam. Op 11 maart 2018 is in de leeftijd van 79 jaar overleden de moeder van onze hulporganisist Simon Harinck. Wij wensen Simon, zijn gezin en de rest van de familie veel kracht en sterkte in deze voor hen zo moeilijke periode.

Tenslotte Een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad van *Henk van der Heijden en Ton Post*

Bloemen

Zondag 11 maart gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar mevrouw J.Quak-Parre, Neuhuyslaan 19 en mevrouw S.H.Vijfvinkel-Breevaart, Damplein 3.

Giften: Dhr. T. Post ontving € 20 van de fam.V, waarvan € 10 voor de wijkkas en € 10 voor de bloemendienst en € 5 van de fam. W. voor het orgel. Hartelijk dank.

Diaconiecollecte

De rondgangcollecte is voor oorlogsslachtoffers in Oost Ghouta (Syrië). Sinds drie weken wordt Oost Ghouta, een enclave net buiten Damascus, beheerst door militieën. Ruim 20.000 strijders vormen een coalitie tegen de Syrische overheid en vormen een gevaar voor de lokale bevolking. Ondanks internationale oproepen tot een staakt het vuren gaat de strijd in alle hevigheid door. Ruim 800 mensen zijn gedood en duizenden gezinnen lopen groot gevaar. Kerk in Actie werkt in Oost Ghouta met lokale kerken en partnerorganisaties en doet wat ze kan om de families te helpen. Het merendeel van de bewoners heeft toevlucht gezocht in één van de duizend ondergrondse schuilkelders. De 24-jarige Hamza woont in Oost Ghouta. De mensen in de schuilkelders zijn er slecht aan toe, zegt hij. Er is geen eten of drinken. De kinderen smeken om een staakt het vuren, zodat ze kunnen leven als normale kinderen. Er zijn zelfs kinderen die vragen om de dood omdat in de hemel wel eten is. Wilt u de kerken in het Midden-Oosten steunen om getroffen in Oost Ghouta te helpen, geef dan vandaag in de rondgangcollecte. *De wijkdiakenen*

Seniorenmiddag

Op D.V. woensdag 21 maart houden wij de Paasviering met aansluitend een maaltijd. Een middag met zang, meditatie door ds. Tanghé en gedichten op weg naar Pasen.

U kunt zich opgeven bij Ester v Santen 5922751 of Nel v Baalen 5917643. Voor vervoer kan gezorgd worden. Hartelijk Welkom 14.30 in De Schans.

Nieuw nummer Lichtspoor

Nummer 2 van de 55^e jaargang is verschenen. Dit nummer staat geheel in het teken van Pasen.

Lichtspoor kunt u vinden op de leestafel bij de hoofdingang in de hal van de kerk en u mag altijd gratis één of meerdere exemplaren meenemen. *De wijkdiakenen*.

Ledenboek Grote Kerk

Vanmorgen, na de dienst, is het opnieuw mogelijk een foto te laten maken voor het ledenboek. De foto wordt gemaakt door onze vaste fotografe Marina van Muijen. Bij goed weer buiten bij het monument.

Over enkele weken worden nieuwe ledenboeken gedrukt. Als u een ledenboek wilt aanschaffen graag van tevoren het bedrag van €10 overmaken op NL91 INGB 0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente Grote Kerk.

Wijzigingen voor het ledenboek kunt u door geven via ledenboekGK@kpnmail.nl of anders schriftelijk aan mij.

Wim Vogel, beheerder ledenboek Grote Kerk Maassluis

Orgelpijpen

Deze keer de verantwoording over de maanden januari en februari. De orgelpijpen hebben € 71,80 opgebracht.

Hiervoor hartelijk dank!

Maandag 2 april start de serie orgelconcerten met het Paasconcert om 20 uur. U kunt luisteren naar André van Vliet.

Zijn programma laat werken zien van Zwart (Daar juicht een toon), Bach, Knecht (Die Auferstehung Jesu), Van Beethoven, Guilment, Vierne, Landmann en Herman van Vliet (U zij de glorie). Een zeer afwisselend programma. Wij kijken er naar uit. U ook? Een hartelijke groet, *Jaap Kroonenburg*.

OPA – de Schans.

Op woensdagavond 21 maart a.s. vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor gebouw De Schans.

Enthousiaste vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken door de gehele wijk Steendijkpolder. Graag uw papier en karton om uiterlijk 18.15u. buiten zetten.

Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren.

Gemeenteavond.

Op woensdag 18 april zal er een gemeenteavond worden gehouden in gebouw de Schans.

Reserveer deze avond alvast in uw agenda, het is van groot belang dat u aanwezig bent !

Maak van deze gelegenheid gebruik uw mening te delen !

In Memoriam: Arie Paardenkooper, 17 april 1928 – 5 maart 2018

Arie Paardenkooper en zijn tweelingbroer waren de jongsten in een groot gezin, gevestigd in Kockengen. Zijn vader was sigarenmaker en had een fabriekje aan huis. Arie was pas 6 toen zijn moeder al overleed. Hoewel dat een groot gemis was dat de sfeer in het gezin wel getekend moet hebben, kon Arie terugblikken op een goede jeugd, waarin hij voornamelijk door zijn oudere zussen werd opgevoed. Nu is nog slechts één zus in leven.

Arie doorliep de ambachtsschool en werkte onder meer als smid, fietsenmaker en elektricien. Zijn werk voor Shell bracht hem naar Vlaardingen; vandaar ging de weg later naar Maassluis.

Vijftig jaar is hij gelukkig getrouwd geweest met Wilhelmina Breedveld. Zij overleed in 2003, na een ziekbed van een week. Dat was een grote klap voor hem. Toch wist hij staande te blijven. Wil had hem al veel geleerd waardoor hij zelfstandig zijn leven kon vervolgen, de laatste jaren gesteund door Gusta Bosman, woonachtig in hetzelfde appartementencomplex aan de Mesdaglaan als hijzelf.

De kinderen bewaren goede herinneringen aan hun vader. Hoewel de opvoeding voornamelijk in de handen van hun moeder lag, merkten ze aan alles hoe intens betrokken hij altijd bij hen was.

Een prater over zijn gevoelens en ook over zijn geloof was hij niet, maar op een briefje had hij liederen en teksten geschreven die hem blijkbaar aanspraken en belangrijk voor hem waren. Voor de dienst van Woord en Gebed, in het Rouwcentrum van De Winter & Rijkeboer, voorafgaand aan de begrafenis op zaterdag 10 maart, konden we daar dankbaar uit putten. We lazen de bekende woorden uit Matteüs 11, waar Jezus mensen die vermoeid en belast zijn nodig tot Hem te komen en rust te vinden.

Wij vertrouwen dat Arie in die rust is ingegaan. Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zijn laatste zus, zijn levensgezellin en alle anderen die van hem gehouden hebben veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

De gedachtenis van Arie Paardenkooper zij tot zegen.

Ds. Chris Schreuder

Collecten 11 maart: Diaconie, Alg. middelen: € 217,05 Kerk: € 250,75 Diaconie, noodhulpfonds: € 240,15

diensten Palmzondag 25 maart: 10.00 uur: ds. J. F. Tanghé 19.00 uur: ds. J. van Belzen, Serooskerke.

Kinderoppas 25 maart: Emma Groenendijk

Psalm 62:1, 5

1 Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

5 In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.