

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk

Predikant; ds.J.F.Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.

Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of henk.vanderheijden@gmail.com vóór zat.middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P.Post, 5925460 apost@kabelfoon.nl

Zondag 25 maart

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten

Zondagmorgen 25 maart, Palmzondag, hoop ik als uw wijkpredikant in de Grote Kerk voor te gaan. De preek zal gaan over Jezus en Barabbas. We lezen dan Lucas 23: 13-25. De avonddienst wordt geleid door ds.J. van Belzen uit Serooskerke. Fijn, dat hij weer eens in ons midden is. Op Goede vrijdag 30 maart zal de preek gaan over Mattheüs 27:34. "Zij gaven Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij die niet drinken. Ook vieren we het heilig Avondmaal. We lezen Mattheüs hoofdstuk 27:27-37. Ook 's morgens is er een dienst in de Vliet om 10.15 uur, waarin het Avondmaal met de bewoners en anderen uit de gemeente wordt gevierd. In beide diensten hoop ik voor te gaan. We wensen elkaar gezegende diensten toe.

Zieken

Mevr. Solleveld - Maat, Wagnerstraat 6, 3144 KK, ligt alweer enige tijd in het Vlietland ziekenhuis, afdeling Oncologie en er is bij haar een zeldzame vorm van kanker geconstateerd. Er wordt door de artsen gekeken hoe ze haar het best kunnen behandelen. Stuur u haar en haar man eens een kaartje ten teken van medeleven, want ook haar man lijdt al lange tijd aan kanker. Dhr. Boelaars, Merellaan 683, 3145 GB, is in het Haga ziekenhuis Leijenburg, afd. 12b kamer 22, in Den Haag opgenomen en heeft op 19 maart een nieuwe hartklep gekregen. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Zijn vrouw verblijft nog in het Marnixcentrum. Jaap Koen, Willem de Zwijgerplein 3, 3144 BM, mocht weer naar huis. Bij Henk en Anneke Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN te Vlaardingen is opnieuw spanning en onzekerheid ontstaan nu Henk deze week een MRI-scan moet ondergaan en de uitslag daarvan nog enige tijd op zich zal laten wachten. Dhr. Warbout, Seringenstraat 53, 3142 NR, is opgenomen in het Franciscus te Rotterdam en verblijft op afd. Chirurgie, 5e etage kamer 9 vanwege darmproblemen. Mw. Bot-van der Poel, Zuidvliet 80, 3141 AP, verblijft nog steeds in het ziekenhuis na haar heupoperatie. Denken we aan hen en de ouderen in de verpleeg-, verzorgings- en revalidatiehuizen?

Agenda

Maandag 26 maart: 19.00 en 20.00 uur: Catechisatie in De Schans.

Dinsdag 27 maart: 20.00 uur: Kerkenraad in de consistorie.

Woensdag 28 maart: 20.00 uur: Werkgroep beleidsplan in de Schans.

In Memoriam

Zondag 11 maart is op de leeftijd van 81 jaar overleden de heer Cornelis (Kees) van Bloois, Weverskade 68. Eigenlijk ken ik hem de bijna drie jaar dat ik nu in Maassluis ben, niet anders dan ziek. De ziekte COPD maakte hem benauwd en uiteindelijk is hij aan de gevolgen van deze ziekte overleden. Onze broeder was een markant mens, een man met een geweldig doorzettingsvermogen. Met bewonderenswaardige moed streed hij tegen zijn ziekte en als het maar even kon kwam hij naar de kerk of reed hij als het mooi weer was op zijn scootmobiel. De laatste maanden werd duidelijk, dat hij de strijd tegen deze ziekte ging verliezen en toen heeft hij zich samen met zijn vrouw Loes, die hem geweldig heeft bijgestaan, voorbereid op het einde van zijn leven. Alles werd besproken en ook de afscheidsdienst werd voorbereid. In het weekeinde van 4 februari leek zijn leven ten einde te lopen. Velen kwamen langs om afscheid te nemen. Zelf was ik maandag 5 februari bij hem en hoewel hij zeer zwak was, straalde zijn gezicht van blijdschap. Hij was niet bang om heen te gaan, sterker nog hij getuigde van zijn geloof en vertrouwen op zijn Heiland en zag uit naar de heerlijke toekomst, die hij tegemoet ging. In dat geloof is hij zondagnacht 11 maart ook ontslapen in alle rust. Loes, dochter Janneke en man Willem en hun kinderen en zoon Jeroen en zijn kinderen, die uit Canada over waren gekomen, en ook wij als gemeente zullen veel in Kees van Bloois missen. Hij was een wijs man, met grote liefde voor de Here Jezus en zijn kerk en de wijkgemeente Grote Kerk. Na de rouwdienst, die helemaal door Kees en Loes was voorbereid, hebben we zijn lichaam ter aarde besteld op de nieuwe begraafplaats aan de Hooze Zeedijk te Maassluis. De preek ging op verzoek van Kees over de tekst Handelingen 8:39b. "Want hij vervolgde zijn weg met blijdschap". De Here, onze God, vertrooste Loes, de kinderen en kleinkinderen en de familie en helpe ons om onze levensweg ook met blijdschap te vervolgen uit dankbaarheid voor de redding van zijn en ons leven door Jezus Christus, Gods Zoon.

Tenslotte:

Een hartelijke groet van uw predikantsechtpaar.

J.F.Tanghé

Bloemen.

Zondag 18 maart werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. v. Es, Constantijn Huygensstraat 8 en naar mevr. Meinster, Twijnerij 21.

Giften

Ouderling Hoogendijk ontving € 10 voor de wijkkas van N.N.

Diaconiecollecte

Stichting Wenzi is vandaag het doel voor de rondgangcollecte. In januari 2003 kwam de nieuwe regering in Kenia haar belofte na: het basisonderwijs werd gratis toegankelijk voor alle kinderen tot 12 jaar, waardoor nu 1½ miljoen kinderen extra naar school gaan. Onderwijs geeft kinderen de kans om weg te komen uit de sloppenwijken. Sommige kinderen nemen hun broertjes en zusjes mee, ook al zijn ze nog te jong. Ze zien de school als veilige haven. Gevolg is, dat klassen van rond de honderd kinderen geen uitzondering meer zijn. De leerkrachten draaien overuren en op sommige scholen zelfs dubbele diensten. 's Ochtends vroeg de ene klas en 's middags een andere. Het streefdoel is om klassen te hebben van 35 tot 40 kinderen. Om dit te realiseren zijn er naar schatting 60.000 extra gediplomeerde leerkrachten nodig. Op dit moment wordt er op veel scholen nog lesgegeven door vrijwilligers. Naast een tekort aan gediplomeerde leerkrachten is er ook een tekort aan lokalen en materialen. Kinderen krijgen met honderden tegelijk les onder een boom. Stichting Wenzi zet zich in voor beter onderwijs in Kenia. Met uw hulp kunnen zij meubilair, materiaal, betere huisvesting, maar vooral gediplomeerde leerkrachten en vervolgonderwijs voor de armsten in Kenia realiseren! Het hoofddoel is het studiefonds. Kinderen die de primary school hebben afgerond, kunnen door naar de secondary school. In een vijfjarenplan is afgesproken dat er gewerkt wordt op een 50%/50% basis. Dit houdt in dat de ouders 50% van de school- en studiekosten betalen, waarna Wenzi de andere 50% bijlegt. Door deze constructie wordt mensen een haalbaar doel geboden. Tevens worden mensen gestimuleerd om zelf actief en creatief geld te genereren.

Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) is de **rondgangcollecte** voor plaatselijke ondersteuning. Deze collecte is bestemd voor het fonds van waaruit de plaatselijke diaconale kosten worden gefinancierd. **De collecte tijdens het Heilig Avondmaal** is voor het jaardoel Stichting Schuilplaats met dit keer als thema 'Verliesverwerking'.

Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp bij hen vragen. Zij zetten hun vakkennis en deskundigheid in om de cliënten te begeleiden in psychosociale problemen. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren, vanuit een christelijke levensbeschouwing. Zij verlenen o.a. hulp bij moeilijkheden in de verwerking van pijn en rouw. Iemand verliezen van wie je houdt, is een ingrijpende gebeurtenis. Het leven lijkt gewoon door te gaan, maar wordt nooit meer hetzelfde. Er lijkt een lege plek in het hart geslagen te zijn die niemand meer kan vullen. Hoe moeilijk het ook is, veel mensen hervatten zich weer na een verlies. Met gebrokenheid en pijn in hun hart proberen ze verder te gaan. Maar soms lukt dat ook niet. Door gemis aan steun van anderen, of doordat verdriet te groot lijkt te zijn om te dragen. Misschien lijkt het zelfs alsof God er niet meer is. In al deze levensvragen is het belangrijk dat er iemand voor is voor een luisterend oor en een helpende hand. De hulpverleners van Stichting Schuilplaats helpen bij verliesverwerking. Stichting Schuilplaats is sterk afhankelijk van donaties en giften. Zo kunt u helpen door uw gift bij de Heilig Avondmaalscollecte.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bezoeken en telefoontjes die Jaap (en ik) heeft gekregen na zijn heupoperatie. De ingreep was gecompliceerder omdat hij al een kunstheup had en deze gedeeltelijk is vervangen, daardoor heeft het langer geduurd dan voorzien. Wij zijn erg dankbaar dat hij weer thuis is en tot nu toe verloopt het herstel erg voorspoedig. Nogmaals hartelijk bedankt voor alle reacties en tot ziens.

Jaap en Joke Koen

Paasgroet.

Als wijkgemeente bezorgen wij elk jaar een paasgroet aan oudere gemeenteleden. Op de tafel achterin de kerk liggen enveloppen met een mooie kaart en een paasgedicht. Het zou fijn zijn wanneer we met elkaar deze gaan bezorgen zodat iedereen een groet voor Pasen krijgt. Neemt u een stapeltje mee?

Jeanne en Marti

Collecten

Bidstond 14 maart: Diaconie ,Dorcas:	€ 180,68	Kerk: € 162,12	Diaconie, alg. middelen: € 135,32
Zondag 18 maart: Diaconie, Oost-Ghouta:	€ 325,50	Kerk :€ 253,10	Wijkkas : € 278,95

Komende diensten:

Goede Vrijdag 30 maart: 19.30 uur: ds. J. F. Tanghé, Viering Heilig Avondmaal

zondag 1 april, 1^e Paasdag: 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé 19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, Ridderkerk

Kinderoppas 1 april: Henriette van Santen de Hoog en Rianne Boogaard