

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 30 maart 2018 25<sup>e</sup> jaargang nr. 7

## Meditatie

**‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’**

**Dwaas die u bent!**

*1 Corinthiërs 15, 35*

Met enige regelmaat laait de discussie op over de vraag of Jezus al dan niet lichamelijk is opgestaan. Voorstanders betogen dan dat Jezus echt lichamelijk is opgestaan en dat het graf leeg was, terwijl tegenstanders wijzen op een Jezus die door dichte deuren ging en die een eindje mee kon lopen (zoals met de Emmaüsgangers) zonder herkend te worden. Diezelfde tegenstanders wijzen dan vooral op Paulus, die in de eerste brief aan de Corinthiërs schrijft over de opstanding (1 Cor. 15, 44) *Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt.* Terwijl Paulus, die zijn brieven schreef lang vóór de evangeliën, voor ons de oudste getuige in de Bijbel is!

Paulus verdedigt de realiteit van de opstanding van Jezus te vuur en te zwaard. Lees maar eens dat lange hoofdstuk in zijn brief aan de Corinthiërs waarin hij tal van getuigen aandraagt die persoonlijk de opgestane Heer hebben ontmoet en hij voegt zichzelf daaraan toe, want tenslotte *‘is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was’*. Van die verschijning weten we, want het boek Handelingen vertelt daarvan (Hand. 9). Op weg naar Damascus *‘werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’* en die ontmoeting werd het fundament van zijn leven. Opmerkelijk is wel dat deze ontmoeting plaats vindt jaren ná wat de evangeliën vertellen over hemelvaart en dat er alleen sprake is van licht en stem, maar toch zegt Paulus dat de Heer is waarlijk opgestaan en dat hij Hem gezien heeft, of liever: dat de Heer hem kwam zien.

Wat Paulus precies voor ogen heeft gehad is onzeker. Hij verdedigt de realiteit van de opstanding, terwijl hij tegelijkertijd de gedachte afwijst dat de opgestane Christus verscheen met precies hetzelfde lichaam dat gekruisigd was. *‘Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt.’* Paulus stelt zich duidelijk niet voor dat God, om Jezus op te wekken, diens dode lichaam nodig had. Maar wat dan wel?

Er zijn uitleggers die denken dat Paulus aan een ‘fijnstoffelijk’ lichaam dacht, wat zou passen bij de Griekse wereld waarin hij opgroeide. Dat zou best kunnen, maar het probleem is dan toch dat zo’n fijnstoffelijkheid ons niets meer zegt.

Ongetwijfeld is de ontmoeting met de opgestane Christus het begin en het fundament van de christelijke gemeente geweest. De volstrekt onverwachte ontmoeting met hun Heer veranderde een stelletje bange leerlingen binnen de kortste keren in dappere verkondigers. Met de kruisiging hadden ze het heel moeilijk: waarom die schandelijke dood? Maar dat de Heer was opgestaan, stond buiten kijf. Pasen was en is dan ook het eerste en oudste feest van de kerk.

Om het even bij mijzelf te houden: ik geloof van harte in de opstanding van Christus. Hoe ik mij die moet voorstellen, weet ik niet goed. Wel weet ik dat ik nooit zal meedoen aan een discussie over de vraag of Jezus al dan niet lichamelijk is opgestaan. Paulus had daar al geen zin in en ik heb dat evenmin. Als die discussie weer eens opblaait, zal ik aan Paulus denken: ‘Dwaas!’

*Geb van Doornik*

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 30 maart	Marcus 14:53–15:47
Zaterdag 31 maart	Genesis 1:1–2:4a
Zondag 1 april	Marcus 16:1-8
Maandag 2 april	Sefanja 1:1-13
Dinsdag 3 april	Sefanja 1:14–2:3
Woensdag 4 april	Sefanja 2:4-15
Donderdag 5 april	Sefanja 3:1-8
Vrijdag 6 april	Sefanja 3:9-20
Zaterdag 7 april	Genesis 2:4b-17
Zondag 8 april	Genesis 2:18-25
Maandag 9 april	Genesis 3:1-24
Dinsdag 10 april	Spreuken 22:17-29
Woensdag 11 april	Spreuken 23:1-14
Donderdag 12 april	Spreuken 23:15-25

## Kerkradio

### Programma woensdag 4 en 11 april

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 89
3. Komt nu met zang
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Zalig Wezen, vol genade
6. Meditatie n.a.v. Philippenzen 4: 4-9  
Thema: 'Trek het feestkleed aan'
7. Liefde Gods
8. Hemelse Vader
9. The Lord is my Shepherd (Bryn Terfel)
10. Felicitaties
11. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 13 april.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

### Vacatures nog niet vervuld!

Ondanks de vorige wanhopige oproep zijn we er niet in geslaagd de vacatures voor onze beide penningmeesters en een kerkelijk administrateur te vervullen. Er zijn wel diverse namen aangedragen, maar vrijwel allemaal buiten onze gemeente. Wij gaan er (desnoods) wel wat mee doen, maar een penningmeester uit eigen gelederen heeft de sterke voorkeur. Bekendheid met de kerkelijke situatie en meepraten in het college over het beleid en zeker bij de financiële beslissingen is natuurlijk gewenst. Het moet toch mogelijk zijn opvolgers te vinden (m/v)? Nogmaals een dringend beroep op u allen: meld u aan bij één van de kerkrentmeesters of per mail.

De vacature bij het kerkelijk bureau kan eventueel voor 50% ingevuld worden. We zoeken iemand die de andere (circa) 8 uur per week zou willen invullen, wat deels van huis uit kan.

*Piet Vroon, secretaris CvK.*

E-mail [cvk@pknmaassluis.nl](mailto:cvk@pknmaassluis.nl)

## Coll .v. Diakenen

Op vrijdag 30 maart is de eerste collecte in de Grote Kerk bestemd voor de Plaatselijke Ondersteuning. De derde collecte (Heilig Avondmaal) is bestemd voor Stichting de Schuilplaats. In de Vloot wordt de ene collecte gedeeld voor Diaconie (Heilig Avondmaalscollecte Zimbabwe) en Kerk. Op zondag 1 april is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor het Werelddiaconaat Onderwijs voor kinderen in India. Op zondag 8 april is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor de Algemene Middelende Diaconie. De derde collecte in de Grote Kerk is bestemd voor het project Cycle for Hope.

### Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet.

### Kerkbusjes

De heer Hulsman heeft een aantal kerkbusjes geleegd en de opbrengst hiervan is € 516,45.

## Algemene berichten

### Orgelpijpen

Deze keer de verantwoording eerste over de maanden januari en februari. De orgelpijpen hebben 71,80 euro opgebracht. In de maand maart hebben de orgelpijpen 24,20 euro opgebracht. Het onderhoud van het orgel kan mede hierdoor plaats vinden. Bij onze penningmeester is een gift ontvangen van NN ter waarde 100 euro.

*Jaap Kroonenburg*

### **Paasconcert Grote Kerk**

Traditiegetrouw gaat met het Paasconcert op Tweede Paasdag de jaarlijkse orgelconcertserie in de Grote Kerk van start. In 11 concerten zullen bekende Nederlandse organisten het monumentale Garrels-orgel uit 1732 bespelen. Het Paasconcert wordt gegeven door André van Vliet. Concertdatum: maandag 2 april; aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur (tot 18 jaar gratis).

### **Contactmiddag van de PCOB**

Op woensdag 11 april is er sprake van een 'gewone' contactmiddag van de PCOB. Deze keer is Bram Rutgers van der Loeff uit Den Haag onze speciale gast. Hij houdt een lezing/presentatie over het onderwerp: 'Blinde fietsers en andere wetenswaardigheden over slechtheid'.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee (met een lekker koekje erbij) gereed in het Witte Kerkje. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

*Ed Westerhof*

## **Jeugdwijzer**

### **Kampnieuws**

In januari heeft de inschrijving plaatsgevonden en we zullen dit jaar op 18 augustus met een recordaantal van 180 kinderen naar Westelbeers vertrekken. Een week kamp met zoveel kinderen (en leiding) kost een hoop geld. Daarom staan wij ook dit jaar weer met het sponsorplan in de kerk. Op zondag 1 april staat er leiding in de Immanuëlkerk en de Koningshof. Wij hopen door donaties van de gemeente zoveel mogelijk geld op te halen. Het sponsorplan zal ook op 20 mei in de Immanuëlkerk staan en op 24 juni in de Koningshof.

Donaties kunnen contant gedaan worden, maar ook zullen er kaartjes met het rekeningnummer uitgedeeld worden. U kunt storten op rekeningnummer NL38INGB0007402764 t.n.v. Stichting gereformeerde Jeugd Raad Maassluis.

### **Basiscatechese**

In onze kerk is catechisatie wel anders dan vroeger. Ik kan me tenminste niet herinneren dat mijn dominee op catechisatie zei: "Weet je wat we vandaag gaan doen? Een escape-kerk". Maar dat is precies wat wij wel de 14 jongeren voorhielden. Wat hebben we gedaan? We zaten in de kerkzaal 'opgesloten' in het verhaal van Jezus' laatste week. De opdracht voor de jongeren was om de 'engel' te vinden die de 'deur van Pasen' open kon maken.

Door heel de kerk waren aanwijzingen verspreid die ze moesten vinden en slim combineren. Je vindt van alles, maar hoe past de puzzel in elkaar? Je vindt bijvoorbeeld een kistje met een codeslot. Dan is het zaak om te kijken of die code ergens in de andere dingen die je vindt, verstopt zit.

Spelenderwijs zijn ze zo bezig geweest met het verhaal van Jezus. Ze moesten afbeeldingen van verschillende momenten van Jezus' laatste dagen in de goede volgorde leggen. Daarbij konden ze een Bijbel gebruiken als ze die uit het kistje hadden kunnen krijgen met de goede code.

We speelden met twee teams tegen elkaar. Het is geinig om te zien hoe sommigen maar blijven rondrennen op zoek naar puzzelstukken en hoe anderen juist hun hersens laten kraken om de oplossing te vinden. Mooi om te merken hoe ieder zijn eigen talent heeft en hoe er werd samengewerkt. Met hier en daar een klein duwtje in de goede richting, wisten ze ten slotte de schaar die als 'engel' was verkleed te vinden en ging de 'deur van Pasen' open.

*Petra de Jong, Madelon Boudesteijn, Gerrit van Dijk*