

**Liturgie bij de Driewijkendienst op zondagavond
15 april 2018 in de Grote Kerk van Maassluis.**

Voorganger: ds.J.F.Tanghé.

Organist: Jaap Kroonenburg

**Thema: "Als Pasen en Pinksteren op één dag
vallen".**

Afkondigingen

Intochtslied: Psalm 87 (Nieuwe Psalm Berijming)

Op Sion ligt al sinds een ver verleden
de stad van God, de vesting van de HEER.
Alleen al van de poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

'Rahab heb Ik nooit uit het oog verloren,
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.'

De hele wereld zal van Sion horen:
'De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.'
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'

'Hier in de stad van God is het begonnen',
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van groot tot klein:
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangslied: Psalm 67 (WK)

De Here God zij ons genadig,
en tone ons zijn aangezicht.
Zijn zegen schenke Hij weldadig,
Hij doe ons wandelen in zijn licht,
opdat allerwegen,
volken zien de zegen
van uw heil, uw woord.
Ja, in alle landen,
aan de verste stranden,
worde het gehoord.

Dat alle volken U belijden,
U loven, Heer, met hart en mond,
dat alle landen zich verblijden,
laat juichen heel het wereldrond.

Volken zult U richten,
U gaat vrede stichten
door gerechtigheid.
Volken aller landen
worden door uw handen
tot uw heil geleid.

Dat alle volken, Heer, U prijzen,
uw naam bezingen in hun lied.
U wilt uw goedheid ons bewijzen,
nu ons het land zijn vruchten biedt.
God schenkt allerwegen
ons zijn rijke zegen.
Hij, die alles geeft,
Hij zij hoog geprezen,
Hem moet ieder vrezen,
die op aarde leeft.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 20:19-23.

*Toen het nu avond was op die eerste dag van de
week en de deuren van de plaats waar de discipelen
bijezen waren, uit vrees voor de Joden gesloten
waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei
tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had,
liet Hij hun zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen
dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus
zei dan opnieuw tegen hen; Vrede zij u! Zoals de
Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat
Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen:
Ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonden
vergeeft, worden ze hem vergeven: als u ze hem
toerekent, blijven ze hem toegerekend.*

Zingen: Gezang 359 (WK)

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Verkondiging

Zingen: Gezang 192 (WK)

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Aankondiging van de Geloofsbelijdenis

Wij zingen - indien mogelijk staande - de Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper
des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, Zijn
eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van
de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten
derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand

Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen
zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik
geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige,
algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der
heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding
des vleses en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotzang: Gezang 324 (WK)

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Zingen: Gezang 425 (Nieuwe Liedboek v.d. Kerken)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien
tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.