

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 27 april 2018 25<sup>e</sup> jaargang nr. 9

## Meditatie

### Heilige strijd

Onder deze titel publiceerde de historica en terrorisme-expert Beatrice de Graaf, in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland, een essay over het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. Een feit is dat steeds meer mensen zich onveilig voelen. Terreuraanslagen en terreurdreigingen maken mensen onrustig en dat is niet vreemd. Dat is ook precies waar terroristen op uit zijn: onrust zaaien, angst zaaien, zodat mensen bij wijze van spreken niet langer hun leven durven in te vullen zoals zij dat zelf willen en gewoon zijn te doen. De grootste knieval die we voor terroristen kunnen doen is: je onbevangingheid opgeven. En het beste verzet ertegen is: gewoon doorgaan met leven, inclusief de waarden die voor ons belangrijk zijn. Tegen terreur kunnen we ons ten diepste niet beschermen; we kunnen wel weigeren ervoor te buigen.

Beatrice de Graaf schreef een lezenswaardig boek. Eén accent uit dit boek haal ik hier graag naar voren en het mag duidelijk zijn dat daarmee natuurlijk niet alles is gezegd. Maar belangrijk is het mijns inziens wel. Zij stelt: de heilige strijd tegen het kwaad wordt gevoerd door God. Met een term als “heilige strijd” is het natuurlijk oppassen geblazen: voor we het weten hebben mensen zich meester gemaakt van “god” (ik schrijf het bewust met een kleine letter want niet alles wat wij “god” noemen is “God”) en beroepen zij zich daarop. Of dat nu “jihad” heet of “kruistochten”, die (al te) menselijke strijd kan per definitie niet “heilig” heten. Maar de “heilige strijd” tegen het kwaad wordt gevoerd door God.

Onlangs hebben wij Pasen gevierd. Tegen de klippen op en tegen al het zichtbare in (en misschien vooral tegen al het onzichtbare in) belijdt de kerk: het kwaad, de dood is overwonnen en daarmee uiteindelijk kansloos. Dat zou je niet zeggen als je naar de toestand in Syrië kijkt – zoals het na D-day (‘decision day’) nog bijna een jaar zou duren voordat het V-day (‘victory day’) werd en de nazi’s werkelijk verslagen waren – maar dat geloof kan, hopelijk, toch een hart onder de riem betekenen voor ons allemaal en in het bijzonder voor wie van tijd tot tijd dat gevoel van angst en onveiligheid herkennen: het geloof dat het God is die deze wereld en ons leven in zijn handen houdt. Daarmee houden we het vol trouw te zijn, recht te doen en nederig en barmhartig te zijn.

Recent verscheen ook nog een ander boekje dat ik hierbij graag onder uw aandacht breng: “Sterk door de liefde”, een bundel vertaalde preken van Martin Luther King, uitgegeven vijftig jaar nadat hij werd vermoord. Eén van de preken in dit boekje, getiteld “Het medicijn tegen angst”, waarin onder meer gesteld wordt dat de angst wordt overwonnen door het geloof, eindigt met het volgende citaat, en dat geef ik op mijn beurt, tenslotte, ook graag aan u door:

*“Angst klopte op de deur. Geloof deed open. Er was niemand.”*

Ds. Chris Schreuder

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 27 april	Spreuken 27:1-11
Zaterdag 28 april	Spreuken 27:12-27
Zondag 29 april	Genesis 6:5-22
Maandag 30 april	Genesis 7:1-24
Dinsdag 1 mei	Spreuken 28:1-16
Woensdag 2 mei	Spreuken 28:17-28
Donderdag 3 mei	Spreuken 29:1-14
Vrijdag 4 mei	Spreuken 29:15-27
Zaterdag 5 mei	Spreuken 30:1-9
Zondag 6 mei	Genesis 8:1-14
Maandag 7 mei	Genesis 8:15-22
Dinsdag 8 mei	Spreuken 30:10-14
Woensdag 9 mei	Spreuken 30:15-33
Donderdag 10 mei	Psalm 93

## Kerkradio

### Programma 2 en 9 mei

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 98
3. Lof zij God
4. Ga mij niet voorbij o Heiland
5. Meditatie n.a.v. Johannes 12:26  
Thema: 'Vrijwillig in dienst'
6. Maak ons tot een stralend licht
7. Welk een vriend is onze Jezus
8. Panis Angelicus
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 11 mei.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

### Nieuwe procedure collectemunten

We betalen met ons allen onze boodschappen steeds vaker met onze bankpas zodat er minder contant geld in onze portemonnee om gaat. Het aantal geldautomaten neemt af en in de kerk merken we dat de kosten die de kerk aan de banken moet betalen voor het afstorten van contant geld steeds hoger worden. Om op die kosten te besparen willen we het gebruik van contant geld terugdringen. Om het gebruik van contant geld terug te dringen verzoeken we u dan ook per bankoverschrijving collectemunten te bestellen, al blijft aankoop van collectemunten met contant geld voorlopig nog mogelijk. Samen met het College van Diakenen hebben we nieuwe collectemunten gekocht zodat er ruim voldoende voorraad aanwezig is, ook in nieuwe hogere waarden van € 2,50 en € 5 en € 10. Om te voorkomen dat de verkrijgbaarheid van collectemunten een knelpunt zou kunnen vormen hebben we meer afhaallocaties beschikbaar gesteld. Zo wordt het mogelijk om na de kerkdienst collectemunten af te halen in de Immanuëlkerk en Grote Kerk. Bij de uitgang van de kerk is een handleiding beschikbaar hoe u de collectemunten kunt bestellen en waar u ze af kunt afhalen.

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 29 april is de eerste collecte in de open kerkgebouwen bestemd voor de Plaatselijke Ondersteuning Diaconie. Op zondag 6 mei is de eerste collecte in de open kerkgebouwen bestemd voor het Missionair Werk Binnenland (Deventer). Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de derde collecte in de Grote Kerk bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.

### Plaatselijke Ondersteuning Diaconie

#### Algemene Middelen Diaconie

Uit deze fondsen wordt de plaatselijke Diaconie gefinancierd.

### Help de nieuwe kerk in Deventer

Vondst is de pioniersplek van de Lebuinuskkerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden. De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aansluiten bij het dagelijks leven van de huidige generatie.

## Algemene berichten

### Oecumenische herdenkingsdienst 4 mei

Op vrijdagavond 4 mei, de avond van de Dodenherdenking, is er om 19.00 uur een korte oecumenische viering in het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat, Maassluis. Deze viering gaat uit van het Platform van Kerken te Maassluis. De heer Engel Leune, voorganger bij de Baptistengemeente, zal in de viering voorgaan. Het orgel wordt bespeeld door Piet George Klootwijk. Tijdens de dienst zal gecollecteerd worden voor *War Child*. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Na afloop lopen we naar het monument in het Julianaplantsoen. Namens de gezamenlijke kerken van Maassluis zullen daar ook bloemen gelegd worden.

### Gesprekskring Goeiemiddag

De bijeenkomst van onze gesprekskring 'Goeiemiddag' willen we houden op dinsdagmiddag 1 mei. We willen op deze middag verder met elkaar spreken over 'de rede over de laatste dingen', zoals beschreven in Matteüs 24.

De nadruk zal liggen op het thema 'waakzaamheid'. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Immanuëlkerk. Onze kring kan zeker nog uitgebreid worden. Nieuwe leden/deelnemers zijn van harte welkom.

*Constand Wassink 010-5916435*

### Oecumenische herdenkingsdienst 4 mei

Op vrijdagavond 4 mei, de avond van de Dodenherdenking, is er om 19.00 uur een korte oecumenische viering in het Witte Kerkje. Deze viering gaat uit van het Platform van Kerken te Maassluis. De heer Engel Leune, voorganger bij de Baptistengemeente, zal in de viering voorgaan. Het orgel wordt bespeeld door Piet George Klootwijk. Tijdens de dienst zal gecollecteerd worden voor War Child. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Na afloop lopen we naar het monument in het Julianaplantsoen. Namens de gezamenlijke kerken van Maassluis zullen daar ook bloemen gelegd worden.

## Jeugdwijzer