

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk Predikant; ds. J.F. Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.
Afkondigingen voor zondag: H. van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of henk.vanderheijden@gmail.com vóór zat. middag 12.00. Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P. Post, 5925460 apost@kabelfoon.nl

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten

In de ochtenddienst gaat voor dominee J.W.J. Guis uit Ridderkerk en in de avonddienst dominee C.H. Wesdorp uit Zoetermeer. **Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) begint de dienst om half 10.** In deze dienst hoopt voor te gaan proponent Drs. J.B. Mulder uit Hilversum.

Gezegende diensten toegewenst.

Zieken

Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN Vlaardingen, is met chemokuren begonnen. In totaal staan er 6 behandelingen gepland. Om de drie weken. Het is te hopen dat dit helpt. De knieoperatie van Gerrit v.d. Dool, Merellaan 1365, 3145GM, is geslaagd. De toestand van mevrouw T. Spruijt-Moerman, Richard Hollaan 183, 3144BS, is zeer zorgelijk. Dominee J.F. Tanghé, Kastanjedal 12, 3142AP, heeft afgelopen maandag een MRI scan van de rug laten maken. Donderdagmiddag kreeg hij de uitslag hiervan. (Zie "bericht uit het Kastanjedal"). Zondag 29 april jl. is de heer H. Bot, Zuidvliet 80, 3141AP, getroffen door een zwaar herseninfarct. Hij is opgenomen in het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam, afdeling stroke 3^e etage kamer 11. Zijn toestand is kritiek. Wij denken ook aan zijn vrouw, die onlangs is opgenomen in de Tweemaster. Leven we mee met de zieken, genoemd en niet genoemd ?

En we denken ook aan de mensen in de verpleeg- en verzorgingshuizen.

CD's De onlangs ontstane vertraging in de distributie van de cd's is verholpen. Dank voor uw begrip.

Gedicht bij Hemelvaart door Drikus van Engelenhoven

Hij voer ten hemel op; alleen

En liet Zijn discipelen achter, hier beneên.

Maar met de belofte: Ik kom weerom!

Eerst zullen jullie de Heilige Geest ontvangen.

Laat tot dan, Jeruzalem jullie adres zijn; kortom,

Vragen, daar waren ook zij mee bevangen.

Als Jezus dan zegt; dat zij niets behoeven te weten,

Anders dan, wat God heeft geopenbaard, dan is er reden,

Reden voor de discipelen, op te heffen; hart en hoofd.

Terug komen zal Hij, dat heeft Hij beloofd!

Tenslotte

Een hartelijke groet namens de kerkenraad. *Henk van der Heijden en Ton Post*

Bericht uit het Kastanjedal

Lieve zusters, broeders, jongelui,

Zoals u weet ben ik sinds zondag 22 april uitgeschakeld door pijn in mijn rug. De afgelopen twee weken heb ik verschrikkelijk veel pijn gehad en kon ik niet liggen of lopen, laat staan zitten. Om over slapen maar helemaal niet te spreken. Inmiddels is de pijn dankzij pijnmedicatie draaglijker geworden. Uit een MRI scan is gebleken, dat ik een hernia heb en dat dit de oorzaak is van mijn pijnklachten. Vrijdagmorgen, 4 mei, krijg ik een injectie in de pijnpoli van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft met de bedoeling de zenuw te verdoven. In de hoop, dat ik daardoor niet zoveel pijn meer heb en ook de zware pijnstillers kan laten staan. Ik moet daarna een paar weken rustig aan doen en misschien kan ik dan voorzichtig wat werkzaamheden oppakken. Als de injectie tenminste het gewenste resultaat oplevert. Het kan echter ook zijn, dat het resultaat onvoldoende is en dat de pijn terugkeert en dan zal ik alsnog een operatie moeten ondergaan. Het is op dit moment niet te zeggen welke kant het uit gaat, maar ik ben al blij – ik schrijf dit donderdagmiddag 3 mei – dat er voortvarend aan gewerkt wordt om de pijn weg te nemen in de hoop, dat mijn lichaam langzaam maar zeker de hernia zelf zal opruimen en er geen operatie nodig zal zijn. Na de Pinksterdagen is er wellicht meer te zeggen over het effect van de pijnbehandeling en het wel of niet moeten ondergaan van een operatie. De operatie op zichzelf is vrij eenvoudig, zo verzekerde de neuroloog en na een operatie is er doorgaans nog een herstelperiode van een week of zes nodig. Ik bid en hoop vurig, dat het niet tot een operatie hoeft te komen, maar dat is afwachten. U begrijpt dat ik teleurgesteld ben dat ik mijn werk niet kan doen, maar ik zal er alles aan doen wat in mijn vermogen ligt om zo spoedig mogelijk op een verantwoorde manier mijn werk weer (deels) op te pakken. Hartelijk dank voor uw meelevens en gebed.

Een hartelijke groet, *J.F. Tanghé.*

Bloemen.

Zondag 29 april werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar dhr. A. de Bruijn, Vondelpark 2/014 en naar dhr. G. v.d.Vlist, Sparrendal 300.

Giften

Ton Post ontving € 7 van de heer v.S. voor de wijkkas. Hartelijk dank.

Diaconiecollecten

Help de nieuwe kerk in Deventer is vandaag het doel van de rondgangcollecte. Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en leessessies scheppen zij gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden. De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzijn en bezinning, die aansluiten bij het dagelijks leven van de huidige generatie. Geef daarom aan deze collecte.

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) is de **rondgangcollecte** voor Eleos.

Eleos is specialist in de christelijke geestelijke gezondheidszorg. Ze doen hun werk volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Maar er is iets dat Eleos bijzonder maakt. Zij doen hun werk namelijk ook vanuit hun geloof in God. Ze geloven dat Hij de Maker van het leven is en ons beter kent dan wie dan ook. Bij Eleos werken ze uit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit dit geloof maken ze contact. Vanuit hun geloof in God werken ze samen aan herstel. Ze zijn daarbij overtuigd van de kracht van sociale verbanden zoals gezin, school en kerk. Ze gaan met de mensen aan het werk op alle terreinen van het leven waarop men hulp nodig heeft. Ze bieden hiervoor behandeling, specialistische begeleiding thuis of hulp in één van hun herstelcentra. Bij Eleos zijn ze niet van grote woorden. Die helpen niet, kleine stapjes wel. Ze kijken goed naar wat bij de mensen past. En helpen de mensen om afscheid te nemen van oude gewoonten in hun gedrag. Om relaties te herstellen. Of om hun problemen hanteerbaarder te maken, zodat men ze kan verdragen en ze hun leven niet meer overweldigen. We blijven bij hen zo kort als kan, maar zo lang als nodig is. Zodat men ruimte kan maken voor een volgende stap. Uw gift voor dit mooie werk is van belang. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

De **uitgangscollecte** op Hemelvaartsdag is voor de algemene middelen.

Nieuw nummer lichtspoor

Nummer 3 van de 55^e jaargang is verschenen. Dit nummer staat geheel in het teken van Pinksteren.

Lichtspoor kunt u vinden op de leestafel bij de hoofdingang in de hal van de kerk en u mag altijd gratis één of meerdere exemplaren meenemen. *De wijkdiakenen.*

Fulltime predikant? (slot)

Nog even de vorige stukjes samenvattend: Misschien wacht u op het vakantiegeld om een extra bijdrage (of toezegging) voor de actie kerkbalans te doen? Het resultaat hoort u tzt. Wat de collectes voor de kerk betreft: vergeleken met 2017 brachten deze tot en met april bij de rondgang € 967,45 minder op, maar de uitgangscollecte € 9,48 meer. Misschien is dat laatste het begin van een kentering? Alle gevers en geefsters hartelijk dank! Voor wie geen bericht over aanschaf van de collectemunten (meer) heeft, als u mij een mail stuurt krijgt u dat digitaal van mij. p.vroon@kabelfoon.nl

Collecten 22 april: diaconie: € 218,35 kerk: € 243,80 kerk, uitgang: € 230,35

Komende diensten

Hemelvaartsdag 10 mei: 09.30 uur: proponent. J.B. Mulder uit Hilversum

zondag 13 mei: 10.00 uur: ds. A.B. Vroomans, Delft 19.00 uur: ds. F.J. van Harten, Scheveningen

Kinderoppas 13 mei: Wendy vd Zwan

Psalm 84: 1,5

1 Hoe lief *lijk*, hoe vol heilgenot,
O *HEER*, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's *HEEREN* voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

5 O God, die ons ten schilde zijt,
En ons voor alle ramp bevrijdt,
Aanschouw toch Uw gezalfde Koning.
Eén dag is in Uw huis mij meer
Dan duizend, waar ik U ontbeer;
'k Waar liever in mijns Bondsgods woning
Een dorpelwachter, dan gewend
Aan d' ijdele vreugd' in 's bozen tent.