

Kerkwijzer

Protestantse Kerk


 Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 11 mei 2018 25^e jaargang nr. 10

Meditatie

GROENKRACHT

Op 3 mei reed ik door Duitsland en stond de autoradio afgestemd op NDR 1 Niedersachsen. Bekende nummers uit de jaren '80 kwamen voorbij. Tot opeens een vrouwenstem klonk die sprak over de lente en hoe de kleur groen voor haar verbonden is met God. Ik werd geraakt door haar woorden. Na twee minuten ging de muziek gewoon verder. Thuisgekomen zocht ik uit om wie en wat het ging. Het blijkt een dagelijks terugkerend gebeuren te zijn onder de naam 'Radiokirche'. Verschillende voorgangers verzorgen enkele dagen achter elkaar korte meditaties. Je kunt ze teruglezen op de website van de zender. Degene die ik hoorde was van een vrouwelijke pastor. Ik heb haar woorden vertaald en geef ze bij deze graag door.

Gerrit van Dijk

“Eder jaar ben ik gespannen voor dit moment. Begin mei is het zover. De natuur explodeert. Tot voor kort waren de berken, beuken en hazelaars nog kaal, maar nu glanzen ze in prachtig groen, limoengroen, flessengroen, mosgroen, meigroen. De wereld krijgt haar kleuren terug. Wat grijs was, wordt bont gekleurd. Wat dood leek, wordt levendig. En ik merk hoe goed al die tinten groen mij doen. ‘Groenkracht’, zo heeft Hildegard van Bingen eeuwen geleden deze helende kracht van het groen genoemd. Groenkracht, voor mij beschrijft dat God, zoals die is. En wat Hij wil. Een goed begin bijvoorbeeld, van waaruit het leven zich ontplooit. In het begin schiep God hemel en aarde en God zag dat het goed was. Na de goede start ging het al snel bergafwaarts. Dat herken ik ook in mijn eigen leven. Veel is heel anders geworden dan verwacht werd. De eerste grote liefde die uitging, het verprutste examen. Ziekte die me mijn baan kostte. Maar net als in de natuur elk jaar een nieuw begin mogelijk is, mag ik ook opnieuw beginnen. Ik moet niet blijven wie ik ben. Daarom is groen voor mij een wezenlijke, om het zo te zeggen, een scheppingskleur. God toont mij met groen jaar op jaar: ‘Ik ben er. Ik geef deze wereld niet op. Ik schenk je nieuwe hoop, altijd weer’.”

Elisabeth Seydlitz, pastor in Oldenburg

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 11 mei	Genesis 9:1-7
Zaterdag 12 mei	Genesis 9:8-17
Zondag 13 mei	Genesis 9:18-28
Maandag 14 mei	Spreuken 31:1-9
Dinsdag 15 mei	Joël 2:18-27
Woensdag 16 mei	Joël 3:1-5
Donderdag 17 mei	Joël 4:1-8
Vrijdag 18 mei	Joël 4:9-21
Zaterdag 19 mei	Genesis 10:1-32
Zondag 20 mei	Genesis 11:1-9
Maandag 21 mei	Spreuken 31:10-31
Dinsdag 22 mei	Jozua 23:1-16
Woensdag 23 mei	Jozua 24:1-13
Donderdag 24 mei	Jozua 24:14-28

Kerkradio

Programma woensdag 16 en 23 mei

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 42
3. Komt volk des Heren
4. Groot is Uw naam
5. Meditatie n.a.v.: Handelingen 9:17

Thema: "De hand van een broeder"

6. God de Heer regeert
7. Er is een land van louter licht
8. Agnus Dei (Karl Jenkins)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 25 mei.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 13 mei is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor het Algemene middelen. De derde collecte in alle drie de kerk gebouwen is bestemd voor Oikocredit. Oikocredit verstrekt microkredieten aan mensen in ontwikkelingslanden. Op zondag 20 mei is de eerste collecte in de drie kerkgebouwen bestemd voor Zending in Bangladesh.

Plaatselijke Ondersteuning Diaconie

Algemene Middelen Diaconie

Uit deze fondsen wordt de plaatselijke Diaconie gefinancierd.

Opbouw van christelijke gemeenschappen in islamitisch land - Bangladesh

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Bangladesh. Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.

Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden rust en vrede in het christelijk geloof, maar voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-e Church ondersteunt hen daarom bij het opbouwen en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in. In de nieuwe gemeentes staat het Evangelie centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van deze christenen, bijvoorbeeld door veel islamitische vormen en tradities te gebruiken. Het christelijk geloof is zo ook voor mensen met een islamitische achtergrond toegankelijk en herkenbaar.

Isa-e Church heeft 110 kerken die variëren van 17 tot 300 leden. Gemiddeld zijn er zo'n 50 mensen. De meeste gemeentes komen samen in de huizen van leden, 15 gemeentes hebben hun eigen kerkgebouw. Deze jonge kerk groeit en doet veel aan kennisoverdracht. Met uw steun draagt u bij aan een sterke kerk voor iedereen.

- Aanschaf van Bijbels: 2,55 euro per stuk
- Nieuwe Testament: 0,75 per stuk
- Training voor voorgangers, 4 keer 2 weken per jaar: 518 euro per voorganger
- Vrouwen- en jongerenkampen voor 100 personen, 3 dagen: 2.500 euro per kamp.

Oikocredit

Ons doel is kwetsbare mensen de kans te bieden zelfredzaam te worden, armoede te verlichten en zo te werken aan een rechtvaardiger maatschappij. Het creëren van sociale impact is een drijvende kracht achter het werk van Oikocredit. Onze investeringen vereisen daarom een hoge mate van zorgvuldigheid. En dat begint met de keuze van de partnerorganisaties die ons terzijde staan in de landen waar we uw geld investeren. Enerzijds is er een uitermate kritische selectieprocedure, anderzijds worden bestaande partners voortdurend gecoacht en getraind om optimaal te blijven presteren. Financiële resultaten gaan daarbij hand in hand met sociale resultaten.

Anastacia, landbouwster in Paraguay

Biologische maïs, cassave, citroenverbena, pinda's, limoen, fruit, suikerriet en rijst – Anastacia Lopez en haar man Modesto Isasi verbouwen het allemaal. Daarnaast heeft het Paraguayaanse echtpaar 15 koeien en vier varkens waar ze van rondkomen. Alle biologische producten verkoopt de 57-jarige Anastacia iedere dinsdag op een lokale markt.

Hun bedrijfje konden ze rendabel maken en uitbreiden dankzij een lening via Oikocreditpartner La Norteña. Het is hard werken voor Anastacia en Modesto, maar ze doen het graag. En de keuze voor biologische landbouw was zo gemaakt: "Het is gezonder voor onze kinderen en kleinkinderen". Het stel heeft negen kinderen die dankzij de lening een goede opleiding konden volgen.

Rondgangcollecte 2018

Op zondag 20 mei starten we met de Rondgangcollecte, de jaarlijkse inzameling voor speciale projecten van de Diaconie, plaatselijk, landelijk en in de wereld. De drie projecten zijn:

1. Stichting ASVZ
2. Stichting Avavieren
3. Myanmar MTC Kinderbescherming

Er liggen enveloppen klaar in de drie kerken. Wij roepen uw hulp in om deze enveloppen in de wijken te bezorgen.

Stichting ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De locatie Lepelaarplantsoen Koningshof "De Luit", is één van de vestigingen, van waaruit zorg wordt verstrekt aan de bewoners en aan cliënten in Maassluis. De bewoners zouden graag een van hun wensen op het dakterras in vervulling zien gaan: nieuwe parasols; een nieuwe elektrische bakplaat voor in de zomer om op het terras te kunnen BBQ-en en onderhoud van de steigerhouten tuinmeubelen.

Stichting Avavieren wil ontspannen, betaalbare vakanties mogelijk maken voor mensen met een beperking en hun ouders of verzorgers. Op een mooie locatie, dicht bij het strand en met volop activiteiten voor jong en oud. Avavieren werkt samen met Strandpark Vlughtenburg in 's-Gravenzande om 9 aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows te realiseren. Doordat een team van enthousiaste en kundige vrijwilligers degene met een beperking, eventueel samen met hun gezonde broertjes en zusjes, begeleidt, krijgen de ouders ook de gelegenheid om tot rust te komen.

Myanmar MTC Kinderbescherming: Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen, met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand.

Kerk in Actie Maassluis

FOOD FOR ALL

Kerk in Actie Maassluis vraagt uw welgemeende aandacht voor het werk dat Hans (organist in Koningshof) en Franny Treurniet met hun stichting doen in Ethiopië.

"Deel je brood met wie honger heeft."

Deze woorden uit Jesaja 58:7 vormen de basis van waaruit Stichting 'Food For All' (FFA) zich inzet voor de allerarmsten in Ethiopië. FFA werd in 2003 opgericht en heeft ten doel het verlenen van hulp en bijstand aan mensen in nood in Ethiopië, onafhankelijk van de levensovertuiging van de betrokkene. De hulp bestaat uit het beschikbaar stellen van primaire levensbehoeften: voedsel, kleding en medische zorg, daarnaast het helpen verbeteren van de gezondheidszorg, scholing, werkgelegenheid, huisvesting en sociale omstandigheden.

Doelgroepen

De hulp richt zich op de meest kwetsbare mensen zoals dakloze vrouwen, bedelend en zwerfend langs de straten, vaak met een baby, soms met meerdere kinderen.

Maar ook behoeftige ouderen, veelal zonder familie en nauwelijks bronnen van inkomsten. Verder (half-)weeskinderen, die zich moeilijk kunnen redden en daardoor geen toekomst hebben.

Samenwerkingen

FFA werkt in Ethiopië samen met plaatselijke NGO's die het werk uitvoeren. Driemaandelijks wordt aan FFA gerapporteerd, op basis waarvan onze donaties worden gegeven. Aan het einde van de projectperiode (3 jaar) wordt een externe evaluatie gehouden, inclusief controle door een onafhankelijke bevoegde accountant.

Projecten

Momenteel is FFA betrokken bij drie projecten. In Addis Abeba steunt FFA een kindertehuis waar een tiental voormalige straatkinderen opgroeit en begeleid wordt naar het zelfstandig zijn. Daarnaast werken we samen met stichting 'Embracing Hope Ethiopia' in een van de 'slums' van Addis Ababa. FFA bekostigt hier het volledige levensonderhoud van 30 gezinseenheden (alleenstaande moeders met kinderen). Op het platteland rondom de plaats Fital werken we samen met 'Bright Future Ethiopia' (BFE). Met name daar is de nood momenteel extreem hoog, mede de reden van dit bericht in de Kerkwijzer.

De nood in Fital

Fital is een armoedige plattelandsstreek zo'n 150 km ten noorden van Addis Ababa met nauwelijks onderwijsvoorzieningen en gezondheidszorg. Vooral onder de ouderen is veel armoede. Als zij geen familie hebben is hun situatie ronduit hopeloos. AOW is een onbekend fenomeen in Ethiopië. Een tweede doelgroep vormen verwaarloosde kinderen, veel (half-)wezen, die vaak zomaar aan hun lot worden overgelaten. Via het 'Child Care and Elderly Support Project' van BFE worden van deze doelgroepen 65 gezinseenheden gesteund in hun dagelijks levensbehoeften.

Tot overmaat van ramp zijn er recent enkele tientallen binnenlandse vluchtelingen in Fital aangeland die ten gevolge van etnisch geweld elders in het land hun woonplaats ontvlucht zijn. Deze mensen zijn berooid van het weinige dat ze hadden en hebben dringend behoefte aan onderdak, voeding, kleding en andere dagelijkse levensbehoeften.

Omdat de plaatselijke overheid hierin slechts zeer beperkt kan voorzien zet FFA zich in om aanvullende hulp te bieden, waarvoor een bedrag van circa € 5.000 nodig is.

Helpt u mee?

Als FFA zijn we blij met de geboden gelegenheid om dit bericht in de Kerkwijzer te plaatsen. Want ook u kunt ons helpen door het overmaken van een gift of via een bijdrage aan de binnenkort te houden collecte in de Maassluisse kerken.

Onze gegevens zijn:

Stichting Food for All

Christoffelkruid 29

3137WR Vlaardingen

website: www.food-for-all.nl

e-mail: info@food-for-all.org

Rekeningnummer: NL24 INGB 0004 3189 98

Algemene berichten

Pinksterconcert 21 mei Arjan Breukhoven in de Grootte Kerk

De organist Arjan Breukhoven zal op maandag 21 mei een Pinksterorgelconcert geven op het orgel van de Grootte Kerk. Al vele jaren verzorgt deze uit Rotterdam afkomstige organist, pianist en dirigent concerten in de Grootte Kerk. Het thema van dit orgelconcert is "Pinkster-Orgel-Spektakel", een thema wat veel verrassingen in zich zal hebben.

Tijdens dit concert zal de organist zichtbaar zijn op een groot beeldscherm. Hierdoor krijgt u een kijkje in de keuken van een concertorganist met zijn assistent.

Altijd een groot genoegen de rijke klankmogelijkheden van het Garrels-orgel te mogen beluisteren. Vooral organist Arjan Breukhoven met zijn zoon Matthijs als registrant zorgen voor de mooiste klankkleuren, u zult ook bij dit concert onder de indruk raken van het beroemde orgel wat de Grootte Kerk rijk is.

Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is € 10,- en kaarten zijn te reserveren via info@arjanbreukhoven.nl

Vrijdag 25 mei, pianorecital door Julia Achkinazy

In mei 2017 organiseerde de Orgelcommissie van de Immanuëlkerk voor het eerst een pianorecital op de Gotrian-Steinweg concertvleugel, die in 2016 is aangeschaft. De bijzondere Russische pianiste Julia Achkinazy verraste de aanwezigen toen met haar geweldige spel. Wij zijn er trots op dat we haar wederom bereid hebben gevonden een concert te geven in de Immanuelkerk. Julia speelt werken van onder andere Bach, Beethoven, Chopin en andere componisten.

In september 2018 geeft zij opnieuw een concert in het Concertgebouw te Amsterdam met een volledig nieuw programma. Het groot deel van dat concert kunt u nu al horen in de Immanuëlkerk van Maassluis. Dus eerder, dichterbij en met een laagdrempelige toegangsprijs (inclusief koffie/thee in de pauze).

Al met al: Dit mag u niet missen!

Het concert begint om 20.00 uur.

Entree € 10,00 inclusief koffie of thee in de pauze.

Verdere informatie: <http://www.pknmaassluis.nl/immanuelkerk/orgelcommissie/actueel>

Orgelpijpen Grootte Kerk

In de maand april hebben de orgelpijpen 44,40 euro opgebracht. Hartelijk dank aan allen die met collectemunten en normaal muntgeld weer hebben bijgedragen aan het onderhoud van ons orgel.

Een bezoek aan ons orgel heeft 60 euro opgebracht. Een heel dankbare organist kreeg een uur spelen cadeau voor zijn 60^e verjaardag.

Begin juni zal ons Garrels-orgel weer geheel nagekeken worden op de stemming. Een aantal vrijwilligers zal helpen aan de klavieren. Met een goed voorbereid instrument kunnen we dan de zomerserie orgelconcerten starten op 9 juni. Geert Bierling zal dan een gevarieerd programma laten horen.

In de eerste maanden van het jaar hebben wij ook hard gewerkt om een cd met live-opnamen van concerten samen te stellen.

Zaterdag 7 juli zal deze cd worden gepresenteerd. Een volgende keer meer hier over.

Een hartelijke groet,

Jaap Kroonenburg

Vrouwen lopen voor Vrouwen

Sponsorwandeltochten voor Stichting De Hoop

Wij geloven dat elke vrouw waardevol is. Dat elke vrouw recht heeft op de vrijheid om te genieten, te doen, te leven. Niet elke vrouw heeft die vrijheid. Sommige zijn gebonden aan een verslaving. Anderen zijn verstrikt in het netwerk van de prostitutie. De vrijheid waar jij van geniet, willen wij aan alle vrouwen schenken. Daarom organiseren we sponsorwandeltochten en hardloopevents. Schenk jij jouw moment om kwetsbare vrouwen te helpen? Dankzij jouw inzet kunnen zij een nieuwe start maken!

We zouden het geweldig vinden als jij - voor het eerst of opnieuw – mee gaat wandelen! Je kunt kiezen uit meerdere locaties, verspreid door het hele land. Ga je wandelen door de mooie natuur of kies je juist voor een stadswandeling?

Je bent van harte welkom bij één van de volgende tochten in 2018:

- 26 mei – 10 of 20 km natuurwandeling in omgeving Maassluis
- 9 juni – 15 km boswandeling in Doorn
- 14 juli – 12 km natuurwandeling in omgeving Zwolle

Waarom meedoen?

- Het wordt een onvergetelijke en super gezellige dag!
- Na afloop van de tocht genieten we met elkaar van een welverdiende lunch of high tea.
- Je kunt individueel of in een team mee wandelen. Leuk idee voor een verzorgd dagje uit samen met je collega's, vriendinnen, zussen of wandelmaatjes!
- Dankzij jouw inzet kunnen kwetsbare vrouwen een nieuwe start maken.

Kom ook in beweging!

Als vrouw heb je zoveel te geven. Daarbij bedoelen we niet alleen het ophalen van sponsorgeld, maar vooral het feit dat jij opstaat om een stem te geven aan een andere vrouw is fantastisch! Kom je ook in beweging?

Passage afd. Maassluis Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Het bestuur van de Passage afd. Maassluis nodigt u hartelijk uit op onze laatste ledenavond voor de zomervakantie, en wel op: op donderdagavond 17 mei in het Witte Kerkje.

Op veler verzoek sluiten we ook dit seizoen weer af met Ineke Vink van de Historische Vereniging Maassluis. Deze keer gaat het over: De Canon van Maassluis '.

Ineke heeft voor deze avond 25 onderwerpen op haar lijstje staan waar de mensen uit kunnen kiezen. De Passage-leden moeten dan wel aangeven waarom ze een onderwerp gekozen hebben. Na de pauze komt er over elk onderwerp een niet te moeilijke vraag. De Historische Vereniging Maassluis stelt enkele prijsjes beschikbaar voor de winnaars.

Wij kijken uit naar een interessante en gezellige Passage-avond. Gasten zijn ook op deze avond van harte welkom.

Het bestuur van de Passage

Maandelijkse schrijfactie Amnesty International Groep Maassluis

Voor de maandelijkse schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen (zie hieronder).

Schrijfactie China: advocaat mogelijk gedrogeerd in gevangenis

De bekende Chinese mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong is in november vorig jaar tot twee jaar cel veroordeeld. Het gaat erg slecht met zijn gezondheid.

Risico op marteling

Jiang Tianyong's zus bezocht hem in februari in de gevangenis. Ze schrok van zijn slechte gezondheid. Hij heeft geheugenverlies en zag er zwak en opgezwollen uit. Andere advocaten en activisten die vastzaten meldden dat ze in de gevangenis werden gedrogeerd. De familie van Jiang Tianyong vreest dat dit bij hem ook het geval is. Hij heeft dringend medische zorg nodig.

Vast vanwege 'staatsondermijning'

In 2009 verboden de autoriteiten Jiang Tianyong nog langer als advocaat zijn werk te doen. Hij bleef zich inzetten voor de mensenrechten, ondanks voortdurende pesterijen, opsluiting en mishandeling. In december 2016 paktten de autoriteiten Jiang Tianyong op voor onder meer het 'illegaal bezitten van geheime documenten' en het 'samenspannen met buitenlandse organisaties'. Hij bekende omdat de autoriteiten hem beloofden dat hij dan eind augustus 2018 vrij zou komen. Maar de staatsadvocaat weigert de uiteindelijke veroordeling met Jiang Tianyongs eigen advocaat en familie te delen.

Brieven

Met het versturen van twee brieven (een aan de ambassadeur van China en een naar de autoriteiten van dat land) roept u hen op om Jiang Tianyong onmiddellijk vrij te laten en hem in de tussentijd goed te behandelen.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website www.amnestymaassluis.nl onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brieven kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 juni versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening

NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 keer per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

Portokosten

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: Internationaal 1

Portokosten China: Internationaal 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink.
telefoonnummer: 06-29 09 39 27.

Jeugdwijzer

Activiteiten voor jongeren in de Herberg

Tussenjaar

Ben je toe aan een break? Weet je nog niet wat je moet gaan studeren? Wil je graag een tijdje iets voor een ander doen? Denk dan eens aan een diaconaal jaar in de Herberg. Samen met een paar andere jongeren leer je waardevolle dingen. Heel praktisch: maaltijden bereiden, receptiewerk, huishoudelijk werk en andere dingen die passen bij jou. Maar ook leer je omgaan met mensen, samenwerken, en jezelf beter kennen. Je levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de Herberg en bent bezig met je eigen (geloofs)vorming. Een unieke kans.

Uniek vakantiewerk voor jongeren vanaf 15 jaar

Wil jij wel eens iets bijzonders doen in je vakantie? Geef je dan op voor twee weken vakantiewerk in de maanden juli en augustus. Het is een unieke kans om veel te leren, plezier te maken met andere jongeren en zinvol bezig te zijn.

Naast een 36-urige werkweek is er tijd genoeg om te winkelen in Arnhem, te ontspannen in de omgeving of lekker met anderen te chillen in de eigen huiskamer in het Koetshuis.

Zie www.pdcdeherberg.nl.