

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk

Predikant: ds.J.F.Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.

Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of henk.vanderheijden@gmail.com vóór zat.middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P.Post, 5925460 apost@kabelfoon.nl

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Zondag 13 mei

Bij de diensten

In de ochtenddienst gaat voor dominee A.B.Vroomans uit Delft en de avonddienst zal worden geleid door dominee F.J.van Harten uit Scheveningen. Gezegende diensten toegewenst.

Zieken

De toestand van mevrouw T.Spruijt-Moerman, Richard Hollaan 183, 3144 BS, is zeer zorgelijk. Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137GN Vlaardingen, heeft de eerste van 6 chemokuren achter de rug. Wij hopen dat de resultaten goed zijn. Dominee J.F.Tanghé, Kastenjedal 12, 3142AP, heeft een MRI scan laten maken en een injectie gehad. Als het goed is krijgt hij daardoor minder pijn. De heer A.van Baalen, Nobeldreef 61, 3146AG, heeft een ongeluk met zijn fiets gehad en daarbij 5 ribben gebroken. Hij verblijft tijdelijk in Zorghotel Aafje, Locatie Maasstad, kamer 301, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam. Gré van Eck, Wipperspark 73, 3141 RA, heeft problemen met haar rug. Alle zieken, genoemd en niet genoemd, bevelen wij in uw voorbede aan, evenals de mensen in de verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Overleden

Op 3 mei 2018 is in de leeftijd van 83 jaar overleden de heer Hijmen (Henk) Bot, echtgenoot van Tini Bot-van der Poel.

De begrafenis heeft op 9 mei 2018 plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats aan de Willem de Zwijgerstraat te Maassluis. Voorafgaand was de rouwdienst in de Grote Kerk, waarin vooring dominee J.van Belzen uit Serooskerke.

Op 23 mei zouden zij 62 jaar getrouwd zijn. Niets is hun bespaard gebleven, alleen al te denken aan het verlies van hun dochter Cora. Henk Bot heeft jaren als diaken de wijkgemeente gediend; ook was hij nauw betrokken bij de verwezenlijking van gebouw De Schans. Als vrijwilliger is hij vele jaren in de wijkgemeente werkzaam geweest. Wij denken aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in deze voor hen zo moeilijke periode.

Benoeming ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat de volgende broeders hun benoeming hebben aanvaard: tot ouderling de heer L.Wijnhorst, Röntgendreef 68. Tot ouderling-kerkrentmeester de heren E.Ammerlaan, Mesdaglaan 129 en H.Terlouw, Olmendal 114. Tot diaken de heren C.M.Bart, Bosuilstraat 58; A.Herbert, Koolmeesstraat 19 en P.van der Zwan, Kievitstraat 7. De heer H.A.van Klink, Logger 27, heeft gemeend zijn benoeming tot ouderling niet aan te nemen. Dit besluit respecteren we.

Tenslotte

Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet.

Henk van der Heijden en Ton Post

Bloemen.

Zondag 6 mei werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar de heer A.van Baalen, Nobeldreef 61, die tijdelijk in een zorghotel in Rotterdam verblijft en dominee J.F.Tanghé, Kastenjedal 12.

Diaconiecollecten

De rondgangcollecte is voor de algemene middelen. Deze collecte is bestemd voor het fonds van waaruit de diaconale kosten worden gefinancierd. Oikocredit is het doel voor de uitgangscollecte. Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Zij geloven dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zelf een bestaan op te bouwen. Oikocredit investeert uw geld in ruim zeventig ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Het grootste deel van de investeringen gaat naar partners actief in microkrediet (inclusive finance). Daarnaast groeit het aantal investeringen in landbouw en organisaties op het gebied van duurzame energie. De totale financieringsportefeuille bedraagt zo'n 900 miljoen euro.

De wijkdiakenen

Dankbetuiging.

Met dank aan God, mogen wij u mededelen dat onze beide operaties goed zijn verlopen. Echter wij zijn er nog niet helemaal. Het zal nog wel even duren alvorens wij weer helemaal de oude zijn.

Uw medeleven in de vorm van persoonlijke ontmoetingen, telefoontjes, bloemen, en de vele kaarten hebben wij zeer op prijs gesteld. Het heeft ons goed gedaan. Allen heel hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groeten, *Annie en Gerard Boelaars.*

Giften

Via mevrouw Spier heeft twee giften ontvangen voor de wijkkas (verjaardagsfonds), te weten € 5,- en € 6,-.

Hartelijk dank.

ORGELPIJPEN GROOTE KERK

In de maand april hebben de orgelpijpen 44,40 euro opgebracht. Hartelijk dank aan allen die met collectemunten en normaal muntgeld weer hebben bijgedragen aan het onderhoud van ons orgel.

Een bezoek aan ons orgel heeft 60 euro opgebracht. Een heel dankbare organist kreeg een uur spelen cadeau voor zijn 60^e verjaardag.

Begin juni zal ons Garrels-orgel weer geheel nagekeken worden op de stemming. Een aantal vrijwilligers zal helpen aan de klavieren. Met een goed voorbereid instrument kunnen we dan de zomerserie orgelconcerten starten op 9 juni. Geert Bierling zal dan een gevarieerd programma laten horen.

In de eerste maanden van het jaar hebben wij ook hard gewerkt om een cd met live-opnamen van concerten samen te stellen. Zaterdag 7 juli zal deze cd worden gepresenteerd. Een volgende keer meer hier over.

Een hartelijke groet, *Jaap Kroonenburg*.

Kronen poetsen.

In afwachting van de oplevering van de opknappbeurt van de kerktoren en de verbouwing van de sanitaire ruimtes heeft de tweejaarlijkse poetsbeurt van de koperen kroonluchters even op zich laten wachten. De hoeveelheid stof, die hierbij vrij kwam en die u vast en zeker wel heeft opgemerkt, is al veel minder geworden.

Zodoende wordt het tijd om het koper van de kroonluchters weer te laten blinken.

Op D.V. woensdag 30 mei aanstaande wil ik daarom een ochtend organiseren om, net als voorgaande jaren, met een grote groep vrijwilligers/sters het koper aan te pakken.

Uiteraard wordt er voor koffie/thee gezorgd met iets lekkers erbij.

Noteert u 30 mei in uw agenda. We beginnen vanaf 9:00 uur.

Altijd erg gezellig en van harte aanbevolen. U / jij komt toch ook?

Koster Niek van Namen

Openingstijden Groote Kerk 2018

U wist natuurlijk al lang dat wij één van de mooiste kerken van Nederland hebben, maar weet u ook iets van de rijke geschiedenis? U kunt uw kennis ook deze zomer verrijken door een bezoek aan de kerk met familie of vrienden. De kerk is vanaf 16 mei open op woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 u. tot 16.00 u. en op vrijdag en zaterdag van 11.00 u. tot 16.00 u. De toegang is gratis, maar wie -tegen betaling- ook de toren wil beklimmen moet daarvoor een groep(je) vormen en een afspraak maken. *Piet Vroon, kerkrentmeester*.

Busreisje 23 mei 2018

D.V. woensdag 23 mei a.s. gaan we met de bus naar Ouddorp. Daar bezoeken we het trammuseum. Er is o.a. een rondleiding en we gebruiken daar de lunch. Daarna volgt een mooie rit in een oude tram over Goeree Overflakkee. Het vertrek vanuit de Schans is uiterlijk om 09.30 uur (aanwezig om 09.15 uur) en ± 17.00 zijn we weer thuis. Kosten € 40,- per persoon. Opgeven en verdere informatie bij Mattie Boudesteijn 5919601 of Nel van Baalen 5917643

Collecten 6 mei: diaconie Nieuwe Kerk Deventer : € 224,55; kerk € 249,70; kerk uitgang: € 225,95

Diensten 20 mei (1^e Pinksterdag) 10.00 uur: voorganger nog niet bekend 19.00 uur: ds. A. van Duinen, Oud Loosdrecht

Kinderoppas 20 mei: Nel Labee

PSALMVERZEN OUDE BERIJMING AVONDDIENST

PSALM 68 VERS 10

Geloofd zij God met diepst ontzang!

Hij overlaadt ons dag aan dag

met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil,

Hij schenkt uit goedheid zonder peil

ons 't eeuwig, zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood,

zelfs bij het naad'ren van den dood,

volkomen uitkomst geven.

PSALM 47 VERS 1 EN 3

Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt

onzen God uw vreugd, weest te zaâm verheugd,

zingt des Hoogsten eer. buigt u voor Hem neer.

Alles ducht Zijn kracht, alles vreest Zijn macht.

Zijne Majesteit maakt haar Heerlijkheid

over 't rond der aard' wijd en zijd vermaard.

God vaart voor het oog met gejuich omhoog;

't schel bazuïngeluid galmt Gods glorie uit.

Heft den lofzang aan, zingt Zijn wonderdaân,

zingt de schoonste stof, zingt des Konings lof

met een zuiv'ren galm, met een blijden psalm:

Hij, de Vorst der aard', is die hulde waard.