

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk Predikant; ds. J.F. Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.
Afkondigingen voor zondag: H. van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of henk.vanderheijden@gmail.com vóór zat. middag 12.00. Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P. Post.
5925460.apost@kabelfoon.nl

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten

In de ochtenddienst gaat voor dominee T. Jacobs, predikant van de Marekerk te Leiden.

Vanavond komt proponent H.Z. Klink uit Ouddorp naar Maassluis. Gezegende diensten toegewenst.

Zieken

De heer G.v.d. Vlist en de dames A.G. Baggerman-Benard en T.C.C. Lub-van Eijk zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Gelukkig valt er over de situatie van dominee J.F. Tanghé inmiddels positief nieuws te melden. De pijn is beduidend minder geworden. Het ziet er naar uit dat hij op korte termijn een deel van zijn werkzaamheden zal kunnen hervatten. Mevrouw Gré van Eck-Buwalda heeft nog dezelfde klachten als dominee Tanghé tot voor kort had. Met haar man Koos gaat het naar omstandigheden goed maar therapie blijft noodzakelijk. Helaas heeft de voor Henk Verveen geplande 2^e chemokuur, afgelopen dinsdag, opnieuw geen doorgang kunnen vinden. De heer A. van Baalen verblijft nog in het zorghotel te Rotterdam maar kan inmiddels weer kort zelfstandig lopen. Naar verwachting kan hij eind mei begin juni weer naar huis. De heer J.v.d. Meer zal maandag 28 mei in het ziekenhuis worden opgenomen en een nieuwe heup krijgen. Alle zieken, genoemd en niet genoemd, heel veel sterkte en wij bevelen hen in uw voorbede aan. Ook denken we aan de mensen in de verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Examens

In de vorige Zondagsbrief stonden al drie namen van jongeren die examen doen, maar er zijn er nog twee: Stefan de Bruijn en Emma Groenendijk. Allen veel succes toegewenst!

Nieuwe Privacywet

In verband met de nieuwe privacywet zullen er voortaan bij de afkondigingen, in de Zondagsbrief en de Kerkwijzer, geen adresgegevens meer vermeld worden. Indien gewenst kunnen deze gegevens natuurlijk altijd mondeling bij de kerkenraadsleden opgevraagd worden. Vanwege de invoering van deze wet krijgt het kerkelijk bureau minder gegevens door vanuit de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Daarom is het gewenst dat u zelf mutaties doorgeeft aan het kerkelijk bureau, en dan valt te denken aan geboorte; overlijden; aangaan van een verbintenis (doorgeven of het een huwelijk of geregistreerd partnerschap betreft) en verhuizing. Hierdoor blijft ons ledenbestand up to date want dat is echt noodzakelijk. Het zou jammer zijn als er bv. een verjaardagskaart bezorgd wordt, terwijl de bewuste persoon verhuisd is of, in het ergste geval, overleden is. Graag uw medewerking hierbij. Het kerkelijk bureau is op maandagavond open van 19.00 uur tot 21.00 uur of te bereiken via kerkelijkbureau@pknmaassluis.nl

Tenslotte Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet van

Henk van der Heijden en Ton Post

Bloemen.

Zondag 20 mei werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Baggerman-Benard en naar mevr. Lub-van Eijk.

Giften

Ouderling Pool ontving van Dhr. van S. een gift van € 20,- voor de wijkkas. Dhr. D. heeft een extra gift van € 100,- overgemaakt op de rekening van de wijkkas. Beiden hartelijk dank.

Diaconiecollecten

Vandaag collecteren we voor een project van P1027: zorg voor kwetsbare mensen in Colombia. Dit is een land dat al jarenlang onder een intern conflict gebukt gaat. Nog steeds zijn er gebieden waar het niet veilig is. Toch begint het land langzaam op te krabbelen uit een moeilijke periode. De kerk staat midden in de samenleving en ziet dat in haar omgeving van alles aan de hand is. Problemen die we zien zijn armoede, werkloosheid, conflicten in gezinnen en in gemeenschappen, vluchtelingen, wijken waar het onveilig is door drugshandel en geweld, prostitutie, enz. In 2014 zijn Antonie en Cora Treuren door de GZB uitgezonden om het diaconale werk vanuit de Presbyteriaanse Kerk meer vorm te geven. Daar is het programma 'Somos Diáconos' (Wij zijn diakenen) uit voortgekomen. Overal in het land zijn trainingen gegeven om kerken op weg te helpen met de vraag: wat kunnen wij doen voor mensen in onze omgeving waar niemand oog voor heeft! Het programma heeft grote impact. Overal zijn teams gevormd en projecten opgestart, zoals naschoolse activiteiten voor kinderen die wonen in wijken met veel geweld en drugsproblematiek; douches en persoonlijke aandacht voor daklozen; een gezond ontbijt en gezelschap voor arme, eenzame ouderen; trainingen aan buurtbewoners om een vak te leren en zo meer inkomen te generen. Om maar een paar projecten er uit te lichten.

Steun dit belangrijke werk door uw gift tijdens de collecte.

Huwelijksjubilea en verjaardagen juni 2018

Huwelijksjubilea

1 juni 45 jaar getrouwd de heer en mevrouw Rijnen-Kattouw; 3 juni 25 jaar getrouwd de heer en mevrouw Schouten-de Vreede en 60 jaar getrouwd de heer en mevrouw van Noort-Vogel;

7 juni 40 jaar getrouwd de heer en mevrouw Roelofsen-Boersma en 50 jaar getrouwd de heer en mevrouw Wuijster-Verbeek; 12 juni 60 jaar getrouwd de heer en mevrouw Warbout-van der Pol; 15 juni 40 jaar getrouwd de heer en mevrouw Hoogstraten-Arbon; 23 juni 25 jaar getrouwd de heer en mevrouw de Jager-van der Ende en 26 juni 50 jaar getrouwd de heer en mevrouw Langerak-Wolleswinkel.

Verjaardagen 80 jaar en ouder

3 juni mevrouw J.Bax-Boekestein; 10 juni mevrouw D.O.van den Tol-van Acquoij; 11 juni mevrouw T.van den Brink-van der Wal; 18 juni de heer J.Visbeek; 20 juni de heer G.Born; 22 juni mevrouw P.Bravenboer; 26 juni mevrouw C.L.Dijkxhoorn-Ruysbroek en 27 juni mevrouw P.Broos-de Zeeuw.

Voor alle data geldt D.V. en wijzigingen voorbehouden.

Wijkgemeente Grote Kerk wenst u allen een prettige dag en Gods zegen voor de toekomst.

Nacht van gebed in Maassluis

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet 's nachts omdat juist dan veel vervolgte christenen het extra zwaar hebben. Bid mee! Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: "Elke avond zijn we bang dat we 's nachts weer worden aangevallen. 's Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming." Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze Nacht staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.

Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgte kerk van 1 op 2 juni

waar : Het Kompas, Ibisstraat 1, 3145 AG Maassluis.

Hoe laat : 20.00 uur - 02.00 uur.

U kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgte christenen en ondersteunen we hen door gebed.

Meer informatie: www.opendoors.nl

In Memoriam: Trijntje Spruijt - Moerman, 29 november 1933 – 15 mei 2018.

Trijntje (Truus) Moerman was de derde telg in een groot gezin dat woonde in de Tulpstraat. Het was ook een hecht gezin. Dat is het altijd gebleven.

Na de lagere school ging Truus werken, eerst in de huishouding, daarna in een banketbakkerswinkel en tenslotte in het atelier van een dekenfabriek.

Wandelend tussen het Hoofd en de Markt, zoals menigeeen dat destijds deed, ontmoette zij Jacob (Jaap) Spruijt. Zij trouwden in 1958 en kregen als trouwtekst Filippenzen 2: 3 mee: "Doch in ootmoedigheid achtte de één de ander uitnemender dan zichzelf." Het waren woorden die met haar mee gingen en die ook goed bij haar pasten. Zij was een bescheiden vrouw – wel duidelijk aanwezig, met een eigen mening waar ze stevig aan kon vasthouden, maar altijd gericht op anderen. Zij was een liefhebbende echtgenote, een lieve zorgzame moeder voor haar kinderen Sjaak, Bart, Petra en Jan en een fantastische oma.

Ook voor vele anderen heeft Truus zich altijd ingezet. Zo is zij vele jaren kerkvrijwilligster geweest in DrieMaasHave. Op Kerstavond 2003 overleed plotseling haar man. Negen maanden later verloor zij, eveneens onverwacht, haar dochter. Dit waren voor haar diep ingrijpende verliezen. Daarnaast was er levenslang de zorg om haar jongste zoon vanwege zijn ernstige beperking.

Ondanks deze tegenslagen kon zij, toen nog maar een paar weken geleden bekend werd dat zij ongeneeslijk ziek was, dankbaar zeggen: "Ik heb een mooi leven gehad." Zij stond zeer positief in het leven en putte kracht uit haar geloof in God.

In Filippenzen 2 – het gedeelte dat ook in de dienst van Woord en Gebed voorafgaand aan de begrafenis op de Nieuwe Begraafplaats op vrijdag 18 mei klonk in de aula aldaar - schrijft Paulus over Christus die als Zoon van God zijn schouders onder ons leven heeft gezet.

Wij vertrouwen dat God zich nu voorgoed over haar heeft ontfermd. De kracht van zijn liefde wensen wij toe aan allen die haar zullen missen: haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vele anderen.

De gedachtenis van Trijntje (Truus) Spruijt – Moerman zij tot zegen.

Ds. Chris Schreuder

Collecten 20 mei: diaconie, GZB: € 325,50 kerk: € 339,05 diaconie: plaats. Onderst: € 310,15

Diensten 3 juni: 10.00 uur: ds. J.F.Tanghé (onder voorbehoud). 19.00 uur: ds. J. Tadema, Urk

Kinderoppas 27 mei: Nel Vogel

Psalm 25:7

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont;
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreêverbond, getoond.

d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.