

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 8 juni 2018 25^e jaargang nr. 12

Meditatie

De vrede van God

“Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw gedachten en harten bewaken in Christus Jezus.”

Filippenzen 4 : 6 – 7

De vrede van God in ons leven hebben! Dat geeft pas rust en blijdschap, meer dan we ons voor kunnen stellen. Toch kunnen we ook als overtuigd christen, die vrede vaak missen. Misschien zegt u het nu wel: “Vrede, de vrede van God, in mijn hart? Die vrede lijkt nu wel heel ver weg”. Ja, wij leven in een wereld, die getekend is door onvrede, geweld, oorlog, aanslagen. Iedereen ziet dat iedere dag opnieuw. En ja, dat kan diepe indruk maken. We kunnen ons zorgen maken over van alles en nog wat. Zorgen over al die aanslagen, onze gezondheid, onze kinderen, onze baan, onze toekomst en noem maar op! Die zorgen geven rusteloosheid, we komen er zelf niet uit.. De vrede van God verdwijnt uit ons hart. Maar midden tussen al die zorgen, klinkt het van de kant van Paulus: “Weest in geen ding bezorgd”! Is dat niet wat makkelijk gezegd van Paulus, ‘je over geen ding zorgen maken’? Nou nee, hij schrijft deze woorden terwijl hij in de gevangenis zit. Maar ook hij heeft zorgen gekend zoals schipbreuk, slangenbeet, aanslag op zijn leven door steniging..... Maar ondanks dit alles heeft Paulus ondervonden, dat er een rustpunt is, er een vrede van God is, die wij niet kunnen begrijpen of verklaren maar die ons wel onder alle omstandigheden rust kan geven. Daarom houdt Paulus ons voor: ‘Weest niet bezorgd’.

Hoe komen wij aan deze vrede? Ook dit vertelt Paulus ons: ‘Met twee gevouwen handen’! Alles met ‘bidden en smeken onder dankzegging bekend maken aan God’. Eenvoudig gezegd: ‘Alles wat ons bezighoudt, alles waar we moeite, vragen, pijn of verdriet bij hebben, bij onze God voorleggen’. We mogen ons hele hart bij Hem uitstorten. Maar doen we dat ook? Of denken we misschien: ‘Zou bidden nu werkelijk helpen? Ik merk zo weinig van God...’. Als dat zo is komt er een andere vraag bij voor ons: ‘Wat merkt God eigenlijk van ons? Betrekken we Hem in ons leven’? Dat is wel wat Hij wil. Wat een wonder dan dat er een God in de hemel is, Die wel met ons meeleeft! Waarom vinden we het dan vaak toch zo moeilijk om te bidden, om te danken? Antwoord u zelf maar hierop.

In elk geval, de blijde boodschap van het evangelie, die Paulus aan ons door wil geven, is: ‘Er is een God, Die wel naar ons zoekt en Hij is een God, Die die ons ook hoort’! We mogen bij Hem komen, met alle moeiten, zorgen, pijn, verdriet, vragen en Hem vragen om Zijn vrede! We zullen het ervaren dat Hij Zijn vrede zal schenken, een vrede die u en ik niet zullen begrijpen omdat we daar verstand voor tekort komen! Een rijke belofte! En deze vrede is er gekomen door Jezus Christus, door het offer dat Hij volbracht. Jezus heeft beloofd dat Hij het ook voor u, jou en mij deed. Gods vrede is er voor een ieder. Als we vertrouwen op Zijn beloften en er Hem om bidden, zullen we Zijn vrede ervaren.

Gerrit van den Dool

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 8 juni	Marcus 3:7-19
Zaterdag 9 juni	Marcus 3:20-35
Zondag 10 juni	Marcus 4:1-9
Maandag 11 juni	Psalm 84
Dinsdag 12 juni	Job 8:1-22
Woensdag 13 juni	Job 9:1-24
Donderdag 14 juni	Job 9:25–10:7
Vrijdag 15 juni	Job 10:8-22
Zaterdag 16 juni	Psalm 55:1-12
Zondag 17 juni	Psalm 55:13-24
Maandag 18 juni	Job 28:1-28
Dinsdag 19 juni	Job 29:1-20
Woensdag 20 juni	Job 29:21–30:19
Donderdag 21 juni	Job 30:20-31

Kerkradio

Programma 13 en 20 juni, aanvang 18.45 uur.

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 105
3. Beveel de Heer je wegen
4. Mijn Herder is de Here God
5. Meditatie n.a.v.: Prediker 3: 1-8
Thema: "Ik ben een mens"
6. Verleih uns Frieden (Mendelssohn)
7. Vader, wij eren U
8. Boven de sterren
9. Verzoeken/Felicities
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 22 juni.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

Jaarrekening 2017

Op 22 mei 2018 heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2017 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters besproken. Uw vragen of opmerkingen kunt u uiterlijk tot 18 juni per e-mail: AK@pknmaassluis.nl indienen bij de scriba.

Piet Bouterse, scriba

College van Kerkrentmeesters

Collectemunten

De nieuwe procedure collectemunten is nu een maand in werking. Dat is nog erg kort maar de eerste reacties zijn positief en daar zijn we blij mee. Bestaande gebruikers vinden per overschrijving bestellen gemakkelijker! Wij zijn benieuwd of we met deze nieuwe procedure ook nieuwe gebruikers van collectemunten hebben gekregen, en bovendien zijn we benieuwd naar uw ervaringen, zowel positief als negatief. Mailt u aan cvk@pknmaassluis.nl of spreek één van de kerkrentmeesters aan.

Enkele aandachtspunten:

- Soms past de hele bestelling niet op één overschrijving. Maakt u dan twee overschrijvingen aan.
- Als u niet zelf bankiert en niet ver kunt lopen, stopt u dan een velvoud van € 30,- in een enveloppe en schrijf op de enveloppe uw naam en bestelling. Er is vast wel een gemeentelid die uw bestelling inclusief kwitantie wil afhalen op één van de uitgiftepunten.

Vacatures nog niet vervuld!

We zijn er tot nu niet in geslaagd de vacatures voor onze beide penningmeesters en een kerkelijk administrateur te vervullen.

Nogmaals een dringend beroep op u allen: meld u aan bij één van de kerkrentmeesters of per mail.

Op weg naar een groene kerk?

Inmiddels is het besluit genomen het dak van de Immanuëlkerk te voorzien van zonnepanelen. Voldoende om het eigen gebruik te dekken en als het lukt in de vorm van een kruis. Wij mochten hiervoor met dankbaarheid een gift van € 5000,- ontvangen. Verder worden alle lampen vervangen door ledverlichting, wat ook een behoorlijke besparing oplevert.

Sanitair Groote Kerk.

De nieuwe toiletten en douches zijn opgeleverd en kunnen gebruikt worden. Wel zal er nog een officiële opening met een "persmoment" plaatsvinden.

De kerk is sinds 16 mei op woensdag- en donderdagmiddag open voor bezichtiging van 13.30 u. tot 14.00 u. en vrijdag en zaterdag de gehele dag van 11.00 u. tot 16.00 u. De opbrengst van de vrijwillige giften over de maand mei was € 171. Misschien een idee met (klein)kinderen deze zomer de kerk te bezoeken? Er zijn altijd deskundige vrijwilligers aanwezig die boeiend over de kerk kunnen vertellen.

Piet Vroon, secretaris CvK. E-mail cvk@pknmaassluis.nl

Coll .v. Diakenen

Op zondag 10 juni is in de Immanuëlkerk en Koningshof de eerste collecte bestemd voor de Algemene Middelen en in de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor de Voedselbank. De derde collecte is in de Groote Kerk bestemd voor de Algemene Middelen. Op zondag 17 juni is in de Immanuëlkerk, Koningshof en de Groote Kerk de eerste collecte bestemd voor Pakistan.

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen”.

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is dan ook nodig om voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Kerk in Pakistan vraagt hulp van Nederland

Veel mensen reageren verrast als ze horen dat er in het islamitische Pakistan ook kerken zijn. Christenen vormen een kleine minderheid. Zij zijn vaak slachtoffer van discriminatie of geweld, of worden bij het minste of geringste tot zondebok gemaakt. Ds. Humphrey Sarfaraz Peters, hoofd van de Kerk van Pakistan en bisschop van het bisdom Peshawar, vraagt Nederland via een open brief om hulp.

Geliefde broeders en zusters in God,

Het is een voorrecht en een vreugde om het woord tot u te kunnen richten. Hoewel de kerk in Pakistan een religieuze minderheid vormt, geniet ze een goede reputatie op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en diaconaat.

Op dit moment staat onze kerk voor een paar lastige uitdagingen. Een daarvan is dat we in Pakistan te maken hebben met vooroordelen en discriminatie tegen religieuze minderheden. We willen dat christenen harmonieus kunnen samenleven met andere geloven. De kerk is daarom voortdurend bezig om te werken aan tolerantie, een vreedzame samenleving en menselijke waardigheid.

Andere uitdagingen zijn de groeiende verstedelijking, de armoede, het gebrek aan werk en het grote aantal hoger opgeleiden (ook christenen) dat het land verlaat. Op verschillende plekken in het land ontstaat verdeeldheid en worden kleine kerken gesticht. De grote, erkende kerken in Pakistan streven naar eenheid onder de verschillende kerken en laten regelmatig samen hun stem horen. Het ontstaan van nieuwe kerkjes is een mooie ontwikkeling, maar tegelijkertijd maakt dat het lastiger om gezamenlijk op te trekken.

Ondanks deze ingewikkeldheden blijft de Kerk van Pakistan vechten om te overleven. Ons doel is onveranderd: we willen een instrument van God zijn. We willen onze zegeningen en de liefde van God delen met alle mensen in Pakistan. Broeders en zusters in Nederland, wij danken jullie oprecht voor alle hulp die christenen in Pakistan hebben ontvangen. Of het nu gaat om jullie gebed of om de financiële ondersteuning van ons werk, voor ons speelt de verbondenheid met jullie een belangrijke rol. Onze relatie met gemeenten in Nederland via Kerk in Actie bestaat al tientallen jaren en daar zijn we dankbaar voor.

We bidden dat we mogen doorgaan om de wereldwijde kerk te versterken en dat we nooit zullen ophouden om de unieke en liefdevolle boodschap van het Evangelie te delen. Moge de Heer ons allemaal gebruiken voor het verkondigen van zijn koninkrijk! In Christus verbonden,

Ds. Humphrey Sarfaraz Peters

Een inkomen voor boeren in Pakistan

In Pakistan werkt meer dan de helft van de bevolking in de landbouw. Veel gezinnen boeren op een klein stukje grond. Dat levert vaak niet genoeg op om het gezin te eten te kunnen geven. Deze gezinnen zijn extra

kwetsbaar bij tegenvallende oogsten, omdat zij geen andere bronnen van inkomsten hebben. In de arme regio Zuid-Punjab ondersteunt REEDS, partnerorganisatie van Kerk in Actie, christenen en kasteloze hindoes om

hun inkomsten te verhogen. Als religieuze minderheden zijn zij extra kwetsbaar. Velen hebben nauwelijks onderwijs kunnen volgen omdat ze in afgelegen gebieden wonen. REEDS ondersteunt deze gezinnen om naast de landbouw ook inkomsten te verwerven door bijvoorbeeld als loodgieter, elektricien, assistent-veearts aan de slag te gaan of een winkeltje te beginnen.

Hiervoor geeft REEDS vaktrainingen en verstrekt leningen aan

gezinnen die daarvoor bij een bank niet in aanmerking komen. Ook helpt REEDS gezinnen om hun inkomsten uit de landbouw te verhogen. Zo leren ze boeren te onderhandelen om een betere prijs voor hun producten te kunnen vragen. Ook worden boeren in contact gebracht met afnemers om tussenhandel uit te schakelen. Dankzij de inzet van REEDS kunnen 215 gezinnen hun inkomsten en daarmee hun levensstandaard verbeteren.

Meer verhalen van christenen in Pakistan?

In het boek *Mensen van Hoop* vertellen christenen in Pakistan hoe zij vechten voor vrede en een rechtvaardige samenleving. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere minderheden die te maken hebben met discriminatie en geweld. Het boek *Mensen van Hoop* gaat over hun geloof, hun vastberadenheid en hun kracht. Het boek is gratis te bestellen.

<https://webwinkel.pkn.nl/Zoeken/?term=pakistan>.

Algemene berichten

Orgelconcert Geert Bierling

Op zaterdag 9 juni geeft de Rotterdamse organist Geert Bierling een concert in de Grote Kerk in de concertserie van Stichting Garrels-orgel Maassluis. Geert Bierling is stadsorganist van Rotterdam en de vaste bespeler van het Standaard-concertorgel in de Burgerzaal van het Stadhuis en het Flentrop-orgel in Concertgebouw De Doelen.

Op het programma is onder meer aandacht voor bewerkingen die de beroemde Franse organist Alexandre Guilmant (1837-1911) maakte voor zijn concerten in het Palais du Trocadéro. Het Palais du Trocadéro was een concertzaal in Parijs die werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling in 1878. Een dergelijk gebouw vroeg om een groots orgel, wat werd geleverd door de beroemde

orgelbouwer Cavallé-Coll. Guilmant heeft daar veel concerten gegeven en maakte zo naam als concertorganist. Om ook oudere en deels vergeten muziek beter onder de aandacht te brengen bij de 19-eeuwse Parijzenaren, bewerkte Guilmant diverse delen uit sinfonia's en concerto's van oude meesters als Bach en Händel voor orgel.

Op 9 juni kunt u horen hoe Geert Bierling deze "Trocadéro Suite" en andere werken laat klinken op het monumentale Garrels-orgel in de Groote Kerk. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur (tot 18 jaar gratis)..

Orgelpijpen Groote Kerk

In de maand mei hebben de orgelpijpen 23,70 euro opgebracht. Het is te zien dat vele mensen op vakantie zijn geweest. Hartelijk dank aan allen die weer hebben bijgedragen aan het onderhoud van ons orgel.

Een bezoek aan ons orgel heeft 60 euro opgebracht. Van de heer Kalkman ontvingen wij 100 euro voor zijn werk bij de belastingaangiften. Van NN kwam een gift van 100 euro binnen. Heel hartelijk dank hier voor.

Begin juni is ons Garrels-orgel weer geheel op stemming gebracht. Hartelijk dank aan de heren Bouterse, Maat en Prins voor hun hulp aan de klavieren.

Jaap Kroonenburg

Jeugdwijzer