

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 22 juni 2018 25^e jaargang nr. 13

Meditatie

Koop een zwaard

In 2015 verscheen 'Bloedboek', een hervertelling van de eerste vijf Bijbelboeken. De titel is veelzeggend. De schrijver, Dimitri Verhulst betoogt in dit boek dat de Bijbel, althans het Oude Testament, een weezinwekkend bloederig boek is, in zijn woorden een "handleiding genocide." Het Nieuwe Testament acht hij 'een stuk zachter, menselijker'.

Daartegen kwam rabbijn Tzvi Marx in het geweer (Trouw, 19 november 2015). Onder het kopje: 'Verhulst maakt potje van de Bijbel' zet hij een aantal dingen recht en schrijft dan.: 'Hoezo is het Nieuwe Testament, zoals Verhulst stelt, 'een stuk zachter, menselijker', als men Jezus zijn discipelen hoort leren: 'denk niet dat ik gekomen ben om vrede op de aarde te brengen, maar het zwaard' (Matt. 10.34), en: 'wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen' (Luc. 22.36)?

Het gaat mij nu niet om het boek van Verhulst (dat mij niet interessant lijkt) maar om de reactie van rabbijn Marx. Bedoelt Jezus werkelijk dat ik een zwaard moet aanschaffen? Of misschien, in termen van onze dagen, een Kalasjnikov? Denkt rabbijn Marx dat echt?

Ik weet dat je met de Bijbel in de hand alles kunt bewijzen en dat er over uitleg valt te twisten, maar ik waag toch een poging om dat zwaard van Jezus een plek te geven.

De evangeliën zijn van ná Jezus. Een precieze datum is niet te geven, maar Mattheus en Lucas zijn wel zeker na het jaar 70 geschreven. In die tussenliggende veertig jaren is veel gebeurd. Kerk en synagoge zijn uit elkaar gegaan en de Romeinen hebben na een onvoorstelbaar bloedbad Jeruzalem veroverd en tot voor Joden verboden gebied verklaard. Christenen zijn een kleine, vervolgte minderheid geworden. Alle verhoudingen staan op scherp en alle denken is zwart- wit. Wie niet vóór is, is tegen en omgekeerd.

In de evangeliën kom je dat tegen. Natuurlijk vertellen ze van Jezus, maar de sedert Jezus verstreken tijd komt er in mee. De Jezus die verteld wordt is door het verbod van de generatie na hem heengegaan. Jezus volgen en bij de gemeente van Jezus willen horen is in die veertig jaren hachelijk geworden en is vaak oorzaak van twisten en geschillen in families en huwelijken. Vrede is meestal ver te zoeken. Zo bekeken heeft Jezus inderdaad geen vrede gebracht, maar het zwaard. In dat verband is 'zwaard' dan een beeld voor alles wat met strijd en moeite en onenigheid te maken heeft. Jezus preekt geen strijd, maar strijd kan wel het gevolg zijn als je voor hem kiest. In dit verband is 'zwaard' naar mijn idee zeker niet letterlijk bedoeld.

Ook in Lucas 22 bedoelt Jezus niet letterlijk dat we een zwaard moeten kopen. De woorden van Jezus hebben betrekking op de tijd die komt. Hij stuurt zijn leerlingen erop uit met de boodschap van het Koningschap van God, maar zijn woorden hebben helemaal de kleur gekregen van die tijd van vervolgingen en onderdrukking waarin Lucas zijn evangelie schrijft. Het is erop of eronder. Het wordt alles of niks. De leerlingen zullen erop voorbereid moeten zijn dat het een strijd wordt om Jezus te volgen en dat het een strijd zal zijn om voor het Koninkrijk van God te kiezen.. Wees daarop voorbereid! In beeldtaal gezegd: wapen je! Koop een zwaard!

Maar de leerlingen begrijpen helemaal niets van die beeldtaal. Ze zeiden: 'Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.' En dan laat Jezus het er verder bij. Nu is het nog niet zover, maar ze zullen het te zijner tijd wel ondervinden. Hij vindt dat hij nu genoeg gezegd heeft. Maar hij zei tegen hen: 'Genoeg hierover!'

Geb van Doornik

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 22 juni	Job 31:1-15
Zaterdag 23 juni	Job 31:16-40
Zondag 24 juni	Job 38:1-15
Maandag 25 juni	Job 38:16-30
Dinsdag 26 juni	Job 38:31-39:12
Woensdag 27 juni	Job 39:13-30
Donderdag 28 juni	Job 40:1-14
Vrijdag 29 juni	Job 40:15-24
Zaterdag 30 juni	Job 40:25-41:26
Zondag 1 juli	Job 42:1-17
Maandag 2 juli	Marcus 4:21-34
Dinsdag 3 juli	Marcus 4:35-41

Woensdag 4 juli
Donderdag 5 juli

Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-34

Kerkradio

Programma 27 juni en 4 juli

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 75: U alleen, U loven wij
3. Gouden harpen ruisen
4. Gedenk aan mij...
5. Meditatie n.a.v.: Lucas 9: 57-62
Thema: "Ploegen gaat vóór"
6. Komt kinderen niet dralen
7. Al wat ik ben
8. Pie Jesu (A.L. Webber)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 6 juli.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

TOP-2000 kerkdiensten

Enige jaren geleden is wijkgemeente Koningshof met succes gestart met het houden van TOP-2000 kerkdiensten in theater Koningshof. Tot vorig jaar kon hiervoor gratis gebruik worden gemaakt van de theaterzaal. Bij wijze van proef is een ruil (met gesloten beurzen) gedaan, waarbij het theater twee voorstellingen geprogrammeerd heeft in de Groote Kerk, tegenover de twee TOP-2000 kerkdiensten in de theaterzaal.

De AK heeft ingestemd om dit jaar (2018) voor de TOP-2000 kerkdiensten opnieuw gebruik te maken van de theaterzaal in de Koningshof op basis van huurcontracten.

Meer inzet van de Immanuëlkerk

Om de Protestantse Gemeente Maassluis meer zichtbaar in de (Maassluise) samenleving te maken heeft de AK ingestemd met het ontwikkelen en uitwerken van de volgende initiatieven:

1. nu het Marelplein opnieuw is ingericht en de weekmarkt op vrijdag hier gehouden zal gaan worden, is het de bedoeling om de Immanuëlkerk op deze dag open te stellen voor inloop. Dit om de andere week in samenwerking met de Chr. Geref. Kerk.
2. de Immanuëlkerk zal op meerdere dagen opengesteld gaan worden voor stilte en bezinning, waarvoor een stiltecentrum ingericht zal gaan worden.

Namens de Algemene Kerkenraad,

Piet Bouterse, scriba

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 24 juni is in de Immanuëlkerk en Koningshof de eerste collecte bestemd voor de Voedselbank en in de Groote Kerk is de eerste collecte bestemd voor de Algemene Middelen. De derde collecte is in de Immanuëlkerk H.A. en de Koningshof bestemd voor Zimbabwe. In de Groote Kerk H.A. is de derde collecte bestemd voor de Stichting Schuilplaats. Op zondag 1 juli is in de Immanuëlkerk, Koningshof en de Groote Kerk de eerste collecte bestemd voor Egypte.

Zimbabwe juni 2018

Het is inmiddels negen maanden geleden dat ik vertrok uit Maassluis, en nog altijd wordt er hier gecollecteerd voor 'mijn' collectedoel. Dat is nu zo bijzonder aan de kerk. Het verbindt je met mensen die je al lang niet meer hebt gezien, of zelfs die je helemaal niet kent.

Er wordt vandaag voor Zimbabwe gecollecteerd. Met onze kleine stichting in Nederland zamelen we geld in, om het werk van de lokale kerk in Zimbabwe te ondersteunen. In Harare onderhoudt de City Life Church daar een kindertehuis van, voor straatmeisjes. Sommigen van hen zijn met HIV/Aids besmet. Dankzij de kerk kunnen ze naar school en wordt er voor hen

gezorgd. Ook ondersteunen we het werk van de dominee, die daar maar een fractie verdient van een dominee hier. En investeren we in landbouwprojecten, in de stad en op het platteland.

Er zit een wereld van afstand tussen hen en ons. Toch horen we bij elkaar. Dat is precies wat we elke week vieren in de kerk. Daarom beveel ik deze collecte ook dit keer weer van harte bij u aan. Met een hartelijke groet uit Amsterdam, ds. Martijn van Leerdam

Behalve via de collectes in de kerk, kunt u ook aan ons werk bijdragen door uw gift te storten op NL68TRIO 01983 52077, ten name van Stichting KOZA.

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: "Oog voor voedsel, hart voor mensen".

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is dan ook nodig om voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Stichting Schuilplaats

Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp bij hen vragen. Zij zetten hun vakkennis en deskundigheid in om de cliënten te begeleiden in de psychosociale problemen.

De meerwaarde om deze vorm van hulp te verlenen ligt in de christelijke identiteit van de stichting, wat geïntegreerd is in de begeleidingsgesprekken met cliënten. In dat licht is de hulpverlening van een andere orde dan bij andere hulpverlenende organisaties.

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie. De stichting heeft diverse plaatselijke en regionale hulpverleningslocaties in het land waar mensen terecht kunnen met hulpvragen. Daarnaast heeft Schuilplaats een landelijk aanbod vanuit een drietal gesprekslocaties in Nederland. De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen.

De stichting is opgericht in 1980. Als grondslag heeft zij de Heilige Schrift, die erkent zij als het onfeilbare woord van God. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren vanuit een christelijke levensbeschouwing. Daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor ambtsdragers.

Stichting Schuilplaats is sterk afhankelijk van donaties en giften. Wilt u het werk van de stichting steunen dan is uw gift meer dan welkom !

Zie voor meer informatie: www.stichtingschuilplaats.nl

Egypte – verbetering van gezondheid en leefomstandigheden van de armen

In Egypte, met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. Het principe van waaruit de Koptisch Orthodoxe Kerk werkt is: mensen moeten zelf verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in hun eigen leven. De diaconale medewerkers van BLESS hebben als enige taak assisteren, te coachen en te faciliteren. Want alleen als een project gedragen wordt door de mensen zelf, is de verandering blijvend, is de overtuiging van BLESS.

Ontwikkelingscomité

Het initiatief ligt bij de kerkelijke gemeentes zelf. Zij vragen BLESS om een team naar hun dorp of wijk te sturen. Samen met dit team inventariseert de kerkelijke gemeente welke problemen er zijn en wat er nodig is om het dorp of de wijk te ontwikkelen.

Vervolgens krijgt een aantal jonge mensen uit de kerkelijke gemeente een training om het ontwikkelingswerk in hun dorp of wijk aan te pakken. Ze stellen een ontwikkelingscomité samen en selecteren de onderwerpen waar ze aan willen werken. Er is niemand die hen voorschrijft wat ze precies moeten doen. Ze bedenken het zelf.

Veelzijdig

De projecten die de dorpingen of buurtbewoners aanpakken zijn divers. Soms moet dorpsgezondheidszorg opgezet, dan moeten wijkbewoners leren onderhandelen met de overheid over riolering of waterleiding. Er zijn alfabetiseringsprogramma's en anderen leren weer hoe ze fondsen kunnen werven. Mariam en Meri werken samen met BLESS aan de ontwikkeling van hun dorpen in Zuid-Egypte. Mariam is gespecialiseerd in gezondheid: "Een tijd terug moest ik last-minute een seminar geven over vrouwenbesnijdenis, wat hier nog steeds massaal gebeurt. Het maakte me nerveus, omdat het zo'n beladen onderwerp is. Toen ik klaar was, zeiden mensen dat het veel overtuigender was dan wat ze tot nu toe hadden gehoord, en dat ze het niet meer zouden doen." Meri legt juist nadruk op het begeleiden van microkredieten voor minibedrijfjes, omdat die zo'n enorme invloed hebben op de families in haar dorp. "Het is zo bijzonder om de gezichten van deze mensen te zien wanneer ze komen om hun eerste lening terug te betalen", zegt ze. Deze jonge dorpsvrouwen laten in hun enthousiasme zien dat er een alternatief is voor grauwe armoede. Ervaring

Na enkele jaren moet het dorp of de wijk het project zonder steun van BLESS voortzetten. Dat is alleen mogelijk als het project ook genoeg oplevert. Wanneer het zover is, trekt BLESS zich terug om op een ander plek opnieuw kerkelijke gemeentes te helpen het diaconale werk te organiseren. Op deze manier coacht BLESS altijd maximaal dertig dorpen of wijken tegelijk. BLESS maakt dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring van bestaande comités. Zij zijn een vraagbaak voor de comités die net beginnen. En projecten die afgerond zijn, kunnen zo nodig altijd rekenen op wat extra begeleiding.

BLESS is de Engelse afkorting van de diaconale organisatie van de Koptisch Orthodoxe Kerk. En letterlijk een zegen voor arme inwoners van Egypte.

Namens Koptische christenen en andere dorpsbewoners hartelijk dank voor uw ondersteuning van dit werk!

Rondgangcollecte 2018

Na vier weken 'collecteren' staat de teller van de rondgangcollecte nu (15 juni) op € 8.404.

De rondgangcollecte van dit jaar is bestemd voor de volgende doelen:

Plaatselijk - Stichting ASVZ. De locatie De Luit aan het Lepelaarsplantsoen wil graag het dakterras opknappen.

Regionaal – De Stichting Avavieren realiseert 9 aangepaste rolstoelvriendelijke bungalows in 's Gravenzande.

Wereld – Myanmar MTC Kinderbescherming verleent opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand.

Voor uitgebreide informatie over deze projecten verwijzen wij u naar de website van de PKN Maassluis, kopje Diaconie.

Wanneer u de acceptgiro al heeft weggegooid, het IBAN bankrekeningnummer van de diaconie is:

NL 63 INGB 0000 160 100, met omschrijving 'Rondgangcollecte'.

Het is natuurlijk ook mogelijk contant geld te geven, doe een envelop (met inhoud) in de collectezak met op de envelop Rondgangcollecte geschreven. Ook kunt u een envelop met inhoud in de brievenbus van de Immanuelkerk doen.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Algemene berichten

Orgelconcert Grote Kerk Arjen Leistra

De Schiedamse stadsorganist Arjen Leistra bespeelt zaterdag 23 juni het Garrels-orgel in de Grote Kerk.

Arjen Leistra heeft van zijn programma een drieluik van de volgende werken gemaakt: Deuxième Symphonie van Marcel Dupré, Sonate V van J.S. Bach en Phantasie und Fuge über den Choral: "Ad nos, ad salutarem undam" van Franz Liszt. In de spannende werken van Dupré en Liszt staat de muziek nooit stil en zullen vele klanken te horen zijn. De trionsonate van Bach daartussenin dient als een contrasterend rustpunt waarbij de luisteraar als het ware 'op adem' kan komen. Arjen Leistra studeerde aan de conservatoria van Rotterdam en Den Haag en is sinds 2008 organist van de Grote Kerk te Schiedam. Daarnaast is hij als stadsorganist verantwoordelijk voor het beheer en de bespeling van de historische orgels in het Stedelijk Museum en de Havenkerk. Het concert vindt plaats op zaterdag 23 juni. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur (tot 18 jaar gratis).

Jeugdwijzer

Kampnieuws

Nog ongeveer twee maanden en we gaan alweer op kamp! Hebben jullie er ook zoveel zin in? Het thema is bekend (het Wilde Westen), bijna alle spellen zijn voorbereid en de leiding staat te trappelen om met alle 180 kinderen een week lol te beleven.

Wij vinden het leuk om jullie binnenkort al te zien op de Kindermiddag op 24 juni. Ouders en kinderen zijn die middag om 15.00 uur welkom bij Scouting Paulusgroep Maassluis (Vlaardingsedijk 9). Daar zullen de kinderen elkaar en de leiding leren kennen, een groepsnaam bedenken en een spel spelen. De ouders krijgen in de tussentijd een praatje over het kamp te horen.

Diezelfde ochtend, 24 juni, staat het kampwerk nog eenmaal in de kerk (alleen in de Koningshof) met het sponsorplan. De leiding, herkenbaar aan de blauwe polo's, zal in deze kerken aanwezig zijn om na afloop van de dienst uitleg te geven over het kamp en hopen door donaties van de gemeente zoveel mogelijk geld op te halen. Door uw donatie kan de kamp prijs zo laag mogelijk gehouden worden; hier hechten wij veel waarde aan. Donaties kunnen contant gedaan worden. Ook zullen er kaartjes uitgedeeld worden, hier staat het rekeningnummer op van het kampwerk. Wilt u ons nu al sponsoren? Dat kan natuurlijk! U kunt storten op rekeningnummer NL38INGB0007402764 t.n.v. Stichting gereformeerde jeugdraad Maassluis.