

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Groote Kerk Predikant; ds. J.F. Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.
Afkondigingen voor zondag: H. van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat. middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P. Post, 5925460 apost@kabelfoon.nl

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Zondag 8 juli 2018

Bij de diensten

Na lange tijd hoop ik vanmorgen voor het eerst weer voor te gaan in de Groote Kerk en dan ook nog in een doopdienst. Want deze zondag wordt de doop bediend aan Sten Simon Cornelis van Wijk, zoon van Ernst en Jolanda van Wijk-van den Dool. Ernst en Jolanda heb ik vorig jaar getrouwd en nu mag ik hun zoontje dopen. Heel bijzonder! Voor een gestencilde orde van dienst is gezorgd. Na afloop van de dienst drinken we koffie, thee of wat fris en is er gelegenheid om de ouders en grootouders te feliciteren vooraan in de kerk. De avonddienst wordt geleid door ds. F. Wijnhorst uit Katwijk, een bekende gastvoorganger in uw midden. Gedenkt u de doopouders in de voorbede en bidden om een gezegende zondag?

Uit de pastorie

Wat ben ik blij, dat ik weer zover hersteld ben dat het verantwoord is om voor te gaan. Lang heb ik daar naar uitgekeken. Weliswaar eerst nog op therapeutische basis, wat betekent, dat we eerst kijken hoe het gaat en of er negatieve reacties zijn door het staan tijdens de dienst. Want zitten en staan is nog het lastigst. Het was een zware en moeilijke tijd, een beproeving en een oefening in geduld en nederigheid, die elf weken dat ik was uitgeschakeld. Ik ben echt wel eens wanhopig geweest en me afgevraagd of het nog goed zou komen en of ik dat laatste jaar in Maassluis voor mijn emeritaat wel op een goede manier zou kunnen afronden. Gelukkig ben ik die hele erge pijn onder in mijn rug kwijt en heb ik alleen nog last van uitstralingspijn in mijn been en voet, maar langzaam gaat dat ook beter. Nog steeds kom ik elke week bij de fysiotherapeut en fiets ik elke dag minimaal 15 kilometer of meer. Want in beweging blijven is cruciaal gebleken. Nog nooit in mijn hele ambtsperiode van bijna 35 jaar heb ik zo lang mijn werk niet kunnen doen. Dat is reden tot grote dankbaarheid en aan de andere kant heb ik een klein beetje meegemaakt wat andere broeders en zusters vele malen erger en langer meemaken door ernstige ziekte of handicap. Ik dank u en jullie hartelijk voor alle blijken van medeleven in de afgelopen periode en de broeders van de kerkenraad voor het werk, dat ze van mij moesten overnemen. Bovenal ben ik onze God dankbaar, dat ik nu weer zo ver hersteld ben, dat ik weer kan voorgaan in uw midden. Ook heb ik inmiddels weer een paar bezoeken afgelegd. Volgende week zondagmorgen 15 juli hoop ik eveneens in de morgendienst voor te gaan en in de week daarna gaan mijn vrouw en ik vanaf 19 juli met vakantie, zoals lang geleden, toen we het preekrooster maakten, is gepland. We gaan varen met onze boot en ook tijdens mijn vakantie moet ik blijven werken aan revalidatie door te fietsen, te wandelen en mijn oefeningen te blijven doen en rust te nemen op zijn tijd. Ik heb goede hoop, dat als we op maandag 20 augustus weer thuis komen, de uitstralingspijn nog weer verder is afgenomen en dat ik na overleg met de bedrijfsarts op 22 augustus volledig aan het werk kan gaan. Dat laatste kan ik nu natuurlijk nog niet met zekerheid zeggen, maar dat is wel waar ik naar streef.

Een hartelijke groet,

J.F. Tanghé

Zieken

De heer H.J. van Oosten is vrijdag 29 juni plotseling in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen. Voorlopig zal hij nog in het ziekenhuis moeten blijven voor verdere onderzoeken. De heer H. Verveen heeft 19 juni de 3^e chemokuur gekregen. De 4^e chemokuur staat voorlopig gepland op 10 juli. Een zware periode voor hem en zijn vrouw Anneke. Mevrouw L.M. Meinster mocht enkele dagen na de zware operatie weer naar huis. Eens in de drie maanden moet zij nu voor controle. De heer Van't Hart gaat maar heel langzaam vooruit. Verdere onderzoeken moeten leiden naar de oplossing voor een volledig herstel. Mevrouw G. van Eck-Buwalda is gelukkig hersteld van haar rugklachten en was onlangs alweer in de kerk. Haar man Koos heeft op dit moment medicijnen voor zijn klachten. Er zijn vele (ernstig) zieken in onze wijkgemeente. En ook mensen die nog onderzoeken moeten ondergaan of wachten op uitslagen van eerdere onderzoeken. Laten we als wijkgemeente biddend om hen heen staan.

Pastoraat

Van 19 juli tot en met maandag 20 augustus is dominee Tanghé met vakantie. Voor zaken die met het pastoraat te maken hebben kunt u in die periode contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.

Wijziging e-mailadres scriba GK.

Per 1 juli is het e-mailadres van de scriba van Wijkgemeente Groote Kerk, Henk van der Heijden, gewijzigd in: scribaGKMaassluis@gmail.com.

Gedicht bij de doop (Ina Sipkes de Smid)

*We hebben God gedankt om jou
Zo mooi, zo gaaf geboren
Nu vragen we aan God, die jou heeft uitverkoren
Bescherm, behoed ons kind
Bewaar dit stukje hemelgloed
Wat er ook mag gebeuren schenk het een leven
En een wereld vol met kleuren.*

Tenslotte

Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet van *Henk van der Heijden en Ton Post*

Bloemengroet

Zondag 1 juli gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar mevrouw M.den Broeder-Siepmann en mevrouw A.C.Mosterd-Bakker,.

Giften

Mevrouw Mostert-Steenwijk ontving € 10,- van mevrouw S. voor de kerk. Hartelijk dank

Zending

De zendingsbus werd geleegd en bevatte € 271,05

Diaconiecollecten

De rondgangcollecte is vandaag voor de algemene middelen. Deze collecte is bestemd voor het fonds van waaruit de diaconale kosten worden gefinancierd.

OPA – de Schans.

Op **woensdagavond 11 juli a.s.** vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor gebouw De Schans.

Enthousiaste vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken door de gehele wijk Steendijkpolder om zo veel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en karton om uiterlijk 18.15u. buiten zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren

Cycle For Hope

Bedankt namens Team Zuid-Holland voor uw steun voor- tijdens en na het Rondje Nederland. Op de dag van de Hoop dat wij als team gezamenlijk over de streep kwamen waren er een aantal gemeente leden om ons welkom te heten na de 1200 kilometer in 48 uur. Dit was hartverwarmend.

Als team voelen wij ons gezegend dat onze wijkgemeente zo meegeleefd en gedoneerd heeft voor Stichting de Hoop. Het rondje Nederland heeft 189.961 euro opgebracht door 7 teams en 146 deelnemers (renners en begeleiders). De nieuwkomers in ons team hebben dit evenement ervaren als een familie die een stevige prestatie neer wilde zetten. Zo hecht is ons team met elkaar. Daar zijn we heel dankbaar voor, dat wij ons mogen inzetten en afzien 48 uur lang en zo om te kijken naar onze naaste die soms zijn/haar hele leven moet afzien!

Ons team mocht dit jaar een top opbrengst overhandigen aan Stichting de Hoop van 70.026 euro. Mede dankzij uw inzet voor ons. Dit geld gaat stichting de hoop inzetten voor: Pastoraat, Ervaringsschool en werkervaringsplekken. Neem gerust een kijkje op de site van stichting de Hoop. Daar kunt u ervaringen lezen van cliënten. En vraag gerust naar onze ervaringen! Namens het gehele team bedankt voor uw steun! *Marina van Muijen*

Bloemendienst Grote kerk

De tijd gaat snel, alweer is er een kwartaal voorbij. De inhoud van de bloemenvaas bij de uitgang bedroeg dit 2^e kw. € 153,70. Een bedrag waar we blij mee zijn, we hopen van harte dat u de bloemenvaas ook in het 3^e kwartaal niet zult vergeten.

Aan giften ontvangingen we: via Henriette v. Santen d. Hoog € 20,- van NN; via Miep Terlouw € 5,- van mevr. T. en via Ina Vroon € 5,- van mevr. M.

Hartelijk dank voor al uw bijdragen en giften. Mede namens de medewerksters van de bloemendienst,

Hannie Mateovics

Nieuw nummer Lichtspoor

Nummer 4 van de 55^e jaargang is verschenen. Diverse verhalen: Een goddelijke hamerklop; Die kant moeten we uit; Onmisbaar en De langste adem. Tot slot een gedicht van Geert Boogaard en uitleg hierover.

Lichtspoor kunt u vinden op de leestafel bij de hoofdingang in de hal van de kerk en u mag altijd gratis één of meerdere exemplaren meenemen.

De wijkdiakenen.

Collecten 1 juli: Diaconie, Egypte: € 210,45 Kerk:€ 257,60 Kerk, uitgang:€ 206,30

Diensten 15 juli: 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé 19.00 uur: Proponent M.M.J. Verheuvél, Schoonhoven.

Kinderoppas 15 juli: Wendy vd Zwan

Psalm 100:1,3

1 Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

3 Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.