

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 20 juli 2018 25<sup>e</sup> jaargang nr. 15

## Meditatie

### Vijf broden en twee vissen

Voor aanstaande zondag staat als evangelielezing Marcus 6: 30-44 op het rooster. Het is het bekende verhaal over hoe Jezus een grote menigte van voedsel voorziet met vijf broden en twee vissen. Soms is er slechts weinig nodig om grote dingen te doen. In een prekenbundel van Lenie van Reijendam – Beek, in 1989 uitgegeven ter gelegenheid van haar afscheid als predikante in Amsterdam, vond ik een mooi verhaal voor de kinderen hierbij. Ik geef het hierbij door, in het vertrouwen dat dit ook allen die kind geweest (of gebleven) zijn zal aanspreken.

*Ds. Chris Schreuder*

### Verhaal voor de kinderen

Een man rende door de regen met zijn paraplu op. Het plensde werkelijk verschrikkelijk. In de haast botste hij tegen een jongen op, die had geen paraplu. Die had niet eens een jas! Hij was helemaal doorweekt. Even aarzelde de man, toen reikte hij zijn paraplu aan de jongen over en rende voort.

De jongen was blij met de paraplu. Even later kwam hij een oud dametje tegen. "Jongen, wil je me naar de tram brengen? Ik ben duizelig." De jongen had er helemaal geen zin in, maar die man was zo aardig geweest tegen hem geweest. Dus bracht hij het dametje maar naar de tram.

Ze kwam thuis en daar zat een meisje op de stoep, dat in de flat beneden haar woonde. "Mag ik vanmiddag bij u zijn?, vroeg het meisje. "Mijn moeder is naar de tandarts". Het dametje had er helemaal geen zin in, maar die jongen was zo aardig geweest omdat die man zo aardig was geweest, dus zei ze: "Ja, kom maar, dan vertel ik je een verhaaltje over een tovervis."

Toen moeder thuiskwam, vroeg ze het meisje: "Anna, wil jij vanavond koken? Ik heb zo'n kiespijn." Het meisje had er helemaal geen zin in, maar het dametje was zo aardig geweest omdat die jongen zo aardig was geweest omdat die man zo aardig was geweest, dat ze zei: "Dat is goed, maar dan bak ik wèl vis!"

De vis was zo lekker, dat moeder er helemaal van opknapte en 's avonds naar de dansles ging. Daar was ook een mijnheer die bij het naar huis gaan zei: "O, wat regent het verschrikkelijk, en ik heb mijn paraplu vanmorgen aan een jongen gegeven die geen jas had." Moeder had helemaal geen zin om die man met de auto thuis te brengen, maar Anna was zo aardig geweest, omdat het dametje zo aardig was geweest, omdat die jongen zo aardig was geweest, omdat de man zo aardig was geweest, dat ze de mijnheer met de auto thuis bracht. Ze bleef nog een kopje koffie drinken, het was erg gezellig.

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 20 juli	Klaagliederen 2:1-12
Zaterdag 21 juli	Klaagliederen 2:13-22
Zondag 22 juli	Klaagliederen 3:1-39
Maandag 23 juli	Klaagliederen 3:40-66
Dinsdag 24 juli	Klaagliederen 4:1-22
Woensdag 25 juli	Klaagliederen 5:1-22
Donderdag 26 juli	Rechters 1:1-21
Vrijdag 27 juli	Rechters 1:22-36
Zaterdag 28 juli	Rechters 2:1-5
Zondag 29 juli	Rechters 2:6-15
Maandag 30 juli	Rechters 2:16-23
Dinsdag 31 juli	Rechters 3:1-6
Woensdag 1 augustus	Efeziërs 2:1-10
Donderdag 2 augustus	Efeziërs 2:11-22

## Kerkradio

### Programma 25 juli en 1 augustus

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 100
3. Als bazuingeschal des Heren komt
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v. Spreuken 10: 11-21  
Thema: "Geen vergeefse moeite"
6. Vertrouwen
7. De kracht van Uw liefde
8. Wohl mir dass Ich Jesum habe (J.S. Bach)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 3 augustus.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

### Opbrengst vreemde munten

In de collectezakjes zijn uw vakantie/vreemde munten en biljetten gevonden. Ze zijn omgewisseld. De totale opbrengst is € 55,72 te verdelen onder de wijkkas iona en de kerk. Hartelijk dank en wij houden ons aanbevolen voor uw vreemde en oude valuta.

*De telcommissie*

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 22 juli is de eerste collecte in de Koningshof en de Groote Kerk bestemd voor het Noodhulpfonds. Op zondag 29 juli is de eerste collecte in de Koningshof en de Groote Kerk bestemd voor de Plaatselijke Ondersteuning Diaconie.

De Immanuelkerk is gast in de Koningshof op deze zondagen.

### Noodhulpfonds

Het kerkelijk noodfonds, geïnspireerd door het evangelie en handelend uit naastenliefde, biedt financiële en/of materiële hulp, aan mensen van de gemeente Maassluis, die niet zijn aangesloten bij een van de Maassluise geloofsgemeenschappen en die, om welke reden dan ook, in financiële nood verkeren of dreigen te raken. Het noodfonds is aanvullend op bestaande voorzieningen en regelingen. Voor mensen die hulp vragen bij het Kerkelijk Noodfonds en tussen wal en schip dreigen te geraken. Als er tijdnood is om iets op te lossen is er dit Noodfonds. Het is een initiatief van een aantal Maassluise kerken om hierin te voorzien middels deze collecte.

### Plaatselijke Ondersteuning Diaconie

Algemene Middelen Diaconie.

Uit deze fondsen wordt de plaatselijke Diaconie gefinancierd.

## Algemene berichten

### Open Ark in de vakantie

Bij ons zult u geen bordje 'Wegens vakantie gesloten' aantreffen. Juist in de vakantie, als veel mensen op reis zijn, is het voor de thuisblijvers fijn om een ontmoetingsochtend te hebben. Iedere dinsdagmorgen tussen 10 en 12 kunt bij ons terecht. Gastheren en gastvrouwen uit de kerken van Maassluis heten u welkom. U kent ons adres: Rembrandtlaan 2, 3141 HH Maassluis. Tot ziens in de Open Ark!

### **Orgelcommissie Grote Kerk**

De orgelpijpen hebben in juni, mede door de orgelconcerten, een mooi bedrag van 62,45 euro opgebracht. Bovendien ontving onze penningmeester een prachtige gift van NN ter grootte van 100 euro. Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan het onderhoud van ons orgel.

Zaterdag 21 juli speelt Kees van Eersel een concert op onze Garrels. 4 augustus komt Cor Ardesch een Bachconcert verzorgen. Alle concerten en programma's zijn te zien op [www.garrelsongelmaassluis.nl](http://www.garrelsongelmaassluis.nl).

Ook is daar de nieuwe cd te koop met live-opnamen van Jaap Kroonenburg. Beter kunt u een van de concerten bezoeken. Alle cd's zijn daar te zien en ons orgel is dan in vele klanken te beluisteren. Van harte welkom.

Jaap Kroonenburg

### **Orgelconcert Grote Kerk**

Organist Kees van Eersel concerteert op 21 juli in de concertserie van Stichting Garrels-orgel Maassluis.

Eén van de werken is de door hemzelf gecomponeerde 'Triosonate in c'. Deze sonate bestaat uit drie delen, waarvan hij het eerste deel in opdracht heeft gecomponeerd voor het Maassluise Govert van Wijn Orgelconcours in 2017. Kees van Eersel zal nu de eerste integrale uitvoering geven. Verder op het programma staan werken van Lübeck, Bach, Brahms en Reger.

Kees van Eersel studeerde in de zestiger jaren aan de conservatoria van Rotterdam en Utrecht. In 1971 behaalde hij bij André Verwoerd de Prijs van Uitnemendheid. In 1969 studeerde hij aan de Schola Cantorum te Parijs bij Jean Langlais en behaalde aldaar de Prix de Virtuosité met de hoogste onderscheiding. Hij is onder meer organist van de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes geweest. Kees van Eersel concerteerde in vele landen en behaalde diverse prijzen en onderscheidingen op internationale orgelconcoursen.

Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur (tot 18 jaar gratis), inclusief consumptie en programmaboekje.

**Jeugdwijzer**