

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk Predikant; ds. J.F. Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl. Afkondigingen voor zondag: H. van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat. middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P. Post, 5925460 apost@kabelfoon.nl

Zondag 22 juli 2018

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Uit de pastorie aan het Kastanjedal

Zo vlak voor onze vakantie nog even een laatste berichtje voor de Zondagsbrief. De afgelopen maanden waren niet gemakkelijk. Ik vond het echt heel erg, dat ik door een hernia zo lang mijn werk in de wijkgemeente en ten behoeve van de hele gemeente niet heb kunnen doen. Dat was me in bijna 34 jaar werken in de kerk gelukkig nog niet eerder overkomen. Inmiddels heb ik twee zondagmorgens weer een dienst in de Grote Kerk geleid en dat is goed gegaan. Ik heb geen lichamelijke terugslag gehad als gevolg van het staan tijdens de dienst. Nog steeds heb ik weliswaar last van zenuwpijn in mijn rechterbeen, maar het goede nieuws is, dat de pijn afneemt. Ik heb dan ook goede hoop, dat ik na onze vakantie en na overleg met de bedrijfsarts op D.V. 22 augustus mijn werk weer volledig zal kunnen hervatten. Al houd ik daarbij nog een kleine slag om de arm. Tijdens onze vakantie zal ik me elke dag inzetten voor het verdere revalidatieproces. Dat betekent veel bewegen, fietsen, wandelen, oefeningen doen en op z'n tijd rusten. Ik dank ieder hartelijk voor het begrip, meeleven en gebed in de afgelopen maanden. Ook een dankwoord aan de kerkenraad voor het overnemen van taken die normaliter mijn verantwoordelijkheid zijn. Ik ben ook heel blij, dat er zoveel nieuwe ambtsdragers zijn, die we eind augustus of september in hun ambt hopen te kunnen bevestigen. Dat is een grote zegen van God en ook een bewijs van de vitaliteit van onze wijkgemeente. Wij hadden afgelopen zaterdag een gezellig informeel samenzijn naast de Schans met vele ambtsdragers en hun echtgenotes en enkele vrijwilligers. Kerkenraadsleden die afscheid gaan nemen en zij die nieuw aantreden ontmoetten elkaar en dat was goed. Ik zie er echt naar uit vanaf eind augustus nog een klein jaar in Maassluis te mogen dienen en ik bid en hoop op kracht en gezondheid om dat te kunnen volbrengen. Ik wens iedereen, ook namens mijn vrouw, of u nu op vakantie gaat of niet, thuis blijft of moet blijven, een goede en gezegende tijd toe. En we hopen elkaar op zondag 26 augustus weer te ontmoeten in de beide diensten van deze dag. In de Grote Kerk, thuis voor de kerkradio of via Kerkomroep.nl.

Een hartelijke groet,
J.F. Tanghé

Bij de diensten

Vanochtend gaat voor proponent L. Solleveld uit 's Gravenzande. In de avonddienst hoopt onze voormalige wijkpredikant dominee J. van Belzen uit Serooskerke voor te gaan. Fijn dat we hem weer mogen ontmoeten. Zondag 7 oktober 2018 hoopt hij afscheid te nemen van zijn huidige gemeente. Gezegende diensten toegewenst.

Zieken

De heer J. Ouwendijk is in het ziekenhuis opgenomen. Waarschijnlijk mag hij niet meer naar huis en moet een plek gevonden worden in een verpleeghuis. De heer H.J. van Oosten heeft afgelopen woensdag een icd gekregen. Dit is een apparaatje dat hartritme stoornissen signaleert en een schok geeft om het hartritme weer te herstellen. Een hele geruststelling als je een dergelijk apparaatje hebt. De heer J.v.d. Meer heeft een virus en bacterie opgelopen en moet voorlopig nog in het ziekenhuis blijven. De heer H. Verveen heeft inmiddels zijn 4^e chemokuur gehad. Binnenkort zal een CT-scan gemaakt worden die uitsluitsel moet geven of de chemokuren geholpen helpen. De heer V.'t Hart krijgt nog onderzoeken. Mevrouw L.M. Meinster krijgt vervolgonderzoeken vanwege hartproblemen na de laatste operatie. Yvonne Bokhorst heeft gelukkig goede uitslagen gehad. We denken ook aan de overige zieken die niet genoemd willen worden en aan de mensen in de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Pastoraat

Van 19 juli t/m 20 augustus 2018 is dominee Tanghé met vakantie. Voor pastorale zaken kunt u in deze periode contact opnemen met uw wijkouderling, de scriba Henk van der Heijden en eventueel met Ton Post. Nog een vriendelijk verzoek: indien er iemand in het ziekenhuis is opgenomen wilt u dan aangeven in welk ziekenhuis en eventueel de afdeling/kamer. Sinds de invoering van de nieuwe privacywet mogen de ziekenhuizen geen persoonlijke gegevens meer doorgeven. Bedankt voor uw medewerking.

Tenslotte

Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet van *Henk van der Heijden en Ton Post*

Bloemengroet

Zondag 15 juli gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar het echtpaar de Jong-van der Lee en naar Geralda van der Plas.

Diaconiecollecten

Vandaag zal er gecollecteerd worden voor het noodhulpfonds. Bij rampen, waar ook ter wereld, verleent Kerk in Actie ondersteuning aan de getroffen mensen door uit dit fonds geld beschikbaar te stellen voor onmiddellijke hulp. Om de reserves in dit fonds aan te vullen is deze collecte noodzakelijk. Van harte aanbevolen.

De wijkdiakenen

Bedankt

Wij willen op deze wijze iedereen bedanken voor de vele kaarten en andere felicitaties naar aanleiding van ons 50-jarig huwelijk. Het is fijn te weten dat er zovelen met ons meeleven. *Mar en Wil Langerak*

Inzameling voor de bazaar en vrijwilligers gevraagd.

Op zaterdag 8 september 2018 (Monumentendag) is er weer een bazaar/rommelmarkt rondom de Grote Kerk. We zijn daarom op zoek naar goede bruikbare spullen die kunnen worden verkocht op de bazaar. Op de zaterdagen 28 juli en 25 augustus kunnen deze spullen tussen 10.00 uur en 12.00 uur worden afgegeven **bij de toren van de Grote Kerk**.

Om dit evenement te doen slagen zijn er veel vrijwilligers nodig. U kunt zich opgeven bij Sander Wakker of Wim Pronk. Ook via het email adres evenementengrootekerk@gmail.com kunt u zich opgeven. Vele handen maken licht werk.

Namens de organisatie *Sander Wakker en Wim Pronk*

Collecten 15 juli: Diaconie, P1027 Egypte: € 269,25 Kerk: € 274,15 Kerk, uitgang: € 279,50

Diensten 29 juli: 10.00 uur: ds. J. Reehorst, Stavenisse 19.00 uur: Prop. J.J. Steketee, Zwijndrecht

Kinderoppas: van 22 juli t/m 19 augustus geen oppas.

morgendienst:

Psalm 74:12,13,15

12 Gij, evenwel, Gij *blijft dezelfde*, o HEER;

Gij *zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn Koning,*

Die *uitkomst* gaaft, en, *uit Uw hemelwoning,*

Voor *ieders oog Uw haat'ren gingt te keer.*

13 Gij *spleet weleer de Schelfzee door Uw kracht;*

Gij *hebt den kop der woest' en felle draken,*

Het *vrees'lijk* heir, dat *Isrel dorst* genaken,

In 't *hart der zee, verbroken door Uw macht.*

15 Hoe *menigmaal* hebt *G' ons Uw gunst* betoogd,

't Zij *G' een fontein* deedt *uit een rots* ontspringen,

Of *op een hoop* de *waat'ren* samendringen,

Wanneer de stroom door U werd uitgedroogd.

avonddienst:

Psalm 138:3,4

3 Dan zingen zij, in God verblijd,

Aan Hem gewijd,

Van 's HEEREN wegen;

Want groot is 's HEEREN heerlijkheid,

Zijn Majesteit

Ten top gestegen;

Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,

Op hen het oog,

Die need'rig knie – len;

Maar ziet van ver met gramschap aan

Den ijd'len waan

Der trotse zielen.

4 Als ik, omringd door tegenspoed,

Bezwijken moet,

Schenkt Gij mij leven;

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,

Uw rechterhand

Zal redding geven.

De HEER is zo getrouw, als sterk;

Hij zal Zijn werk

Voor mij volen - den,

Verlaat niet wat Uw hand begon,

O Levensbron,

Wil bijstand zenden.