

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 3 augustus 2018 25<sup>e</sup> jaargang nr. 16

## Meditatie

### Over jonge wijn en oude zakken

Drie evangelisten noemen de uitspraak van Jezus over jonge wijn in oude zakken. Dat moet je niet doen, zegt Jezus, want de jonge, nog gistende, wijn zal de oude zakken waar de rek uit is, scheuren. Jezus noemt deze vergelijking als het gaat over het verschil tussen hem, Johannes de Doper en de farizeeën en hun leerlingen die allemaal op een andere manier vasten. Het lijkt erop alsof in dit gedeelte het nieuwe van wat Jezus brengt, wordt benadrukt. Klinkt in deze uitspraak die in Jezus mond wordt gelegd de verwijdering door tussen kerk en synagoge in de eerste eeuw? Het lijkt er wel op. Het blijft in elk geval een intrigerend gedeelte.

Jezus gebruikt nog een vergelijking: "Een oude jas met een scheur erin moet je niet herstellen met een nieuwe lap stof. Want als die krimpt scheurt de jas nog verder" Ook dit lijkt iets te zeggen over nieuw en oud geloof. Toch roept het bij mij een andere associatie op. Die van duurzaamheid. Een onderwerp dat tegenwoordig veel aandacht krijgt, maar dat in de Bijbel nauwelijks een thema is. Dat snap ik wel: tweeduizend jaar geleden waren er nog lang geen zeven miljard mensen die in rap tempo natuurlijke grondstoffen verbruiken. De leerlingen van Jezus hadden bij het vissen nog geen last van de plasticsoep en de lucht boven Jeruzalem werd nog niet vervuild door uitstoot van broeikasgassen.

Tegenwoordig zijn er christenen die heel bewust een oude jas bewaren en herstellen. Omdat ze begaan zijn met het lot van de schepping en uit liefde voor God een druppel op de gloeiende plaat laten vallen. Ik ben zo vrij te geloven dat Jezus hen nu zou bemoedigen: "Gelukkig zijn zij die kleding en spullen een tweede leven geven en zo de aarde bewaren". Ik geloof dat wij in elk tijd en op elke plaats geroepen zijn om als het ware een derde testament te schrijven door ons doen en laten. Elke tijd vraagt om zijn eigen antwoorden in het licht van het evangelie.

Daarom veer ik op als ik hoor dat er in deze stad jonge mensen zijn die geloven in duurzaamheid, in ont-moeting en ver-binding. En ik bid dat hun idealisme gezegend mag worden en ons allemaal aansteekt om ons geloof te vernieuwen. Nieuwe wijn in oude zakken: de tijd lijkt er rijp voor.

*Gerrit van Dijk*

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 3 augustus	Rechters 3:7-11
Zaterdag 4 augustus	Rechters 3:12-31
Zondag 5 augustus	Efeziërs 3:1-13
Maandag 6 augustus	Efeziërs 3:14-21
Dinsdag 7 augustus	Rechters 4:1-16
Woensdag 8 augustus	Rechters 4:17-24
Donderdag 9 augustus	Rechters 5:1-11
Vrijdag 10 augustus	Rechters 5:12-22
Zaterdag 11 augustus	Rechters 5:23-31
Zondag 12 augustus	Efeziërs 4:1-16
Maandag 13 augustus	Efeziërs 4:17-24
Dinsdag 14 augustus	Efeziërs 4:25-5:2
Woensdag 15 augustus	Efeziërs 5:3-20
Donderdag 16 augustus	Marcus 6:45-56

## Kerkradio

### Programma woensdag 8 en 15 augustus

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 32
3. Hoor een heilig koor van stemmen
4. Kent u de naam van Hem die leeft

5. Meditatie n.a.v.: Mattheüs 5:3

Thema: "Kleine kracht"

6. Hoe groot zijt Gij

7. Groot is Uw naam

8. Meekness and majesty

9. Verzoeken/Felicitaties

10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 17 augustus a.s.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 5 augustus is de eerste collecte in de Immanuelkerk en Groote Kerk bestemd voor Bijhouden biedt jongeren toekomst – Guatemala.

Op Zendingszondag 12 augustus is de eerste collecte in de Immanuelkerk bestemd voor de Opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen en de Groote kerk collecteert voor de GZB.

De derde collecte is bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.

De Koningshof is gast in de Immanuelkerk op deze zondagen.

### **Bijen houden biedt jongeren toekomst - Guatemala**

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank.

### **Opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte kinderen – Kameroen**

In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en onwetendheid thuis gehouden, waardoor ze onderwijs missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen. Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Sinds kort biedt de school ook ruimte aan gezonde kinderen, die regulier onderwijs volgen, en leren de kinderen met elkaar spelen. Mede dankzij uw bijdrage kunnen dit jaar dertig verstandelijk beperkte kinderen op de school Fedeme passend onderwijs krijgen.

Helpt u mee? Hartelijk dank!

Met de opbrengst steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten zoals de school Fedeme in Kameroen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomering.

### **Plaatselijke Ondersteuning Diaconie**

Algemene Middelen Diaconie

Uit deze fondsen wordt de plaatselijke Diaconie gefinancierd.

## Algemene berichten

**Maandelijks schrijfactie Amnesty International Groep Maassluis**

Voor de maandelijkse schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen (zie hieronder).

### **Schrijfactie Thailand: bekende advocate onterecht opgepakt**

Sirikan Charoensiri, ook wel bekend als June, is advocaat en een prominente Thaise mensenrechtenverdediger. Ze riskeert een celstraf van vijftien jaar enkel en alleen omdat ze aanwezig was bij een protest.

### **Lastigevallen vanwege kritiek op de overheid**

June werd eind 2016 in Thailand opgepakt nadat ze bij de Verenigde Naties sprak over de mensenrechtensituatie in het land. De politie beweert nu dat June de wet overtrad door aanwezig te zijn bij een 'illegaal' studentenprotest in juni 2015. Er waren toen demonstraties in heel Bangkok. De studenten eisten een einde aan de militaire macht in Thailand. June ging met de demonstranten mee om te kijken hoe de politie hen behandelde en om eventueel juridische hulp te bieden. De politie pakte later veertien studenten op.

June wordt nu naar alle waarschijnlijkheid samen met de studenten die ze probeerde te beschermen, vervolgd. Als de rechter bepaalt dat ze schuldig is, kan ze een straf van vijftien jaar cel krijgen.

### **Brieven**

Met het versturen van twee brieven (een aan de ambassadeur van Thailand en een aan de autoriteiten van dat land) roept u hen op om Sirikan Charoensiri niet te vervolgen en ervoor te zorgen dat zij haar werk ongehinderd kan doen.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website [www.amnestymaassluis.nl](http://www.amnestymaassluis.nl) onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brieven kunt u ondertekenen of overschrijven en versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 x per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

### **Portokosten**

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: Internationaal 1

Portokosten Thailand: International 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink.  
telefoonnummer: 06-29 09 39 27.

**Jeugdwijzer**