

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk Predikant; ds. J.F. Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.
Afkondigingen voor zondag: H. van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat. middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P. Post, 5925460 apost@kabelfoon.nl

Zondag 5 augustus 2018

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten

In de ochtenddienst gaat voor proponent W.J. de Hek uit Amsterdam en in de avonddienst proponent J.A. Hoogesteger uit Ouderkerk a/d IJssel. Gezegende diensten toegewenst.

Zieken

De heer J. Ouwendijk is uit het ziekenhuis ontslagen en definitief opgenomen in de Tweemaster. De heer J. v. d. Meer (De Lier) is weer thuisgekomen. Mevrouw M.J.J. Bal-Fehling is aan de galblaas geopereerd en zal waarschijnlijk al weer thuis zijn. De heer V. 't Hart krijgt nog steeds onderzoeken. Zijn toestand is zeer wisselend. De heer K. Vos krijgt komende week de uitslagen van de botscan en ct scan. Daaruit zal blijken of verdere behandelingen nodig zullen zijn. Wij wensen hem en zijn vrouw hier veel sterkte mee.

Over de overige vele zieken zijn geen (aanvullende) bijzonderheden te melden. Hen en de mensen in de verpleeg- en verzorgingshuizen bevelen wij in uw voorbede aan.

In Memoriam 1

Op 27 juli 2018 is in de leeftijd van 87 jaar overleden mevrouw Eltje Melissant-de Boer, Mozartlaan 100A te Maassluis. Zij was sinds 25 april 1974 weduwe van Klaas Melissant. De dienst van Woord en Gebed is gehouden vrijdag 3 augustus in de aula van de Nieuwe Begraafplaats, Hooge Zeedijk 100 te Maassluis. Voorganger was dominee P. Brouwer. Aansluitend was de begrafenis. Wij denken aan haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

In Memoriam 2

Eveneens op 27 juli 2018 is in de leeftijd van 93 jaar overleden mevrouw Maartje van 't Wout-van der Linden. Zij woonde in "Uitzicht", Churchillsingel 483 kamer 522 te Vlaardingen. Sinds 11 april 2001 was zij weduwe van Pieter van 't Wout. Ma van 't Wout, zoals de meeste mensen haar kenden, was een bekend figuur in onze gemeente en in Maassluis. Niet alleen een trouw bezoeker van de kerkdiensten, maar ook zeer actief. Jarenlang was zij lid van de vereniging Kerkelijk Belang. Deze groep dames kwam eens in de 2 weken bijeen in de consistoriekamer van de Grote Kerk en er werd dan gehaakt en gebreed. Zij organiseerden ook jarenlang de bazaar die in november in gebouw de Ark werd gehouden, en waarvan de opbrengst voor het tekort van de kerk was. Ma van 't Wout hielp dan mee met het inzamelen en prijzen van de spullen en verkocht dan veel loten. In het leven is haar ook niets bespaard gebleven. Behalve het overlijden van haar man moest zij ook meemaken dat haar zoon Cees plotseling overleed.

Ook kreeg zij regelmatig te maken met lichamelijke ongemakken. Zij verhuisde vanuit de P.C. Hoofthooflaan naar een zelfstandige woning bij "Uitzicht" te Vlaardingen. In 2016 werd zij in "Uitzicht" zelf opgenomen, waar men haar tot het laatst toe liefdevol verzorgd heeft. Dat zij niet vergeten werd blijkt uit de vele bezoeken die gemeenteleden regelmatig aan haar brachten. Zelf bleef zij ook altijd betrokken als lid van onze wijkgemeente. Eerst door middel van cassettebandjes, later cd's van de kerkdiensten en naderhand door middel van de kerkradio. Zij was een vrouw van weinig woorden maar wist zich, ondanks de geestelijke en lichamelijke problemen, geborgen bij haar Heiland. Daar getuigde zij ook van. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Maassluis. Wij denken aan de naaste familie en wensen hen veel sterkte toe.

Pastoraat

Indien u tijdens de vakantie van dominee Tanghé iemand nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, de scriba Henk van der Heijden scribaGKMaassluis@gmail.com of eventueel met Ton Post.

Tot en met 20 augustus is dominee Tanghé nog met vakantie.

Tenslotte

Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet van *Henk van der Heijden en Ton Post*

Bloemengroet

Zondag 29 juli 2018 gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar het echtpaar Langerak-Wolleswinkel en naar mevrouw L.M. Meinster,

Giften

Ouderling Hoogendijk ontving €10 voor de bloemendienst van de fam. S. Mw. Vrugink ontving van mw. v.d.M. €10 voor de bloemendienst en €10 voor de wijkkas, en van mw. v.d.H. €10 voor de wijkkas.

Allen hartelijk dank.

Rondgangcollecte diaconie

Vandaag is de rondgangcollecte voor een project van Kerk in Actie: Opleiding jongeren in Guatemala. Bijhouden biedt jongeren toekomst. Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen

voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen) rechten en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef daarom in de collecte. Hartelijk bedankt.

Openstelling kerk, opbrengst juli 2018

De bezoekers aan onze prachtige kerk doneerden in juli het prachtige bedrag van totaal € 420,-

Vitrines

Zoals u gezien zult hebben staan er 2 grote vitrinekasten (gekregen van het museum) in het koor. Het is de bedoeling daar (wisselende) tentoonstellingen in te houden. Nu is er provisorisch wat in gelegd uit een rijke voorraad objecten.

Collecten voor de kerk in juli.

Dank u wel voor uw geweldige bijdragen in deze maand! De rond- en uitgangscollecten laten een plus zien van € 113,19 en € 542,16 ten opzichte van vorig jaar ! Vorige maand was dat - € 148,14 en - € 17,35. In totaal lopen we nog wel flink achter op vorig jaar, maar wie weet..... p.vroon@kabelfoon.nl

Vrijwilligers gevraagd

Voor de bazaar/rommelmarkt op DV 8 september 2018 rondom de Grote Kerk worden vrijwilligers gevraagd.

Vandaag liggen er bij de uitgang lijsten waarop u uw naam kunt zetten als u die dag wilt komen helpen. Een dag met elkaar bezig zijn voor de kerk is altijd heel gezellig. Stelt u de evenementencommissie niet teleur. Alvast bedankt voor uw moeite en medewerking.

Bedankt

Beste gemeenteleden, wat een verrassing toen ik op de dag na mijn verjaardag zoveel lieve wensen heb ontvangen. Dan zit je in het hoge noorden en krijg ik via Lenie v.d.Houwen vier kaarten met daarop jullie handtekening en lieve wensen. Wat is dit leuk om te krijgen, met een begeleidende brief van Lenie, in dichtvorm werden deze kaarten aan mij overhandigd. Ik dank jullie hartelijk, nu ik dit schrijf (maandag 30 juli) zit ik op het M.S. Helena richting Dokkum. Zijn jullie in de buurt van Sellinger, de koffie staat klaar.

Met een vriendelijke groet van jullie oud dorpelwachter Wessel Dijkstra.

OPA – de Schans.

Op woensdagavond 8 augustus a.s. vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor gebouw De Schans. Enthousiaste vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken door de gehele wijk Steendijkpolder om zo veel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en karton om uiterlijk 18.15u. buiten zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren

De Schans

In de maand juni ontvangen de opbrengst oud papier groot € 302,40 en donaties € 48,34 waarvoor dank.

Cor Grinwis

Collecten 29 juli:

Diaconie, plaats. Onderst.: € 237,20

Kerk: € 263,80

Kerk, uitgang: € 247,71

Diensten 12 augustus:

10.00 uur: ds. D. Verboom, Rijnsburg

19.00 uur: prop. J.B. Mulder, Hilversum

Kinderoppas: van 22 juli t/m 19 augustus geen oppas

Psalm 119:80,83

80 Ai, zie, o HEER, dat ik Uw wet bemin;
Uw gunst vernieuw' mijn leven en mijn krachten.
Uw Godd'lijk woord is waarheid van 't begin;
Uw recht heeft nooit verandering te wachten;
Dies houd ik dat met een verblijden zin;
Leer door Uw Geest mij dat gestaâg betrachten.

83 Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint!
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind,
Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten;
'k Doe Uw geboôn oprecht en welgezind;
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdrotten.

Psalm 73:13,14

13 Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

14 Wie, ver van U, de weelde zoekt,
Vergaat eerlang en wordt vervloekt;
Gij roeit hen uit, die afhoereren
En U den trotsen nek toekeren;
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot,
Nabij te wezen bij mijn God;
'k Vertrouw op Hem geheel en al,
Den HEER, Wiens werk ik roemen zal.