

**ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk** Predikant; ds. J.F. Tanghé, 0107619068 [j.tanghe@telfort.nl](mailto:j.tanghe@telfort.nl).  
Afkondigingen voor zondag: H. van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of [scribaGKMaassluis@gmail.com](mailto:scribaGKMaassluis@gmail.com). vóór zat. middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan [redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl](mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl). CD's kerkdiensten bij A.P. Post, 5925460 [apost@kabelfoon.nl](mailto:apost@kabelfoon.nl)

### **Zondag 12 augustus 2018**

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

#### **Bij de diensten**

In de ochtenddienst is de voorganger dominee D. Verboom uit Rijnsburg. In 1980 werd hij predikant te Daarle (West Twente); vanaf 1986 in Asperen en in 1991 te Rijnsburg. In juni 2012 ging hij met emeritaat.

Proponent J.B. Mulder uit Hilversum zal vanavond de dienst leiden. Vanaf november 2014 is hij proponent en beroepbaar als predikant (parttime of fulltime). Hij gaat regelmatig voor in kerkdiensten, zowel in Nederland als in Brugge en Parijs. Gezegende diensten toegewenst.

#### **Zieken**

Mevrouw J.U. Boelaars-Witberg heeft erg veel last van de heup, waaraan zij in januari is geopereerd. Zij heeft het hier erg moeilijk mee. De heer K. Vos kreeg van de behandelend arts te horen dat hij botkanker heeft. Hij moet nu stoppen met de hormoonpillen en de arts zou intern nog overleg plegen met andere collega's. De heer Vos heeft ervoor gekozen van verdere behandeling af te zien. Zijn vrouw heeft geen baat bij de nieuwe apparatuur die zij moest gebruiken vanwege haar rugklachten. Zij hebben het beiden erg moeilijk met de totale situatie. Laten we, ook in onze gebeden, aan hen denken evenals aan de overige (ernstige) zieken. Afgelopen zondagochtend ging de preek over: HIJ draagt ons! Deze woorden willen we aan de zieken en hun omgeving meegeven.

#### **Bevestiging en afscheid ambtsdragers**

De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en het afscheid van de aftredende ambtsdragers zal plaatsvinden in de ochtenddienst van DV 23 september 2018. Hierin hoopt voor te gaan dominee J.F. Tanghé.

#### **Pastoraat**

Dominee Tanghé is nog afwezig t/m maandag 20 augustus 2018. Voor pastorale zaken kunt u tot die tijd terecht bij uw wijkouderling, de scriba [scribaGKMaassluis@gmail.com](mailto:scribaGKMaassluis@gmail.com) of eventueel Ton Post.

#### **Gedicht van Fedde Nicolai (mede naar aanleiding van de preek van afgelopen zondagochtend)**

*Wat een troost dat God ons draagt*

*Steeds maar weer, dag aan dag*

*In vreugde en ook bij tegenslag*

*Hij is het die ons altijd schraagt*

*Wij mogen weten: God is ons heil*

*Hij draagt ons door alles heen*

*Met Hem zijn wij nooit alleen*

*Zij liefde voor ons is zonder peil.*

*God leidt ons met vaste schreden*

*Daar mogen wij altijd op vertrouwen*

*Op Zijn woord kunnen we bouwen*

*Hij is met ons in alle omstandigheden*

*God, is de bron van alle leven*

*Hij heeft hemel en aarde voortgebracht*

*En aan al Zijn schepselen gedacht*

*Hij wil ons Zijn liefde geven.*

#### **Tenslotte**

Namens de wijkkerkenraad een hartelijke groet van *Henk van der Heijden en Ton Post*

#### **Bloemengroet**

Zondag 5 augustus gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar het echtpaar 't Hart en het echtpaar de Knegt.

#### **Giften**

Mw. Vrugink ontving €10 voor de HVD. van Mw. S. Hartelijk dank

#### **Collecte diaconie**

Vandaag zal de zomerzendingscollecte van de GZB als **rondgangcollecte** worden gehouden. Thema: Vul de leegte op in Europa. Landen die zo dichtbij zijn maar waar de nood erg groot is. Vooral de geestelijke nood is groeiend in Europa. Neem bv Oost-Duitsland. Vraag je daar op straat aan iemand of zij in God gelooft dan kan je dit verwachten: "Ah nein, ich bin ganz normal" (Ach nee, ik ben helemaal normaal). Dit beeld is ontstaan in de tijd van de Sovjet Unie. Propaganda en strenge regels over religie hebben de mensen afgeschrikt in God te geloven. En nu, decennia later is dat vaak nog steeds het geval. Daarom zijn Gerrit en Jorine naar Rostock-Evershagen vertrokken. Ze hebben zich de geestelijke nood aangetrokken en willen laten zien dat het 'heel normaal' is om in God te geloven. Hoe ze dat laten zien? Door middel van een straatcafé waar zichtbaar wordt dat gastvrijheid en vriendelijkheid hand in hand gaan met geloven. Ze bieden mensen gratis koffie aan en praten met de buurtbewoners. Zo ontstaan er soms prachtige ontmoetingen. Bijvoorbeeld met Uwe. Een man die aan alcohol verslaafd is omdat hij de grip op het leven heeft verloren. Na een goed gesprek vraagt hij: 'Kan ik niet iets voor jullie doen in het straatcafé? Dan heb ik een reden om dinsdag nuchter te blijven, zodat ik woensdag kan helpen'. De GZB steunt de zendingswerkers die het Evangelie opnieuw in Europa brengen. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef daarom aan deze collecte.

**De uitgangscollecte is voor de algemene middelen.** Deze collecte is bestemd voor het fonds van waaruit de diaconale kosten worden gefinancierd.

### Orgelpijpen

De orgelpijpen hebben in juli, mede door de orgelconcerten, € 51,70 opgebracht. Hartelijk dank aan allen die weer hebben bijgedragen aan het onderhoud van ons orgel.

Zaterdag 18 augustus speelt Jan Jansen, de vader van de beroemde Janine, een gevarieerd concert op ons mooie orgel. Werken van Buxtehude, Bach, Mendelssohn en Alain. Op 1 september komt Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk te Rotterdam spelen met werken van Bach, Franck en een improvisatie. Ons orgel zal op beide concerten weer in allerlei klankkleuren te beluisteren zijn. Alle concerten en programma's zijn te zien op

[www.garrelorgelmaassluis.nl](http://www.garrelorgelmaassluis.nl)

Ook is de nieuwe cd te koop met live-opnamen van Jaap Kroonenburg.

Van harte welkom. Een hartelijke groet, *Jaap Kroonenburg*.

### Bedankt

Lieve mensen, wat is het fijn om te merken dat er bij ziekte door de gemeente zo wordt meegeleefd. Daarom dank voor alle goede wensen en bemoedigingen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna.

*Henk van Oosten*

### Vrijwilligers gevraagd

Voor de bazaar/rommelmarkt op DV 8 september 2018 rondom de Grote Kerk worden vrijwilligers gevraagd.

**Vandaag liggen er bij de uitgang lijsten waarop u uw naam kunt zetten als u die dag wilt komen helpen. Een dag met elkaar bezig zijn voor de kerk is een dankbare activiteit en altijd heel gezellig !** Stelt u de

evenementencommissie niet teleur. Alvast bedankt voor uw moeite en medewerking. De familie Wakker ziet uw aanmelding graag tegemoet..

### In Memoriam Eltje (Elly) Melissant-de Boer 26 maart 1931 – 27 juli 2018

Op 87-jarige leeftijd is Elly ons in haar eigen woning overleden. Elly, dochter van een Urker visser, groeide op op 't Hoofd. Ze was de jongste van een groot gezin met drie broers en vier zussen. Opgroeïende in de oorlog leerde Elly het kind-zijn snel af en groeide op tot een verantwoordelijke, hardwerkende vrouw. In de jaren 50 trouwde ze met Klaas Melissant, waarmee ze vier kinderen zou krijgen. In 1974 overleed Klaas, waardoor ze alleen kwam te staan met een gezin vol opgroeiende kinderen. Geholpen door haar zussen werkte ze keihard om haar kinderen een goed leven te geven. Zij zouden koste wat kost de kansen krijgen die zijzelf aan zich voorbij had zien gaan. Elly hield ontzettend van reizen. Ze was pienter en genoot van het leven. De laatste twee jaar takelde ze lichamelijk snel af. Desondanks bleef ze tot haar dood zelfstandig wonen aan de Mozartlaan 100a. Elly kwam niet veel in de kerk, maar het geloof bleef de krachtbron van haar leven. We zijn dankbaar voor de herinneringen aan Elly. Haar vastberadenheid en toewijding mogen voor ons een inspiratie zijn. De dienst en begrafenis vonden plaats op vrijdag 3 augustus 2018 op de Nieuwe Begraafplaats. *Ds. Pim Brouwer*

**Collecten 5 augustus:** Diaconie, Guatemala : € 220,39

Kerk: € 235,90

Kerk, uitgang: € 211,65

**Diensten 19 augustus:** 10.00 uur: ds. J. Ouwendijk, Alphen ad Rijn 19.00 uur: ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht

**Kinderoppas:** van 22 juli t/m 19 augustus geen oppas.

---

### Psalm 118:1,3

**1** Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;  
Want goed is d' Oppermajesteit;  
Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.  
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,  
En zeggen: "Roemt Gods majesteit;  
Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

**3** Ik werd benauwd van alle zijden,  
En riep den HEER ootmoedig aan.  
De HEER verhoorde mij in 't lijden,  
En deed mij in de ruimte gaan.  
De HEER is bij mij, 'k zal niet vrezen;  
De HEER zal mij getrouw behoên;  
Daar God mijn schild en hulp wil wezen,  
Wat zal een nietig mens mij doen?

### Psalm 27:1,2

**1** God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen?  
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood;  
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen:  
Hij is 't, die mij beveiligd voor den dood.  
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên,  
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên.  
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,  
Den voet, en viel; omdat het God verlaat.

**2** Al zie ik zelfs een leger mij omringen,  
Nog vrees ik niet; 'k verlaat mij op den HEER;  
Al wil men mij door enen oorlog dwingen,  
'k Leg mij gerust, hierop vertrouwend, neer.  
Deez' éne zaak heb ik begeerd van God;  
Daar zoek ik naar; dit zij mijn zalig lot:  
Dat ik, zo lang mij 't levenslicht bescheen,  
In 's HEEREN huis mocht wonen hier beneên.