

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 17 augustus 2018 25<sup>e</sup> jaargang nr. 17

## Meditatie

*Bij Handelingen 2:41-47*

### De tanker en het schokkertje

Laatst kon ik er even een avondje tussenuit, en heb ik samen met mijn vrouw Femke een 'Hoofdje gepakt'. Heerlijk gezeten aan de Waterweg bij een ondergaand zonnetje. Die Waterweg, zo ontdek ik langzaamaan – is nogal een ding hier in Maassluis. Zo ongeveer elk appartement dat ik bezoek kijkt uit op dat water, en mensen weten je precies te vertellen welke cruiseschepen wanneer langskomen. En inderdaad: het is indrukwekkend om die grote schepen statig door dat kalme water te zien varen.

Als kerk zijn wij in veel opzichten door de eeuwen heen gaan lijken op zo'n tanker. Een tanker heeft zo z'n voordelen. Hij is in staat lange afstanden in relatieve rust af te leggen met veel vracht. Zo is de kerk door de jaren heen steeds een stabiele drager geweest van een rijke traditie. Maar een tanker heeft ook nadelen: hij is moeilijk wendbaar, en je hebt flink wat ervaring nodig om zo'n gigantisch gevaarte te besturen.

In mijn kennismakingsgesprekken hoor ik veel positiefs over de kerk – maar ook onvrede. Nieuwe initiatieven die met enthousiasme ingezet zijn die doodlopen op de onbuigzaamheid van de traditie. De moeite om nieuwe mensen te vinden die het zien zitten om onze 'tanker' te besturen.

Het beeld dat ik tegenover die tanker zou willen zetten is dat van een Maassluisse Schokker: wendbaar, licht, snel. Een stuk kleiner, dat wel. Maar in staat om snel te reageren op weersveranderingen. Makkelijk te besturen. Niet met alle winden meewaaierend, maar soms strak aan de wind toch vooruit zien te komen. En niet onbelangrijk: je kunt ermee vissen. Dat gaat met een tanker toch wat lastiger nietwaar?

De kerk is niet altijd een olietanker geweest. Veel meer leek het op een Schokker. In Handelingen twee lezen we met een vrolijke eenvoud hoe de eerste kerk functioneerde: 'ze vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.' En verderop: 'ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk'. Als ik die woorden lees groeit er in mij het verlangen om meer op die manier kerk te zijn. Fris, vrij en gelovig.

Wat van wat wij doen kan mee op zo'n Schokkertje? Geen idee. Maar ik denk genoeg. Kerkvernieuwing betekent niet méér doen, maar juist minder. Anders. Op 5 augustus mochten we daar al even aan proeven. In de 'tuin van de Vliet' in hartje Maassluis hadden we een eenvoudige picknick met zo'n 50 personen. Iedereen had iets meegebracht. Er was meer dan genoeg. Dames van 90 op een bankje en voetballende vaders met kleine kinderen. Gratis driiven van een buurman. Een samenkomst van een verademende eenvoud. We baden samen en braken brood. We waren kerk. En op 9 september doen we het weer. Komt u ook?

*Ds. P. Brouwer*

### Vandaag lezen wij:

Vrijdag 17 augustus	Marcus 7:1-23
Zaterdag 18 augustus	Marcus 7:24-30
Zondag 19 augustus	Rechters 6:1-10
Maandag 20 augustus	Rechters 6:11-24
Dinsdag 21 augustus	Rechters 6:25-40
Woensdag 22 augustus	Marcus 7:31-37
Donderdag 23 augustus	Marcus 8:1-13
Vrijdag 24 augustus	Marcus 8:14-26
Zaterdag 25 augustus	Efeziërs 5:21-33
Zondag 26 augustus	Efeziërs 6:1-9
Maandag 27 augustus	Deuteronomium 1:1-8
Dinsdag 28 augustus	Deuteronomium 1:9-18

Woensdag 29 augustus Deuteronomium 1:19-33  
Donderdag 30 augustus Deuteronomium 1:34-2:1

## Kerkradio

### Programma woensdag 22 en 29 augustus

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 93
3. Op het Godslam rust mijn ziele
4. Heer ik kom tot U
5. Meditatie n.a.v.: Handelingen 26:23  
Thema: "Tegen alles in..."
6. O grote God die liefde zijt
7. Ik wandel in het licht met Jezus
8. Be still for the presence of the Lord
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 31 augustus.

John Post, Fenacolijslaan 16,

Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 19 augustus is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Groote Kerk bestemd voor Bijenhouden biedt jongeren toekomst – Guatemala.

Op zondag 19 augustus is de Koningshof vanwege het zomerrooster nog eenmaal te gast in de Immanuëlkerk .

Zondag 26 Augustus is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en de Koningshof (H.A.) bestemd voor Zimbabwe en in de Groote kerk is de eerste collecte bestemd voor Elim.

In de Immanuëlkerk en Koningshof is de derde collecte bestemd voor Elim.

### Bijen houden biedt jongeren toekomst - Guatemala

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkeropleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank

### Zimbabwe

Het is inmiddels al weer een tijd geleden dat ik vertrok uit Maassluis, en nog altijd wordt er hier gecollecteerd voor 'mijn' collectedoel. Dat is nu zo bijzonder aan de kerk. Het verbindt je met mensen die je al lang niet meer hebt gezien, of zelfs die je helemaal niet kent.

Er wordt vandaag voor Zimbabwe gecollecteerd. Met onze kleine stichting in Nederland zamelen we geld in, om het werk van de lokale kerk in Zimbabwe te ondersteunen. In Harare onderhoudt de City Life Church daar een kindertehuis van, voor straatmeisjes. Sommigen van hen zijn met HIV/Aids besmet. Dankzij de kerk kunnen ze naar school en wordt er voor hen gezorgd. Ook ondersteunen we het werk van de dominee, die daar maar een fractie verdient van een dominee hier. En investeren we in landbouwprojecten, in de stad en op het platteland. Er zit een wereld van afstand tussen hen en ons. Toch horen we bij elkaar. Dat is precies wat we elke week vieren in de kerk. Daarom beveel ik deze collecte ook dit keer van harte bij u aan. Met een hartelijke groet uit Amsterdam, ds. Martijn van Leerdam

Behalve via de collectes in de kerk, kunt u ook aan ons werk bijdragen door uw gift te storten op NL68TRIO 01983 52077, ten name van Stichting KOZA.

Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. Onze twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderkuis en een agrarische school. Onze zuster organisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten.

In het Kinderhuis Elim worden de kinderen in gezinsverband liefdevol opgenomen en opgevoed. Het doel is de kinderen een echt thuis te geven. Daarnaast ontvangen de kinderen onderwijs en krijgen ze de gelegenheid tot studeren aan de universiteit. Het kinderkuis is begonnen in Lingga en werd geopend op 5 maart 1998. Door hevige overstromingen, afgewisseld met periodes van grote droogte en bosbranden, was een verhuizing na 5 jaar helaas noodzakelijk. Het huidige kinderkuis in Anjungan is vanaf 2004 in gebruik. Het kinderkuis biedt plaats aan maximaal 50 kinderen en de voorkeur gaat uit naar een gelijke verdeling van jongens en meisjes.

Op dit moment wonen er 51 kinderen (29 jongens en 22 meisjes) variërend in de leeftijd van 9 tot 18 jaar in het kinderkuis. De kinderen worden begeleid door het echtpaar Nonoi en Isaac dat ook in het kinderkuis woont. Nonoi en Isaac begeleiden de kinderen op het gebied van persoonlijke verzorging, eten en schoonmaken. De kinderen worden aangemeld via een netwerk van vrienden, dorpschoufden en dominees en zijn afkomstig uit diverse delen van Kalimantan. Een van de wensen van Stichting Elim was het bouwen van een school voor middelbaar onderwijs. Nadat in 1999 het benodigde geld bijeengebracht werd door het ISW te Naaldwijk en de stichting Wilde Ganzen, is in 1999 de school geopend op de oude locatie. Na overstromingen en bosbranden moest ook de school verhuizen. In 2003 is begonnen met de renovatie van bestaande gebouwen voor nieuwe school in Anjungan. In 2004 konden de lessen op die locatie beginnen. Later zijn er nog extra lokalen bijgebouwd, onder andere door steun van de Bouhuisengroep uit Naaldwijk. Het terrein van de school bestaat onder meer uit visvijvers en landbouwgrond waar de leerlingen praktijklessen krijgen.

Op deze school kunnen de leerlingen in drie jaar tijd hun diploma halen waarbij zij kunnen kiezen uit visserij, landbouw, veeteelt en landbouwtechnologie als afstudeerrichting. De leerlingen krijgen zowel theorie- als praktijklessen. Inmiddels zijn er zo'n 80 leerlingen en geven 14 docenten les op onze school. De leerlingen komen veelal uit de nabij liggende dorpen. Een aantal studenten komen van ver en moeten vaak een aantal uren reizen is naar hun eigen familie. Voor hen is er een apart studentenverblijf waar zij kunnen wonen. Ook voor de leraren is er woonruimte op het terrein van de school.

Pennen Aktie voor Stichting Elim. Heeft u nog lege pennen in huis? Op zondag 26 augustus is in beide kerkgebouwen een doos waar u deze pennen in kwijt kan. Er is ook foldermateriaal aanwezig. Eenmalige giften zijn ook van harte welkom. U kunt uw eenmalige bijdrage overmaken op NL29INGB0005500659 t.n.v. Stichting Elim, Maassluis. Vermeld a.u.b. uw naam en adres bij uw gift.

## Algemene berichten

### Orgelcommissie Grote Kerk

De orgelpijpen hebben in juli, mede door de orgelconcerten, 51,70 euro opgebracht. Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen aan het onderhoud van ons orgel.

Zaterdag 18 augustus speelt Jan Jansen, de vader van de beroemde Janine, een gevarieerd concert op ons mooie orgel. Werken van Buxtehude, Bach, Mendelssohn en Alain. Op 1 september komt Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk te Rotterdam spelen met werken van Bach, Franck en een improvisatie. Ons orgel zal op beide concerten weer in allerlei klankkleuren te beluisteren zijn. Alle concerten en programma's zijn te zien op [www.garrelorgelmaassluis.nl](http://www.garrelorgelmaassluis.nl).

Ook is de nieuwe cd te koop met live-opnamen van Jaap Kroonenburg. Van harte welkom.

*Jaap Kroonenburg*

### Film in de kerk

Al een aantal jaren doen we als kerk mee met het Filmfestival Maassluis. Niet alleen als locatie (Immanuëlkerk), maar ook met het meedenken over welke film wij daar willen laten zien. Soms is dat een film te zijn waarin geloof of de Bijbel een duidelijke rol speelt (Noah, Silence). Soms gaat het om raakvlakken met geloof (Spotlight). En zoals ook dit jaar met de film Hidden Figures.

Deze film speelt in de jaren zestig tijdens de ruimterace tussen Amerika en Rusland. In die tijd reageerde de president van de Verenigde Staten op de dreiging van raketten met bommen met een positieve boodschap: "Wij zullen naar de maan gaan en de vrijheid waar dit land voor staat ook in de ruimte brengen."

Ik weet veel van dat Apollo-project, van de raketten en capsules, van de stoere astronauten die zich omhoog lieten schieten. Maar ik kende niet het verhaal van Katherine Johnson, Dorothy Vaughan en Mary Jackson. Deze drie zwarte vrouwen zijn alle drie ongelooflijk goed met getallen en werken als 'computers' voor de NASA. Ze worden echter zwaar tegengewerkt door de rassenscheiding en de ongelijkheid tussen wit en zwart. Het lijkt onmogelijk om daar als enkeling verandering in te brengen. Maar ze tonen zich niet bang en durven op te staan voor zichzelf en de vrouwen om zich heen.

Het is een waar gebeurd verhaal met een goede afloop. Want mede dankzij hun wiskundig inzicht en rekenvaardigheid lukte het om de vorig jaar overleden ruimtevaarder John Glenn als eerste in een baan om de aarde te krijgen. En het lukte hen om de ban te breken dat je als zwarte vrouw niets kon bereiken in de witte mannenwereld.

Ik verklap nog niet op welke manier ik het evangelie weerspiegeld zie in deze film. Ik ben vooral benieuwd naar uw en jullie associaties. Hoe dan ook is 'Film in de kerk' een mooie gelegenheid om iemand uit te nodigen om naar de kerk te komen. Deze keer niet voor een preek van de dominee, maar voor een prachtige film met een indrukwekkend verhaal.

Het is op zondagavond 26 augustus in de Immanuëlkerk en de film begint om 20.00 uur. Kaarten zijn op de avond zelf in de kerk te krijgen en vooraf via [www.filmfestivalmaassluis.nl](http://www.filmfestivalmaassluis.nl).

*Gerrit van Dijk*

**Jeugdwijzer**