

**ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk** Predikant; ds. J.F. Tanghé, 0107619068 [j.tanghe@telfort.nl](mailto:j.tanghe@telfort.nl).  
Afkondigingen voor zondag: H. van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of [scribaGKMaassluis@gmail.com](mailto:scribaGKMaassluis@gmail.com). vóór zat. middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan [redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl](mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl). CD's kerkdiensten bij A.P. Post, 5925460 [apost@kabelfoon.nl](mailto:apost@kabelfoon.nl)

### **Zondag 26 augustus 2018**

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

#### **Bij de diensten**

Op zondag 26 augustus hopen we elkaar als wijkpredikant en gemeente weer te treffen in de Grote Kerk. Zoals voor mijn vakantie aangegeven hoop ik de komende weken een serie preken te houden over de Jacob en Jozefgeschiedenis uit Genesis 35-50. Ik vind het fijn om een serie preken te maken en te houden en de bedoeling is, dat we door de opeenvolgende lezingen een bepaald gedeelte uit de bijbel beter gaan begrijpen in zijn verband. Ook hoop ik natuurlijk, dat u niets wilt missen en 's morgens en 's avonds aanwezig bent in de dienst. Zondag staat Genesis 35 centraal in de beide diensten van deze dag. U kunt het hoofdstuk thuis al lezen, want ik weet dat velen van u de zondagsbrief al op de website voor de zondag lezen. Ik zie er erg naar uit om u en jou zondag weer te zien en in uw midden voor te gaan. Bidden we om een gezegende zondag met elkaar?

#### **Zieken**

Bij thuiskomst heb ik een goed overzicht gekregen van onze stille werker op de achtergrond Ton Post. Er is heel wat gebeurd tijdens onze vakantie met gemeentelieden. Ik heb de draad van het bezoek weer opgepakt en hoop de komende tijd bij menigeen langs te komen. Voor dit moment vraag ik uw aandacht voor Krien Vos. Hij gaat hard achteruit en zijn krachten nemen snel af. Hij wacht op de overkomst van zijn zoon uit Thailand op 4 september. Met Chris Bos gaat het naar omstandigheden goed, hij is nog moe, maar heeft geen restverschijnselen. De schrik zit hem wel in de benen en dat is heel begrijpelijk. Annie Mosterd had ik van de week aan de telefoon en zij is herstellende van haar val, waarbij een lichte hersenschudding en een hoofdwond heeft opgelopen. Misschien is ze zondag weer zo ver hersteld, dat ze haar vertrouwde plekje in de kerk weer kan innemen. Over andere zieken is door mij op dit moment niets te melden.

#### **Bedankt**

Een hartelijk woord van dank aan de kerkenraadsleden, die tijdens mijn herstelperiode en vakantie de honneurs in de gemeente pastoraal hebben waar genomen. Het is niet gering, wat er in zo'n periode allemaal op je afkomt als ouderling, diaken, ouderling-kerkrentmeester, zondagsbriefverzorger, preekvoorzitter etc. Broeders: dank jullie wel voor al het werk, dat vaak onopvallend en in stilte is gedaan. En jullie weten: het werk wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus zal nimmer vergaan.

#### **Uit de pastorie**

Vanmiddag, 22 augustus - als ik deze regels schrijf - heb ik mij beter gemeld bij de bedrijfsarts van de kerk. Ik heb mijn werk als predikant weer opgepakt. Lenie en ik hebben een hele fijne vakantie periode achter de rug. We hebben drie en een halve week gevaren en veel gefietst en een week in ons huis in Sellingen geloged. We hadden natuurlijk prachtig weer. We zaten veel in het uiterste noorden onder de Waddenzee en daar scheelt het altijd een graad of vijf met de rest van Nederland. 30 of 35 graden is een groot verschil. We hebben veel prachtige romaanse kerkjes bekeken - dat kan daar, je kunt gewoon de sleutel halen bij iemand - en musea bezocht. Met mijn rug gaat het goed, ik heb weinig pijn meer, maar ik moet wel voorzichtig blijven. Langdurig zitten is het lastigst. Ik moet zorgen, dat ik elk kwartier even van de stoel af ga en wat rond loop. Een veel fietsen en bewegen blijft geboden. We hebben er goede hoop op, dat ik de resterende tien maanden voor het emeritaat als uw predikant op een goede manier kan volmaken. We zien er echt naar uit om weer aan de slag te gaan en elkaar zondags en doordeweeks weer te ontmoeten in allerlei verbanden. Onze hoogbejaarde ouders, kinderen en kleinkinderen maken het goed, dus dat is ook meer dan een grote dankzegging waard. Mede namens Lenie groet ik u en jullie hartelijk.

*J.F. Tanghé.*

#### **Bloemengroet**

Zondag 19 augustus werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar: Mevr. Bal - Fehling en naar Dhr. Van Oosten

#### **Giften**

Mw. Schaap ontving €10 van Mw. V. voor de HVD. Ouderling Den Heijer ontving van dhr. V. € 20 voor de wijkkas. Hartelijk dank

#### **Diaconiecollecte**

De Stichting Elim is vandaag het doel van de rondgangcollecte. Stichting Elim is een kleinschalig initiatief en ondersteunt belangrijke projecten in West-Kalimantan, Indonesië. Eén van de wensen van Stichting Elim was het bouwen van een school voor middelbaar onderwijs. Nadat in 1999 het benodigde geld bijeengebracht werd door het ISW te Naaldwijk en de Stichting Wilde Ganzen, is in 1999 de school geopend op de oude locatie. Na overstromingen en bosbranden moest ook de school verhuizen. In 2003 is begonnen met de renovatie van bestaande gebouwen voor een nieuwe school in Anjungan (Indonesië). In 2004 konden de lessen op die locatie beginnen. Later zijn er nog extra lokalen bijgebouwd, o.a. door steun van de Bouhuisengroep uit Naaldwijk. Het terrein van de school bestaat ondermeer uit visvijvers en landbouwgrond waar de leerlingen praktijklessen krijgen. Op deze school kunnen de leerlingen in 3 jaar tijd hun diploma halen waarbij zij kunnen kiezen uit visserij, landbouw, veeteelt en landbouwtechnologie als afstudeerrichting. De leerlingen krijgen zowel theorie- als praktijklessen. Inmiddels zijn er zo'n 80 leerlingen en geven 14 docenten les op deze school. De leerlingen komen veelal uit de nabij liggende dorpen. Een aantal studenten komen van ver en moeten vaak een aantal uren reizen naar hun eigen familie. Voor hen is er een apart studentenverblijf waar zij kunnen wonen. Ook voor de leraren is er een eigen woonruimte op het terrein van de school. Uw bijdrage is welkom!

## Huwelijksjubilea en verjaardagen september 2018

### Huwelijksjubilea

6 september 62 jaar getrouwd de heer en mevrouw de Ligt-Vroombout, 50 jaar getrouwd de heer en mevrouw Bingen-van de Water en 55 jaar getrouwd de heer en mevrouw van Buuren-Wielaart; 26 september 61 jaar getrouwd de heer en mevrouw van Hoeven-Oosterlee.

### Verjaardagen 80 jaar en ouder

1 september mevrouw M.Rijpsma; 4 september de heer J.Ouwendijk en mevrouw L.Valstar-van de Meeberg; 18 september de heer J.de Knegt; 21 september mevrouw A.van Zanten-van der Stelt; 22 september mevrouw J.Koppenol-Vennik; 23 september de heer J.I.van Dijk;

24 september de heer P.Verduyn en de heer W.Storm; 26 september de heer H.G.van Hoeven en 28 september de heer A.de Boode.

Voor alle data geldt D.V. en wijzigingen voorbehouden.

Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de toekomst.

De adressen kunt u lezen in de eerstvolgende Kerkwijzers of opvragen bij Ton Post.

### Toestand de heer Albert Knoester

Als vervolg op de berichtgeving in de Zondagsbrief van 19 augustus 2018 de volgende aanvulling. Albert is woensdagmiddag 15 augustus 2018 in het AMC te Amsterdam geopereerd. De operatie was goed geslaagd en hij knapte snel op. In de avond was hij zelfs al van de verkoever naar de verpleegafdeling gebracht. Er is een tumor en de gevolgen van de bloeding zijn verwijderd. Zaterdag 18 augustus mocht hij het ziekenhuis al weer verlaten en samen met zijn vrouw weer naar Urk gegaan. Hoewel een stuk van het weefsel nog onderzocht zal worden, ging en gaat men er van uit dat het een goedaardige tumor betrof. Wel is er een tijd van opknappen en aansterken nodig, zowel voor hem als voor zijn vrouw, die nog steeds last heeft van een gekneusde voet. Ze zijn dankbaar dat alles zo voorspoedig is verlopen en hun dank gaat ook uit naar de Hemelse Vader.

Ton Post

### Rommelmarkt/bazaar op 8 september 2018

Zaterdag 8 september 2018 is er, evenals vorige jaren op Monumentendag, een rommelmarkt/bazaar op het plein rond de Grote Kerk te Maassluis. Er zijn allerlei activiteiten: er wordt op het carillon gespeeld; er komen ± 15 kraampjes; kinderspelen; rad van avontuur; koffiehoeke (met wat lekkers).

Boeken; platen; cd's; bloemen; planten; glaswerk; spellen. U kunt het zo gek niet opnoemen of het is bij ons tegen een schappelijke prijs te koop.

Er is parkeerruimte vrij gemaakt worden voor de kofferbak verkoop. De opbrengst is voor de kerk.

Er is tevens gelegenheid de Grote Kerk te bezichtigen met zijn prachtige modellen van zeilboten en het beroemde Garrels-orgel.

De aanvang is tien uur en het duurt tot 's middags vier uur.

**Collecten 19 augustus:** Diaconie, Guatemala : € 226,70

Kerk: € 251,39

Kerk, uitgang: € 221,22

**Diensten 2 september:** 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé

19.00 uur: ds. C. Hendriksen, Woudrichem.

**Kinderoppas 2 september:** nog niet bekend.

---

### Psalm 42:1,3,5

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>1</b> 't Hijgend hert, <i>der jacht ontkomen</i>,<br/>Schreeuwt <i>niet sterker</i> naar 't genot<br/>Van de frisse waterstromen,<br/>Dan <i>mijn</i> ziel verlangt naar God.<br/>Ja, <i>mijn</i> ziel dorst naar den HEER;<br/>God des levens, <i>ach</i>, wanneer<br/>Zal ik naad'ren voor Uw ogen,<br/>In Uw huis Uw naam verhogen?</p> | <p><b>2</b> O <i>mijn</i> ziel, wat buigt g' u neder?<br/>Waartoe zijt g' in mij ontrust?<br/>Voed het oud vertrouwen weder;<br/>Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;<br/>Want Gods goedheid zal uw druk<br/>Eens verwiss'len in geluk.<br/>Hoop op God, sla 't oog naar boven;<br/>Want ik zal Zijn naam nog loven.</p> | <p><b>3</b> Maar de HEER zal uitkomst geven,<br/>Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;<br/>'k Zal in dit vertrouwen leven,<br/>En dat melden in mijn lied;<br/>'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht<br/>Zingen, daar ik Hem verwacht;<br/>En mijn hart, wat mij moog' treffen,<br/>Tot den God mijns levens heffen.</p> |
|--|--|---|

### Psalm 84:1,6

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,<br/>O HEER, der legerscharen God,<br/>Zijn mij Uw huis en tempelzangen!<br/>Hoe branden mijn genegenheên,<br/>Om 's HEEREN voorhof in te treên!<br/>Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;<br/>Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,<br/>En aan mijn ziel het leven geeft.</p> | <p><b>6</b> Want God, de HEER, zo goed, zo mild,<br/>Is t' allen tijd een zon en schild;<br/>Hij zal genaad' en ere geven;<br/>Hij zal hun 't goede niet in nood<br/>Onthouden, zelfs niet in de dood,<br/>Die in oprechtheid voor Hem leven.<br/>Welzalg, HEER, die op U bouwt,<br/>En zich geheel aan U vertrouwt.</p> |
|---|--|