

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 31 augustus 2018 25<sup>e</sup> jaargang nr. 18

## Meditatie

### Over oude mensen en spelende kinderen

*Bij Zacharia 8: 4 – 8*

Ik geniet altijd weer van kinderen die aan het spelen zijn. Ze gaan op in hun spel en fantaseren er lustig op los. Zij hebben hun leven nog voor zich. De tijd van de ernst komt vanzelf wel. Wat een voorrecht als kinderen in vrijheid en in geluk kunnen opgroeien. Maar ook: wat treurig als kinderen moeten opgroeien in oorlogsgebied, als hun leven bedreigd wordt, als ze honger lijden en gebrek, als ze sterven.

Ik geniet ook van oude mensen; vooral als ze met een tevreden glans op hun gezicht kunnen terug kijken op hun leven, en als ze genieten van jonge mensen die midden in het leven staan met alle beslomeringen daarvan, en als ze genieten van kinderen die spelen. Wat een voorrecht als je oud mag worden; zelfs al heb je misschien een stok nodig bij het lopen, of een rollator, of een scootmobiel; of een bril om nog te kunnen lezen, of een hoorapparaat om te kunnen horen. Wat een voorrecht dat die hulpmiddelen er zijn om nog deel te nemen aan het leven. Maar ook: wat triest als je leven voortijdig tot een einde komt, als je omkomt bij een ramp of in het geweld, of door een fatale ziekte.

Oude mensen en spelende kinderen op het plein van de stad – dat is het beeld dat de profeet in Zacharia 8 schetst van het leven in de grote toekomst die God zal laten aanbreken. Hij geeft dat beeld van vrede door in een tijd van verdrukking, van deportaties, van wegvluchten uit het gevaar.

Op de TV zien we bijna dagelijks die taferele van oude mensen die met hun beperkte bezittingen onderweg zijn naar een veilige plek, en van kinderen die meegesleept worden in de vlucht.

In de lezingen aanstaande zondag wordt ons de vraag gesteld of we nog wel zien wat er aan de hand is. Zien we de ellende in de wereld nog wel? Zien we ook nog hoe God het goede leven bedoeld heeft? Of moeten ons de ogen eerst nog weer geopend worden?

Ik zie de kerk altijd graag als de plek waar we oefenen om het leven te leven zoals God het bedoeld heeft; een plek waar dus voor alle generaties volop ruimte is. Ik vind het echt het allermooist als in een kerkdienst oude én jonge mensen zich thuis voelen bij elkaar; als kinderen en jongeren, én ouderen worden aangesproken en aansprekende liederen kunnen zingen; als zij daarin de aanwezigheid van God mogen ervaren; en als de ogen en oren van allen dan open gaan voor een Woord van God.

Oude mensen en spelende kinderen – zij zijn met hun familie en vrienden welkom in de kerk!

Ik wens u een goede zondag toe, met een inspirerende viering.

*Ds. Wim Barendrecht*

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 31 augustus	Deuteronomium 2:2-15
Zaterdag 1 september	Deuteronomium 2:16-25
Zondag 2 september	Efeziërs 6:10-17
Maandag 3 september	Efeziërs 6:18-24
Dinsdag 4 september	Psalm 20
Woensdag 5 september	Deuteronomium 2:26-37
Donderdag 6 september	Deuteronomium 3:1-11
Vrijdag 7 september	Deuteronomium 3:12-22
Zaterdag 8 september	Deuteronomium 3:23-4:4
Zondag 9 september	Deuteronomium 4:5-20
Maandag 10 september	Deuteronomium 4:21-31
Dinsdag 11 september	Deuteronomium 4:32-43
Woensdag 12 september	Romeinen 15:1-13
Donderdag 13 september	Romeinen 15:14-33

## Kerkradio

### Programma woensdag 5 en 12 september

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 150
3. Vader wij eren U
4. Van U zijn alle dingen
5. Meditatie n.a.v. Psalm 121: 1-3  
Thema: 'Hulp die nooit faalt.'
6. Leer mij Uw weg
7. Op het Godslam rust mijn ziele
8. Amazing Grace (Jessey Norman)
9. Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 14 september.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 2 september is de eerste collecte in de Immanuëlkerk, Groote Kerk en Koningshof bestemd voor Missionair werk Pioniersplek in Hilversum. De derde collecte in de Immanuëlkerk (H.A.) en Koningshof is bestemd voor ons project in Zimbabwe.

Op zondag 9 september is de eerste collecte in de Immanuëlkerk, Groote Kerk en Koningshof bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.

### Steun de pioniersplekken in Nederland

Overall in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van kerk zijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals het Christelijk

Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelijke geloof richt op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, ziel en geest.

Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op

NL10 ABNA 0444444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

### Plaatselijke Ondersteuning Diaconie

Uit deze fondsen wordt de plaatselijke Diaconie gefinancierd.

### Tussen hoop en vrees

In juli waren er presidents- en parlementsverkiezingen in Zimbabwe. Waarnemers lieten weten dat er dit keer minder onregelmatigheden waren dan tijdens de voorgaande verkiezingen. Maar ook dit jaar waren knokploegen, intimidatie en sterke vermoedens van fraude niet van de lucht.

Ondertussen blijft Zimbabwe een van de armste landen ter wereld, mede vanwege economische sancties van Westerse landen. Die sancties zijn natuurlijk niet bedoeld om de bevolking te treffen. Maar dat gebeurt helaas wel.

Dat zien we ook in de City Life Church en in het kindertehuis dat door de City Life Church wordt gerund. Jaar in jaar uit is het sappelen. Dag in dag uit is er dat hongergevoel. Kerken in Nederland moeten soms wat creatief zijn met hun boekhouding, om de cijfers nog enigszins goed te laten uitkomen. Maar dat is niets bij de financiële problemen van gewone mensen in Zimbabwe – en dus ook de kerk.

Het laatste plan is om de meiden die in het kindertehuis van de kerk wonen op een kostschool te doen. Daar krijgen ze kost en inwoning. Uiteindelijk moet dat goedkoper zijn dan hun verblijf in het kindertehuis, waar allerlei onderhoud moet worden gepleegd, waar ze vervoer nodig hebben van en naar school, en waar toegewijde vrijwilligers nodig zijn.

Het voelt als een kleine nederlaag om het zelfstandige kindertehuis voorlopig op te geven. Maar dat is het niet alleen. Het kindertehuis kan worden verhuurd aan mensen zonder dak boven hun hoofd. En tijdens de schoolvakanties worden de meiden van de kostschool naar een gewoon gezin gestuurd, gezinnen uit de kerk, zodat ze ook iets kunnen ervaren van hoe een warm gezinsleven kan zijn. De maatschappelijke missie van de kerk blijft overeind.

In de stad is het hard, maar ook op het platteland is het leven niet gemakkelijk. In Criston Bank is een missiepost van de City Life Church, zo'n 30 kilometer buiten Harare. Tijdens de verkiezingen liepen de knokploegen van de grootste politieke partij, de ZANU PF, daar over straat, om duidelijk te maken op wie men stemmen moest. En na de grote droogte van vorig jaar, is er nu sprake van extreme regenval, waardoor een groot deel van de oogst is mislukt. Er wordt hongersnood verwacht, onder de zelfvoorzienende boerenfamilies van het dorp. Stichting KOZA is maar klein, en levert slechts een druppel op de gloeiende plaat. Soms voelt dat moedeloos. Maar het is niet minder belangrijk voor de mensen aan de andere kant. De mensen van de City Life Church voelen zich gesterkt door onze jarenlange inzet voor hun sociaal-maatschappelijke werk. De vrijwilligers van het kindertehuis zijn ons dankbaar voor de vrijwilligersvergoedingen die zij de afgelopen tijd ontvangen hebben. De meiden van het kindertehuis kunnen dankzij ons naar school. En de dorpsbewoners in Criston Bank hebben het mede dankzij ons, tot op de dag van vandaag, gered met elkaar. Wij blijven ons voor hen inzetten.

Donaties zijn welkom via Stichting KOZA, IBAN NL68TRIO0198352077.

Martijn van Leerdam

## Algemene berichten

### Chauffeurs gezocht

Op woensdagavond om de week komt een enthousiaste groep mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar in De Schans, de bijzondere catechesegroep. Zij bidden, zingen en praten over een bijbelverhaal. Zij genieten volop van deze bijeenkomsten en kijken ernaar uit.

Helaas kunnen de leden niet allemaal zelfstandig naar De Schans komen, vanwege een beperking. Zij hebben vervoer nodig van en naar de Schans.

Wij zoeken mensen die een keer per maand of per twee maanden willen rijden op de woensdagavond. Het gaat dus maar om zo'n 4 x per jaar in de periode van september t/m april. Om 19.00 uur haal je de mensen op en breng je ze naar De Schans en om 20.30 uur worden ze weer thuisgebracht.

Wie wil dit doen? Graag contact opnemen met Wil Boogaard, tel: 010-5921294 of mailen naar boogherth@kabelfoon.nl. Heb je vragen of wil je eerst meer weten? Neem dan ook even contact op met Wil.

Wij hopen op veel enthousiaste reacties.

Met vriendelijke groet namens de leiding,

*Henrike Heijboer*

### 70 jarig jubileum Wereldraad van Kerken

Op 23 augustus 1948 werd in Amsterdam de Wereldraad van kerken opgericht. De bedoeling was om een wereldwijde samenwerking op te zetten tussen kerken. Niet alleen samenwerking was een belangrijk thema, maar ook vrede en recht.

Inmiddels zijn er 348 kerken van over de hele wereld aangesloten bij de World Council of Churches. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken zo'n 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over grenzen van theologische en culturele grenzen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.

Op 23 augustus werd het 70-jarig bestaan gevierd met een bijzondere dag in Amsterdam. De dag bestond uit drie onderdelen. 's Morgens werden er lezingen gehouden in de Theologische faculteit van de Vrije Universiteit, met sprekers uit allerlei verschillende landen. Vier vooraanstaande vrouwen uit Kenia, Syrië, Libanon en Zuid Afrika voerden het woord in het Engels naast Olav Tyske Tveit, de secretaris-generaal van de Wereldraad. Als laatste spreekster kwam de in Nederland bekende Kathleen Ferrier aan bod. Zij gaf aan, in haar toespraak, dat het tegenovergestelde van liefde niet haat is, maar onverschilligheid. Als we onverschillig staan tegenover vreemdelingen of vluchtelingen dan is er geen sprake van gastvrijheid. Voor ons als christenen begint gastvrijheid met nieuwsgierigheid naar de ander. Als we die nieuwsgierigheid verliezen, worden we onverschillig.

De canon "Vader Jacob" werd tussendoor met de volgende tekst met gebaren angeleerd:

*Peace and justice, peace and justice  
in our world, in our days  
as it is in heaven, as it is in heaven.  
Go your way, come what may.*

Aan het begin van de middag werd een "Walk of peace" gehouden door een stukje van de binnenstad. Aansluitend werd een viering gehouden in de Nieuwe Kerk op de Dam, die door de E.O. is opgenomen en op de daaropvolgende zondagmorgen werd uitgezonden. De dienst werd geleid door allerlei voorgangers uit binnen- en buitenland. Ook jongeren hadden een duidelijke rol in

het geheel. Prachtige Engelse liederen werden gezongen, ondersteund door het Gospelkoor "Soundwise". Een mooie oecumenische viering om dit jubileum met elkaar te vieren.

*Jan Dirk Renes*

*Voorzitter Platform van Kerken in Maassluis*

### **Orgelconcert Gert van Hoef op vrijdagavond 7 september om 20.00 uur in de Immanuëlkerk**

Gert van Hoef is op 17 juni 1994 geboren in Barneveld, waar hij vanaf juni 2008 zijn eerste orgellessen ontving.

Op 15-jarige leeftijd deed hij al mee aan het Interclassmusic. Daarna ontving hij orgellessen van Evert van de Veen uit Voorthuizen en won het Feike Asma-concours bij Johannes Orgelbouw.

Gert kreeg orgellessen van de Herman van Vliet, die hem voorbereidde op het conservatorium.

Sinds december 2011 is Gert vaste organist van de Eminent orgeltoonzaal in De Punt in Voorthuizen.

Op 27 juni 2015 won Gert het Govert van Wijn Orgelconcours dat jaarlijks plaatsvond in de Grote Kerk te Maassluis.

Voor meer informatie wordt verwezen naar zijn site <https://www.gertvanhoef.nl/>

Op het Seifert-orgel van de Immanuëlkerk zal deze jonge organist werken uitvoeren van Bach, Boccherini, Andriessen, Feike Asma, Dvořák, Saint-Saëns, Elger en tevens een eigen improvisatie ten gehore brengen.

De toegangsprijs bedraagt € 8,00 inclusief koffie of thee.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de Immanuëlkerk.

€ 7,00 voorverkoop via secretariaat OCI per e-mail ([ocimaassluis@kabelfoon.net](mailto:ocimaassluis@kabelfoon.net))

€ 6,00 jongeren tot 16 jaar

<http://www.pknmaassluis.nl/immanuëlkerk/orgelcommissie>

### **Bericht van de Gespreksgroep Goeiemiddag**

Een groot aantal jaren is op de dinsdagmiddag deze gespreksgroep bij elkaar gekomen.

Helaas is het aantal deelnemers sterk geslonken door natuurlijk verloop en heeft de huidige gespreksleider aangegeven te willen stoppen met deze groep wegens andere (kerkelijke) werkzaamheden.

In de afgelopen tijd is door de overgebleven leden overleg gepleegd en heeft men moeten besluiten de groep op te heffen.

Constand Wassink

### **Rommelmarkt/bazaar op 8 september**

Zaterdag 8 september is er, evenals vorige jaren op Monumentendag, een rommelmarkt/bazaar op het plein rond de Grote Kerk. Zie wijkbericht Grote Kerk.

### **Contactmiddag PCOB 12 september**

Op deze eerste contactmiddag van de PCOB afd. Maassluis, na de zomerperiode, is Jan van der Maarel uit Maassluis onze speciale gast. Hij is voor vele Maassluizers geen onbekende. Hij is fractievoorzitter van de Verenigde Senioren Partij en raadslid van de gemeenteraad van Maassluis. Jan zal deze keer zijn geweldige film vertonen van een van zijn rondreizen naar een drietal bijzondere landen in Zuidoost-Azië, te weten: Thailand, Laos en Cambodja.

Thailand is een waar paradijs met vele gezichten: van magische baaien met prachtige hagelwitte stranden en de typerende rotsformaties in het zuiden, het groene bergachtige landschap in het noorden rondom de golf van Thailand. Verder staat het land bekend om de talloze Boeddhistische tempels. Thailand: "Het land van de Glimlach".

Vervolgens krijgen we het een en ander te zien over Laos. Het is een land van ongerepte natuur, met gouden tempels en mooie kleine steden en plattelandsdorpen. Het zuiden van Laos kenmerkt zich door een groen regenwoud met denderende watervallen en de machtige Mekong rivier.

De voornaamste reden voor velen om naar Cambodja te reizen is het prachtige tempelcomplex Angkor. Dit is een monument van wereldformaat en staat dan ook terecht op de Unesco-lijst van wereld erfgoederen.

U kunt dit allemaal op film bewonderen en hiervan genieten.

Het belooft zeker een gezellige en interessante middag te worden.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed in het Witte Kerkje aan de Constantijn Huijgensstraat. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom (ook niet-leden).

namens het bestuur van de PCOB afd. Maassluis,

*Ed Westerhof.*

### **Van de Oecumenische Kring "In de Vloot"**

Op woensdag 5 september begint voor onze Kring het nieuwe seizoen. Op deze eerste avond hoopt Ds. C. Schreuder de meditatie te verzorgen. Natuurlijk wordt er met elkaar veel gezongen uit de Vlootbundel en heeft het Seniorenkoor van De Vloot een aantal mooie liederen ingestudeerd.

Alles bij elkaar belooft het een mooie avond te worden. Wij beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom in de grote zaal van De Vloot.

*Constand Wassink*

010 - 5916435

### **Zangmiddag Open Ark**

Op woensdagmiddag 5 september hopen wij een zangmiddag te houden in de grote zaal van de Ark, Rembrandtlaan 2. Enkele medewerkers zingen en musiceren en natuurlijk is er ook samenzang.

We beginnen om half drie en eindigen rond half vijf. Koffie en thee voor aanvang en in de pauze.

Kom en zing met ons mee!

## **Orgelconcert Hayo Boerema**

Hayo Boerema, organist van de Rotterdamse Laurenskerk, bespeelt het Garrels-orgel in de Grote Kerk.

Op het programma staat onder meer het Grande Pièce Symphonique van componist César Franck (1822-1890). Deze Franse componist was destijds zo verheugd over de vele klankmogelijkheden van zijn nieuwe Cavaillé-Col-orgel, dat hij erover uitriep: "Mijn orgel? 't Is een orkest!". De vele mogelijkheden inspireerden de componist om zijn orgelmuziek steeds orkestraler te maken, zoals al is te horen in het symfonisch klinkende Grande Pièce. Verder speelt Boerema twee werken van Bach en zal hij concertbezoekers verrassen met een eigen improvisatie.

Sinds december 2005 is Hayo Boerema organist van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam. In 2009 ontving hij van de Société Académique d'Education et d'Encouragement 'Arts, Sciences, Lettres' in Parijs de zilveren medaille vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelkunst. Sinds 2010 is hij verbonden aan Codarts Hogeschool voor muziek in Rotterdam als docent improvisatie.

Het concert vindt plaats op zaterdag 1 september. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur (tot 18 jaar gratis), inclusief consumptie en programmaboekje.

## **Jeugdwijzer**

### **Yes!.. De jeugdsoos gaat weer van start!**

Na de zomer begint weer een vers seizoen van de Christelijke jeugdsoos Maassluis (van 12-16 jaar). Zit je in groep 8, dan ben je vanaf januari van harte welkom. De soos wordt georganiseerd door verschillende kerken uit Maassluis ( en Vlaardingen).

Een keer in de maand zijn we op vrijdagavond open van 19.30 tot 22.00 uur in 't Kompas aan de Ibisstraat in Maassluis. Kom eens langs om te kijken, je hoeft je niet aan te melden.

Je kunt er tafeltennissen, spelletjes doen, kletsen, chillen, wat drinken en eten en ...er is gratis wifi natuurlijk! Regelmatig organiseren we een thema-avond of iets anders gezelligs. Vorig seizoen hebben we bijvoorbeeld levend tafelfuotbal gedaan, paintball in de Parkietzaal en er was een BBQ met bosspel en kampvuur op de slotavond.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gewoon een keer langs, of kijk eens naar de foto's op facebook en Instagram. (christelijke jeugdsoos Maassluis).

Zet de data voor komend jaar alvast in je agenda, dan hoef je geen avond te missen. We beginnen op vrijdag 7 september. De andere data voor het komende jaar zijn: 12 oktober, 9 november, 7 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 11 april, 10 mei, 7 juni en 12 juli.

(Alles is helemaal gratis bij de soos, maar om de kosten te kunnen dekken vinden we het natuurlijk fijn als je bij de uitgang een kleine bijdrage in de spaarpot wilt doen.)

Heb je nog vragen, dan kun je altijd een berichtje sturen aan [jannekebroere@hetnet.nl](mailto:jannekebroere@hetnet.nl).

We zien je op 7 september!

Groeten van de leiding