

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk Predikant; ds. J.F. Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl. Afkondigingen voor zondag: H. van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat. middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P. Post, 5925460 apost@kabelfoon.nl

Zondag 2 september 2018

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten

Op zondag 2 september sta ik op het preekrooster van de Grote Kerk voor de morgendienst genoteerd. We lezen Genesis 37:1-11. Voor de avonddienst komt ds. C. Hendriksen naar Maassluis. Hij is emeritus-predikant en woont nog in zijn laatste gemeente Woudrichem. Heb een goede dienst met hem.

Zieken

Bij thuiskomst heb ik een goed overzicht gekregen van onze stille werker op de achtergrond Ton Post. Er is heel wat gebeurd tijdens onze vakantie met gemeenteleden. Ik heb de draad van het bezoek weer opgepakt en hoop de komende tijd bij menigeen langs te komen. Voor dit moment vraag ik uw aandacht voor Krien Vos. Hij gaat hard achteruit en zijn krachten nemen snel af. Hij wacht op de overkomst van zijn zoon uit Thailand op 4 september. Met Chris Bos gaat het naar omstandigheden goed, hij is nog moe, maar heeft geen restverschijnselen na de tia, die hem trof. De schrik zit hem wel in de benen en dat is heel begrijpelijk. Annie Mosterd is hersteld van haar val, waarbij zij een lichte hersenschudding en een hoofdwond heeft opgelopen. Henk Verveen maakt na zijn nieuwe kuur moeilijke dagen door. Cor Grinwis is plotseling opgenomen in het Franciscus en ondergaat onderzoeken aan zijn hart. Leven we biddend mee met onze zieken?

Overleden

Op vrijdag 24 augustus is op de leeftijd van 67 jaar in het Zonnehuis te Vlaardingen overleden Andrea van Belzen-Peene, echtgenote van onze oud-predikant Jan van Belzen, die de gemeente te Serooskerke op Schouwen-Duiveland nog in deeltijd dient als herder en leraar. Zijn adres is: Frederikstraat 2A, 4327 AD Serooskerke (Sch). Wij condoleren hem, zijn gezin en familie met dit grote verlies. Vele jaren is Andrea ziek geweest. Zij leed aan de ziekte MS en werd verpleegd in Het Zonnehuis te Vlaardingen. Na een druk bezochte en indrukwekkende dienst van Woord en Gebed op donderdag 30 augustus in de Grote Kerk, waarin zwager ds. P.L. de Jong uit Rotterdam voorging is zij ter aarde besteld op de Gemeentelijke Begraafplaats alhier. Wij bidden onze God om troost en kracht voor ds. van Belzen, zijn gezin en familie.

Rommelmarkt 8 september

Zaterdag 8 september is weer onze jaarlijkse bazar en rommelmarkt op het plein bij de Grote Kerk. De voorbereidingen zijn in volle gang en er zijn al heel veel mooie prijzen opgehaald dankzij de vrijgevigheid van winkeliers voor het rad van avontuur. Het belooft een hele leuke dag te worden. Vrijwilligers zijn nog altijd nodig en ook mensen, die iets willen bakken voor bij de koffie. Maakt u reclame in uw familie-, vrienden- en kennissenkring?

Uit de pastorie

Een hartelijke groet aan jullie allen van mijn vrouw en mij,
J.F. Tanghe.

Bloemengroet

Zondag 26 augustus werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Boelaars en naar Dhr. Veth

Giften

Mw. Schaap ontving €10 van mw. V. voor de HVD. Diaken R. Touw ontvingen van dr. A.d.B. € 100 voor de Kerk. Hartelijk dank.

Rondgangcollecte diaconie

Vandaag is de rondgangcollecte voor missionair werk en dit keer voor: Help de nieuwe kerk in Hilversum. Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van nieuwe spirituelen. Zo zijn er evenementen rond stilte, massage en gezond leven. Het centrum voelt zich thuis bij de neomonastieke beweging, waarin sociale gerechtigheid, stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden, bijvoorbeeld via stiltewandelingen.

Rommelmarkt/bazaar op 8 september 2018

Zaterdag 8 september 2018 is er, evenals vorige jaren op Monumentendag, een rommelmarkt/bazaar op het plein rond de Grote Kerk te Maassluis. Er zijn allerlei activiteiten: er wordt op het carillon gespeeld; er komen ± 15 kraampjes; kinderspellen; rad van avontuur; koffiehok (met wat lekkers). Boeken; platen; cd's; bloemen; planten; glaswerk; spellen. U kunt het zo gek niet opnoemen of het is bij ons tegen een schappelijke prijs te koop.

Er zal parkeerruimte vrij gemaakt worden voor de kofferbakverkoop. De opbrengst is voor de kerk.
Er is tevens gelegenheid de Grote Kerk te bezichtigen met zijn prachtige modellen van zeilboten en het beroemde Garrels-orgel.
De aanvang is tien uur en het duurt tot 's middags vier uur.

Chauffeurs gezocht

Op woensdagavond om de week komt een enthousiaste groep mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar in De Schans, de bijzondere catechesegroep. Zij bidden, zingen en praten over een bijbelverhaal. Zij genieten volop van deze bijeenkomsten en kijken ernaar uit.

Helaas kunnen de leden niet allemaal zelfstandig naar De Schans komen, vanwege een beperking. Zij hebben vervoer nodig van en naar de Schans.

Wij zoeken mensen die een keer per maand of per twee maanden willen rijden op de woensdagavond. Het gaat dus maar om zo'n 4 x per jaar in de periode van september t/m april. Om 19.00 uur haal je de mensen op en breng je ze naar De Schans en om 20.30 uur worden ze weer thuisgebracht.

Wie wil dit doen? Graag contact opnemen met Wil Boogaard, tel: 010-5921294 of mailen naar booghert@kabelfoon.nl. Heb je vragen of wil je eerst meer weten? Neem dan ook even contact op met Wil.

Wij hopen op veel enthousiaste reacties!

Met vriendelijke groet, namens de leiding

Henrike Heijboer

In Memoriam Jacomina Quak-Parre

Op donderdag 16 augustus jl. overleed Jacomina Quak-Parre op 90 jarige leeftijd in verpleegtehuis Driemaashave, waar zij de laatste acht weken van haar leven liefdevol is verzorgd. Op 20 november 1947 huwde zij op negentienjarige leeftijd Pieter Quak. Ze moest al vroeg het ouderlijk huis uit, omdat er in het gezin Parre weer een kindje werd geboren, zodat zij moest plaats maken. Dit is heel ingrijpend voor haar geweest. Het huwelijk van Pieter en Mien Quak heeft vijftig jaar mogen duren, tot er op 1 juni 1998 door zijn overlijden een einde aan kwam. Als gevolg daarvan is Mien Quak-Parre ruim 20 jaar weduwe geweest. Ik heb haar bij leven enige keren bezocht, maar toen was ze al bij vlagen in de war. Piet en Mien Quak hadden drie kinderen, Netty, Carla en Jan. In dit gezin waren de verhoudingen verstoord of verbroken. Dat maakte de dag van afscheid nog verdrietiger. Jarenlang heeft Mien Quak deel uit gemaakt van de wijkgemeente Grote Kerk en zij was een fan zowel van Feike Asma als van het Garrels orgel in deze kerk. Ze had een groot gevoel voor humor en ondanks haar hoge leeftijd was zij iemand, die goed wist wat ze wilde. De laatste jaren werden de gevolgen van dementie steeds meer merkbaar en ook gaf ze aan, dat ze verlangde heen te gaan. Getroffen door een hersenbloeding overleed ze op 16 augustus. In de dienst ter nagedachtenis aan haar spraken we net als bij de rouwdienst van haar overleden man Pieter Quak over Psalm 23. We wensen de kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe bij het verwerken van het verlies van moeder, schoonmoeder en oma.

Ds.J.F.Tanghe

Collecten 26 augustus:

Diaconie, Stichting Elim : € 256,73

Kerk: € 278,90

Kerk, uitgang: € 252,65

Diensten 9 september: 10.00 en 19.00 uur: ds. J.F. Tanghé

Kinderoppas 9 september: nog niet bekend.

Psalm 89:1

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.