

Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 14 september 2018 25^e jaargang nr. 19

Meditatie

'Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, Die hemel en aarde gemaakt heeft..... (Ps. 146:5, 6)

Wie zou mij nu kunnen helpen? Iedereen kent wel zo'n situatie waarin je je echt hulpeloos voelt. Artsen, ze doen hun uiterste best om te helpen. Meer dan ze doen kunnen ze niet. We weten het en zeggen het ook: 'Het zijn ook maar mensen'. Wie kan ons helpen? Bij allerlei tegenslag, bij tegenvallers vragen we ons af: 'Hoe moet het met mijn leven - wie kan mij helpen? Hoe moeten wij verder?' Deze psalm geeft een duidelijk antwoord: mensen kunnen ons uiteindelijk niet helpen. De mensen, ook al hebben ze nog zulke goede bedoelingen om te helpen, zijn beperkt. Mensen zijn eindig.

Maar ook de oplossing, God is de Helper van hulpeloze mensen. De enige Helper is Hij, de God van Jakob uit Psalm 146. Een belijdenis die wij elke zondag horen bij iedere dienst. 'Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.....'. Die woorden mogen we ons aan vasthouden als we niet verder kunnen, ze geven houvast in voor ons uitzichtloze situaties, ze wijzen ons de richting als we het zelf niet meer weten. Daarin is de echte oplossing te vinden, zo vinden we het echte geluk want: 'Welgelukzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God'. Zoekt u de beste therapeut, de beste specialist, de beste bemiddelaar, de beste Hier heeft u het adres van de Beste, de God van Jakob, die hemel en aarde geschapen heeft. Als Hij dát kan, kan Hij ook ons helpen in onze hulpvragen. En dat doet Hij ook, we lezen dat in de rest van de Psalm. Hij helpt allen die om hulp verlegen zijn en die van Hem verwachten. Dat is die belijdenis! Onderdrukten, hongerigen, gevangenen, blinden, weduwen en wezen. Hij helpt, actief, zo staat het er ook, er staat geen woordje 'zal' bij maar alleen de tegenwoordige tijd, Hij doet, Hij geeft, Hij maakt. Hoe machtig is God!? Ja, er wordt getwijfeld aan Zijn macht en goede bedoelingen. Maar wij weten en belijden een almachtige God. Alles komt uit Zijn scheppende handen. Daarom kunnen wij voor alles een beroep op Hem doen.

Soms voelen we ons hierin teleurgesteld. De hulp blijft uit denken we. Het wonder waarop we hoopten komt niet! God helpt, maar op Zijn manier. Soms heel concreet, inderdaad, een wonder. Soms is de hulp iets anders, Hij geeft ons rust in moeilijke tijden, uitzicht op het leven na dit leven, leert ons omgaan met.... Soms is ook die rust er niet en voelen we ons van God verlaten. Toch blijven Zijn woorden waar, Hij helpt, Hij zorgt! Bij Golgotha's kruis toonde God de macht van Zijn liefde en vergeving, maar ook de macht over dood en kwaad. Toen Jezus Christus, machteloos aan het kruis stierf, bleek Gods macht sterker dan ooit. Daarom kunnen wij geloven dat God zal helpen, totdat al het onrecht verdwenen is en er geen dood meer zal zijn. Wie kan ons helpen? Psalm 146 is een uitnodiging om met onze hulpeloosheid naar Hem te gaan, de Almachtige en Getrouwe. Daarom, belijdt het mee iedere keer als u het hoort: 'Onze hulp is in de naam van de HEERE', want Hij helpt!
Gerrit van den Dool

Vandaag lezen wij:

Vrijdag 14 september	Marcus 8:27-9:1
Zaterdag 15 september	Marcus 9:2-13
Zondag 16 september	Marcus 9:14-29
Maandag 17 september	Rechters 7:1-12
Dinsdag 18 september	Rechters 7:13-8:3
Woensdag 19 september	Rechters 8:4-21
Donderdag 20 september	Rechters 8:22-32
Vrijdag 21 september	Deuteronomium 12:1-12
Zaterdag 22 september	Deuteronomium 12:13-28
Zondag 23 september	Deuteronomium 12:29-13:6
Maandag 24 september	Deuteronomium 13:7-19
Dinsdag 25 september	Rechters 8:33-9:21
Woensdag 26 september	Rechters 9:22-49
Donderdag 27 september	Rechters 9:50-10:5

Kerkradio

Programma woensdag 19 en 26 september

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 68
3. Nooit meer nacht
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v.: Micha 7: 18-20
Thema: "Voorgoed weg..."
6. Vat mijne hand
7. Spreek tot mijn hart...
8. Lacrimosa (Requiem van W.A. Mozart)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 28 september.

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

Beleidscommissie benoemd

Onlangs is een aanzet gegeven om te komen tot een nieuw Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Maassluis. Er is een beleidscommissie gevormd en benoemd uit de verschillende wijken, bestaande uit de volgende personen:

Jan Bol wijk *Groote Kerk*

Sjaak Bot wijk *IONA*

Rien Braber en Nico v.d. Berg wijk *Koningshof*

De gemeenteleden zullen bij het beleidsplan worden betrokken voordat dit definitief zal worden vastgesteld; nadere informatie hierover volgt t.z.t.

Namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Maassluis,

Piet Bouterse, scriba

College van Kerkrentmeesters

Coll .v. Diakenen

Op zondag 16 september is het Vredeszondag en is de eerste collecte in de Immanuëlkerk bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. De eerste collecte in de Groote Kerk is bestemd voor het project in Nepal. *Er is dan een gezamenlijke dienst in de Immanuëlkerk.*

Op zondag 23 september is de eerste collecte in de Immanuëlkerk, Koningshof en Groote Kerk bestemd voor het Havenproject in Rotterdam.

Generaties voor vrede

Op 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner 'Spirit and letter' die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC's met ouder kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma 'Dealing with the past' van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank

Nepal – hulp bieden aan de allerarmsten

Het grootste deel van de Nepalese bevolking (circa 30 miljoen) bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede. Er zijn ontelbaar veel gemarginaliseerde en kansarme gemeenschappen die onvoldoende toegang hebben tot de basishygiëne en -gezondheidszorg. Na de verwoestende aardbevingen in 2015 is de economie van het land nog verder verslechterd, waarbij de meest kwetsbaren en armen weer het hardst worden getroffen.

De christelijke kerken in Nepal zijn jong en het aantal christenen groeit hard. Er zijn gelukkig diverse christelijke organisaties die zich het lot van hun naasten aantrekken, zoals onze partner Asal Chhimekee Nepal in Pokhara (ACN). Asal Chhimekee betekent 'goede buur'. ACN is in 2003 opgericht door 45 kerken in Pokhara, als antwoord op de enorme sociale problemen waar zoveel

kansarme, gemarginaliseerde gemeenschappen in de omgeving van Pokhara mee worstelen (met name de districten Kaski en Nawalparasi). ACN heeft oog en hart voor mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven, in problemen zitten, mensen met HIV/aids, straatkinderen, mensen die analfabeet zijn, slachtoffers van de natuurrampen. Ze helpen hen op weg om gezonder te kunnen leven en beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo kan de spiraal van armoede en achterstelling worden doorbroken. Met iedereen wordt ook het evangelie gedeeld. Mensen leren over schoon drinkwater, sanitatie, hygiëne, verzorging van baby's en kinderen, maar ook van vee. Er is aandacht voor HIV/aids, dat helaas nog veel voorkomt en waar maar weinig kennis over is. Met het oog op het voorzien in levensonderhoud en het genereren van inkomen helpt ACN door het oprichten van Self-Help Groups (SHG's) en met microfinanciering, ontwikkeling van ondernemerschap, alfabetiseringsles, vakonderwijs, en agrarische training. Het is mooi om te zien dat ACN-professionals nauw samenwerken met lokale kerken.

De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven met een diaconale visie inhoud te geven.

De Stichting heeft een diaconaal werker in dienst, die uitvoering geeft aan de activiteiten van de Stichting. Er wordt nauw samengewerkt met de pastores van andere "Seamen's Missions" in de Rotterdamse haven, waaronder de pastores van de Nederlandse Zeemanscentrale (NZC). Dit unieke diaconale werk wordt al vijfentwintig jaar lang gedragen door vele diaconieën van de partners van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) uit de provincie Zuid Holland.

Algemene berichten

Bedankt

In de afgelopen zomer zijn wij van de Koningin Wilhelminalaan 22 verhuisd naar het Wipperspark 63. Rond onze verhuizing hebben wij van velen heel leuke en hartelijke reacties ontvangen in de vorm van kaarten en attenties. Daarvoor willen wij u graag heel hartelijk bedanken.

Anne-Marie, Chris, Christiaan, Eva en Lukas Schreuder

Vredesweek

Van 15 tot en met 23 september is de Vredesweek. In Maassluis sluiten we hierbij aan met een oecumenische viering op zondag 16 september in de Immanuëlkerk. Naast iona en Koningshof verwelkomen we de rooms-katholieke Andreas, Petrus en Paulusparochie en de Maassluise afdeling van de Evangelische Broedergemeente.

Gerard de Waardt bespeelt het orgel en piano en de samenspeelgroep verleent muzikale medewerking. Voorgangers zijn pastor Henri Egging en ds. Gerrit van Dijk, andere medewerkers zijn Marianne Paalvast (RK) en Irene Fransman (EBR/M).

Uit de Bijbel klinkt het verhaal over een doofstomme jongen en zijn wanhopige vader. Hij smeekt Jezus om bevrijding van de boze geest, waarvan gedacht wordt dat die de jongen in zijn greep houdt. Vanuit medisch perspectief kijken we in onze tijd anders tegen zo'n verhaal aan dan toen. Maar zorg van ouders om hun kinderen is herkenbaar. En zou je de wanhoop van de vader in het Bijbelverhaal kunnen vergelijken met die van Armina, de moeder van Lili en Howick, op zoek naar een veilige plek voor haar kinderen?

Geloven in vrede, is dat mogelijk? Waar begint vrede? Jacobus was een gelovige met een nuchtere kijk op het leven. Hij schreef: "Als iemand bij je komt die honger heeft en je zegt ga maar lekker eten, maar je geeft hem niks, dan zijn je woorden waardeloos. Zo is het ook met geloof. Als iemand gelooft, maar niet doet wat God van hem vraagt, is zijn geloof waardeloos." Vrede begint met geloof, zeggen dat het kan en doen wat er voor nodig is. En misschien maakt onze tijd waarin de wereld op een dorp lijkt wel meer dan ooit duidelijk dat vrede begint als wij welvaart eerlijk weten te delen, zodat niemand meer honger hoeft te lijden.

Bericht van de Oecumenische Kring 'In de Vloot'

Op woensdag 26 september hopen wij onze volgende Vlootavond te houden.

Op deze avond komt de muziek van 'De Kleijne Band' uit Maassluis. Deze band is sinds 1999 ieder jaar een keer onze gast. Wij zijn blij dat dit muziekgezelschap ook in het seizoen 2018/2019 de weg naar de grote zaal van de Vloot weet te vinden.

De meditatie wordt verzorgd door Ds. Gerrit van Dijk.

Natuurlijk zullen wij ook weer met elkaar zingen uit onze Vlootbundel, want zingen en Vlootavond horen bij elkaar.

In de pauze wordt koffie of thee geschonken en zal ook de (rijkelijk gevulde) koektrommel rondgaan.

Zoals altijd begint het programma om 19.30 uur.

Onze avonden zijn niet specifiek voor de bewoners van het Vlootcomplex. Alle senioren uit Maassluis (en omstreken) zijn van harte welkom. De toegang is gratis, maar bij de uitgang staat wel een mandje.

Voor inlichtingen:

Constand Wassink

010-5916435

Orgelcommissie Grote Kerk

In augustus hebben de orgelpijpen 35,45 euro opgebracht. Van NN een prachtige gift van 100 euro. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen aan het onderhoud van ons Garrels-orgel!

Zaterdag 15 september is het traditionele verzoekconcert, dit jaar gespeeld door Petra Veenswijk. Het programma met toegankelijke orgelwerken blijft altijd een aangename verrassing, maar is het beluisteren waard.

Op 29 september hoop ik de 'Hommage aan Feike Asma' te spelen met uiteraard koraalbewerkingen van zijn hand en werken die hij in Nederland bekend heeft gemaakt (werken van Bach, Corelli, Mendelssohn en de aan Feike Asma opgedragen werken:

Toccata van Bram Bruin en Postludium over de naam Feike Asma van Marius Monnikendam). Deze avond wordt er ook een nieuwe cd met gevarieerde werken gepresenteerd, gespeeld door Feike Asma.

De twee laatste concerten in de zomerserie die de moeite van het bezoeken waard zijn!

Jaap Kroonenburg.

Passage afd. Maassluis

Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Het bestuur van de Passage nodigt u -op de eerste avond na de zomerperiode - hartelijk uit voor onze ledenavond en wel op donderdag 20 september om 19.45 uur in het Witte Kerkje.

Op deze avond verwelkomen we als speciale gast mevrouw Ineke Huisman uit Heerjansdam. Zij houdt een presentatie over het onderwerp “ Door het oog van de naald “.

We zijn erg nieuwsgierig wat deze avond ons gaat brengen. Het wordt ongetwijfeld een vrolijke en gezellige Passage-avond.

N.B. Dames, vergeet u niet uw strookje en 10,00 euro mee te nemen voor de Chinese maaltijd op onze volgende ledenavond in het Witte Kerkje op 18 oktober 2018?

het bestuur van de Passage afd. Maassluis.

Digitaal Kerk Café

Alles moet tegenwoordig maar met de computer en internet. Ook heb ik een Digi-D nodig, iets regelen bij de gemeente, belastingen, geld overmaken via de bank, huur- en zorgtoeslag!

En ik ben toch al niet zo handig met internet, e-mail, computers, tablets, telefoon en.....

Ziet u soms ook door de bomen het bos niet meer, gaat het voor u zo af en toe ook veel te snel en kunt u het allemaal niet meer bijbenen?

U bent van harte welkom in het Digitaal Kerk Café.

Iedere derde woensdag van de maand is er een inloopmiddag in de Narthex van de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis.

Wij zijn open vanaf 17 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kom gezellig langs. Gewoon om anderen te ontmoeten voor een praatje en een drankje. Een kopje koffie, thee of iets anders en oh ja, u kunt ons van alles vragen over internet, tablet, smartphone en andere computerzaken, want wellicht gaat het ook voor u allemaal te snel in deze steeds verder “digitaliserende” wereld.

Dus kom gerust langs met al uw vragen en digitale problemen.

Kosten: geen. Alleen voor het drankje vragen wij een eigen bijdrage.

Dus noteert u vast in uw agenda: woensdagmiddag 17 oktober.

Wij gaan ook workshops en cursussen organiseren maar daarover hoort u later meer.

Orgelconcert door Petra Veenswijk op zaterdag 15 september

Petra Veenswijk speelt zaterdag 15 september verzoeknummers op het monumentale Garrels-orgel.

Bezoekers van de concertserie konden hun verzoekjes indienen bij Stichting Garrels-orgel. Petra Veenswijk heeft daaruit een boeiend programma samengesteld. De Franse componisten blijken favoriet bij het publiek, want het programma bevat overwegend Frans-romantische werken. Daarnaast zal er ook een Russisch werk klinken, evenals een koraalbewerking van Hollandse bodem van Klaas Jan Mulder. De precieze werken die gespeeld worden blijven een verrassing tot op het concert.

Petra Veenswijk behaalde in 1989 het diploma uitvoerend musicus orgel aan het Rotterdams Conservatorium. In Parijs vervolgde ze haar studie bij grote namen als Daniël Roth, Jean Langlais en Marie-Claire Alain. Sinds 1987 is zij als organist verbonden aan de Maria van Jessekerk te Delft. Als concertorganist treedt zij op in binnen- en buitenland.

Het concert vindt plaats op zaterdag 15 september. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur (tot 18 jaar gratis), inclusief consumptie.

Jeugdwijzer