

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk Predikant; ds.J.F.Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.
Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat.middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P.Post, 5925460 apost@kabelfoon.nl

Zondag 16 september 2018

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten

Vandaag zijn er twee gastvoorgangers, want zelf heb ik een vrije zondag. In de morgendienst komt de oud-voorzitter van de Confessionele Vereniging ds.L. den Breejen uit Delft naar Maassluis en in de avonddienst gaat uw-oud-predikant ds.P. Vermaat uit Veenendaal voor. Een gezegende zondag toegewenst.

Agenda

Woensdag 19 september 14.30 uur: Seniorenmiddag in de Schans.

Zieken

Nel Post-van Westenbrugge wordt op dinsdag 18 september voor de tweede keer aan haar heup geopereerd. Ze heeft al heel lang veel pijn aan de eerste prothese, die moet vervangen worden en dat is een heftige ingreep. Aansluitend zal ze nog een tijd moeten revalideren in een revalidatiecentrum. Graag uw voorbede voor haar en haar man Ton. In vergelijking tot vorige week is er geen ander nieuws met betrekking tot onze zieken, die ik noemde in de Zondagsbrief. Hun namen zijn bij u bekend en biddend meelevens blijft ontzettend belangrijk.

Opening winterwerk

Op D.V. 23 september worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd en nemen we afscheid van een aantal broeders, die jarenlang onze (wijk)gemeente hebben gediend. Ook staat de dienst in het teken van het openen van het winterwerk. Na afloop van de dienst drinken we in de kerk natuurlijk koffie of thee met wat lekkers en is er gelegenheid om de nieuwe broeders te feliciteren en welkom te heten en zij die afscheid nemen te bedanken. Er is de mogelijkheid om een rondleiding te maken door de kerk, de toren te beklimmen en we willen jongeren en ouderen met elkaar in gesprek brengen. Daarna eten we met elkaar in de kerk - dus niet in de Schans - en zetten we de ontmoeting voort. Uiteraard hebben we vrijwilligers nodig om dit te organiseren en van tevoren moet de kerk natuurlijk worden gereed gemaakt. We hebben mensen nodig die bekend zijn met de geschiedenis van de kerk, mensen die de kerk willen helpen gereed maken, die de maaltijd willen helpen voorbereiden en willen helpen opruimen na afloop. Vandaag liggen er lijsten bij de uitgang, waarop u kunt aangeven of u mee blijft eten. Ook familieleden, die de bevestiging willen bijwonen zijn uitgenodigd voor de maaltijd.

Uit de pastorie

Een hartelijke groet en een gezegende zondag gewenst
,J.F.Tanghe.

Bloemengroet

Zondag 9 september gingen de bloemen als groet van ons allen naar dhr. Grinwis en als blijk van waardering naar de fam. Wakker.

Giften

Diaken R. Touw ontving van dhr. A.d.B. € 100 voor de Kerk. Kerkrentmeester Vroon ontving € 25 van mevr. M. voor de kerk. Mw. Schaap ontving €10 van Mw. V. voor de HVD.
Allen hartelijk dank.

Rondgangcollecte diaconie

Vandaag is het doel 'hulp aan de bevolking van Nepal', een project van P1027. De hulporganisatie ACN heeft oog en hart voor gezinnen die vastzitten in de hopeloze cirkel van armoede, werkloosheid en uitsluiting. De sociaal werkers van ACN helpen hen hier uit te komen door o.a. onderwijs, hygiëne- en gezondheidsverbetering en werkgelegenheid. Het grootste deel van de Nepalese bevolking (circa 30 miljoen) bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede. Er zijn ontelbaar veel gemarginaliseerde en kansarme gemeenschappen, die onvoldoende toegang hebben tot de basishygiëne en -gezondheidszorg. Na de verwoestende aardbevingen in 2015 is de economie van het land nog verder verslechterd, waarbij de meest kwetsbaren en armen weer het hardst worden getroffen. De christelijke kerken in Nepal zijn jong en het aantal christenen groeit hard. Er zijn gelukkig diverse christelijke organisaties die zich het lot van hun naasten aantrekken, zoals de Asal Chhimekee Nepal in Pokhara (ACN).

Asal Chhimekee betekent goede buur. ACN is in 2003 opgericht door 45 kerken in Pokhara, als antwoord op de enorme sociale problemen waar zoveel kansarme, gemarginaliseerde gemeenschappen in de omgeving van Pokhara mee worstelen (vooral de districten Kaski en Nawalparasi). ACN heeft oog en hart voor mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven, in problemen zitten, mensen met HIV/aids, straatkinderen, mensen die analfabeet zijn, slachtoffers van de natuurrampen. Verdere informatie kunt u vinden op www.project1027.nl en ga naar project NE2010.

Openstelling kerk, opbrengst augustus 2018

De bezoekers aan onze prachtige kerk doneerden in augustus het prachtige bedrag van totaal € 440,-

Antieke kast

Zoals u wellicht gezien zult hebben staat er naast de vitrinekasten sinds kort een antieke kast in het koor. Deze is in bruikleen verkregen van het Maassluise museum, waar dit stuk is ingeboekt als kerkbank met een vraagteken erachter. Een kerkbank is het zeker niet, meer een veredelde dekenkist. Er is alleen bekend dat deze kast heel lang in de Ridderhof heeft gestaan. Dit antieke meubelstuk uit 1731 zal door 2 enthousiaste gemeenteleden worden opgeknapt.

Collecten voor de kerk in augustus.

Helaas gaf deze maand een dip in de opbrengsten te zien! De rondgang- en uitgangscollecten laten een min zien van € 134,11 en € 155,13 ten opzichte van vorig jaar. Om op hetzelfde niveau van vorig jaar uit te komen moet er in de laatste 4 maanden zo'n € 10.000,- via de collecten voor de kerk binnenkomen. Dat lijkt (te?) veel, maar wie weet....

p.vroon@kabelfoon.nl

Bedankt!

Hierbij wil ik u danken die met uw gebed, een wenskaart, telefoontje, tijdens en na mijn ziekenhuisopname heeft meegeleefd. Het is een voorrecht de genegenheid van zoveel mensen te ervaren.

Bovenal dank aan God die mij spaarde.

Vriendelijke groet

Cor Grinwis

De Seniorenmiddag

Woensdag 19 September de eerste middag, we willen er een zangmiddag van maken, dus ieder die graag zingt hartelijk welkom. Een eigen gekozen lied en Wim gaat ons begeleiden, ook tijd voor ontmoeting en koffie .

Aanvang 14.30 in De Schans, Wij zien naar u uit.

Vragen bel 5917643.

Mattie, Cobie, Ester, Tineke, Anke en Nel

In memoriam Jan Warbout

Op 3 september jl. overleed op de leeftijd van 85 jaar de heer Jan Warbout, Seringenstraat 53. Hij was al lange tijd ernstig ziek en een operatie om zijn leven te redden mocht niet baten. 12 juni jl. vierde hij nog zijn zestig jarig huwelijksfeest met zijn echtgenote Tine van der Pol. Helaas werden er in hun huwelijk geen kinderen geboren. Jan Warbout werd in 1932 geboren in Maasland aan de Weverskade. De oorlogsjaren heeft hij van zijn 8^e tot en met zijn 13^e jaar bewust meegemaakt. Hij ging jong werken omdat aan het einde van de oorlog zijn vader overleed. Zijn moeder kon zonder zijn inkomen niet rondkomen. Wat een ramp, zo jong je vader verliezen en dan meteen na de oorlog, in een tijd waarin aan alles gebrek was. Wat doet dat niet met een jong kind! Vanwege het varende beroep en de oorlog heeft hij zijn vader dan ook nauwelijks gekend. Zo rond zijn 16e jaar is hij naar de Zeekadetten gegaan. Hij is begonnen als ketelbinkie, bootsman en op 25 jarige leeftijd, een week voor het trouwen, is hij in 1958 commandant geworden. Hij is 30 jaar aan dit korps verbonden geweest. Samen met zijn Tine was hij lid bij de Verenigde Zangers in het Witte Kerkje. Daar leerden ze elkaar kennen en sloeg de vlam van de liefde over, die meer dan zestig jaar mocht duren. De liefde voor muziek is dan ook altijd de rode draad in hun leven geweest. Op maandagmorgen 10 september hebben we zijn leven herdacht in het rouwcentrum van de Winter en Rijkeboer, waar we stil stonden bij de woorden van Psalm 121. Aansluitend hebben we het lichaam van Jan Warbout ter aarde besteld op de Algemene Begraafplaats. We bidden Tine Warbout-van der Pol en de verdere nabestaanden Gods zegen toe bij het verwerken van dit verlies.

Ds.J.F.Tanghe

Collecten 9 september:

Diaconie, alg middelen: € 244,25

kerk: € 262,20

kerk,uitgang: € 268,37

Diensten 23 september:

10.00 uur: ds. J.F. Tanghé

19.00 uur: proponent H.Z. Klink uit Ouddorp

Kinderoppas 23 september: Emma Groenendijk

Psalm 145:6

De HEER is recht in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen

Psalm 119:88

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen.