

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 28 september 2018 25<sup>e</sup> jaargang nr. 20

## Meditatie

### God van achteren.....

Maarten Luther zei ooit: God is evenzeer aanwezig in de darmen van een muis als in de ziel van een mens. Daar zal Luther vast en zeker gelijk in hebben, maar ik kan in de darmen van die muis toch niet God ontwaren of er het werken van de Geest vinden. Of denk ik te klein en zou ik moeten beseffen dat alleen al het feit dat muizen een spijsvertering hebben, een godsgeschenk is? Maar als ik die muis nou even die muis laat..... Zou ik dan in mijn eigen geschiedenis, momenten of gelegenheden kunnen aanwijzen waarvan ik kan, of misschien wel moet zeggen: 'Ja, daar en toen, dat was God'. In gedachten laat ik mijn jaren aan mij voorbijtrekken, wonderlijk, hoe snel een mens dat kan.

Terugdenkend zie ik wel een heel aantal momenten die je een kruispunt kunt noemen. Ik beseff dat op die momenten mijn leven een heel andere wending had kunnen nemen. Welbeschouwd is het toen eigenlijk maar net goed gegaan en had het voor hetzelfde geld heel anders en waarschijnlijk fout kunnen gaan. Ik zie ook gebeurtenissen waarvan ik weet dat ze mijn draagkracht eigenlijk te boven gingen. Dat ik daar doorheen gekomen ben en nog wel onbeschadigd! En inderdaad: ik zie gebeurtenissen die ik toch niet anders dan als een Godswonder kan beschouwen. Tja... daar zeg ik het zelf: een Godswonder. Omkijkend kan ik mij verwonderen. Bij gelegenheden ben ik behoed en bij gelegenheden ben ik gezegend. Is dat God? Ja, voor mijn beseff wel. Ik zou het anders niet weten. Domweg spreken van 'geluk' of 'toeval' is mij te plat. Ik houd het op God, geloof ik.

Exodus 33 vertelt over Mozes' ontmoeting met God als hij voor de tweede keer de berg beklimt om nieuwe stenen platen ('tafelen' in de vorige vertaling) te ontvangen. Het liefst zou Mozes natuurlijk God van aangezicht tot aangezicht zien, maar dat gebeurt niet. Exodus vertelt: Toen sprak de HEER: 'Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.'

Misschien geeft dit verhaal weer wat ik bedoel. God zien van aangezicht tot aangezicht? Volslagen onmogelijk. Maar als Hij voorbij is, misschien dat je dan kunt zien dat Hij er was. Dat God geen achterkant heeft, hoeft geen betoog. Maar dat je kunt zien dat Hij geweest is en dat je Hem zodoende 'van achteren' kunt zien, hoeft in dit verhaal ook geen betoog, denk ik.

Wel blijft het waar dat je het moet willen zien, net zoals het waar is dat je er ook voor toegerust moet zijn om het te zien. Wie niet van God weet of nooit van God gehoord heeft, zal ook niet de sporen zien die God nalaat. Je zult nooit anderen kunnen dwingen om te kijken zoals je zelf kijkt en wellicht zul je er zelfs nooit met anderen over spreken omdat het voor jou al te persoonlijk is. Eigenlijk is het niet meer (en kan het ook nooit meer zijn) dan een persoonlijke belijdenis. Jij ziet, waar anderen niet zien.

Van aangezicht tot aangezicht? Uitgesloten. Maar van achteren.....?

Geb van Doornik

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 28 september	Marcus 9:30-41
Zaterdag 29 september	Marcus 9:42-50
Zondag 30 september	Rechters 10:6-18
Maandag 1 oktober	Rechters 11:1-11
Dinsdag 2 oktober	Rechters 11:12-27
Woensdag 3 oktober	Rechters 11:28-40
Donderdag 4 oktober	Psalm 35:1-10
Vrijdag 5 oktober	Psalm 35:11-28
Zaterdag 6 oktober	Marcus 10:1-16
Zondag 7 oktober	Marcus 10:17-31
Maandag 8 oktober	Rechters 12:1-7
Dinsdag 9 oktober	Rechters 12:8-15
Woensdag 10 oktober	Romeinen 16:1-16
Donderdag 11 oktober	Romeinen 16:17-27

## Kerkradio

## **Programma woensdag 3 en 10 oktober**

### **Aanvang 18.45 uur**

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 121
3. God onze Vader
4. Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
5. Meditatie n.a.v. Spreuken 10: 11-21  
Thema: 'Zegen van de gerechtigheid'
6. Komt als kinderen van het licht
7. Het is goed in mijn ziel
8. Wohin soll ich mich wenden (Schubert)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 12 oktober .

John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## **Algemene Kerkenraad**

## **College van Kerkrentmeesters**

## **Coll .v. Diakenen**

Op zondag 30 september is de eerste collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof ( H.A.) bestemd voor Zimbabwe. De eerste collecte in de Grote Kerk is bestemd voor Plaatselijke Diaconale Ondersteuning. De derde collecte in de Immanuëlkerk en Koningshof is eveneens bestemd voor Plaatselijke Diaconale Ondersteuning. De derde collecte in de Grote Kerk (H.A.) is bestemd voor Stichting Schuilplaats . Op zondag 7 oktober is de eerste collecte in de Immanuëlkerk, Koningshof en Grote Kerk bestemd voor Gevangenzorg Nederland.

### **Zimbabwe Tussen hoop en vrees**

In juli waren er presidents- en parlamentsverkiezingen in Zimbabwe. Waarnemers lieten weten dat er dit keer minder onregelmatigheden waren dan tijdens de voorgaande verkiezingen. Maar ook dit jaar waren knokploegen, intimidatie en sterke vermoedens van fraude niet van de lucht. Ondertussen blijft Zimbabwe één van de armste landen ter wereld, mede vanwege economische sancties van Westerse landen. Die sancties zijn natuurlijk niet bedoeld om de bevolking te treffen. Maar dat gebeurt helaas wel. Dat zien we ook in de City Life Church, en in het kindertehuis dat door de City Life Church wordt gerund. Jaar in jaar uit is het sappelen. Dag in dag uit is er dat hongergevoel. Kerken in Nederland moeten soms wat creatief zijn met hun boekhouding om de cijfers nog enigszins goed te laten uitkomen. Maar dat is niets bij de financiële problemen van gewone mensen in Zimbabwe – en dus ook de kerk. Het laatste plan is om de meiden die in het kindertehuis van de kerk wonen op een kostschool te doen. Daar krijgen ze kost en inwoning. Uiteindelijk moet dat goedkoper zijn dan hun verblijf in het kindertehuis, waar allerlei onderhoud moet worden gepleegd, waar ze vervoer nodig hebben van en naar school, en waar toegewijde vrijwilligers nodig zijn. Het voelt als een kleine nederlaag om het zelfstandige kindertehuis voorlopig op te geven. Maar dat is het niet alleen. Het kindertehuis kan worden verhuurd aan mensen zonder dak boven hun hoofd. En tijdens de schoolvakanties worden de meiden van de kostschool naar een gewoon gezin gestuurd, gezinnen uit de kerk, zodat ze ook iets kunnen ervaren van hoe een warm gezinsleven kan zijn. De maatschappelijke missie van de kerk blijft overeind. In de stad is het hard, maar ook op het platteland is het leven niet gemakkelijk. In Criston Bank is een missiepost van de City Life Church, zo'n 30 kilometer buiten Harare. Tijdens de verkiezingen liepen de knokploegen van de grootste politieke partij, de ZANU PF, daar over straat, om duidelijk te maken op wie men stemmen moest. En na de grote droogte van vorig jaar, is er nu sprake van extreme regenval, waardoor een groot deel van de oogst is mislukt. Er wordt hongersnood verwacht, onder de zelfvoorzienende boerenfamilies van het dorp.

Stichting KOZA is maar klein, en levert slechts een druppel op de gloeiende plaat. Soms voelt dat moedeloos. Maar het is niet minder belangrijk voor de mensen aan de andere kant. De mensen van de City Life Church voelen zich gesterkt door onze jarenlange inzet voor hun sociaal-maatschappelijke werk. De vrijwilligers van het kindertehuis zijn ons dankbaar voor de vrijwilligersvergoedingen die zij de afgelopen tijd ontvangen hebben. De meiden van het kindertehuis kunnen dankzij ons naar school. En de dorpsbewoners in Criston Bank hebben het mede dankzij ons, tot op de dag van vandaag, gered met elkaar. Wij blijven ons voor hen inzetten.

Ds. Martijn van Leerdam

Donaties zijn welkom via Stichting KOZA, IBAN NL68TRIO 0198352077.

Plaatselijke Diaconale Ondersteuning  
Uit deze fondsen worden de plaatselijke Diaconale kosten gefinancierd.

#### Stichting Schuilplaats

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.

#### Gevangenzorg Nederland

Gevangenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. De doelstelling van Gevangenzorg Nederland is om gevangenen en hun familie te ondersteunen tijdens hun verblijf in de gevangenis, en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie. Ruim 640 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrijkomt, blijft de vrijwilliger betrokken. Elke vrijwilliger wordt aangestuurd door een van de maatschappelijk werkers die bij ons in dienst zijn. Wij typeren ons werk als barmhartige gerechtigheid: misdaad verdient straf, maar de Bijbelse gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid en bewogenheid. We hopen en bidden dat door de gesprekken heen gevangenen geraakt worden door de bewogenheid die vrijwilligers uitstralen, maar ook door de spiegel die hen wordt voorgehouden in de gesprekken. Meer informatie op [www.gevangenzorg.nl](http://www.gevangenzorg.nl)

### Algemene berichten

#### **Orgelconcert Sander van Marion op vrijdagavond 12 oktober om 20.00 uur in de Immanuëlkerk in Maassluis**

De bekende organist Sander van Marion neemt in 2018 - 2019 officieel afscheid van zijn ruim 60-jarige concertcarrière. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland is hij een veelgevraagd musicus. Concertreizen brachten hem op vele bijzondere orgels en in belangrijke muziekcentra in diverse landen.

Karakteristiek is zijn registerkeuze, boeiend door steeds wisselende klankkleuren, zijn lichte, sprankelende speeltrant en zijn improvisatietalent, waarbij gevoel en sfeer een belangrijke rol spelen.

Diverse onderscheidingen vielen Sander van Marion ten deel.

Voor meer informatie wordt verwezen naar zijn site <http://www.sandervanmarion.nl/>

Gezien zijn band met Maassluis heeft Sander aangegeven graag deze stad en dit orgel in zijn afscheidsconcerten op te nemen. Een vraag waar de Orgelcommissie graag positief op antwoordt.

Het concert in Maassluis heeft als titel "Kleurrijke muziek".

Elke componist creëert zijn eigen 'klankkleuren', vaak geïnspireerd door de cultuur van het land.

Er zullen werken ten gehore worden gebracht van componisten uit Nederland, Portugal, Spanje, Duitsland, Engeland, Frankrijk en ten slotte zal Sander van Marion een aantal eigen composities ten gehore brengen.

De toegangsprijs bedraagt € 8,00 inclusief koffie of thee

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de Immanuëlkerk.

€ 7,00 voorverkoop via secretariaat OCI per e-mail ([ocimaassluis@kabelfoon.net](mailto:ocimaassluis@kabelfoon.net))

€ 6,00 jongeren tot 16 jaar.

<http://www.pknmaassluis.nl/immanuëlkerk/orgelcommissie>

#### **CONTACTMIDDAG PCOB 10 oktober**

Deze keer heeft het bestuur van de PCOB het Shantykoor Die Maeze Sanghers uit Maassluis uitgenodigd.

Het koor is op 30 maart 1978 opgericht door een vijftal gepensioneerde zeelieden uit de gehele regio Rijnmond, maar ook andere (ex) zeevarenden monsterden zich snel hierbij aan. Zelfs "landrotten" vonden de weg naar het koor. "

Die Maeze Sanghers is een koor met een maritiem tintje en is inmiddels uitgegroeid tot een koor van 72 zangers met een scheepsorkest van circa 9 personen.

Zij kunnen optreden in diverse samenstellingen, al naar gelang de ruimtemogelijkheden van de klant.

Zij zingen Shanties en Seasons, driestemming onder leiding van hun dirigent Eric van Dalum. Hun repertoire bestaat uit Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse "Seasons & Shanties etc. Het koor zingt met regelmaat en heel veel plezier in onder andere verzorgings- en verpleeghuizen in de wijde omtrek en nu ook voor de leden van de PCOB afd. Maassluis.

Wat is er nu gezelligerdan eens uit volle borst mee te zingen met heel veel bekende liederen. Het motto op 10 oktober is zeker:

Kun je nog zingen ? Zing dan mee !

Laten we er met z'n allen maar eens een spektakelmiddag van maken.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee gereed in het Witte Kerkje. Het muzikale programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom (ook niet-leden).

Namens het bestuur van de PCOB,

Ed Westerhof.

#### **Israëlzondag**

De eerste zondag in oktober is de jaarlijkse Israëlzondag. De onopgeefbare verbondenheid met Israël, zoals de kerkorde daarover spreekt, is recent weer eens ter discussie gesteld. Rondom Israël en Israëlzondag bestaan nogal wat misverstanden. Wat van ons

per se niet gevraagd wordt is kritiekloze goedkeuring van alles wat de staat Israël doet. Israël is een staat als alle andere staten en dus niet boven de wet verheven. De onopgeefbare verbondenheid met Israël sluit – bijvoorbeeld – solidariteit met het Palestijnse volk en met andere volken niet uit. Uiteindelijk zouden immers alle volken op aarde met Israël mee gezegend worden! Het gaat bij de verbondenheid met Israël dan ook niet om Israël als natie maar als notie. Dat verschilt slechts één letter, maar daar zit een wereld achter!

Wat wel met de onopgeefbare verbondenheid bedoeld wordt, is dat de kerk zich altijd dient bewust te zijn van haar joodse wortels: aan Israël dankt zij immers de Schriften en de Messias. Dat besef kan zij slechts tot haar schade veronachtzamen! Mede daarom zingen we in de kerk in de regel ook meestal minstens één psalm en bidden we voor Israël: om ook in onze liturgie die verbondenheid met en schatplichtigheid aan Israël tot haar recht te laten komen. En dat is geen overbodige luxe.

*Ds. Chris Schreuder*

### **THEMA-AVOND ‘Is Gods Koninkrijk (alleen) geestelijk of ook letterlijk?’**

Op D.V. woensdag 10 oktober hoort ds. A. Simons te spreken over het thema “Is Gods Koninkrijk (alleen) geestelijk of ook letterlijk?”. De thema-avond gaat uit van de Stichting ‘In de Rechte Straat’ en vindt plaats in de aula van het Wartburg College locatie Revis, President Rooseveltweg 11, 3068 TR in Rotterdam/Zevenkamp. Aanvang: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur koffie-thee. Kosten: 4,50 euro inclusief 2 koffie of thee. Jong en oud hartelijk welkom! Contact: [www.irs.nu](http://www.irs.nu) of mw. J. Bout, tel. 0182-362637.

### **‘Hommage aan Feike Asma’ door Jaap Kroonenburg**

zaterdag 29 september aanvang 20.00 uur

De bekende organist Feike Asma (1912-1984) wordt in Maassluis geëerd met de presentatie van een nieuwe cd en een concert door Jaap Kroonenburg. Jaap Kroonenburg heeft Feike Asma van dichtbij meegemaakt en is hem in 1984 opgevolgd als de vaste bespeler van het beroemde Garrels-orgel in de Grote Kerk. Zijn concertprogramma is geheel in de stijl van Asma. Naast geliefde liedbewerkingen van Asma zelf, speelt Jaap Kroonenburg ook werken van Bram Bruin en Marius Monnikendam die aan Asma zijn opgedragen. Ook klinken werken van Bach, Corelli, en een sonate van Mendelssohn, werken die Asma zelf placht uit te voeren op zijn vele concerten.

Tevens wordt een cd gepresenteerd, samengesteld uit opnamen uit het EO-archief, van concerten die Feike Asma voor de radio heeft gespeeld. Deze cd, met werken van Andriessen, Hoyer, Monnikendam, Guilmant en Franck, is na afloop van het concert verkrijgbaar.

Het concert vindt plaats op zaterdag 29 september. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten à € 8,00 p.p. verkrijgbaar aan de deur (tot 18 jaar gratis), inclusief consumptie en programmaboekje.

**Jeugdwijzer**