

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk Predikant; ds. J.F. Tanghé, 0107619068 j.tanghe@telfort.nl.
Afkondigingen voor zondag: H. van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat. middag 12.00 Kopij voor Kerkwijzer vóór maandag 12.00 uur en Zondagsbrief vóór woensdag 12 uur aan redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl. CD's kerkdiensten bij A.P. Post, 5925460 apost@kabelfoon.nl

Zondag 7 oktober 2018

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel "Weerklank" en uit de oude berijming. De bundels "Weerklank" liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten

Vanmorgen vervolg ik de serie preken over Jozef met een preek over Genesis 41:1-36. Vanavond komt ds. G. van Velzen uit de Lier naar de Grote Kerk. Hebt een gezegende dienst met hem.

Agenda

Maandag 8 oktober: 19.30 uur: tweede bijeenkomst catechisanten in de Schans.

Woensdag 10 oktober 10.00 uur: Woensdagmorgenbijbelkring in de Schans.

Woensdag 10 oktober 13.30 uur: moderamen wijkkerkenraad.

Zieken

Nel Post-van Westenbrugge maakt vorderingen. De infectie lijkt verdwenen en de tweede ingreep staat gepland op 31 oktober. Nel verblijft in het Marnix Revalidatiecentrum, Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen, 1^e etage kamer 6. Een lange weg tot het einde van het jaar naar herstel en mobiliteit ligt voor haar. Helena van der Houwen heeft de uitslag van een scan gekregen en die luidt, dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden. We zijn blij en opgelucht met haar en David. Leontine Tieleman is vorige week in het ziekenhuis geweest voor een ingreep en moet het nu rustig aan doen. Yvon Bokhorst moest deze week een oogonderzoek ondergaan en gelukkig was er niets ernstigs aan de hand, ze vreesde voor loslating van het netvlies. Dhr. Booster is opgenomen in een verpleeghuis in IJsselmonde. We leven mee met mw. Harlaar-v.d. Straaten, die deze week afscheid moest nemen van haar broer, die ze altijd verzorgde. Henk van der Heijden kwam onverwachts voor korte tijd in het ziekenhuis terecht, waar een longontsteking werd geconstateerd. Leeft u biddend met onze zieken mee?

Catechisatie

Maandagavond 8 oktober beginnen we om 19.30 uur in de Schans. Zijn jullie er allemaal?

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 10 okt komen we weer bij elkaar. We bespreken hoofdstuk 1 van de Thessalonicenzenbrief aan de hand van het stencil, dat ik vorige keer heb uitgedeeld. Ik hoop op een mooie opkomst en nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.

Wij gedenken: Krienus Vos (1933-2018)

Op dinsdag 25 september jl. overleed op de leeftijd van 84 jaar Krienus Vos. Hij moest een lange weg van 2 ½ jaar gaan vanaf het moment dat hij ziek werd. Wat me altijd zal bijblijven is de rust en het geloofsvertrouwen, dat hij en zijn vrouw samen van meet af aan ten toon spreidden. Krien was de eerste om te zeggen, dat hij ook zijn momenten van twijfel heeft gekend en dat die rust en dat geloofsvertrouwen de genade van zijn Heer en Heiland was. Met grote moed heeft Krien gestreden tegen een ziekte waarvan hij uiteindelijk de strijd niet kon winnen. Hij zag zijn situatie realistisch onder ogen en samen met zijn Jannie heeft hij de dag en dienst van zijn afscheid nauwgezet tot in details voor bereid. Bewonderenswaardig, want veel mensen durven niet na te denken over hun sterven en hoe de dienst van afscheid vorm moet worden gegeven. Maar met grote realiteitszin hebben Krien en Jannie alles met elkaar besproken en uitgewerkt voor de dienst en dag van afscheid. Krien Vos was de tweede uit een gezin met zes kinderen. 1933 was zijn geboortjaar, de dertiger jaren waren een crisistijd. Armoede troef was het toen. Al als klein jochie moest hij in vakanties en daarbuiten hard meewerken. Helemaal toen bij zijn vader al heel jong multiple sclerose, MS was geconstateerd. Er moest immers brood op de plank komen. En dan waren alle handen, zelfs van kinderen nodig. Bollen pellen, aardappels krabben, aren rapen enz. enz. Vermoedelijk is daardoor ook zijn grote hekel aan alles wat met werken op het land te maken had, ontstaan. Krien wilde maar een ding en dat was varen. In 1949, toen hij 16 jaar was trok hij de stoute schoenen aan en ging hij alleen op pad om zich te laten keuren bij de marine. Met de hakken over de sloot werd hij goedgekeurd en aangenomen, omdat hij eigenlijk bijna te klein was. Hij vroeg meteen een varende schip aan en was veel weg en zat lange maanden op zee. In 1951, 18 jaar jong, ging hij voor maar liefst anderhalf jaar naar Korea. Een paar jaar later verloor hij zijn hart aan Jannie van der Maarel. Ze trouwden in 1957 en waren in 2017 zestig jaar getrouwd. Krien heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. Als postbode bij de Schutsluis, hulp bij de bazar van de Ark, en ook in de Grote Kerk was hij actief. Hij zei in een gesprek over dat vrijwilliger zijn in de Grote Kerk: "ik vond dat eer om te doen, om te dienen in Gods huis, ik voelde me als een leviet (hulp priester) in Gods wijngaard". De schriftlezing uit Lukas 18:18-27 en de liederen heeft hij nauwkeurig uitgezocht. Door die liederen en bijbellesing heen klonk de boodschap: "daar is plaats bij het kruis". (Lied 128 JdH). Voor iedereen, wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent, er is plaats bij het kruis van Jezus en er is ook voor jou vergeving en eeuwig leven". Er is plaats bij het kruis, want dat was er ook voor Krien Vos. Denk niet dat het voor u of jou niet mogelijk is, want het was ook mogelijk voor mij"! En als het voor mij mogelijk is, dat is het zeker ook mogelijk voor u en jou! Dat was zijn geloof en in dat geloof hebben we vrijdagmiddag 28 september zijn lichaam ter aarde besteld op de nieuwe begraafplaats alhier. We bidden om troost en bemoediging voor zijn vrouw Jannie, de kinderen en kleinkinderen.

Uit de pastorie

Een hartelijke groet uit het Kastanjedal, *J.F. Tanghe*,

Bloemengroet Zondag 30 september gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar Nel Post en naar het echtpaar Van Hoeven.

Rondgangcollecte diaconie

Gevangenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. De doelstelling is om gevangenen en hun familie te ondersteunen tijdens hun verblijf in de gevangenis en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie. Ruim 640 vrijwilligers gaan op bezoek bij de drie genoemde groepen. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangenen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken. Elke vrijwilliger wordt aangestuurd door één van de maatschappelijk werkers die bij hen in dienst is. De organisatie typeert hun werk als barmhartige gerechtigheid; misdaad verdient straf, maar de Bijbelse gerechtigheid vraagt ook om barmhartigheid en bewogenheid. We hopen en bidden dat door de gesprekken de gevangenen geraakt worden door de bewogenheid die vrijwilligers uitstralen, maar ook door de spiegel die hen wordt voorgehouden in de gesprekken.

De Schans

In augustus ontvingen we de opbrengst oud papier groot €366 en aan donaties €23,34 waarvoor dank. *C.Grinwis*

OPA – de Schans

Op woensdagavond 10 oktober a.s. vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor gebouw De Schans.

Enthousiaste vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken door de gehele wijk Steendijkpolder om zoveel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en karton om uiterlijk 18.15u. buiten zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren.

Orgelpijpen

September is een drukke maand geweest met concerten, bezoeken aan het orgel en de open-orgeldag. De opbrengst is dan ook navenant. Orgelbezoek, de open-orgeldag en cd-verkoop leverde €645 op. Giften: €90 van dhr S en €100 van NN. Uit de orgelpijpen kwam €124,40. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen aan het onderhoud van ons Garrels-orgel! De zomerserie orgelconcerten is voorbij. Het laatste concert dit jaar is het Kerstconcert bij kaarslicht op zaterdag 22 december 20 uur. Iets om in de agenda te zetten. Namens de orgelcommissie, een hartelijke groet, *Jaap Kroonenburg*.

Vooraankondiging diaconiecollecte 14 oktober 2018

Het college van diakenen heeft besloten om de uitgangscollecte op zondag 14 oktober 2018 te bestemmen voor het noodhulpfonds. Dit in verband met de natuurramp die het Indonesische eiland Sulawesi heeft getroffen. De beelden op televisie en berichten in kranten en op de radio spreken voor zich. Neemt u daarom volgende week zondag wat extra geld mee? Op deze manier laten we dan zien dat we omzien naar elkaar. *De wijkdiakenen*

Collecten 30 september:

Diaconie, plaats. Onderst.: € 197,90 Kerk: € 266,70 Diaconie, HA, St. Schuilplaats: € 515,74

Diensten 14 oktober: 10.00 uur: ds. F. v.d. Bosch, Katwijk 19.00 uur: ds. J. Holtslag, Giessenburg

Kinderoppas 14 oktober: Wendy van der Zwan

Aan de broeders en zusters van de Wijkgemeente Grote Kerk en van de overige wijken.

Onze dankbaarheid over het leven van Andrea van Belzen – Peene hebben we verwoord in haar overlijdensbericht en de indrukwekkende afscheidsdienst. Met uw aanwezigheid, brieven, kaarten en gesprekken heeft u extra kleur gegeven aan onze dankbaarheid.

Het is voor ons een bemoediging en troost dat zij tijdens haar leven velen tot zegen is geweest.

Mede namens de kinderen en kleinkinderen heel veel dank voor uw hartelijke betrokkenheid.

Serooskerke, september 2018.

Jan van Belzen.

In oktober neem ik afscheid van de Hervormde Gemeente te Serooskerke (Sch).

Toekomstig adres: Merellaan 575, 3145 EV Maassluis. E-mail: belzenjv51@gmail.com Tel.: 064 389 63 88

Psalm 119:9,53

9 Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.

53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
k zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

Psalm 25:2,6

2 HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
Ijv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.

6 Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godegeheilgd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.