

# Kerkwijzer

Protestantse Kerk



Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 9 november 2018 25<sup>e</sup> jaargang nr. 23

## Meditatie

### HET IS EEN VREEMDELING ZEKER

Kwart voor zeven zondagochtend. In het donker pik ik twee dames op langs de kant van de weg. Het gesprek onderweg naar Den Haag is geanimeerd, maar gaat zeker ook over het doel van onze reis: de eindeloze kerkdienst in de Bethelkapel en het kerkasiel dat daar verleend wordt.

We worden vriendelijk welkom geheten door de dorpelwachster van dienst. Er is koffie en een Friese lekkernij. In de kerkruiimte lezen voorganger en kerkganger zich door pelgrimspsalmen heen. Dat gaat langzaam zeggen ze vanwege de gesprekken die ze er tussendoor aanknopen. Het gezin dat hier onderdak is, slaapt. Moe van alle welgemeende aandacht.

We schuiven aan. Ik tel met mezelf mee zes mensen. We zingen een lied, ik spreek een kort gebed uit en stel de vraag wie hier zit en wat ons hier brengt. Er ontstaat een openhartige samenspraak. Een van de aanwezigen spreekt uit dat hij hier zit uit solidariteit, maar dat hij ook twijfelt over of we hier wel goed aan doen? Het is de spagaat tussen de concrete mensen met een gezicht en het grotere geheel. Tussen het gevoel dat dit gezin natuurlijk zou moeten kunnen blijven en het nuchtere verstand dat zegt dat je dit niet tegen iedereen kunt zeggen (waarom eigenlijk niet?).

Ik breng de Bijbel in het geding. Het verhaal van Ruth. Een joods verhaal over een buitenlandse vrouw, een vreemdeling die asiel zoekt in Bethlehem. Als predikant kan ik het niet laten om te preken op zondag, zeker niet als je twee uur de tijd hebt. Het cirkelt om de vraag 'Mag ik dan bij jou?' Een vraag die wij mensen aan elkaar stellen en zeker door asielzoekers gesteld wordt. En we vragen het ook wel aan God. Maar ik geloof ook dat God die vraag aan ons stelt. Door Jezus. Bij zijn geboorte klinkt die vraag: "Mag ik dan bij jou?" En het antwoord is dat er geen plaats is. Die vraag gaat als rode draad door zijn leven en aan het einde van zijn latijn is er nog steeds geen plaats. Natuurlijk luisteren we na de preek naar Claudia de Breij.

Dan is er ruimte voor stilte, gebed en doorpraten. We hebben het over goed doen en hoe je weet dat wat je doet ook goed is en of dat genoeg is. Het antwoord is zowel eenvoudig als ongelooflijk ingewikkeld. Als iemand honger heeft, geef hem je eten, als iemand geen plek heeft, biedt hem een dak. Maar hoe komt het dan dat dat niet lukt op wereldschaal? En waarom blijven we van rechts tot links zeggen dat we niet iedereen kunnen opvangen?

De twee uur zijn om voor we er erg in hebben. We zegenen elkaar en zeggen gedag. Een grotere groep die hier normaal thuis is neemt de dienst over. Het was goed om hier te zijn. Geen groots drama, maar gewoon een paar mensen die hopen dat dit dwaze gebaar zin heeft.

Onder een blauwe hemel met een waterig gele zon rijden we rustig terug naar de eerste stad aan de Waterweg, waar ik gisteren stanshouderskinderen (hoezo stoppen we mensen in hokjes en vakjes?) heel zenuwachtig heb zien zijn voor hun optreden met hun orkest, maar apetrots na afloop. Glunderend vanwege het klaterende applaus. Zij hebben voorlopig zekerheid en doen hun stinkende best om hier een leven op te bouwen. Zal dat voor de familie Tamrazyan binnenkort ook gelden of ligt hun toekomst toch ergens anders? Een vraag die voorlopig blijft knagen.....

*Gerrit van Dijk*

## Vandaag lezen wij:

Vrijdag 9 november	Marcus 12:18-27
Zaterdag 10 november	Marcus 12:28-34
Zondag 11 november	Openbaring 5:1-14
Maandag 12 november	Openbaring 6:1-8
Dinsdag 13 november	Openbaring 6:9-17
Woensdag 14 november	Openbaring 7:1-17
Donderdag 15 november	Rechters 17:1-13
Vrijdag 16 november	Rechters 18:1-10
Zaterdag 17 november	Rechters 18:11-31
Zondag 18 november	Psalm 16

Maandag 19 november Marcus 12:35-44  
Dinsdag 20 november Marcus 13:1-13  
Woensdag 21 november Marcus 13:14-27  
Donderdag 22 november Marcus 13:28-37

## Kerkradio

### Programma woensdag 14 en 21 november

#### Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 68
3. Nooit meer nacht
4. Neem Heer mijn beide handen
5. Meditatie n.a.v.: Micha 7: 18-20  
Thema: "Voorgoed weg..."
6. Vat mijne hand
7. Spreek tot mijn hart...
8. Lacrimosa (Requiem van W.A. Mozart)
9. Verzoeken/Felicitaties
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeken aanvragen tot vrijdag 23 november.

John Post, Fenacolijslaan 16, Tel. 010-5917470

(hjpost@kabelfoon.nl)

## Algemene Kerkenraad

## College van Kerkrentmeesters

### Actie tekort

In de periode van 23 t/m 31 oktober zijn er 345 giften binnengekomen onder het motto 'Samen sterk voor de kerk' variërend van 1x € 5,00 tot 2x € 200,00 met een totaal van € 10.297,50.

Een dergelijk bedrag in goed een week tijd is natuurlijk geweldig. Alle gevers en geefsters hartelijk dank. Het gat in de begroting is daarmee nog niet gedicht dus vandaar een oproep aan eenieder die nog niets heeft overgemaakt dit alsnog te doen. Graag onder vermelding van het motto en bij voorkeur op ons nieuwe rekeningnummer: NL56RABO0373724721.

## Coll .v. Diakenen

Op zondag 11 november is de eerste collecte in de Immanuëlkerk bestemd voor de

Algemene Middelen van de Diaconie en de derde collecte in de Immanuëlkerk (H.A.) is voor Zimbabwe het project van Martijn van Leerdam. In de Grote Kerk en Koningshof is de eerste collecte bestemd voor Zimbabwe (Project van de inheemse Protestantse Kerk).

De derde collecte in de Grote Kerk is eveneens bestemd voor Algemene Middelen van de Diaconie.

Op zondag 18 november is in alle drie de kerkgebouwen de eerste collecte bestemd voor Oikocredit.

### Zimbabwe

#### Hulp voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

In Zimbabwe hebben vrouwen en kinderen vaak minder rechten dan mannen. Ze mogen soms geen eigen inkomen verdienen of meebeslissen over gezinszaken. Maar er komt ook veel mishandeling en huiselijk geweld voor. Meisjes hebben minder kans op een goede schoolopleiding en worden soms 'uitgeleend' om elders zwaar huishoudelijk werk te verrichten.

De regering van Zimbabwe heeft wel aandacht voor de rechten van vrouwen en kinderen, maar dan gaat het vaak om regelgeving. De Hervormde Kerk in Zimbabwe wil graag aandacht voor deze problematiek op grondvlakniveau, in de dorpen en in de kerkelijke gemeenschappen. Ze wil mannen en vrouwen bewust maken van de Bijbelse visie op huwelijk en gezin, en ze wil de vrouwen helpen om zich te ontplooien en een inkomen te verdienen. Ook worden mensen getraind die pastorale zorg kunnen verlenen aan vrouwen en kinderen die mishandeld of misbruikt zijn.

In het project dat in 2016 is gestart, worden 450 mensen getraind. Het gaat om dorpsoudsten, om predikanten en om gewone gemeenteleden. Er wordt zoveel als mogelijk samengewerkt met mensen en instanties die bekend zijn met deze thematiek. Zo hoopt de kerk dat er wezenlijk iets gaat veranderen in de levens van veel vrouwen, kinderen en gezinnen.

## **Plaatselijke Diaconale Ondersteuning**

Uit deze fondsen worden de plaatselijke Diaconale kosten gefinancierd.

### **Oikocredit**

Oikocredit gelooft dat lenen in plaats van geven voor meer zelfvertrouwen en meer economische productiviteit zorgt. Door mensen geld te lenen ontstaat bovendien een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. Dat is naar ons idee de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is hulp waarmee mensen zélf een beter bestaan kunnen opbouwen, hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen naar school kunnen sturen.

Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw aangewend om weer een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen. Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Vaak omdat ze arm zijn en banken hen zonder onderpand geen geld willen lenen of omdat ze behoren tot een gediscrimineerde minderheid.

Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen om te investeren in een kleine, eigen onderneming hebben zij weinig tot geen kans om zich aan de armoede te onttrekken.

Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. Dankzij jarenlange ervaring kan Oikocredit deze mensen (via partners) met financiering én trainingen helpen hun bestaan te verbeteren.

### **Een vrij Zimbabwe?**

Vorig jaar is Mugabe afgezet, in wat ook wel een paleiscope wordt genoemd. De voormalige held van de bevrijding en later de verwoester van de economie, de op één na langstzittende dictator van heel Afrika, is eindelijk verdwenen van het toneel.

Of men er in Zimbabwe veel mee opschiet, is de vraag. In het begin was de euforie groot. Het kan alleen maar beter worden, denken de mensen al heel lang. Maar de nieuwe president, Emerson Mnangagwa, is Mugabe's voormalige rechterhand. Dat belooft weinig goeds.

Het land zit barstensvol natuurlijke hulpbronnen en toeristische mogelijkheden. Ooit was Zimbabwe de graanschuur van heel zuidelijk Afrika. Maar wil er iets veranderen, dan moet er eerst iets veranderen aan de vriendjespolitiek, corruptie en onderdrukking in het land.

Het geld dat onze stichting in 2017 ingezameld heeft, is voor een belangrijk deel aan noodhulp besteed. Hongersnood en medicijngebrek zijn in Zimbabwe aan de orde van de dag. Via de City Life Church dragen we bij aan voedselzekerheid. In de eerste plaats voor de straatkinderen, die in het kindertehuis van de kerk worden grootgebracht.

De beroerde staat van de economie en de politiek maakt het moeilijk om plannen te maken voor 2018. Maar het is belangrijker dan ooit om in actie te komen, juist vanwege de hoge nood. De kerk wil graag meer straatkinderen opvangen, omdat steeds meer mensen op straat komen te staan. Maar voorlopig richten we ons op de zorg voor de zes meiden die er nu zijn. We zorgen dat hun schoolgeld wordt betaald, en dat ze dagelijks naar school worden gebracht en weer worden opgehaald. (Ook vervoer is in Zimbabwe een groot probleem.)

Stichting KOZA ontvangt in 2018 een projectbijdrage van de diaconie van de Protestantse Gemeente Maassluis. Ook wijk Osdorp-Sloten van de Protestantse Kerk Amsterdam draagt dit jaar voor het eerst een steentje bij. Daarnaast zijn we afhankelijk van persoonlijke giften van privédonateurs. De bedragen zijn misschien klein, maar het belang van ons werk is groot.

Het rekeningnummer van stichting KOZA is NL68TRIO0198352077. Stichting KOZA is aangesloten bij de duurzame Triodos Bank.

Martijn van Leerdam

## **Algemene berichten**

### **Taizéviering aan de Waterweg 11 november**

De tweede Taizéviering van dit seizoen wordt gehouden op zondag 11 november in de Immanuëlkerk om 17.00 uur. De kerk is geopend vanaf 16.30 uur.

De Taizévieringen zijn diensten van verstillend, meditatieve inkeer, zingend bidden. Inspirerende momenten van ontmoeting met de ander en de Ander.

De liefde is het thema van deze viering, o.a. geïnspireerd op Sint Maarten, de heilige die op 11 november in de Katholieke kerk wordt herdacht. De lezing in de viering is uit Johannes 15 waarin hij schrijft: Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Voel je welkom in deze momenten van samen zijn.

Om de zang in de viering te ondersteunen is er tijdens de viering een koor.

Zin om een keer mee te zingen? Van harte welkom. We oefenen vóór de viering en starten daarmee om 16.15

Na afloop is er ruimte voor ontmoeting tijdens een kopje koffie, thee of een glas wijn.

Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Namens de voorbereidingsgroep een goede viering gewenst.

### **Zondag 2 december 10.30 uur Immanuëlkerk:**

#### **Afscheid en jubileum Ds. Wim Barendrecht**

In een feestelijke dienst wordt op zondag 2 december afscheid genomen van Ds. Wim Barendrecht. Het gaat niet alleen om een afscheid maar deze bijzondere dienst staat ook in het teken van het veertig jarig jubileum als predikant van Ds. Wim Barendrecht. Uiteraard is de jubilaris zelf voorganger.

Het leek de commissie die deze dienst voorbereidt een goed idee om Wim Barendrecht een cadeau namens de gemeente aan te bieden. Indien u hieraan mee wilt doen kunt u een bijdrage storten op banknummer NL 38 ABNA 0981932525 t.n.v. Wijkkas Iona onder vermelding van Kado Wim B.

Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om eventueel een persoonlijke boodschap aan Wim op een A-viertje in te leveren. Dat mag natuurlijk ook een tekening, een foto of een herinnering aan een ontmoeting met de jubilaris zijn. U bent geheel vrij om er iets leuks van te maken! Bij de hoofdingang van de Immanuelkerk staat aan de linkerkant een tafel met daarop een mintgroene doos. Daar kunt u uw "kunststukjes" indoen. De ontvangen A-viertjes worden later gebundeld in een fraaie map en aangeboden aan Wim. We hopen natuurlijk dat het een prachtige verzameling aan herinneringen wordt!

Na afloop van de dienst bent u in de gelegenheid in de kerkzaal om Wim op informele wijze te ontmoeten, te bedanken en te feliciteren.

Medewerking aan de dienst verlenen onder meer kinderkoor Wonderwijs, twee organisten en de samenspeelgroep. Nog even twee aandachtspuntjes: op 2 december is er geen dienst in Koningshof en de aanvangstijd is niet zoals gebruikelijk 9.30 u, maar een uurtje later namelijk 10.30 u.

*De voorbereidingscommissie (06-39602495)*

### **Kerstworkshop**

U bent van harte uitgenodigd voor de kerstworkshop gegeven door Conny Koesoemo. U kunt kiezen uit twee stukjes, een kerstboompje maken nr. A of een kerststuk op glazenvaasjes nr. B. Kosten € 27,50 exc. l. koffie of thee.

Tijd 19.00 in de Immanuelkerk op donderdag 6 december. Maximaal 25 personen.

Inschrijf formulieren liggen in de Immanuelkerk. U kunt ook bellen naar: Yvonne van Namen, 010-7446575

### **Contactmiddag PCOB op 14 november**

Het bestuur van de PCOB heeft deze keer dhr. Peter Stam uit Etten-Leur als speciale gast uitgenodigd. Hij houdt voor ons een presentatie over de meest grappige straatnamen van Nederland.

Er zijn heel veel grappige straatnamen in Nederland te vinden. Het is te veel om op te noemen.

Het is net of er bij de gemeente af en toe een parttime comédienne werkt, want sommige straatnamen lijken te raar om waar te zijn. Is het met opzet bedacht of is het gewoon een dirty mind? Een ding is zeker: het is hilarisch. Hier volgen een paar bijzondere Nederlandse straatnamen op een rijtje:

- Gebed zonder End in Amsterdam
- Tussen Hel en Vagevuur in Enkhuizen
- Boerenverdriet in Bergen op Zoom
- De wroetende Mol In Groningen
- De Ajaxstraat in Rotterdam

Volgens de straatnamencommissie van de Gemeente Delft zijn er vooral veel ongeschreven regels als het op het verzinnen van nieuwe straatnamen aankomt. Straatnamen lijken misschien niet zo betekenisvol, maar ze zijn vaak meer dan we denken. Peter Stam gaat ons daar heel veel over vertellen. Het belooft zeker een boeiende en interessante middag te worden, uw belangstelling meer dan waard!

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee, met een lekker koekje erbij, gereed in het Witte Kerkje. Het programma begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom (ook niet-leden).

Ed Westerhof.

### **Passage**

#### **Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging**

Het bestuur van de Passage nodigt u uit voor onze ledenavond op donderdag 15 november om 19.45 uur in het Witte Kerkje.

Op deze avond verwelkomen we onze speciale gast mevrouw van der Sar uit Zuid-Beijerland. Zij neemt ons mee in de wondere wereld van de knikker. Het grootste deel van onze knikkers worden gemaakt in een bekende glasfabriek in Mexico. Deze fabriek is befaamd om de topkwaliteit. Daarnaast komen een aantal soorten uit Tsjechië en China. Ook zijn er nog de handgemaakte en verzamelknikkers, deze komen van over de hele wereld.

De ouderen onder ons kunnen nog dromen van de vele knikkers die ze wonnen ( of verloren ) tijdens de ontelbare knikkerpartijtjes in vervlogen tijden.

Mevrouw van der Sar gaat

daar heel veel over vertellen en ons het een en ander hierover laten zien.

Belangstellenden zijn ook op deze avond van harte welkom.

*Het bestuur van de Passage*

### **Vacatures de Herberg**

Heb je je studie afgerond of ben je gestopt met je studie? Wil je graag wat betekenen voor een ander en jezelf verder ontwikkelen? Dan vind je bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een unieke invulling. De Herberg is op zoek voor de periode van december 2018 t/m juni 2019 naar een enthousiaste jongere met een flexibele instelling. Kijk voor meer informatie voor de functie diaconaal medewerker op [www.pdcdeherberg.nl/vacatures](http://www.pdcdeherberg.nl/vacatures).

### **Maandelijks schrijfactie Amnesty International groep Maassluis.**

Voor de maandelijks schrijfactie kunnen de informatie en voorbeeldbrieven vanaf de website worden gedownload. U kunt ook een schrijfabonnement nemen. (zie hieronder)

Schrijfactie Myanmar: voormalig kindsoldaat in de cel

Aung Ko Htwe was dertien jaar oud toen het leger van Myanmar hem ontvoerde. Hij was een kindsoldaat en vertelde over zijn ervaringen in een radio-interview. Een rechter oordeelde dat hij daarmee de staat in gevaar bracht. Hij is nu 26 jaar en zit een celstraf van tweeënhalf jaar uit.

#### Geen jeugd, geen toekomst

In het radio-interview beschreef Aung Ko Htwe hoe hij als dertienjarige werd gedwongen het leger in te gaan. Hij probeerde met twee anderen te ontsnappen. Bij hun ontsnappingspoging kwam iemand om het leven. De drie jongens kregen de doodstraf voor moord. Aung Ko Htwe's doodstraf werd later omgezet in levenslang. Hij kwam in juli 2017 vrij na tien jaar in de gevangenis te hebben gezeten. Een maand later werd hij opgepakt vanwege het radio-interview.

Een rechter veroordeelde Aung Ko Htwe afgelopen maart tot twee jaar gevangenisstraf vanwege het interview. Hij kreeg eerder al zes maanden cel omdat hij verklaarde geen vertrouwen te hebben in het rechtssysteem en weigerde mee te werken. Ook zou hij op een kopie van de grondwet van Myanmar hebben getrapt. Hiervoor kan hij nu nog een extra straf van drie jaar krijgen.

#### Brieven

Met het versturen van de bijgaande brieven (een aan de ambassadeur van Myanmar en een aan de autoriteiten van dat land) roept u hen op om Aung Ko Htwe onmiddellijk vrij te laten.

Kijk voor meer informatie en de voorbeeldbrieven op onze website [www.amnestymaassluis.nl](http://www.amnestymaassluis.nl) onder de kop Schrijfacties. Hier kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

De brieven kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 december 2018 versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

Wie geen toegang heeft tot internet, maar wel graag een brief wil versturen, kan een schrijfabonnement nemen. U moet dan € 6,90 overmaken op bankrekening NL51 TRIO 0197 6691 15 t.n.v. Amnesty 128 Maassluis. Dan krijgt u 10 x per jaar een brief en vertaling toegestuurd. Door die te ondertekenen en te verzenden, werkt u mee aan de internationale druk die voor veel gewetensgevangenen heeft geleid tot verbetering van hun situatie.

#### Portokosten

Portokosten (0-20 gr) binnen Europa: Internationaal 1

Portokosten Myanmar: International 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink.  
telefoonnummer: 06-40987003.

#### **Kerk op schoot viering over de Ark van Noach**

Op zondagmiddag 18 november is het opnieuw feest in de kerk! Dit keer speciaal voor de allerkleinste kinderen van 0 tot 4 jaar. Dominee Pim zal het verhaal vertellen over de ark van Noach. Dit wordt afgewisseld met veel leuke liedjes op bekende wijsjes en belevingsgerichte activiteiten onder leiding van Petra de Jong. De ark van Playmobil zal varen op het water, regen komt uit de plantenspuit en we kijken naar de regenboog in mooie blaasbellen.

Dus kom samen met je papa, mama, oma, opa, tante of buurman op 18 november naar de Immanuëlkerk en neem je dierenknuffel mee. We starten om 15.30 uur. Na afloop is er drinken en wat lekkers. Tot dan!

#### **Oratorium Paulus in de Nieuwe Kerk van Maasland**

Op vrijdag 9 november gaan de deuren van de Nieuwe Kerk van Maasland, Huis te Veldelaan 16, nog één keer open. De kerk is reeds gesloten voor kerkdiensten en gaat na 1 januari 2019 definitief dicht. Voor de laatste keer genieten van die fijne akoestiek, waarin koor, solisten, orkest en orgel altijd uitstekend tot hun recht kwamen.

In het oratorium Paulus heeft Felix Mendelssohn Bartholdy de geschiedenis van de apostel Paulus, zoals beschreven in bijbelboek Handelingen, op muziek gezet. Dramatische gebeurtenissen volgen elkaar op, afgewisseld met momenten van stille berusting en devotie. Dat beheerst Mendelssohn als geen ander, reden waarom hij een van de favoriete componisten is van de Christelijke Oratoriumvereniging 'Hosanna'.

Er komen uitstekende solisten: de sopraan Kaiyi Min, alt Klarijn Verkaart, tenor Arco Mandemaker en bas Sinan Vural. Het Dordrecht Kamerorkest verzorgt de begeleiding, met organist Leo Hans Koornneef aan zijn 'eigen' orgel. Dirigent is Hans Cok. De voorverkoop is al begonnen: bij Bloemsierkunst Bloei, Huis te Veldelaan 2 en Sigarenmagazijn Hartelust, Rembrandtlaan 1, Maassluis (Palet). In de voorverkoop slechts € 20 inclusief consumptie en tekstboekje. Kinderen onder begeleiding gratis. Meer informatie: 010-5913764 en [www.covhosanna.nl](http://www.covhosanna.nl)

## Jeugdwijzer

De eerste bijeenkomst hebben we achter ons liggen. Met de jongeren die aanwezig waren hebben we om te beginnen bekeken welke avonden het meest geschikt zijn. Dat viel nog niet eens mee omdat niet iedereen dezelfde avonden vrij is (vanwege bijvoorbeeld sport of andere activiteiten). Dat betekent dat we niet automatisch steeds op dezelfde avond bij elkaar zullen komen. Hopelijk kunnen wel zoveel mogelijk mensen in ieder geval een aantal keren aanwezig zijn. Tot de Kerstvakantie zijn de data:

- woensdag 21 november,
- donderdag 29 november,
- woensdag 12 december en
- donderdag 20 december,

steeds om 19.30 uur in de jeugdruimte van de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5.

We hebben het de eerste keer, woensdag 31 oktober, gehad over de betekenis van voorbeeldfiguren, rolmodellen, mensen aan wie je je kunt optrekken. Iedereen kent wel zulke mensen: ouders, grootouders, leraren, vrienden, maar ook leiders, sportmensen, zangers, “idols” etc. Iedereen heeft mensen nodig om je aan te spiegelen bij het vinden van je weg in het leven.

Als het om geloven gaat is het niet anders. Wij zijn niet de eersten en de enigen die geloven. Hoe deden en hoe doen anderen dat? In de bijbel en in de geschiedenis zijn prachtige voorbeelden van geloofsgetuigen, “heiligen”, van wie wij veel kunnen leren: hoe geloven werkte voor hen, hoe zij ermee omgingen en waar het in hun leven toe leidde. En zoals dat van iedereen geldt, geldt ook van geloofsgetuigen dat zij ook hun beperkingen hadden en hebben.

Bij een aantal van die verhalen gaan we in de komende tijd stilstaan. Maar daarnaast is er ook altijd ruimte om zelf onderwerpen in te brengen.

Hopelijk tot ziens op woensdag 21 november!

Was je er de eerste keer niet bij en wil je toch nog aanschuiven: van harte welkom! Kun je woensdag 21 november niet aanwezig zijn maar wil je de keer (of keren) daarna wel graag mee doen: geen probleem! In dat geval graag even een berichtje: 010 – 8806177 / jmpschreuder@hotmail.com.

Het lijkt me goed om geregeld iets over de catechese te schrijven zodat u als gemeente ook op de hoogte bent en betrokken kunt blijven. Catechese is immers iets van ons allen!

*Ds. Chris Schreuder*

### **Inspiratie en visieavond jeugdwerk**

We leven in een veranderende kerk. Vroeger stroomde de jeugd als vanzelf door het jeugdwerk van de kerk heen – van crèche tot belijdenis. Dat is tegenwoordig wel anders. Niets is meer vanzelfsprekend. Toch zijn er ook veel kansen en mooie uitdagingen. Op vrijdag 16 november, 20:00 uur @Immanuëlkerk willen we iedereen die als leiding, ouder of anderszins betrokken is op het jeugdwerk uitnodigen om elkaar te inspireren en samen na te denken over de toekomst van onze kerk. Komt dus allen. Opgave is niet vereist, wel gewenst. Stuur even een appje naar Art (0629280453). Tot dan.

*Art van Toor (jeugdouderling) & ds. Pim*